Giài nghĩa sách

TIN-LÀNH LU-CA

Nguyén-tác của CHARLES R. ERDMAN

AN EXPOSITION THE GOSPEL OF LUKE

Giài nghĩa sách

TIN-LÀNH LU-CA

Nguyên-tác của CHARLES R. ERDMAN

AN EXPOSITION THE GOSPEL OF LUKE

THE WESTMINSTER PRESS PHILADELPHIA

An Exposition The Gospel of Luke

Vietnamese Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global Web home: <u>www.VM1.global</u>

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication may not be sold, and is for free distribution only.

Lời giới – thiệu

Vẻ đẹp vượt bực của quyền sách này chứng-tổ nhâncách thu hút của tác-giả và sư cao-trong của đề-tài. Sách này

do Lu-ca «thầy thuốc yêu-dấu», viết về đời TÁC - GIÁ sống và công-tác cứu-chuộc của Chúa. Những chữ mô-tả tác-giả là «thầy thuốc, người yêu-

dấu» có đầy-đủ ý-nghĩa. Những chữ ấy do Phao-lô viết cho những bạn-hữu ở Cô-lô-se xa-xôi khi ông bị tù tại La-mã. Điều đó tỏ rằng Lu-ca là kẻ học-thức đã được huấn-luyện về khoa-học và tánh-tình hiền-diu của ông cũng nồi bật đến nỗi các Hội-thánh ở Âu-châu và Á-châu đều biết tiếng. Từ tiếp của câu trên dây cũng tỏ rằng Lu-ca không phải là người Dothái mà là người Ngoai-bang từ lúc mới sinh. lai cũng tỏ rằng ông là ban đồng-hành thân-thiết của Phao-lô.

Lu-ca chẳng những là tác-giả của « Sách Tin-Lành thứ ba » mà cũng là của « Sách Công-vu » nữa. Ông là con người khiêm-nhường đến nỗi ông không hề nhắc đến tên ông dầu là khi ghi lại những biến-cố sôi đông trong đó ông đã giữ một vai-trò quan-trong. Tuy-nhiên ở mỗi trang ông viết đều biểulộ sự có mặt của ông, và hiện-nhiên đó là một người giàu tình-cảm, một nhà quan-sát sâu-sắc, một sứ-giả cần-trọng, và một người ban trung-thành.

Câu chuyện đồng-hành cùng Phao-lô bắt đầu ghi ở chuyến truyền-giáo thứ nhì của Sứ-đồ khi ông sắp đáp thuyền từ Trô-ách đề đi một chuyển hành-trình đáng ghi nhớ đã đem lại kết-quả là thiết-lập Cơ-đốc-giáo trên một lục-địa mới. Hai

người cùng đi đến Phi-líp, một Hội-thánh vững-mạnh được thiết-lập nơi nầy. Nhưng khi Phao-lô tiếp-tục đi qua Ma-xêđoan và Hy-lạp thì Lu-ca ở lại, có lẽ là đề săn-sóc những người mới qui-đạo. Bảy năm sau, khi Phao-lô đi chuyến truyền-giáo thứ ba, hình như ông đã gặp Lu-ca tại Phi-líp và được Lu-ca tháp-tùng trên đường về Giê-ru-sa-lem. Khi Phao-lô bị bắt và bị giam-cầm hai năm tại Sê-sa-rê, Lu-ca là bạn đồng-hành của ông. Sau đó họ cùng chung nếm mùi gian-lao của cuộc hànhtrình và nạn chìm tàu trên đường đi La-mã, rồi tiếp theo là thời-gian lao-tù nơi thủ-phủ. Có lẽ Phao-lô đã được phóngthích rồi lại bị tù lần thứ hai. Khi ông viết bức thơ cuối-cùng, lúc ông đứng trước ngưỡng cửa tuận-đạo, chỉ còn có mộ_t người bạn vẫn trung-thành, an-ủi ông trong lúc cô-đơn ấy là Lu-ca.

6

Như ta có thể đoán câu chuyện do một tác-giả như thế viết ra thì (I) văn-chương chắc phải là hoa-mỹ, đó là một sảnphầm thuần-túy của văn-hóa Hi-lạp. Đức Thánh-Linh đã tuyềnlựa và trang-bị một dụng-cụ hiếm có nơi con người thi-cách và tế-nhị của Lu-ca. Ngài dùng ông đề đem cho thế-gian câu chuyện Phúc-âm có một văn-cách tao-nhã hơn hết và một hìnhthức trau-chuốt hơn hết.

Thế nhưng Lu-ca chẳng những là con người văn-hóa, mà là một y-sĩ Co-đốc, nghĩa là một người tình-cảm địu-dàng

và bao-quát, bởi vậy chuyện ông kề cũng
 PHÚC - ÂM (2) chứa dầy nhân-tính. Đó là một câu chuyên của cuộc đời thất; một câu chuyên

chan-chứa tình-cảm, đầy những niềm vui và nỗi buồn, tiếng ca và nước mắt, vang lên những lời ngợi-khen và cầu-nguyện.

Đó là một phước-âm của tuồi thơ, nhờ những câu chuyện về sự ra đời của Giăng và Jêsus, nó đã đặt một vòng hào-quang không phai mờ trên vầng tráng của ấu-nhi, và chỉ

LÒI GIỚI-THIỆU

có phước-âm nằy bảo-toàn được hình-ảnh quí-báu của thời thơ-ấu của Chúa. Đó là một phước-âm của phụ-nữ. Nó đã vẽ cho ta thấy đoàn-thề phụ-nữ bất-hủ đã liên-quan với đời sống Chúa chúng ta. Chúng ta thấy Ê-li-sə-bét, bà mẹ đồngtrinh và bà cu An-na, người góa-phụ thành Na-in, hai chị em làng Bê-tha-ni, người nữ tội-nhân hối-cải, người đàn-bà bị dau-khồ lâu ngày dưới ách Sa-tan và người lạ mặt chúcmừng Ma-ri, số người đã phục-dịch Chúa Jêsus trong các hành-trình của Ngài, và những «con gái của Giê-ru-sa-lem» khốc-lóc trên đường đến thập-tự-giá.

Đó là một phước-âm của gia-đình. Nó cho ta thấy qua cuộc sống gia-đình tại Na-xa-rét, cảnh nhà Si-môn, sự đãidằng của Ma-thê và Ma-ri, bữa ăn tối với hai Môn-đồ tại Emma-út và hình-ảnh trong các thí-dụ về người bạn quấy-rầy lúc nửa đêm, về người dàn-bà tìm đồng bạc mất, và đứa con hoang-dàng trở về nhà cha.

Đó là phước-âm của kẻ nghèo và hạ-cấp. Nó cảnh-cáo về những hiểm-họa của của-cải, biểu-lộ thiện-cảm và hi-vọng đối với những kẻ bị áp-chế dưới ách bần-cùng và thiếu-thốn. Thiện-cảm đó vang lên trong khúc hát của Ma-ri trong bài giảng đầu-tiên của Cứu-Chúa, ở phước-lành thứ nhứt « Phước cho những kẻ nghèo-khó » Lu-ca cũng ghi lại những thí-dụ về lão Phú-ông dại, về Phú-ông và La-xa-ro, và cùng với Mác, vẽ bức tranh của góa-phụ dâng hai đồng tiền cho Chúa.

Đó cũng là phước-âm của ngọi-khen và cầu-nguyện, diễn-tả niềm xác-tín và ước-vọng sâu-xa nhứt của lòng người Phước-âm bắt đầu với quang-cảnh Đền-thờ trong giờ dâng hương, rồi với «Bài ca Tôn-đại» của Ma-ri và những khúc hát của Xa-cha-ri và các thiên-sứ. Nó kết-thúc với lời chúc phước của Cứu-Chúa thăng-thiên và lời cảm-tạ của các mônđồ vui-mừng.

7

Non the Party of t

-

Tuy-nhiên Lu-ca không phải chỉ là con người văn-hóa và y-si, ông còn là ban đồng-hành của Phao-lô và đã cùng với Sứ-đồ đi qua phần lớn lãnh-thồ La-mã đế-quốc, như vậy phước-âm ông viết (3) có tánh-cách phố-thông. Ở đây không có thành-kiến hep-hòi, ngăn-cách các chủng-tộc; một người Sama-ri bi khinh-bi được dùng làm ví-dụ cao-cả về người lâncân, các thiên-sứ ca-hát về hòa-bình ở giữa loài người, và cu Si-mê-ôn già-cả tuyên-bố em bé Jêsus sẽ là « ánh sáng tỏ ra cho Dân Ngoai » cũng như vinh-hiền cho Y-so-ra-ên.

Chỉ có mình Lu-ca ghi lại những chi-tiết có thể liên-kết thánh-sử với lịch-sử thế-giới. Nhãn-giới của ông thất vôhan. Ông quan-niệm Tin-lành về Đảng Christ là một sứđiệp trong-đại che nhận-sinh và sự cứu-rỗi cho toàn-thế nhân-loai.

Những phương-diện này của Tin-lành trộn lẫn với hìnhảnh của Cứu-Chúa do Lu-ca tả vẽ. Cá-tính của Chúa Iêsus

1. Con Nauòi Lý-tưởng

thật là khôn-ngoan và phức-tap CHÂN-DUNG CỦA đến nỗi không một phân-tích CHÚA JÊSUS nào có thể gọi là đúng được. Tuy-nhiên nó có những đặcđiềm mà chúng ta đều biết, được tác-giả các sách phước-

âm nhấn mạnh mỗi người trong một phương-diện. Ma-thio mô-tả quyền-uy, Mác mô-tả sức-lực, Giăng mô-tả sư siêuviệt, còn Lu-ca thể-biện vẻ đẹp của Ngài, họa nên bức tranh của con Người Lý-tưởng, Cứu-Chúa của thế-gian.

Có thể không có hai người đồng-ý nhau về những yếutố tao thành một nhân-tính toàn-thiện. Nhưng không môt ai chối-cãi sự toàn-thiện ấy trong con người Chúa Jêsus, không ai có thể phân-vân về vài ba đức-tính mà Ngài thi-thố đến tột-độ, những đức-tính đặc-biệt được Lu-ca nhấn mạnh.

8

lời giới-thiệu

Trước hết Chúa Jêsus chứng-tỏ sự cam-đảm vô-song. Vài nhà thông-thái cho rằng chính tinh-thần vô-úy ấy làm thành nguyên-tố « nam-tính của Đãng Christ.» Ngài không phải là nhà truyền-đạo về sự công-nghĩa cách yếu-đuối, nhunhược, mà là con người của sức mạnh, của quả-quyết mạnhbạo, và của hành-động can-trường. Khi Ngài khởi-sự chứcvụ tại Na-xa-rét, đoàn dân toan giết Ngài, nhưng kẻ nghịch chùn bước trước vẻ uy-nghiêm của Ngài, trong khi « Ngài bước qua giữa họ và đi khỏi.» Người ta khuyên Ngài nên trốn khỏi khu-vực Hê-rốt, nhưng Ngài lại bắn cho ông vua ấy một lời thách-đố, mở đầu bằng những chữ «Hãy đi nói với con cáo ãy.» Phần kề lại những chuyến đi cuối-cùng của Ngài trong mười đoạn của Phước-âm này đã mở đầu bằng một câu đầy ý-nghĩa : « Ngài quả-quyết xây mặt đi tới thành Giê-ru-sa-lem. » Trước đó chỉ có năm đoạn nói về chức-vụ của Ngài, và chỉ có năm đoạn tiếp theo. Trong khoảng thờigian dài tả trong các đoạn ở giữa, Chúa Jêsus thấy rõ trước sự chán-bỏ, đau-đớn và chết-chóc của Ngài, nhưng chẳng hề sợ-hãi, Ngài đã bước những bước không ngập-ngừng tiến về thập-tự. Tất cả những vai anh-hùng trong lịch-sử đều lumờ, trở thành vô-nghĩa trước sự can-đảm vô-song của Đảng Christ.

Càng rõ-ràng hơn là tình-cảm dịu-dàng vô-hạn của Con Người lý-tưởng này. Trong bài giảng đầu-tiên, Ngài tuyênbố rằng, Ngài đến đề «giảng Tin-lành cho kẻ nghèo... về những kẻ phu-tù được phóng-thích, kẻ mù được sáng, kẻ hà-hiếp được tự-do.» Và trong khi chúng ta theo dấu chơn Ngài, chúng ta thấy trái tim dịu-hiền của Ngài tỏ ra xótthương chừng nào đối với những cuộc dời đau-khồ chánchường. Ngài lau khô giọt nước mắt sầu-khồ, Ngài tỏ lòng thương những con người bị bỏ rơi, hắt-hủi, tội-lỗi, ô-uế, Ngài tiếp-nhận tội-nhân, được người thâu-thuế đãi-dằng, Ngài ngợi-khen người Sa-ma-ri và an-ủi tên trộm hấp-hối.

9

Thế-gian này không hề có một hình-ảnh nào về lòng trắc-ần, nhu-mì và từ-ải hoàn-thiện đến thế; những điều đó rất cầnthiết cho con người thật.

Càng mầu-nhiệm hơn, nhưng chẳng kém thật chút nào, là đức-tin kiên-trì của Ngài. Cuộc đời Ngài sống trong thânhữu thường-trực với Đức Chúa Trời. Lời nói đầu-tiên của Ngài được ghi lại trong Kinh-thánh là: «Ta phải ở trong nhà Cha Ta», và cuối-cùng Ngài trút hơi thờ với những lời : "Hõi Cha, Con trao linh-hon Con trong tay Cha.» Những ngày tại-thế của đời Ngài và chức-vụ của Ngài đều đầy những lời cầu-nguyện liên-tục. Ít nhứt là có bảy trường-hợp kế lại rằng Ngài đương cầu-nguyên: khi Ngài chịu báp-têm (3:21), sau khi chữa lành người phung (5:16), trước khi tuyền-chọn môn-đồ (6:12); trước sư xưng-bày quan-trong của Phi-e-rơ (9:18); khi Ngài hóa hình (9:29); trước khi dạy các môndo cầu-nguyện (II : I) ; trong cơn thống-khô trước khi bị đóng đinh (23: 34). Cũng vậy, Ngài day các môn-đồ cầu-nguyện một cách quấy-rầy (11:5-10), một cách kiên-nhân (18:1-7), một cách hối-ngộ (18: 9-14). Lòng tin-cây nơi Đức Chúa Trời như thế, lòng ưu-ái như thế, lòng can-đảm như thế, hẳn là những yếu-tố nổi bật nhứt trong nhiều yếu-tố trộn lẫn trong bức chơn-dung truyền-cảm của người lý-tưởng.

Tuy-nhiên Lu-ca đã viết một sách Phước-âm và như vậy hằn phải kết-tạo một cái gì hơn là hình-ảnh của con người toàn-thiện hay câu chuyện một cuộc đời lý-tưởng. Phước-âm là « Tin-lành » về sự cứu-

2. Cứu-Chúa của thế-gian rỗi do Chúa dành cho ta. Trong bản ký-thuật của

Lu-ca, ta được mục-kích Đăng chẳng những có nhân-tính vượt-bực mà còn là Cứu-Chúa của cả thế-gian. Chính đề hoànthành công-tác cứu-rỗi nầy mà Ngài đã có tinh-thần can-đảm

LỜI GIỚI-THIỆU

và vững-vàng hướng mặt đi về Giê-ru-sa-lem. Sự cứu-rỗi mà Ngài đã chuần-bị không thể nào tách khỏi thập-tự.

Đó là sự cứu-rỗi dành cho mọi người, cả đến lòng từ-bi bao-la của Ngài cũng đề trao đến kẻ cuối-cùng trong hạng người thấp-hèn nhứt — cho người thâu thuế bị khinhkhi, cho kẻ tội-lỗi bị quên bỏ, cho người Sa-ma-ri bị ghenghét, cho tên trộm bị đóng đinh trên thập-tự.

Cũng như Ngài từng tin-cậy nơi Cha, thì sự cứu-rồi của Ngài đem cho ta cũng đặt một điều-kiện là đức-tin nơi Ngài là Đấng Cứu-rỗi và Chúa-tề, một đức-tin bao-hàm sự ăn-năn, tin-cậy, đầu-phục và hy-sinh. Người ta phải sẵnsàng tính-giá, từ-bỏ bất-cứ điều gì ngăn-cách giữa ta và Chúa. Tuy thế, sự cứu-rỗi nầy hoàn-toàn là ân-điền, vô-giá, miễn-phí do Đức Chúa Cha ban cho những kẻ đặt mình dựới sự săn-sóc từ-ái của Đức Chúa Con.

Sự cứu-rỗi nằy phải được công-bố cho mọi dân-tộc. Những kẻ nào đã biết sự cứu-rỗi ấy, đã tiếp-nhận nó, sẽ trở thành chứng-nhân phồ-biến chân-lý có tính-cách cải-tạo. Đề làm chứng như vậy họ cần phải có can-dảm, lòng ưuái bao-la và đức-tin không dời-đồi, và trong sự can-đảm lòng ưu-ái và đức-tin họ sẽ giống như Chủ, là Đăng nhờ thi-thố những đức-tính ấy, đã làm Con Người lý-tưởng. Cũng là Cứu-Chúa thiên-thượng của thế-gian.



I

LỜI TỰA CỦA PHƯỚC-ÂM – Lu. 1:1-4

Π

SỰ GIẢNG-SANH VÀ THỜI THƠ-ẤU CỦA CHỦA JÊSUS 1:5-2:52

A. Dự-ngôn về sự ra đời của Giăng 1: 5-25

B. Sự thông-báo cho Ma-ri 1: 26-38

C. Bài ca « Tôn-đại » 1:39-56

D. Sự sinh-hạ Giăng, bài ca « Chúc-tụng » 1 : 57-80

Đ. Sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus 2: 1-20

E-Su ding Chúa Jêsus, bài ca «Ra-đi» 2: 21-40

G. Em bé lesus tại Giê-ru-sa-lem 2: 41-52.

III

CÔNG-CUỘC CHUẦN-BI 3:1-4:13

- A. Sự giảng-dạy của Giăng 3 : 1 20
- B. Lễ báp-têm của Chúa Jêsus 3:21-22
- C. Pho-hệ của Chúa Jêsus 3:23-28
- D. Sự Cám-dỗ Chúa Jêsus 4:1-13.

ĩ

CHÚC-VỤ TẠI GA-LI-LÊ 4:14-9:50

- A. Thời-kỳ đầu-tiên 4:14-44
 - 1. Chúa Jêsus giảng-dạy tại Na-xa-rét 4: 14-30
 - Chúa Jêsus thi-thổ các phép lạ tại Ca-bê-na-um
 4: 31 44

B. Thời-kỳ thứ hai 5: 1-6:11

- 1. Sự kêu-gọi các môn-đồ đầu-tiên 5:1-11
- 2. Chúa Jêsus chữa sạch người phung 5: 12-16
- 3. Chúa Jêsus tha tội-lỗi 5: 17-26
- 4. Sự kêu-gọi Lê-vi 5:27-32
- 5. Câu hỏi về sự kiếng ăn 5:33-39
- 6. Tranh-luận về ngày Sa-bát 6: 1-11
- C. Thời-kỳ thứ ba 6: 12 8:56
 - 1. Tuyền-chọn mười hai môn-đồ 6: 12-19
 - 2. Bài giảng vi-đại 6:20-49
 - 3. Đội-trưởng thành Ca-bê-na-um 7: 1-10
 - 4. Chúa Jêsus cứu sống con trai một góa-phụ 7:11-17
 - 5. Chúa Jêsus ngợi-khen Giăng 7: 18-35
 - 6. Nữ tội-nhân được tha tội 7:36-50
 - 7. Những người đàn-bà phục-vụ 8:1-3
 - 8. Thi-du về người gieo giống 8:4-18
 - 9. Quyến-thuộc của Chúa Jêsus 8: 19-21

10. Chúa Jêsus dẹp yên bão-tố 8: 22-25

11. Một người bị quỉ ám được chữa lành 8: 24-39
12. Con gái Giai-ru và người đàn bà bị mất huyết 8: 40-56.

D. Thời-kỳ thứ tư 9: 1-50

I. Sứ-mệnh của mười hai Sứ-đồ 9: 1-9 2. Cho năm ngàn người ăn 9: 10-17

3. Chúa Jêsus dự-ngôn về sự chết của Ngài

9: 18-27

4. Sự biến hình 9: 28-36

5. Cậu bé bị qui ám 9: 37-45

6. Chúa Jêsus quở-trách sự kiêu-ngạo và cuồng-tín 9: 46-50

V

CÁC HÀNH-TRÌNH VỀ HƯỚNG GIÊ-RU-SA-LEM 9: 51-19-82

A. Giai-doan dau 9: 51 - 13:21

- 1. Những người Sa-ma-ri lãnh-đạm 9: 51-56
- Chúa Jêsus quở-trách sự khinh-xuất, sự giả-dối và sự bất-định 9:57-62
- 3. Sứ-mệnh của bảy mươi môn-đồ 10: 1-24
- 4. Người Sa-ma-ri nhơn-lành 10: 25-37

5. Ma-thê và Ma-ri 10: 38-42

6. Chúa Jêsus dạy về sự cầu-nguyện II: I-13

7. Chúa Jêsus quở-trách sự lộng-ngôn và vô-tín 11: 14-36 8. Chủ-nghĩa Pha-ri-si bị lột trần và đả-kích 11: 37-54

- 9. Khuyến-khích làm chứng trung-thành 12: 1-12
- 10. Canh-cáo sự tham-lam 12: 13-21
- 11. Phương thuốc chữa lo-âu 12: 22-34
- 12. Khuyên-giục nên thức-canh 12: 35-48
- 13. Ånh-hưởng chia-rẽ của Đảng Christ 12: 49-59
- 14. Sự kêu-gọi ăn-năn 13: 1-9
- 15. Sự chữa bịnh trong ngày Sa-bát 13: 10-21
- B. Giai-doan thứ hai 13: 22 17: 10
 - 1. Cửa hẹp 13: 22-30
 - 2. Lời nhắn cho Hê-rốt và sự than-vãn về Giêru-sa-lem 13: 31-35
 - 3. Chúa Jêsus vị khách trong ngày Sa-bát 14: 1-24
 - 4. Tinh giá 14:25-35
 - 5. Con trai hoang-dàng 15:
 - 6. Quản-gia bất-trung 16: 1-13
 - 7. Phú-hộ và La-xa-ro 16: 14-31
 - ·8. Cảnh-cáo các môn-đồ 17: 1-10.
- C. Giai-doan cuối-cùng 17: 11 19: 28
 - 1. Một người Sa-ma-ri phung 17: 11-19
 - 2. Sự hiện-diện của nước trời 17: 20-37
 - 3. Quan án bất-công 18: 1-8
 - 4. Người Pha-ri-si và người thâu thuế 18: 9-14
 - 5. Chúa Jêsus tiếp các nhi-đồng 18: 15-17

6. Vi quan giàu-có 18: 18-30

7. Chúa Jêsus lại dự-ngôn về sự chết Ngài
18: 31-34
8. Người mù thành Giê-ri-cô 18: 35-43

9. Sự qui đạo của Xa-chê 19 : 1-10

10. Thi-dụ về các nén bạc 19: 11-28

VI

CHÚC-VỤ KẾT-THÚC 19: 29-21: 38

A. Sự vào thành khải-hoàn 19: 29-48

B. Câu hỏi về thầm-quyền 20: 1-8

C. Thi-dụ về người trồng nho 20; 9-18

D. Câu hỏi về sự nạp thuế 20 : 19-26

Đ. Câu hỏi về sự sống lại 20: 27-40

E. Câu hỏi của Chúa Jêsus 20 : 41-44

G. Lời cảnh-cáo các thầy thông-giáo 20: 45-47

H. Những đồng tiền của người góa-phụ 21: 1-4

I. Sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem và sự hiện đến của Đãng Christ 21 : 5-38

1. Thời hiện-đại 21 : 5-19

2. Sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem 21 : 20-24

3. Sự hiện đến của Đăng Christ 21 : 25-28

4. Khuyên-giục hi-vọng và tỉnh-thức 21 : 29-36

5. Câu tường-thuật lịch-sử 21 : 37-38.

Sự chết và sự sống lại. Đoạn 22-24

- A. Sư phản-bội của Giu-đa 22: 1-6
- B. Bữa ăn tối cuối-cùng 22:7-38
- C. Con thống-khố tại Ghết-sê-ma-nê 22:39-46
- D. Sự bắt Chúa Jêsus 22:47-53
- D. Phi-e-ro chối Chúa 22: 54-62
- E. Chúa Jêsus trước các kẻ cầm-quyền Do-thái 22 : 63-71
- G. Chúa Jêsus trước Phi-lát 23: 1-25
- H. Sự đóng đinh trên thập-tự. 23:26-38
- I. Tên trộm hối-cải 23 : 39-43
- K. Sự chết và mai-táng 23: 44-56
- L. Mộ trống 24:1-12
- M. Đi bộ đến Em-ma-út 24: 13-35
- N. Chúa Jêsus hiện ra cho các sứ-đồ 24:36-43
- O. Những lời cuối-cùng 24: 44-49
- P. Sự thăng-thiên 24:50-53

I. LỜI TỰA CỦA PHƯỚC-ÂM Lu-ca 1 : 1-4

«¹ Hõi Thẻ-ô-phi-lơ quí-nhơn, vì có nhiều kẻ đốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, $-^2$ theo như các người chứng-kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, $-^3$ vậy, sau khi đã xét kỹ-càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ-tự viết mà tỏ ra cho ông ⁴ đề ông biết những đều mình đã học là chắc-chắn.»

Lời tựa này là viên ngọc toàn-hảo của nghệ-thuật Hilạp; ngay trong bản tiếng Anh, nó có lẽ không mất phần nào về đẹp văn-chương của nó. Với tánh-cách tự-ngôn, nó được xem là quán-quân về phương-diện gọn-gàng, nhúnnhường và trang-nghiêm. Tuy-nhiên, giá-trị của nó không nằm trong về đẹp ấy mà ở trong lời làm chứng về sự thànhthật của tác-giả, về giá-trị lịch-sử và sự tín-nhiệm tuyệt-đối nơi câu chuyện phước-âm. Việc thần-cảm không nên khiến chúng ta bỏ qua những phương-tiện loài người mà Thánh-Linh của Đức Chúa Trời dùng đề duy-trì sự xác-thật trong việc truyền-đạt sự thật và sự trước-thuật Kinh-Thánh.

Ở đây chúng ta được nhận vào phòng làm việc với một đại sử-gia. Chúng ta thấy ông ở giữa những vật-dụng và tài-liệu của ông; chúng ta cũng được biết về những độngcơ và phương-pháp của công-việc ông, và những khả-năng ông có đề thi-hành công-tác vĩ-đại ấy. Trước hết, trước ông đã có những bản ký-thuật về chức-vụ Đấng Christ. Ông không chê những tác-phẩm đó là không xác-thực, nhưng cho rằng như thế chưa đủ. Ông đem ra so-sánh và phối-hợp rồi lập-thành những bố-cục có giá-trị đề viết một tập ký-thuật đầy-đủ hơn.

Rồi ông cho biết rằng ông đang sống và viết ở giữa các khung-cảnh, ông ghi chép ngay trong bầu không-khi của biến-cố; chỉ mời đày thôi, « những việc vừa đã ứngnghiệm. » Lại nữa, ông được tiếp-xúc với lời làm chứng của những người được mục-kích những biến-cố ấy và đã trở thành những nhà truyền-bá Tin-lành.

Ông lại còn bảo-đảm với ta về sự xác-thực của những việc xảy ra trong đời sống và chức-vụ Đấng Christ, dầu là trong những ngày đầu-tiên, ông đã điều-tra tận-tường. Ông đã chọn-lọc tài-liệu và cân-nhắc bằng-chứng đề rồi chỉ ghi lai những sự việc đã được vững-lập.

Những sự việc này đã được ông kề lại « theo thứ-tự » nghĩa là theo diễn-tiến thời-gian, hơn thế nữa, theo một hệ-thống, và cần-thận giữ cho cân-đối và hoàn-bị. Đó là những đặc-tính của ông trong việc trước-thuật lịch-sử có khoa-học.

Rồi ông đề tặng quyền sách ấy cho Thê-ô-phi-lơ, Danh hiệu «quí nhơn » tổ ra ông ấy là một viên-chức cao-cấp, một con người mà tác-giả không thể nào dám mạo-hiềm tặng một tác-phầm vội-vä, bất-hoàn và sai-lạc được, nhất là khi người nhận đã biết được những vấn-đề liên-quan tới những sự việc ấy.

Như vậy lời tựa này tỏ rằng mục-địch tối-thượng của Lu-ca là đề xác-nhận lòng tin của Thê-ô-phi-lơ, dường như là chủ và là bạn của ông, và đề khắc sâu niềm xáctín của ông ấy nơi lẽ thật của Tin-lành, Một lời phi-lộ như vậy chắc phải nhắc-nhở cho mọi độc-giả nhớ rằng đức-tin Co-đốc-giáo được thiết-lập trên nền-tảng kiên-cố của dữ-kiện lịch-sử.

II. SỰ GIÁNG-SINH VÀ THỜI THƠ-ẤU CỦA CHÚA JÊSUS Lu-ca từ đoạn 1: 5 đến 2: 52

A. Dự-ngôn về sự ra đời của Giăng Đoạn I: 5-25

«⁵ Trong dời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy

tế-lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vọ người là Ê-lisa-bét, thuộc về chi-phái A-rôn. ⁶ Cả hai đều là công-bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng-giữ mọi điều-răn và lễ-nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. ⁷ Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son-sẻ, và cả hai đều cao tuồi.

8 Vå, Xa-cha-ri cứ theo thứ-tự trong ban mình mà làm chức tế-lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9 Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa đề dâng hương. 10 Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu-nguyện. ¹¹ Bấy giờ có một thiên-sứ của Chúa hiện ra cũng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn-thờ xông hương, 12 Xa-cha-ri thấy, thì bối-rối sợ-hãi, 13 Nhưng thiên-sứ nói cùng người rằng: Hồi Xa-cha-ri, đừng so, vì lời cầu-nguyện người đã được nhậm rồi. Ê-lisa-bét, vo ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giãng. 14 Con trai đó sẽ làm cho ngươi vuimừng hớn-hở, và nhiều kẻ sẽ mừng-rỡ về sư sanh người ra. 15 Vì người sẽ nên tôn-trong trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh từ khi còn trong lòng me. ¹⁶ Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lai cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 17 chính người lai sẽ lấy tânt-thần quyền-phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con-cái, kẻ loan-nghịch đến sự khôn-ngoan của người công-bình, đăng sửasoan cho Chúa một dân sẵn lòng. ¹⁸ Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được đều đó? Vì tôi đã giả, vợ tôi đã cao tuổi rồi. 19 Thiên-sứ trả lời rằng : Ta là Gáp ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho người và báo tin mừng này. 20 Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các đều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng-nghiêm.

²¹Báy giờ, dân-chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh, ²² Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn cảm. ²³ Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà. ²⁴ Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ần mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: ²⁵ Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tòi, đề cất sự xấu-hồ tôi giữa moi người. »

Lu-ca là phước-âm của vui-mừng, của lời khen-ngợi và cầu-nguyện, của sự quan-tâm dịu-dàng đối với loài người và của ân-điền từ trời. Bởi vậy, quyền sách mở đầu rất thích-hợp, với quang-cảnh nơi đền-thờ vào giờ dâng hương và với một lời hứa thiên-thượng đem niềm hoan-lạc cho tâm-hồn. Lời hứa này nói về sự ra đời của người dọn đường cho chức-vụ Đấng Christ, chức-vụ này làm thành tồng-cương và thực-chất của Tin-lành.

Thời-gian là «trong đời Hê-rốt được gọi là Đại-đế» một con quái-vật hung-tợn, chư-hầu của La-mã, cai-tri người Do-thái bằng bao-lực dã-man. Sự nô-lê về chínhtri của dân ấy còn it đau-thương hơn là sự suy-đồi thuộclinh, vì tôn-giáo đã trở thành hình-thức trống-rỗng, chỉ còn là một hệ-thống lễ-nghi lề-luật. Tuy-nhiên Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu những chứng-nhân và những người thờ-phượng thật. Trong số này có « một thầy tế-lễ tên là Xa-cha-ri » và vợ là È-li-sa-bét, sống trong một vùng đồi xứ Giu-đê, phía nam Giê-ru-sa-lem. «Cả hai đều là côngbình trước mặt Đức Chúa Trời», không phải là vô-tôi nhưng không chỗ trách được, cần-thân giữ đạo-đức và các nghị-lễ của luật-pháp. Tuy-nhiên lòng mô-đao không thể nào ngănchăn những niềm lo-âu những nỗi thất-vọng của thế-nhân, và những người sùng-đao này đã mang nặng nỗi buồn của cảnh nhà không con-cái. Sư thử-thách này lai càng nặng-nề hơn ở giữa một dân-tộc xem sự vô-hậu như là dấu-hiệu hình-phạt của Thương-đế, lại càng buồn hơn nữa cho những tấm lòng trung-thành mong được cưu-mang Đấng Mê-si theo lời hứa.

Mỗi năm hai lần Xa-cha-ri lên Giê-ru-sa-lem đề thihành nhiệm-vụ thánh trong một tuần-lễ. Cuối-cùng, ông đã được một đặc-ân, đặc-ân mà một thầy tế-lễ chỉ

có thể hưởng một lần trong đời sống, « thăm trúng nhằm ông » và ông được chọn vào nơi Thánh vào giờ cầu-nguyện để dâng hương trên bàn thờ vàng, ngay trước bức màn chỗ Đức Chúa Trời hiện đến. Đó là giờ phút vinh-diệu của đời ông. Khi khói hương bay lên, dấu-hiệu thật của lời cầu-khẩn được nhận, ông kinh-ngạc vì một vị thiênsứ hiện ra hứa chắc với ông rằng những lời khân-đảo của ông đã được chiếu-cố. Xa-cha-ri đã cầu-nguyên về vấn-đề gì - lúc ấy - xin một đứa con, hay vì sự cứu-rỗi cho cả dân-tộc ? Phải chăng cả hai ước-vọng đó đều ở trong lời khần-đảo? Vì là đại-diên của quốc-gia, thầy tế-lễ khó câu-thúc lời cầu-nguyên của mình trong vòng cá-nhân, riêng tư. Nhưng khi ông cầu-xin sự hiên đến của Đấng Mêsi, chắc trong linh-hồn ông có một niềm ao-ước, thầm-kin trải qua bao nhiêu năm trường hay ông nhỏ lai hyvọng đã bị lãng-quên, cái hy-vọng thường bừng lên mỗi khi nghĩ đến sự cứu-rỗi của dân Y-sơ-ra-ên, Nhiều tôitơ của Đấng Christ có một kinh-nghiệm tương-tự; chính trong lúc thi-hành nhiệm-vụ chung, trong linh-hồn họ vẫn có ngư-tri một bóng mờ của niềm ưu-tư riêng-lẽ.

Thiên-sử tuyên-bố rằng, lời cầu-nguyện cho sự cứurỗi dân-tộc đã được đoái nghe, rồi thiên-sử lần-lượt kễ ra những bước tuần-tự của sự nhậm lời, Đấng Mê-si sắp hiện ra, và trước khi Ngài đến sẽ có con trai thầy tế-lễ già-cả ấy đi trước mở đường. Thiên-sử nói một cách vô-cùng quảquyết, em bé được đặt tên là Giăng, nhiều người sẽ vuimừng vì người ra đời, người sẽ là một Na-xi-rê, và như vậy sẽ phải thề-nguyện cử rượu và hiến mình hoàn-toàn cho Đức Chúa Trời. Vì hiến mình như vậy người sẽ được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh và do đó đủ khả-năng hướng-dẫn nhân-dân trở lại ăn-năn. Ông sẽ hoạt-động với tâm-linh và quyền-năng của Ê-li, gọi người trở về với cuộc sống tìnhcảm thiên-nhiên và sự công-nghĩa hầu sửa-soạn cho sự cứu-rỗi do Christ đem đến.

Tin ấy lạ-lùng quá khiến thầy tế-lễ sửng-sốt không thề tin ngay được. Ông đã không hi-vọng những ước-mong của mình còn có thề thành-tựu được. Bởi vậy, ông xin một dấu đề biết chắc những lời hứa ấy là thật. Đáp lại, thiện-sứ xưng quyền-lực oại-nghiêm và chức-vụ vinh-hiền của mình, rồi chịu ban cho Xa-cha-ri một đấu. Dấu ấy vừa là một quở-trách lại vừa là một ơn-phước. Nó quở-trách sự vô-tín của thầy tế-lễ lão-thành nhưng lại làm vững mạnh đức-tin người. Ông sẽ bị câm cho đến ngày lời hứa của thiên-sứ được ứng-nghiệm. Xa-cha-ri không nhận lời của Chúa ; ông không ngợi-khen Ngài về sự nhân-từ và ânđiền của Ngài. Bởi vậy, lưỡi của ông sẽ yên-lặng, ông sẽ không nói được gì cho đến cuối-cùng ông mới bật ra lời cảm-tạ vui-mừng. Sự vô-tin không bao giờ đem lại niềm vui và bất-trung chẳng thề nầy lên tiếng ca.

Tuy-nhiên, dấu-hiệu ấy chứa đựng một sức mạnh phithường. Đức-tin của Xa-cha-ri và của É-li-sa-bét nữa sẽ được củng-cố nhờ sư yên-lăng trong gia-đình ho. Lúc ấy dànchúng đứng tại sân đền thờ đơi thầy tế-lễ trở ra, khi thầy ra, họ vẫn đơi chúc-phước như thường-lê, nhưng họ thấy Xa-cha-ri đã bị câm, ho mới đoán rằng ông đã thấy một khải-tượng trong đền-thờ, chính ông cũng biết chắc rằng sứ-giả ấy cho Đức Chúa Trời sai đến. Đến kỳ hạn, lời hứa được ứng-nghiêm : một mầm sống mới bắt đầu phát-hiện, Lúc ấy Ê-li-sa-bét lui về ần cư, cho đến khi sự xấu-hồ về son-sẻ của bà hoàn-toàn được cất đi. Bà không muốn người khác nhìn bà với ý nghĩ rằng bà không đẹp lòng Đức Chúa Trời trong khi bà cảm biết mình là kẻ nhận được ân-huê đặc-biệt từ nơi Ngài. Bà tha-thiết tìm kiếm vinh-hiền Đức Chúa Trời của bà, khoải-hoạt trong tương-giao với Ngài. Các tiên-tri lớn của Chúa từng đến từ những gia-đình của thầy tế-lễ có thể cầu-nguyên như thế và những tấm lòng có thể tin-cây như vậy.

B. Sự báo tin cho Ma-ri Đoạn I: 26 - 38

«²⁶Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên-sứ Gáp-ri-ên, đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, ²⁷ tới cùng một người nữ đồng-trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. ²³ Thiên-sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho người; Chúa ở cùng người. ²⁹ Ma-ri nghe nói thì bối-rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên-sứ bèn nói rằng : Hối Ma-ri, đừng sợ, vì người đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Này, người sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là JÊSUS, 32Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Đấng Rất-Cao: và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ-phụ Ngài 33 Ngài sẽ trị-vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng. 34Ma-ri bèn thưa rằng : Tôi chẳng hề nhận-biết người nam nào, thì làm sao có được sư đó? 35Thiên-sứ truyền rằng: Đức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Đấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. ³⁶Kla, Ê-li-sa-bét, bà-con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già-nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu-mang được sáu tháng rồi. 37Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38Ma-ri thưa rằng : Tôi đây là tôi-tớ Chúa ; xin sư ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền ! Đoạn thiên-sứ lìa khỏi Ma-ri.»

Sự báo tin cho Ma-ri về Chúa Jêsus giáng-sinh được Lu-ca ghi lại với lẽ tôn-nghiêm, tế-nhị và dè-dặt. Đó là một đoạn sử quan-trọng. Sự báo tin này là mũ triều-thiên của các lời tiên-tri. Nó khải-thị sự mầu-nhiệm cao-cả của đức-tin Cơ-đốc-giáo, ấy là bản-chất của Cứu-Chúa chúng ta, vừa là người lại vừa là Trời.

Lại cũng chính vị thiên-sứ bảo tin cho Xa-cha-ri đến, nhưng lần này người không nói cùng một thầy tế-lễ danhvọng tuồi-tác ở giữa huy-hoàng của Đền-thờ, nhưng nói cùng một-thôn nữ mộc-mạc đã hứa gả cho một thợ mộc trong một làng tăm-tối của xứ Ga-li-lê. Lời chào của thiên-sứ «Hỡi người được ơn» đã bị người ta dịch trại ra là « Hỡi người có đầy ân-điền » đề rồi ngụy-giải mà khuyếnkhích người ta cầu-nguyện cùng nữ đồng-trinh, xem bà ngang hàng với Đức Chúa Trời. Câu ấy không có nghĩa rằng Ma-ri là nguồn mà có nghĩa rằng bà là người nhận được ân-điền; Đức Chúa Trời đã giáng trên bà một đặc-ân phi-thường. Bà có thể được xem là người được phước nhất giữa vòng phụ-nữ, nhưng cũng chỉ là một phụ-nữ mà thôi.

1: 26 - 38

Ma-ri hoảng sợ vì sự xuất-hiện và lời chào-mừng độtngột ấy, nhưng nàng còn kinh-ngạc hơn vì lời tuyên-bố «Người sẽ... sinh một trai, đặt tên là Jêsus». Nàng sẽ làm mẹ trước khi cưới và sẽ gọi con bằng một cái tên ý-nghĩa, tên đó nghĩa là «Cứu-Chúa» hay «Đức Chúa Trời là Cứu-Chúa» Thiên-sứ tiếp «Con ấy sẽ là lớn», cả về thân-vị «là Con của Đáng Rất-cao», lẫn về vương-quyền «Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít tồ-phụ Ngài.» Ngôi của Đa-vít ở đây không có ý-nghĩa nói về Hội-thánh Đáng Christ hoặc là những ảnh-hưởng thiên-thượng và thuộc-linh. Lời hứa này nói về sự cai-trị trên đất, nhưng không giời-hạn trong một quốc-gia hoặc hạn-chế trong một thời-đại nào. Đó là vương-quốc của Đấng Mê-si, sẽ đem niềm vui lại cho « nhà Gia-cốp đến đời đời » và cho mọi quốc-gia trên thế-giời « nước Ngài vô-cùng.»

Câu hỏi của Ma-ri tỏ vẻ ngac-nhiên nhưng không phải là không tin : « Thế nào có điều đó ? Rồi đến câu trả lời vô-cùng rõ-ràng và là môt phát-biểu tuyệt-vời về sự nhụchóa, «Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Đấng rất cao sẽ che-phủ người »; quyền-năng sáng-tao của Đức Chúa Trời ngự trên Ma-ri như đám mây vinh-hiền ngự trên đền-tam Y-so-ra-ên, nhờ đó em bé sẽ thật là Con Đức Chúa Trời và phải được gọi là «Con Đức Chúa Trời.» Đề chứng-tỏ lời hứa ấy là thật, thiên-sử tổ một dấu phithường là É-li-sa-bét, người bà con tuổi-tác của Ma-ri, chẳng bao lâu sẽ sanh một con. Điều đó làm ứng-nghiệm lời hứa cũng do chính thiên-sứ ấy phán ra, và trường-hợp la-lùng của Ê-li-sa-bét sẽ đảm-bảo cho Ma-ri sự thành-tựu của lời hứa phước-hanh hơn và ngac-nhiên hơn cho nàng. Câu trả lời của Ma-ri có một không hai trong lịch-sử biểulô lòng tin tron-ven « Tôi đây là tôi-tờ Chúa ; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền l» Như vậy nàng bày-tổ đức-tin nơi lời Đức Chúa Trời và đầu-phục ý-chỉ của Ngài. Trí nàng không một máy-may hoài-nghi sự chânthật của lời hứa thiên-thượng với tất cả phép la và sư màu-nhiệm hàm-chứa trong đó. Nàng cũng chẳng hề trốntránh vì lời hứa được ứng-nghiệm có thể đem lại cho nàng sự ngờ-vực, xấu-hồ, trách-mắng, đau-khỏ và có thể là sự chết nữa. Những người vững tin nơi lời hứa của

Đức Chúa Trời, đầu-phục cách kiên-nhẫn hơn hết vào sự thần-hựu của Ngài; họ thấy rằng rồi vinh-quang chắcchắn sẽ tiếp theo màn mây ảm-đạm. Ma-ri sẽ trở thành mẹ của Đấng Mê-si, của Con Nhân-loại, của Cứu-Chúa cả thế-gian.

C. Bài ca «Tôn-đại» Đoạn I: 39 - 56

« ³⁹Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật-đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, ⁴⁰vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. ⁴¹Vå, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy-nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Thánh-Linh, ⁴²bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đờnbà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. ⁴³Nhơn dâu ta được sự về-vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta ? ⁴⁴ Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. ⁴⁵Phước cho người dã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng-nghiệm : ⁴⁶Ma-ri bèn nói rằng:

Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa,

⁴⁷ Tâm-thần tôi mừng-rô trong Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa tôi,

48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài.

Nảy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước ;

49 Bởi Đấng Toàn-Năng đã làm các việc lớn cho tôi.

Danh Ngài là thánh,

50 Và Ngài thương-xót kẻ kính-sợ Ngài từ đời này sang đời kia.

51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tổ ra quyền-phép:

Và phá tan mưu của kẻ kiêu-ngạo toạn trong lòng. ⁵²Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm-nhượng lên.

⁵³Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuồi kẻ giàu về tay không.

54Ngài dã vùa-giúp Y-so-ra-ên, tôi- tố Ngài,

Và nhớ lại sự thương-xót mình

Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,

55Như Ngài đã phán cùng tố-phụ chúng ta vậy.

⁵⁶Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.»

Bài ca Tôn-đại, một bản thi-ca khả-ái phát từ môimiệng Ma-ri, đã được dùng làm một trong những thánhca chính cho Hội-thánh Đấng Christ trải qua nhiều thế-kỷ Nguyên-do bài ca là nhân-cuộc viếng-thăm người bà con, là Ê-li-sa-bét, sau khi Ma-ri nhận lời hứa về sự sanh con trai. Ê-li-sa-bét nghe tiếng chào của Ma-ri, trong một lúc thần-cảm cao-độ, bà tuyên-bố Ma-ri là người được phước hơn hết giữa vòng phụ-nữ vì Con Trai nàng sẽ sanh ra, và bà tự hỏi sao lại có vinh-hạnh được mẹ Chúa đến thăm, câu ấy có nghĩa rằng nàng là mẹ của Đấng Mê-si ; nên đề ý rằng trong Kinh-Thánh không hề có câu «mẹ Đức Chúa Trời » Ê-li-sa-bét chúc-mừng Ma-ri về đức-tin của nàng và doan chắc rằng lời hứa mà Ma-ri tin-cậy thế nào cũng sẽ được ứng-nghiệm.

Tên bài hát của Ma-ri, «Magnificat» (Tôn-đại), lấy ra từ chữ đầu của câu La-tin Magnificat anima mea Dominum. Bài này rập theo mẫu bài ca An-ne hát khi lòng nàng hớn-hở cũng như Ma-ri, vì được hứa ban cho một con trai. Những câu đó là một bức khẩm tuyệt-mỹ phối-hợp những đoạn trích trong Cựu-ước. Bài ca đó chẳng phải hát cho Ê-lisa-bét hoặc cho Chúa, mà là một suy-nghiệm về ân-điền và sự thương-xót của Đức Chúa Trời.

Theo lối phân chia thông-thường thì bài ca chia làm bốn phiên-khúc, mỗi phiên-khúc bốn hàng, chỉ trừ phiênkhúc thứ ba gồm sáu hàng. Diễn-tiến tư-tưởng dường như đi từ lòng nhàn-từ của Đức Chúa Trời đối với Mari, một cá-nhân tiến đến sự nhân-từ của Ngài đối với Yso-ra-ên, một quốc-gia.

Phiên-khúc đầu từ câu 46-48, cũng như phần tiếp theo mang một trong những đặc-điểm cốt-yếu của thơ-văn Hê-bo-ro, ấy là cách diễn-tả tư-tưởng trong các câu liêntiếp, ý thường đối ngẫu, hay tiếp liên. Trong « linh-hôn » hay «tâm-thần » hay phần nội tại của Ma-ri, nàng ngợikhen tôn cao Chúa và vui-mừng trong Ngài vì được Ngài làm Cứu-Chúa mình. Sư cứu-rỗi này không phải cho riêng chỉ dân-tộc nàng, nhưng đặc-biệt cho nàng; không phải chỉ là một giải-phóng chính-tri mà còn là sự cứu-rỗi tâmlinh nữa. Đó là công-việc sẽ làm ra nhờ ân-tứ của Đức Chúa Trời ban cho Ma-ri. Ngài đã chọn nàng, một thônnữ vô-danh đã hứa hôn với một gã thợ mộc nghèo-khó, và ban cho nàng cái vinh-dự mà các đời sau đều xưng nàng là « có phước. » Trong khi nhận biết mình không xứng-đáng chút nào với vinh-dư ấy, và đã biết cái giá mình phải trả, nàng bằng lòng đầu-phục, xưng mình là « con đòi » hay tôi-mọi của Chúa. Lòng khiêm-nhường và đức-tin tuyệt-vời đến thế là cùng.

Phiên-khúc thứ hai câu 49-50, tập-trung tư-tưởng vào bản-tánh của Đức Chúa Trời, bản-tánh ấy phát-hiện trong sự ban ân-tứ của Ngài. Quyền-năng Ngài, sự thánh-sạch, sự thương-xót của Ngài được ca-ngợi. Ngài đã tỏ ra quyềnnăng của Ngài trong sự nhơn-lành đối với Ma-ri, phù-hợp với sự toàn-thiện của bản-tánh Ngài, cùng đề ban phước cho bao nhiêu thế-hệ tin-cậy và kinh-sợ Ngài.

Trong phiên-khúc thứ ba, câu 51-53, có một hình-ảnh về đặc-điềm của thơ-văn Hê-bơ-rơ; chẳng những là thể đối ngẫu hùng-mạnh, mà ở đây còn dùng thời quá-khứ đề môtả những biến-cố tương-lai; hậu-quả của sự hiện đến của Đấng Mê-si được mô-tả như là đã xảy ra rồi. Những người kính-sợ Đức Chúa Trời được ơn-phước thì trái lại, kẻ « kiêu-ngạo », kẻ phản-loạn và kẻ vô-tín bị cảnh « tan-tác » giống như đám tàn quân; kẻ bị áp-bức sẽ được nâng lên, còn người tàn-bạo bị lật đồ; kẻ đói được no còn kẻ giàu bị đuồi đi «không». Những hậu-quả ấy sẽ là những hậu-quả thuộc-linh cũng như thuộc-thề. Sự biến-đồi ấy sẽ xảy ra khi Đấng Christ được tiếp-nhận, chỉ những người khiêm-nhường cảm biết nhu-cầu của mình mới nhận được ơn phước từ nơi Ngài.

Phiên-khúc cuối-cùng câu 54-55, nhấn mạnh sự thànhtín của Đức Chúa Trời đối với những lời hứa xưa mà Ma-ri thấy ứng-nghiệm trong sự ra đời của Con nàng. Ban sự cửu-giúp nầy cho Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời tổ rằng Ngài đã không quên lòng thương-xót «đối với Áp-ra-ham cùng dòng-dõi người», điều mà Ngài đã hứa cùng các «tồ-phụ» thời-xưa. Chỉ trong Chúa Jêsus-Christ, những lời hứa cho Y-sơ-ra-ên mới có thề thực-hiện, cùng những hi-vọng của mọi thời-đại.

D. Sự sinh-hạ Giăng, bài ca « Chúc-tụng » Đoạn i : 57 - 80

«57Báy giờ, đến ngày mãn-nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh dước một trai. 58Xóm-riềng bà-con nghệ Chúa tổ ra sư thương-xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vul cùng người, 59Qua ngày thứ tám, họ đều đến đề làm lễ cắt-bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. 60Nhưng mẹ nói rằng: Không! phải đặt tên con là Giang. 61Ho nói: Trong bà-con ngươi không ai có tên dó. 62Ho bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con 63Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng : Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm la. 64Tức thì miêng người mở ra, lưới được thong-thả, nói và ngơi-khen Đức Chúa Trời. 65Hết thảy xóm-riềng đều kinh-sợ, và người tạ nói chuyện với nhau về moi sư ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. 66Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng : Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào ? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy.

⁶⁷Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, thì nói tiên-tri rằng:

68Ngợi-khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

Vì đã thăm-viếng và chuộc dân Ngài,

⁶⁹Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tồitố Ngài,

Một Đấng Cứu-thế có quyền-phép!

⁷⁰Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên-tri phán từ thuở trước,

⁷¹Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen-ghét chúng tôi ;

⁷²Ngài tỏ lòng thương-xót đến tồ-tông chúng tôi, Và nhớ lai lời giao-ước thánh của Ngài,

⁷³Theo như Ngài đã thề với Ấp-ra-ham là tồ-phụ chúng tôi,

74Mà hứa rằng khi chúng tồi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch-thù,

Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài,

75Lấy sự thánh-khiết và công-bình mà hầu việc Ngài tron đời mình không sợ-hãi gì hết.

⁷⁶Hởi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên-tri của Đáng Rất-Cao;

Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,

⁷⁷Đề cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi.
⁷⁸Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương-xót,
Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm-viếng chúng tôi,

⁷⁹Đề soi những kẻ ngồi chỗ tối-tăm và trong bóng sự chết.

Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình-an.

⁸⁰Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm-thần mạnh-mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Ysơ-ra-ên.»

Khi thầy tế-lễ lão-thành Xa-cha-ri được thiên-sứ hứa rằng ông sẽ được ban cho một con trai gọi là Giăng đề đi trước Đấng Christ, và khi ông xin một dấu chứng thật cho lời tiên-tri ấy thì ông bị mắc tật câm đề cảnh-cáo sự vôtín và đề kích-thích đức-tin ông. Dẫu đến cuối-cùng lời hứa được ứng-nghiệm, dấu-hiệu đó vẫn không biến mất và ông không thể nào nói được cho đến chừng tay ông viết ra đều biểu-lộ niềm tin-cậy nơi Đức Chúa Trời. Việc vui-mừng này xảy ra vào ngày thứ tám sau khi Giăng ra đời, lúc các ban-hữu đến chia vui và cha me phải đặt tên cho con. Nhiều người đề-nghị lựa tên cha đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đoán rằng tên nó là Giăng. Khi người ta hỏi ý Xa-cha-ri, thì ông « xin lấy bảng viết, rồi viết rằng: Giăng là tên nó.» Không chút lưỡng-lư, bất-định, không có một thắc-mắc nào trong trí ông, bởi vì tên này đã được thiên-sứ bảo trước, sự quả-quyết của Xa-cha-ri tổ rằng ông tin-cây tuyết-đối vào sự ứng-nghiêm lời thiên-sứ hứa về chức-vụ của con, và con ông sẽ được người đời xem là một ân-tứ do ân-điền thiên-thượng ban xuống và là một tiên-tri do Đức Chúa Trời chỉ-định. Thường thường sự xưng-nhân đức-tin công-khai đem lai niềm vui và lời làm chứng rông-rãi hơn. Đó là trường-hợp của Xa-cha-ri: « Miệng người mở ra, lưỡi thong-thả người bèn nói mà chúc-tụng Đức Chúa Trời. » Lời cảm-ta của ông bật thành tiếng hát, bài hát đã được dùng trong các buổi thờphượng của Hội-thánh trải qua mấy trăm năm. Đó là một bài Thánh-ca Co-đốc, một bài thánh-ca giáng-sinh, bởi vì mặc dầu bài này làm ra nhân dịp Giăng ra đời, trong bài chỉ có một khúc nói đến việc đó thôi, còn tất cả trọng-tâm của sư cảm-tạ đều nằm ở trong sự giáng-sinh của Chúa Jêsus và sự cứu-rỗi mà Ngài sẽ đem lai.

Thánh-ca này được gọi là Benedictus (Chúc-tụng) theo chữ đầu trong câu La-tin. Đó là một ngọn trào lòng thồlộ niềm biết ơn sự nhơn-lành vô-hạn của Đức Chúa Trời. Bài thơ có thể chia làm năm phiên-khúc, mỗi khúc bốn hàng; nhưng có một sự gián-cách từ câu thứ ba vì ý đã chuyển từ công-việc của Đấng Christ qua chức-vụ đặc-biệt của Giăng.

Phần thứ nhứt câu 68-69, nói về sự giải-cứu Y-so-ra-ên như đã được hoàn-thành trong Đấng Christ là Đấng sẽ sinh ra và được gọi là « Sừng Cứu-rỗi », nghĩa là một biềuhiệu của quyền-lực cứu-rỗi. Ngài sẽ xuất-hiện đề làm con và kẻ kế-nghiệp của vua Đa-vít. 1: 57 - 80

nat

Phần thứ hại, cậu 70-72, tỏ rằng sự giải-cứu khỏi kẻ thù-nghịch làm ứng-nghiệm lời hứa các tiên-tri đã hứa và các Tồ-phụ hằng ấp-ủ. Lời hứa ấy gồm vào giao-ước thánh đã lập với Y-so-ra-ên từ xưa.

Phần thứ ba, câu 73-75, mô-tả tính-chất của sự cứurỗi mà lời thề cùng Áp-ra-ham đã đảm-bảo; ấy là giảiphóng khỏi ách áp-bức về chính-trị hầu cho dân Y-so-raên có thể phụng-sự Đức Chúa Trời cách chân-chính như một quốc-gia thánh-khiết, công-nghĩa trước mặt Ngài.

Trong phần thứ tư, câu 76-77, người hát quay về nói với đứa con, nhân sự ra đời của người con ấy mà có bài hát nầy. Ông tuyên-bố rằng Giăng sẽ được nhìn-nhận là tiên-tri của Đức Chúa Trời. Chức-vụ của Giăng là raotruyền và định nghĩa sự cứu-rỗi đã hứa. Về tinh-túy, sự cứu-rỗi nầy không phải là chính-trị mà là thuộc-linh, gồm có sự tha tội. Giăng không phải là nhà cách-mạng mà là nhà cải-cách. Ông sẽ kêu-gọi dân-tộc ăn-năn, hầu cho những kẻ vàng theo sứ-điệp của ông sẽ sẵn-sàng tiếp-nhận sự cứu-rỗi của Đấng Christ.

Chức-vụ của Giăng liên-kết với chức-vụ của Đấng Christ. Chức-vụ của Ngài được mô-tả đến tuyệt-điềm ở đoạn kếtthúc câu 78-79. Nguồn của mọi sự phước do Đấng Christ đem đến bắt từ «lòng thương-xót của Đức Chúa Trời », yếu-điềm là sự viếng-thăm của «Vầng đông từ nơi cao», khi Mặt Trời công-nghĩa mọc lên cho kẻ bơ-vơ, những người sờ-soạng khiếp-sợ trong bóng đêm, những kẻ ngồi «trong tối-tăm và dưới bóng sự chết»; kết-quả sẽ là «đưa chơn chúng ta vào đường bình-an.»

Đó là bản thánh-ca của Xa-cha-ri, một thánh-ca của đức-tin, hi-vọng, của sự biết ơn, một bài hát của sự cứurỗi do tình-yêu của Đức Chúa Trời ban xuống trong Jêsus-Christ chúng ta.

E. Sự Giáng-sinh của Chúa Jêsus Đoạn 2 : I - 20

« ¹Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu-chỉ phải lập sở dân trong cả thiên-hạ. ²Việc lập sở dân này là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng-đốc xứ Sy-ri. ³Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sỡ.

4Vì Giô-sép là dòng-dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5đề khai vào số tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. 6Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh dẻ của Ma-ri đã đến. 7Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

⁸Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chặn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên. ⁹Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-hiền của Chúa chói-lòa xung-quanh, họ rất sợ-hãi. ¹⁰Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ¹¹ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thẽ, là Christ, là Chúa. ¹²Näy là dấu cho các ngươi nhìn-nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cổ. ¹³Bỗng-chúc có muôn-vàn thiên-bình với thiên-sứ dó ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng;

¹⁴Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Binh-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!

¹⁵Sau khi các thiên-sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xây đến mà Chúa cho chúng ta hay. ¹⁶Vậy, họ vội-vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. ¹⁷Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên-sứ nói về con trẻ đó. ¹⁸Ai nấy nghe chuyện bon chăn chiên nói. đều lấy làm

2:1-20

lạ. ¹⁹ Còn Ma-ri thì ghi-nhớ mọi lời ấy và suy-nghĩ trong lòng. ²⁰ Bọn chăn chiến trở về. làm sáng danh và ngợikhen Đức Chúa Trời về mọi đều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.»

Câu chuyện Chúa Jêsus giáng-sinh do Ma-thi-ơ kế tương-phản hẳn với lới kề của Lu-ca. Ma-thi-ơ miêu-tả Jêsus như một vị vua. Khi Ngài giáng-sinh thì vua Hê-rốt run-sợ trên ngai, và các thuật-sĩ đến quì lạy Ngài dâng những phầm-vật quí-giá. Lu-ca trình-bày Jêsus như một Con Người lý-tưởng, nên câu chuyện của ông đầy quanđiềm nhân-tính. Câu chuyện ấy tả hai vợ chồng dân quê đi từ nhà ở Na-xa-rét về phương Bắc đến Bết-lê-hem, và tại đây bị đuồi ra khỏi nhà quán, họ đã đặt con sơsinh của họ trên máng cỏ, và những người khách đến thăm họ đầu-tiên là những mục-tử hèn-hạ đến từ đồng cỏ lân-cận. Tuy nhiên, quan-điềm nhân-tính không phải chỉ thuộc về trần-thế, câu chuyện vang lên khúc nhạc trời và dệt bằng lời truyền-rao mang ý-nghĩa ân-điền thiênthượng.

Chỉ những người học-giả gần đây mới công-nhận sự chính-xác về phương-diện lịch-sử khi Lu-ca liên-kết sự giáng-sinh của Chúa với chỉ-dụ của Au-gút-tơ và sự đăngbộ dười thời Qui-ri-ni-u. Tuy-nhiên, Lu-ca nhắc đến những dữ-kiện ấy không phải cốt ý đề định ngày sinh của Đấng Christ mà là đề giải-thích tại sao việc xảy ra ở Bết-lê- hem trong khi gia - đình hai ông bà ở tại Na - xa - rét. Chỉ có sự bắt-buộc của luật - pháp mới có thề khiến họ đi một quãng đường chừng đó giữa một thời-kỳ như thế, nhưng điều ấy cũng tỏ rằng vua chúa thế-gian vô-tình cũng dự-phần trong sự làm ứng-nghiệm lời tiên-tri về Cứu-Chúa của thế-gian.

Theo một sắc-lệnh của Hoàng-đế, Giô-sép cùng với Ma-ri, theo Ma-thi-ơ thì là vợ chàng chở không phải chỉ là «hứa gả», đi đến Bết-lệ-hem, cách Giê-ru-sa-lem năm dặm về phía nam, đề đăng bộ tại nguyên-quán. Nơi đây Con Trai đã hứa cho họ được sinh ra. Họ bị loại ra khỏi quán không phải vì quán bac-đãi khách, lai càng không phải do thái-độ thù-hận của họ đối với Jêsus, mà vì cớ thành-phố lúc ẩy đông người quá. Tuy-nhiên, điều nầy cũng cho ta thấy sự nghẻo-thiếu chất-vật của Giô-sép và Ma-ri.

Biết rõ Lu-ca đặt năng tầm quan-trọng của sự giángsinh Chúa Jêsus, ta mói lấy làm la thấy Lu-ca thật là tài-tình về lối kể chuyện vấn-tắt giản-dị. Với một nghệthuật điêu-luyên, sau khi ông kể lai sư việc, ông để cho những sứ-giả thiên-thương giải-thích diễn-tả ý-nghĩa của biến-cố. Những sứ-giả ấy là thiên-sứ. Ho xuất-hiên cho toán chăn chiên «trú ngoài đồng đương đêm canh giữ bảy chiên». Từ trong hào-quang thiên-thương phát ra bài ca về niềm vui cho Y-so-ra-ên «hôm nay tại thành Đa-vit đã sanh cho các ngươi một Cứu-Chúa, là Christ, là Chúa.» Thiên-sứ không tiết-lộ một sự thật lớn hơn, ấy là Đảng Christ sẽ là Đầng cứu-chuộc cho moi người, hay Ngài là một Chúa đến từ trời. Tuy-nhiên các gã mục-đồng được ban cho một dấu-hiệu đề nhận ra em bé và đề biết chắc đó là Đấng Christ: «các người sẽ gặp một con trẻ bọc khăn, nằm trong máng có.» Lúc ấy đó là một dấu-hiệu khác la ; nhưng bây giờ đối với ta nó trở thành một biểu-tượng đầy ýnghĩa; Đấng giải-cứu được lót nằm trong máng cỏ đã trải biết được sự nghẻo-khó, đau-khổ và lãng-quên, và bây giờ Ngài có thể thu-phục cảm-tình của kẻ thấp-thỏi, của người buồn nắn, dẫu rằng Ngài đến cùng họ với tư-cách của Đấng sung-túc đề cứu-rỗi ho.

Khi Tin-Lành đã ban-bố xong, thình-lình một ban hợp-ca thiên-sử hiện ra đầy trời, hát bài thánh-ca vĩ-đại, bài thánh-ca nầy về sau được những người thờ-phượng Đấng Christ khai-triền mà gọi theo tên La-tin là « Gloria in Exelsis». Nó gồm có hai câu, mỗi câu chứa-đựng ba chú-điềm tương-quan, « vinh-hiền » và « bình-an » « nơi Rất-cao » và « dưới đất », « Đức Chúa Trời » và « loài người ». Đây là một bản thánh-ca ngợi-khen Đức Chúa Trời, bởi sự ban sai Đấng Cứu-thế, Ngài dã biều-hiện sự vinh-diệu của Ngài trên Trời, và phát-lộ ân-điền Ngài cho loài người dưới đất là những kẻ đã hưởng được ơn của Ngài. Kết-quả của công-việc đó sẽ là « bình-an »; sự hòa-bình chỉ có Đấng Christ mới đem lại được — hòabình với Đức Chúa Trời, hòa-bình cho lòng người, hòabình giữa người với người, hòa-bình cho thế-giới. Những người chăn-chiên kinh-ngạc vội-vã tìm sự thực của tin lành, họ đã trở thành những chứng-nhân đầu-tiên cho Đấng Christ với tất cả ý-nghĩa thật của hai chữ ấy «họ bèn thuật lại những lời thiên-sử nói về con trẻ đó». Ta không lạ gì khi thấy những kẻ nghe ngạc-nhiên, hoặc Ma-ri cất giữ trong lòng những sứ-điệp thiên-thượng, hay các mục-tử trở về bồn-phận với niềm biết ơn và lời ngợikhen, bởi vì ký-ức họ luôn luôn dập-dìu âm-hưởng của bài ca vẫn phô-diễn hi-vọng cho nhân-loại.

F. Sự dâng Chúa Jêsus, bài ca «Ra Đi»

Dogn 2: 21-40

7 110 001 50

«²¹ Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắtbì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiênsứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu-mang trong lòng mẹ.

²² Khi dã hết những ngày tinh-sạch rồi, theo luậtpháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri dem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem dề dâng cho Chúa, —²³ như đã chép trong luật-pháp Chúa rằng: Hễ con trai dầu lòng, phải dâng cho Chúa, —²⁴ lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bòcâu con, như luật-pháp Chúa dã truyền.

. Khi Gió-vén cà Ma ri dà làm trun m

²⁵ Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người côngbình đạo-đức, tên là Si-mê-ôn, trông-đợi sự yênủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh-Linh ngự trên người.
²⁶ Đức Thánh-Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. ²⁷ Vậy người cảm bởi Đức Thánh-Linh vào dền-thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, đề làm trọn cho Ngài các thường-lệ mà luật-pháp đã dịnh, ²⁸ thì người bồng-ẵm con trẻ, mà ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng :

²⁹ Lay Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi-tố Chúa được qua đời bình-an theo như lời Ngài;

30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu-vớt của Ngài,

³¹ Mà Ngài đã sắm-sửa đặng làm ánh-sáng trước mặt muôn dân.

³² Soi khắp thiên-hạ,

Và làm vinh-hiền cho dân Y-so-ra-ên là dân Ngài.

³³ Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. ³⁴ Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã dịnh làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãitrả; ³⁵ còn phần người, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng người. Ấy vậy tư-tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày-tổ.

³⁴ Lại có bà tiên-tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi-phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồngtrinh đã ở với chồng được bảy năm; ³⁷ rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đềnthờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu-nguyện. ³³ Một lúc ấy, người cũng thình-lình đến đó, ngợl-khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông-đợi sự giải-cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

³⁹ Khi Giồ-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật-pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. ⁴⁰ Con trẻ lớn lên, và mạnh-mẽ, được đầy-dẫy sự khôn-ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. »

Những việc xảy ra trong thời thơ-ấu của Chúa Jêsus do Lu-ca ghi lại chẳng những thêm vẻ nhàn-tinh cho câu chuyện mà lại còn giải-thích chức-vụ tương-lai và côngtác cứu-chuộc của Chúa. Vào ngày thứ tám, Ngài được đặt tên là «Jêsus, » một tên người ta thường đặt cho các em trai Do-thái, bởi vì Ngài đã được hoạch-định đề làm ứng-nghiệm những điều hàm-chứa trong ý-nghĩa tên ấy: « Sự cứu-rỗi của Chúa, » Rồi sau đó năm tuần, Ngài được đem dâng lên đềnthờ. Mẹ Ngài đã dâng một thứ sinh-tế chứng-tổ bà không có dư-dả, nhưng cũng không đến nỗi nghèo mạt quả. Nhưng ý-nghĩa thật của khung-cảnh ở đây nằm trong lời tiên-tri của những vị Thánh Si-mê-ôn và An-ne. Lời đầutiên là bài ca của Si-mê-ôn, gọi theo những chữ đầu bằng tiếng La-tin là Nunc Dimitis (« Bây giờ xin Chúa cho được ra đi. ») Linh-hồn kỉnh-kiền này đã được mặc-khải rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Mê-si, « Đấng Christ của Chúa. » Được Thánh-Linh dẫn vào đền-thờ đương khi cha mẹ Chúa Jêsus dàng con trai trước mặt Chúa, ông bồng hài-nhi lên tay, hát một bài hát giáng-sinh trang-trọng và dịu-dàng nhất. Không như bài « Tôn-đại » và « chúc-tụng » bài này chẳng những hứa sự cứu-rỗi cho Y-sơ-ra-ên mà cho cả thế-giới nữa.

« Bây giờ xin Chúa cho đầy-tờ Chúa được qua đời bình-an »; câu nói ấy chứa-đựng một hình-ảnh đẹp vôcùng; đó là lời nói về một người canh-chò hàn-hoan đónnhận giờ rút-lui của mình vì đã trông thấy Đấng phải đến, bây giờ ông sắp-sửa ra đi trong sự bình-an của nhiệm-vụ đã hoàn-tất, trong sự bình-an của hy-vọng đã thành-tựu; bởi vì mắt ông đã trông thấy Đấng Cứu-thế theo lời hứa của Chúa. Sự cứu-chuộc do Đấng Mê-si đem đến, theo như bài ca, là đề cho mọi dân-tộc; đó là ánh sặng đề rọi đường cứu-rỗi cho dân Ngoại; đó là vinh-quang thật của dàn-tộc ân-sủng, dàn Y-so-ra-ên.

Sự cửu-rỗi dự-bị cho mọi người, nhưng không phải ai cũng tiếp-nhận cả. Si-mê-ôn lại nói cùng bà mẹ đương ngạc-nhiên một lời tiên-tri bí-hiềm. Chức-vụ của Jêsus là cơ-hội cho nhiều người té-ngã hoặc đứng lên. Thái-độ của họ đối với Ngài sẽ tổ ra họ thế nào; có người sẽ chốibổ Ngài và như vậy là họ tự kết-án mình; có người sẽ nói nghịch cùng Ngài dầu Ngài chính là khi-cụ của sự cứu-rỗi từ trời; sự chống-đối ấy sẽ lên tới cực-điềm tại cây thậptự, lúc đó sự đau-buồn cay-đắng sẽ như cây gươm đảm thấu tâm-hôn Ma-ri. Chúa Jêsus là viên đá thử tâm-tánh, sự tiếp-nhận hoặc chối-bổ Ngài sẽ phát-lộ chàn-tính của con người : « tư-tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày-tổ.»

39

Đương khi Ma-ri và Giô-sép chưa hết ngạc-nhiên về những lời kỳ-diệu ấy, thì một nữ tiên-tri tuồi-tác tiến đến. Trong khoảng thời-gian góa-bụa lâu dài, bà sống trong sự thờ-phượng liên-tục. Bà cũng ngợi-khen Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi hoàn-thành trong: Con của Ma-ri và tiếp-tục nói về Ngài cho mọi người « trông-đợi sự giảicứu của thành Giê-ru-sa-lem » cũng như bà.

Sau đó, Ma-ri và Giô-sép quay về nhà ở Na-xa-rét, nơi đây Chúa Jêsus sống suốt quãng đời ấu-trĩ và niên-thiếu. Trong những năm yên-lặng ấy, Ngài nầy-nở bình-thường nhưng đặc-biệt là quản-bình và sự toàn-hảo. Ngài « lớn lên, thêm mạnh-mẽ » về thề-xác « càng đầy-dẫy sự khônngoan, và ơn của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. » Cứu-Chúa của thế-gian là một Con Người lý-tưởng.

G. Em bé Jêsus tại Giê-ru-sa-lem

₽oan 2: 41 - 52

«41 Vå, hằng năm đến ngày lễ Vứợt-qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem 42 Khi Ngài lên mười hai tuồi, theo lê-thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. 43 Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. 44 Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, di trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà-con quen-biết ; 45 nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Gié-ru-sa-lem mà tìm. ⁴⁶ Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi. 47 Ai nấy nghe, đều la-khen về sự khônngoan và lời đối-đáp của Ngài. 48 Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm la, và mẹ hỏi rằng : Hõi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha và mẹ đã khó-nhọc lắm mà tìm con. 49 Ngài thưa rằng: Cha me kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? 50 Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết.

⁵¹ Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng.

2: 41 - 52

⁵² Đức Chúa Jêsus khôn-ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.»

Có người nói rằng thời niên-thiếu của Chúa Jêsus như một khu vườn rào bằng tường kín, chỉ cho ta có mỗi một bông hoa, nhưng bông hoa ấy tỏa ra một hương thom suc-nức làm cho lòng ta nao-nức muốn bước hẳn vào khuôn-viên bí-mật. Trong những ngày thơ-ấu của Ngài, chúng ta chỉ có mỗi một biến-cố do một mình Lu-ca ghi lai, ấy là lần lên thăm Giê-ru-sa-lem lúc Ngài mười hai tuổi. Vào tuổi này một thiếu - niên Do-thái trở thành « con của luật-pháp » và khởi-sự tuân theo những điều-lệ của nó, trong đó các việc hànhhương về thành-thánh để giữ những tiệc-thánh trong đó. Trong chuyến đi Giê-ru-sa-lem lần đầu-tiên này, Jêsus bị cha mẹ vô-tình bỏ rơi khi họ quay về Na-xa-rét. Hết một ngày rồi họ mới tìm Ngài khắp trong đám lữ-khách đôngđúc đi về phương Bắc đến xứ Ga-li-lê nhưng không gặp. Ngày sau, Ma-ri và Giô-sép trở về Giê-ru-sa-lem, và ngày thứ ba họ gặp Jêsus trong Đền-thờ giữa các giáo-sư. Những vị này đang ngac-nhiên về sự hiểu-biết Kinhthánh của Ngài. Ma-ri hỏi Ngài một câu ngụ-ý trách-móc : «Con ơi, sao con làm cho hai ta ra thể này? Này, cha con và ta đã lo-buồn mà tìm con ? » Trong câu trả lời của Chúa Jêsus có một ít ngac-nhiên, một ít quở-trách, nhưng cũng đậm-đà âm-vọng của tình-yêu, của khải-tượng thuộclinh và của quyết-định long-trong : « Sao cha mẹ tìm tôi ? Cha mẹ há chẳng biết tôi phải ở trong nhà Cha tôi sao ?»

Đó là những lời đầu-tiên của Chúa Jêsus được ghi chép lại. Những lời ấy là dấu chỉ và giải-thích cả sự-nghiệp của Ngài, chỉ có mình Lu-ca ghi-chép lại thôi. Nếu câu ấy có ngụ ý trách-cứ Ma-ri, chắc nó phải có một giọng-điệu cung-kinh và âu-yếm; và trong đó có chứa-đựng một lời khen-ngọi tếnhị chăng? Chúa Jêsus không trách cha mẹ vì đã tìm-kiếm Ngài, nhưng vì không tìm-kiếm Ngài trong đền-thờ trước tiên và phải chăng Ngài ngụ ý rằng cha mẹ đã dạy Ngài yêu nhà Đức Chúa Trời và vui-về về luật-pháp của Ngài ? Lời Ngài nói có thề hiểu rằng : «Tại sao cha mẹ tìm tôi ? Tại sao cha mẹ không nhờ rằng phải tìm tôi trong Đềnthờ mời đúng chờ ? »

Những lời đó là một phát-lộ về cuộc sống gia-đình ở Na-xa-rét. Đó không phải là do phép lạ hoặc nhờ thầntánh của Ngài nhưng là nhờ sự giáo-huấn của cha mẹ kỉnh-kiền mà ở tuồi mười hai, Chúa Jêsus đã quán-triệt Kinh-thánh, và đã học biết kính-trọng, tôn-thờ những gi Jiên-quan tới Kinh-thánh và sự thờ-phượng Đức Chúa Trời. Các bậc cha mẹ ngày nay lại không thề nào đánh thức trong tâm-hồn con-cái tình yêu nhà-thờ Đức Chúa Trời, lời Ngài và ý-chỉ của Ngài sao ?

Ngoài ra, những lời ấy bày-tỏ rằng Ngài hiều-biết địavị thần-tử của Ngài. Chúa Jêsus đã biết một cách đặc-biệt rằng Đức Chúa Trời là Cha Ngài, là nguồn thật của sự sống Ngài. Ngài lập tức sửa lại lời của Ma-ri «cha con» nói về Giô-sép, thành lời của Ngài «Cha tôi» nói về Đức Chúa Trời. Lu-ca tả về Đấng Christ như là một người lýtưởng nhưng luôn luôn với sự nhận biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Con-cái chúng ta nên học-tập xem Đức Chúa Trời như là Cha của chúng, không phải nói với ỳ-nghĩa đặcbiệt như Chúa Jêsus dùng cho chính Ngài là Con đời đời, cũng không phải với ỳ-nghĩa dùng cho mọi tạo-vật, nhưng đề chỉ sự thân-hữu chặt-chẽ với Đức Chúa Trời do Jêsus-Christ Cứu-Chúa chúng ta đem lại cho những người tin.

Quan-trọng hơn hèt, những lời này biểu-lò một quyết-định cương-nghị, cho một mục-địch kiên-quyết, Chúa Jêsus cảm biết rằng bồn-phận Ngài là ở trong nhà Cha Ngài — không những ở trong đền-thờ vậtchất mà trong địa-hạt đời sống và hoạt-động, Đền-thờ là một tiêu-biều, một dấu-hiệu có một ỷ-nghĩa trọng-đại. Ngài đã quyết-định hiến dâng tất cả tư-tưởng, khả-năng, sức-lực đề phụng-sự cương-quyết cho Đức Chúa Trời, Phải chăng phần lớn các trẻ em ở tuồi mười hai đã đủ chin - chắn đề lập một mục-địch tương-tự, nhậnbiết sự phục-vụ Đức Chúa Trời là một nhiệm-vụ cao-cả và bao-quát cho mỗi cuộc sống. Với lý-tưởng xác-định ấy trong tâm-trí, Chúa Jêsus quay về Na-xa-rét tiếp-tục sống và phục-tùng cha mẹ, laokhồ mười tám năm với nghề thợ mộc, một cuộc sống ầncư yên-lặng trong một làng tồi-tàn, học-tập chuần-bị cho chức-vụ công-khai, một điều không thể thực-hiện được giữa Giê-ru-sa-lem phồn-hoa náo-nhiệt. Sự nầy-nở của Ngài vừa tự-nhiên và toàn-vẹn ; Ngài « khôn-ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.» Sự phát-triển về thân-thể và tâm-trí của Ngài không lấn-át vẻ khả-ái và năng-lực thuộc-linh của Ngài. Đối với những cuộc đời hoàn-toàn đầu-phục ý-chỉ Đức Chúa Trời, một sự nầy-nở như thế có thể có được dầu là trong địa-hạt thấp-hèn nhứt.

III. CÔNG-CUỘC CHUẦN - BỊ

Đoạn 3: 1-4: 13

A. Sự giảng-dạy của Giăng Đoạn 3: I - 20

«¹ Năm thứ mười lăm dời Sé-sa Ti-bê-rơ, — khi Bòn-xơ Phi-lát làm quan tồng-đốc xứ Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư-hầu xứ Ga-li-lê, Phi-líp em vua ấy làm vua chư-hầu xứ Y-tu-rê và tỉnh Tra-cò-nít, Ly-sa-ni-a làm vua chư-hầu xứ A-by-len, ² An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng-phẩm, — thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giáng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng. ³ Giảng bèn dạo qua hết thầy miền lân-cận sông Giôdanh, giảng-dạy phép báp-têm về sự ăn-năn dề được tha-tội, ⁴ như lời dã chép trong sách đáng tiên-tri Êsai rằng:

Có tiếng kêu-la trong đồng vắng :

Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.

⁵ Mọi nơi sũng-thấp sẽ lấp cho dầy,

Các núi các gò thì bị hạ xuống ;

Đường quanh-quẹo thì làm cho ngay,

Đường gập-ghềnh thì làm cho bằng ;

⁶ Và mọi loài xác-thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.

⁷ Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-têm rằng: Hõi dòng-dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau ? 8 Thế thì, hãy kết-quả xứng-đáng với sự ăn-năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tồ-phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con-cái cho Áp-ra-ham được. ⁹ Cái búa đã đề kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.

¹⁰ Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tòi phải làm gì? ¹¹ Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ-ăn cũng nên làm như vậy.¹² Cũng có những người thâu thuế đến đề chịu phép báp-têm; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tòi phải làm gì? ¹³ Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật-định, ¹⁴ Quân-lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà-hiếp, đừng phỉnh-gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lượng-hướng mình.

¹³ Bởi dân-chúng vẫn trông-đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, ¹⁶ nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng : Phần ta làm phép báp-têm cho các người bằng nước; song có một Đấng quyền-phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các người bằng Đức Thánh-Linh và bằng lửa. ¹⁷ Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sản lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt.

18 Trong khi Giăng rao-truyền tỉn lành, thì cũng khuyên-bảo dân-chúng nhiều điều nữa. ¹⁹ Song Hê-rốt, vua chư-hầu, đã bị Giăng can-gián về việc Hê-rô-đia

. . .

vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, ²⁰ thì lại thêm một điều ác nữa, là bắt Giăng bỏ tù.»

Giăng Báp-tit là vi tiên-tri được thần-cẩm đầu-tiên đến đập tan sư vên-lăng của bao nhiêu thế-kỷ trôi qua từ đời Ma-la-chi. Sự quan-trọng của chức-vụ người được Lu-ca nêu ra bằng cách nêu những chi-tiết xác-thực thì ông đinh thời-kỳ của người. Khi nói đến tên những nhà cầm-quyền chính-trị và tôn-giáo, ông đã cho ta biết sáu cuộc bồ-nhiệm thời ấy ; nó càng phù-hợp với phương-diện phổ-thông của Tin-lành. Với thiên-tài của một sử-gia, Lu-ca đã liên-kết câu chuyên mình với các biến-cố của thế-giới. Tuy-nhiên trước hết ông phải nhắc đến tên của vị Hoàng-đế đương trịvì, Sê-sa-Ti-bê-rơ, rồi ông kế đến tên Phi-lát, tổng-đốc xứ Giu-đê, người đã mang một vết nhơ muôn đời là lên án thập-hình cho Chúa Jêsus, Hê-rốt An-ti-ba, con người quyến-dụ và sát-nhân, con của Hê-rốt đai vương, được bồnhiêm cai-tri xứ Ga-li-lê ; Phi-líp và Ly-sa-nia làm tổng-đốc những tỉnh lân-cận. Về phía giáo-quyền, ông nhắc đến Anne và Cai-phe. Tuy An-ne đã bị bãi-chức từ mấy năm trước ông ta vẫn tiếp-tục dự-phần với con rê trong những nhiêmvụ thầy tế-lễ thượng-phẩm, và trong những việc ô-nhục liênquan đến hai tên ấy. Một bản danh-sách của những lãnh-tụ như thế cho ta thấy sự thoái-hóa tột-bực về đạo-đức lẫn tôngiáo lúc bẩy giờ, và sự cần-thiết phải có một người kêu-gọi Y-so-ra-ên trở lại thờ-phượng và phụng-sư Đức Chúa Trời.

Vị sử-giả ấy đã đến trong con người của Giăng Báptit. Sau một thời-gian làu chịu kỷ-luật khắc-khỗ trong đồng vắng, ông đã đến vời một sử-điệp quả-quyết từ Đức Chúa Trời lỏi-cuốn quần-chúng đông-đảo đến thung-lũng Giôđanh đề nghe giảng đạo và tiếp-nhận lễ báp-têm của người như một dấu-hiệu và ấn-chứng cho sự ăn-năn của họ. Bảnchất của chức-vụ ông, là làm ứng-nghiệm dự-ngôn của Ê-sai về « tiếng kêu trong đồng-vắng » người được Đức Chúa Trời sai đến đề dẫn đường cho Đấng Christ đến. Sự sửa-soạn này có một tinh-cách Đông-phương. Khi một vị vua sửa-soạn đi đến đâu, thì họ sai một đầy-tớ đi trước đề sửa-soạn đường đi. Chỗ trũng phải lấp đầy, chỗ gò phải ban xuống, đường quanh-quẹo phải sửa cho thằng, đường gồ-ghề phải sửa cho êm. Như vậy, muốn cho người ta sẵn-sàng tiếp-nhận Đấng Christ, những trở-ngại đạođức cần phải dẹp sạch; người ta phải ăn-năn tội minh và lia-bỏ nó. Lu-ca đã kết-thúc câu trích Ê-sai bằng dòng chữ, « Và mọi loài xác-thịt sẽ thấy sự cứu-rỗi của Đức-Chúa Trời, » phù-hợp với tính-cách phồ-thông của Tinlành.

Nội-dung của sứ-điệp Giăng giảng, trải qua các đời đã từng đánh thức sự đáp-ứng trong tâm-khảm của con người : ông giảng về tội-lỗi và sự phán-xét, về sự ăn-năn và tha tôi. Theo như Lu-ca ghi lai thì giong-điêu của bài giảng ông thật hết sức nghiêm-khắc, ở đây ông gọi đoàn dân là « dòng-dõi rắn lục » và hỏi họ tai sao họ giả-vờ như đã nghe những lời cảnh-cáo về cơn thanh-nộ hầu đến. Sởdĩ ông phải nghiêm-khắc như vậy, là vì dân-chúng không bằng lòng từ-bỏ tội-lỗi của mình trong khi chay trốn sự phán-xét đương đe-dọa. Họ xem lễ báp-têm của Giăng là một lễ-nghi phù-phép có thể giữ cho kẻ không ăn-năn được an-toàn trong giờ phán-xét. Giãng kêu-goi họ hãy tổ sư ăn-năn bằng việc làm và đừng cây mình là con cháu Ápra-ham mà cho mình là kẻ chắc đã được cứu-rỗi. Ông tuyên-bố rằng sự phán-xet ở trên họ, cái rìu đã đặt kề gốc cây và cây nào không sinh trái sẽ bị «đốn mà quăng vào lửa, »

Khi dàn-chúng hỏi, Giăng trả lời rất rõ-ràng rằng chỉ ăn-năn ông nói không có nghĩa là một hình-thức lễ-nghi, cũng không phải là một từ-ngữ thần-đạo trừu-trượng. Điều ông đòi-hội rất rõ-ràng thực-tế, là mỗi người phải từ-bỏ vòng tội-lỗi vày-hãm, và phải tỏ lọng yêu-thương đối với anh em. Đem quần ảo, thức ăn cho những kẻ đói rách, đối vời sự ăn-năn, có nghĩa là từ-bỏ tội ích-kỷ. Những người thâu thuế thường bị người ta ghết vì tánh bất-lương và tham-lam được khuyên-dạy đừng yêu-sách chi hơn ngoài luật-định. Binh-linh hay đúng hơn « những người trong quân-ngũ » có thể là cảnh-sát địa-phương hồi ấy, được khuyên-bảo đừng tống tiền bằng bạo-lực hoặc tìm tiền bằng cách vu-cáo người ta, nhưng hãy bằng lòng với lương-phạn của mình. Tất cả những ai muốn tiếp-nhận Đấng Christ bất cứ ở tuồi nào cũng phải lìa-bỏ tội-lỗi, Sự ăn-năn không phải là một kinh-nghiệm thần-bí, nó rất rõ-ràng đơn-giản và thiết-thực. Nó bao-hàm sự lìa-bỏ tật tham-lam, bất-lương, gian-ác, tàn-bạo và bất-mãn và tất cả những gì đối-nghịch với ý-muốn rõ-rệt của Đức Chúa Trời.

Giăng dự-ngôn quả-quyết về sự đến của Đấng Christ. Có đôi người nghĩ rằng chính vị tiên-tri ấy là Đấng Mêsi, Giăng tuyên-bố rằng chức-vụ của Đấng Christ vĩ-đại hơn chức-vụ của ông nhiều đến nỗi ông không xừngdáng làm một tôi-mọi, cởi dây giày của Ngài. Giăng làm báp-têm bằng nước nhưng Đấng Christ sẽ làm báp-têm bằng Thánh-Linh và lửa. Nước là một yếu-tố vật-chất, chỉ tượng-trưng về sự thay đồi bề trong, Chúa Jêsus đem họ đến sự tương-giao với thân-vị thiên-thượng, và đem quyền-năng của sự tầy sạch và biến-cải thi-thố trên tâmhồn họ. Tuy-nhiên, Ngài cũng đến đề phạt kẻ không chịu ăn-năn; Ngài sẽ tách gạo lúa mì ra khỏi trấu, cất gạo vào trong kho và đem trấu đốt trong lửa chẳng hề dập tắt được.

Đoạn cuối của sự-nghiệp Giăng được Lu-ca đem vào đây đề chuẩn-bị cho bản kỳ-thuật của ông chuyền qua kề về chức-vụ của Đấng Christ. Thật ra sau khi Chúa Jêsus khởi-sự chức-vụ một thời-gian, vua chư-hầu Hêrốt mới bắt Giăng giam vào ngục vì ông đã quở-trách vua truy-lạc này về sự gian-dâm và tội-lỗi của vua. Giăng là một sứ-giả trung-thành của Đức Chúa Trời, nhưng thếgian không tôn-trọng các tiên-tri của họ, các tiên-tri ấy thường bị họ cầm-tù, chặt đầu, thiêu-đốt hoặc đóng đinh trên thập-tự.

B. Lễ Báp-têm của Chúa Jêsus

⊕oạn 3:21-22

«²¹ Vả, khi hết thảy dân-chúng đều chịu phép báptêm, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài đương cầu-nguyện thì trời mở ra, ²² Đức Thánh-Linh lấy hình chim bồ-câu ngự xuống trên Ngài; lại có tlếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.» Tại sao Người lý-tưởng, con Đức Chúa Trời, lại chịu lễ báp-têm của Giăng, một lễ báp-têm của sự ăn-năn? Chắc-chắn không phải đề xưng tội của Ngài ; nhưng trước hết là đề đóng ấn của Ngài phê-chuần công-tác của Giăng và đề chứng-nhận sứ-điệp tuyên-bố rằng muốn dự-phần cứu-rỗi của Đấng Christ nhất-thiết cần phải có sự ăn-năn và xưng-tội.

Lại bởi chịu báp-têm, Chúa Jêsus muốn đồng-hóa với dân-tộc, không phải về tội-lỗi mà về sự thi-hành những mênh-lênh đã truyền cho ho, kết-thân với họ trong sự khinh-ghét của tội-lỗi, trong nỗi chán-chường vì gánh năng nó, trong hy-vong và sự trông-đợi ơn cứu-rỗi. Chỉ những người biết kết-thân mới có thể phung-sự và cứu-vớt. Lễ báp-têm ám chỉ rằng kẻ ăn-năn đã đoan-tuyệt với quá-khứ đề bắt đầu một cuộc sống mới thánh-khiết và vâng-phục. Thì ở đây, lễ báp-têm của Chúa Jêsus đã chấm dứt những năm yên-tĩnh của thời-kỳ chuẩn-bị ở Na-xa-rét để bước vào thiên-chức phụng-sự và hy-sinh, thiên-chức mà Ngài thi-hành vâng theo ý Cha Ngài. Chính vì lý-do đó mà Luca, với nghệ-thuật của một sử-gia có tài trước hết đã ghi câu chuyên về Giăng, nhà đại tiền-phong rồi mới kể đến lễ báp-têm của Chúa Jêsus, mà trên thực-tế, là tuyệt-điểm của sự-nghiệp Giăng. Việc ấy giới-thiệu Chúa Jêsus vào chức-vụ công-khai, và chức-vụ ấv làm thành chất-liêu của phước-âm.

Nếu nhìn vào cách Lu-ca ghi lại buồi lễ báp-têm, ta cũng thấy rõ biến-cố ấy chỉ là mới mở màn cho tập kýthuật của ông. Ông không mô-tả biến-cố. Ông chỉ nhắc lại nó đề ấn-định thời-gian Chúa Jêsus thấy Thánh-Linh hiện xuống và nghe tiếng phán từ trời. Hiện-tượng thứ nhứt là một biều-tượng của quyền-phép nhờ đó Chúa Jêsus thi-thố công-tác Ngài. Hiện-tượng thứ hai là một lời tuyên-bố Ngài Đấng Christ, là Đấng được Đức Chúa Trời chuần-nhận.

Chúng ta không thể cho rằng trước đó Chúa Jêsus chưa có Thánh-Linh, cũng không thể bảo rằng lúc ấy Ngài lập một tương-quan mới với Cha Ngài, nhưng, như trong lễ báptêm Ngài đã hiến mình cho nhiêm-vụ, thì ở đây Ngài được ban quyền-lực đề thi-hành nhiệm-vụ ấy; như Ngài đã khiêm-nhường đồng-hóa với các con loài người, thì ở đây Ngài được xác-nhận một lần nữa rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời; như Ngài đã ra thân-thiện với những tộinhân đã ăn-năn, thì ở đây Ngài được tuyên-bố là Đấng Vô-tội, được Đức Chúa Trời đẹp lòng.

Cũng vậy, đối với những người theo Đấng Christ, tất cả đều được sự hiện-diện của Thánh-Linh, nhưng mỗi lần họ dâng mình cho nhiệm-vụ, họ lại được đầy-dẫy quyền-phép, họ được thêm sức-lực đề hành-động, và vuimừng vì một lần nữa quyền làm con được xác-quyết và được Đức Chúa Trời tiếp-nhận. Chỉ có mình ông kề lại rằng việc đó xảy ra đương lúc Chúa Jêsus cầu-nguyện. Ông biết rằng đó là một thời-gian cực-kỳ quan-trọng. Cầunguyện thường là điều-kiện cho những khải-tượng thiênđường và những kinh-nghiệm thuộc-linh chuần-bị chúng ta cho những nhiệm-vụ của đời sống.

C. Gla-phổ Đức Chúa Jêsus Đoạn 3: 23-38

«23 Khi Đức Chúa Jêsus khởi-sư làm chức-vụ mình thì Ngài có đô ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li, 24 Hê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép, 25 Giô-sép con Ma-tathia, Ma-ta-thia con A-mőt, A-mőt con Na-hum, Nahum con Éch-li, Éch-li con Na-ghê, 26 Na-ghê con Maát, Ma-át con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in, Sêmê-in con Giô-sếch, Giô-sếch con Giô-đa, 27 Giô-đa con Giò-a-nan, Giò-a-nan con Rê-sa, Rê-sa con Xô-rô-babên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên con Nê-ri, 28 Nê-ri con Mên-chi, Mên-chi con A-di, A-di con Cô-sam, Cô-sam con Ên-ma-dan, Ên-ma-dan con Ê-ro, 29 É-ro con Giê-su, Giê-su con É-li-ê-se, É-li-ê-se con Giô-rim, Giô-rim con Mát-thát, Mát-thát con Lê-vi, 30 Lêvi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-da, Giu-da con Giôsép, Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim con Mê-lê-a, ³¹ Mê-lê-a con Men-na, Men-na

con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than, Na-than con Đavít, 32 Đa-vít con Giê-sê. Giê-sê con Giô-bết, Giô-bết con Bô-ô, Bô-ô con Sa-la, Sa-la con Na-ách-son, Naách-son con A-mi-na-dáp, 33 A-mi-na-dáp con Át-min, At-min con A-ro-ni. A-ro-ni con Éch-rôm, Éch-rôm con Pha-rê, Pha-rê con Giu-da, 34 Giu-da con Gia-cốp, Gia-cop con Y-sác, Y-sác con Ap-ra-ham, Ap-ra-ham con Tha-rê. Tha-rê con Na-cô. 35 Na-cô con Sê-rúc, Sêrúc con Ra-gao, Ra-gao con Pha-léc, Pha-léc con Hêbe, Hê-be con Sa-la. 36 Sa-la con Cai-nam, Cai-nam con A-bác-sát, A-bác-sát con Sem, Sem con Nô-ê, Nôê con La-mée. 37 La-mée con Ma-tu-sê-la. Ma-tu-sê-la con Hê-nóc, Hê-nóc con Gla-rét, Gla-rét con Mê-lê-lêên, Mê-lê-lê-ên con Cai-nam, 38 Cai-nam con Ê-nót, Ênót con Sét, Sét con A-dam. A-dam con Đức Chúa Trời.»

Phồ-hệ của Chúa Jêsus do Lu-ca chép chứa-đựng nhiều điềm dị-biệt với phồ-hệ trong Ma-thi-ơ. Có thể có đôi điềm dị-biệt ta giải-thích được và nhận thấy trong nó có ý-nghĩa thật.

1. Trước hết vị-trí của gia-phồ khác nhau. Ở Ma-thiơ nó mở màn cho câu chuyện; ở Lu-ca nó nằm vào cuối đoạn thứ ba. Đây dĩ-nhiên không phải là tỉnh-cờ. Mụcđích của Ma-thi-ơ là đề chứng-minh rằng Jêsus là Đấng Christ, Đấng Mê-si, làm ứng-nghiệm các lời tiên-tri trong Cựu-ước với tư-cách là Vua Y-so-ra-ên. Điều quan-trọng hơn hết ở đây là Chúa Jêsus phải được tỏ ra Ngài là con Đa-vít và Áp-ra-ham bởi vậy Gia-phồ chánh-thức chứng-minh điều đó phải mở đầu quyền sách đến nỗi đi trước cả truyện-tích giáng-sinh.

Còn Lu-ca đã kề lại một cách ý-nghĩa về sự ra đời, thời thơ-ấu và sự-nghiệp của Giăng, nhà đại tiền-phong, bởi vì những chuyện ấy soi sáng trên chức-vụ của Đấng Christ. Bởi vậy khi kề xong sự-nghiệp của Giăng và sắpsửa chép về chức-vụ của Chúa Jêsus, Lu-ca đã ghi lại gia-phồ đề nhấn mạnh rằng câu chuyện về Giăng đã hết và chức-vụ của Chúa Jêsus sắp bắt đầu. Gia-phồ, bởi vậy là một hồi chuyền màn tài-tình, lời giới-thiêu quan-trọng. Nó cho ta thấy ý-định thật của tác-giả và đánh dấu một sự chuyền-tiếp từ chức-vụ gọi người ăn-năn đến côngtác cứu-chuộc đem lại sự cứu-rỗi người ra khỏi vòng tộilỗi. Phước-âm không phải là một lời khuyên tốt mà là một Tin-lành. Chúng ta không phải là những người theo Giăng nhưng là theo Jêsus.

2. Thứ đến, gia-phồ trong Ma-thi-ơ theo thứ-tự từ trên xuống, còn Lu-ca đi ngược lại từ con lên cha. Giaphồ trong Ma-thi-ơ chép theo hệ-thống chính-thức: các cá-nhân được chép thêm vào gia-phồ khi họ sinh ra; còn Gia-phồ trong Lu-ca là một công-việc riêng tư thâu-thập tài-liệu đề lập thành phồ-hệ của một nhân-vật đặc-biệt, nhân-vật ấy dứng đầu số đề người ta có thể chú-ý đến. Điều này hoàn-toàn phù-hợp với nghệ-thuật viết văn của Lu-ca. Ở điềm này trong tác-phẩm của ông, ông muốn tập-trung tư-tưởng vào một điềm tối-trọng, ấy là Chúa Jêsus, là Cứu-Chúa, chính vì công-tác cứu-chuộc của Ngài mà ông đã bắt tay viết thiên truyện-ký này.

3. Thứ ba, những tên kề từ Áp-ra-ham đến Đa-vit của Lu-ca giống với những tên của Ma-thi-ơ, nhưng những tên từ Đa-vit đến Chúa Jêsus khác nhau. Có người thử giải-thích rằng vì Ma-thi-ơ chép gia-phồ của Giô-sép, còn Lu-ca chép của Ma-ri. Thiết-tưởng tốt hơn là cho rằng cả hai đều chép gia-phồ của Giô-sép, nhưng Ma-thi-ơ vạch phồ-hệ của ông theo các đời vua-chúa đề tỏ rằng Chúa Jêsus là kết-tự của Đa-vit, còn Lu-ca thì giữ đúng theo thứ-tự thật của nó. Điều này chắc-chắn phù-hợp với mục-đích của Ma-thi-ơ là luôn luôn mô-tả Đấng Christ là Vua, và Lu-ca tả-vẽ Ngài là một Người thật, Người lýtưởng.

4. Lại nữa, gia-phồ trong Ma-thi-ơ bắt đầu với Áp-raham còn Lu-ca vạch thắng với A-đam. Cái trên tỏ rằng Chúa Jêsus là người Do-thái, là dòng-dõi chân-chính của Áp-ra-ham, người làm trọn giao-ước. Cái dưởi nhắc-nhở chúng ta rằng Ngài thuộc về cả nhân-loại. Nó khiến ta nhìn qua khỏi biên-giới của quốc-gia mà nhớ rằng con người lý-tưởng mà Lu-ca muốn đập mạnh vào tư-tưởng chúng ta là Cứu-Chúa của nhân-loại. 5. Khi gia-phổ chấm dứt với câu A-đam là « con Đức Chúa Trời » nó ám-chỉ rằng Chúa Jêsus được kề là một phần-tử của đại-đoàn-thề nhân-loại, căn-nguyên Ngài ở trong Đức Chúa Trời như mọi người khác, nhưng cũng không phải đề chối-bổ rằng Ngài có một tương-quan đặc-biệt với Đức Chúa Trời. Gia-phổ bắt đầu với lời tuyên-bố rằng Chúa Jêsus là con Giô-sép, theo ý người ta tin, Ngài là con kế-tự của Giô-sép theo luật-pháp, bởi vậy là con trai của Đa-vit theo lời hứa, nhờ cuộc hôn-nhơn giữa Giô-sép và Ma-ri : nhưng Ngài không phải là con thật của Giô-sép ; Ngài là « Con Một » của Đức Chúa Trời.

D. Sự cám-dỗ Chúa Jêsus Đoạn 4: 1 - 13

«1 Đức Chúa Jêsus đãy-dẫy Đức Thánh-Linh, ở bờ sông Giô-danh về, thì được Đức Thánh-Linh dưa đến trong đồng vắng, 2 tại đó, Ngài bị ma-quỉ cám-dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. 3 Ma-quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đị. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng : Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. 5 Ma-quỉ đem Ngài lên, cho xem moi nước thế-gian trong giây-phút; 6 và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền-phép và sự vinh-hiền của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. 7 Vây, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, moi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. 8 Đức Chúa Jêsus dáp: Có chép rằng: Người phải thờ-phương Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 9 Ma-qui cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-salem, đề Ngài trên nóc đền-thờ, mà nói rằng : Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống di ; ¹⁰ vì có chép rằng :

Chúa sẽ truyền cho thiên-sứ gìn-giữ ngươi.

¹¹ Các Đắng ấy sẽ năng ngươi trong tay,

Kẻo ngươi vấp chơn nhằm đá nào chăng.

¹² Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. ¹³ Ma~quỉ dùng hết cách cám~dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.»

Sự cám-dỗ Chúa Jêsus là bước cuối-cùng của công-cuộc chuần-bị cho chức-vụ công-khai của Ngài. Đối với nhiều kẻ theo Ngài, kỷ-thuật tối-hậu cho sự phục-vụ nằm trong sự thử-thách như vậy sẽ đem lại kết-quả là có một quyết-định dề sống không phải cho mình mà cho Đức Chúa Trời.

Thời-kỳ chịu cám-dỗ là một thời-kỳ ý-nghĩa. Nó xảy ra ngay sau lúc Chúa Jêsus được đầy-dẫy Thánh-Linh và được - xác-quyết một lần nữa về địa-vị thần-tử của Ngài. Dưới ånh-hưởng của Thánh-Linh Ngài được đưa tới nơi thửthách, và chiu sự cám-dỗ phần lớn gồm những đề-nghi sửdung cho những mục-đích ích-kỷ cái quyền-lực thiênthượng mà Ngài ý-thức, và quên đi mối tương-quan phụ-tử với Cha Ngài. Dầu Đức Chúa Trời chẳng hề cám-dỗ chúng ta, sự đưa chúng ta vào tội-lỗi hình như một phần trong mục-đích ân-điền của Ngài là đề chúng ta chiu sự cám-dỗ. Những kinh-nghiêm này đối với chúng ta đương khi chúng ta được Đức Thánh-linh dắt-dẫn, và chủ-đích của sự cámdỗ ấy thường là khuyến chúng ta khuynh-hưởng về tư-kỷ và quên-lãng tương-quan thật giữa ta và Đức Chúa Trời. Nơi cám-dỗ là đồng vắng ; nghĩa là về một phương-diện cuộc chiến-đấu nội-tâm của chúng ta sẽ luôn luôn là cuộc chiến-đấu cực-kỳ đơn-độc. Mặt khác sống trong đồng-vắng thực-tế không phải là thoát khỏi mọi đòi-hỏi của tội-lỗi. Bất-cứ ở nơi nào, ta cũng có thể biết chắc có sự hiên-diện và lòng ưu-ái của Đấng Christ ; và nhờ đức-tin nơi Ngài ta có thể đắc-thắng khải-hoàn. Điều này có vẻ là một sửđiệp chủ-yếu trong cả truyên-tích.

Cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều nói đến ba điều cám-dỗ. Những điều này có lẽ có ý tượng-trưng và hàm-xúc ; tất cả những thử-thách về tâm-tánh của nhân-loại đều có thể tập-trung vào những tội-ác đó. Tuy-nhiên, nên đề ý một điều là thứtự của những điều cám-dỗ trong Lu-ca và Ma-thi-ơ khác nhau, Cả hai đều kề điều cám-dỗ đầu-tiên là hóa đá ra

4:1-13

bánh, nhưng điều thứ hai của Lu-ca là điều chót của Mathi-o, đó là đề-nghị cho Chúa Jêsus các nước trên thế-gian. Đây là cực-điểm thích-đáng trong sự thử-nghiệm một vị Vua, Còn Lu-ca kế điều cám-dỗ cuối-cùng là Chúa Jêsus phải quăng mình từ trên cánh dơi nóc đền-thờ đề thứ Đức Chúa Trời. Đó là một cám-dỗ trong địa-hạt dục-vọng tâmtrí, nhưng nó khéo-léo khoác một hình-thức tin-cậy tự-thị. Quả thật đây là tuyết-điểm của sự thử-thách Người lýtưởng. Thứ-tự của Ma-thi-ơ được Sứ-đồ Giăng nhắc trong câu «tư-duc của xác-thit, tư-duc của mắt, và sư kiêu-căng của đời sống.» Thứ-tự của Lu-ca đem chúng ta lại câu chuyện của É-đen và tôi-lỗi đầu-tiên của nhân-loại, do sự hamthích những của «tốt» «đẹp mắt» «khiến cho người ta khônngoan.» Cùng như tại È-đen, sự cám-dỗ đầu-tiên là nghingờ lòng nhơn-lành của Đức Chúa Trời, điều thứ hai nghingờ quyền-năng Ngài, và thứ ba là không tin-cậy sự khônngoan của Ngài. Sự thắng trận là do đức-tin khải-hoàn của Ngài đem lại, và đức-tin vẫn-là «sư thắng hơn thế-gian.»

Sự cám-dỗ đầu-tiên là thuộc địa-hat món ngon của thân-thể; Sa-tan thúc-giục Ngài hóa đá ra bánh. Tại sao lại không được ? Sự thèm ăn của Ngài là vô thưởng vô phạt, Ngại có khả-năng để làm thỏa-mãn nó. Nhưng tội ở dây nằm trong việc sử-dung quyền-lực thiên-thượng để thỏa-mãn những nhu-cầu vật-chất. Nếu Ngài đã sống theo cách đó, ắt Ngài khỏng phải chịu đói-khát, đau-đơn, ưusầu, hay thập-hình. Làm vậy thì Ngài đã đánh đồ mục-đích mà Ngài đến thế-gian; và bất cứ người nào đặt miếng ăn làm chủ-địch cũng là phi-phạm cả cuộc đời mình. Tuynhiên, cốt-yếu của điều cam-dỗ này làm cho nghi-ngờ sự nhơn-từ của Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus đã tổ ra trong câu trả lời của Ngài : «Loài người sống chẳng những chỉ nhờ bánh thôi đàu » Ngài trích câu ấy trong Cựu-ước ; Ngài có ý nói rằng xưa kia Đức Chúa Trời đã bảo-toàn dân Ngài bởi phép lạ, thì nay Ngài cũng sẽ giữ-gìn sự sống của Con Ngài. Chúa Jêsus không bị tấn vào chố kinh-hoảng sợ-hãi. Ngài tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung-cấp cho nhucầu của Ngài, và dầu sư đời-hỏi của miếng ăn có manh-mẽ bao nhiêu đi nữa, chắc-chắn đường-lối và y-chỉ của Đức Chúa Trời sẽ đem lai sự thỏa-mãn và nguồn vui chân-thật nhất cho cuốc đời,

Điều cám-dỗ thứ hai thuộc địa-hạt dục-vọng của trầngian. Đó là một đề-nghị về quyền-hạn vô-biên của con người. Sa-tan sẽ ban cho Chúa Jêsus mọi nước trên thếgiới với điều-kiện là Ngài phải cúi xuống thờ-lạy nó. Sức mạnh của lời cám-dỗ là ở chỗ Chúa Jêsus mong đợi một ngày kia sẽ cai-trị thế-gian. Đứa cám-dỗ có ỷ nói rằng nó đương có quyền-hạn ấy, và nếu Chúa Jêsus chịu phụctùng nó thì Ngài sẽ đạt ngay được mục-đích trị-vì thế-gian. Đó là sự cám-dỗ làm cho nghi-ngờ quyền-năng của Đức Chúa Trời, bội-tín Ngài, như câu trả lời của Chúa Jêsus, « Người hãy thờ-lạy Chúa là Đức Chúa Trời người. »

Đó là một hình-thức cám-dỗ quen-thuộc thời nay. Maquỉ không bảo chúng ta bỏ những mục-đích vi-tha giúp ích đồng-bào và phung-sư nhân-loại ; nó chỉ yêu-cầu ta thỏahiệp với cái xấu đề đạt mục-đích ấy ; nó chủ-trương rằng cứu-cánh sẽ biên-minh cho phương-tiên. Nó cho ta biết rằng trong địa-hạt thương-mai, xã-hội hay chính-trị, những phương-pháp xấu-xa rất thịnh-hành đến nỗi muốn thànhcông thì phải đồng-lõa với sự xấu-xa gian-ác. Nó bảo chúng ta rằng thế-gian này là của nó, và chúng ta chỉ có thể caitri trong khi chúng ta thỏa-hiệp với nó. Đối với Đấng Christ, vấn-đề đã được vạch ra rõ-ràng. Hoặc là phụctùng Sa-tan hay là trung-thành với Đức Chúa Trời. Chọn điều thứ hai tức là chống-nghịch với kẻ cầm-quyền the-gian, có nghĩa là phải tranh-đấu chịu khó-nhọc, đồ nước mắt và chịu thập-hình, nhưng rồi cuối-cùng sẽ caitrị được vũ-trụ. Những kẻ theo Đảng Christ cũng có một sự lựa-chọn như vậy. Lòng trung-thành không dời-đồi là đường đi đến thập-tự, nhưng đây cũng là đường đến mũ triều-thiên.

Điều cám-dỗ cuối-cùng thuộc lĩnh-vực hiếu-kỳ của tríóc. Nó có ý bảo Chúa Jêsus hãy thử quăng mình xuống từ một chỗ cao như thế đề xem thiên-sứ có nâng-đỡ cho khỏi bị hại không. Đây là sự cám-dỗ tự mang thân tới tìnhtrạng hiềm-nghèo một cách vô-ích đề chờ đợi được giảicứu bởi một phép lạ do quyền-năng Đức Chúa Trời. Đó không phải là đức-tin, mà là sự giả-ngộ. Sa-tan vẫn tìm cách hủy-diệt linh-hồn người bằng mưu-kế đó. Nó thúcgiục loài người tứ thí-nghiêm chính minh, tìm cách tăng-

4:1-13

gia kiến-thức bằng những công-việc có thể tồn-hại đến uytin; sức-khoẻ, danh-dự của họ một cách vô-ích, tự đặt họ trên những hiễm-họa tinh-thần, ăn xài quá sức mình, cángđáng những trách-nhiệm vượt quá sức họ, Chúa Jêsus trắ lời, «Người chở thử Chúa là Đức Chúa Trời người.» Trong lối đi của bồn-phận thường nhật, ta không cần phải sự một hiễm-họa nào đe-đọa, nhưng người nào đã tự mang thân vào chỗ hiễm-nghèo một cách vô-ích thì đừng có mong sự cứu-giúp của Đức Chúa Trời. Trong con đường nhiệm-vụ đã vạch ra cho ta, Đức Chúa Trời luôn luôn mở mắt chúng ta, ban cho chúng ta khiến-thức cần-thiết theo thời-giờ và phương-cách của Ngài. Đi tìm-kiếm kiến-thức cách giả-tạo khiến cho lình-hồn phải lâm vào cảnh hiểmnghèo, ấy là nghi-ngờ sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời. Sự tin-cậy thật giữ chúng ta khỏi tội tự-thị.

Câu chuyện kết-thúc với cầu kề rằng khi Chúa Jêsus đã toàn thắng, ma-quỉ «bèn tạm lia Ngài.» Cuộc sống đứctin là một cuộc sống luôn luôn tái-diễn, những đấu-tranh về tinh-thần, những sự thắng trận đã cầm chắc trong trong tay những kẻ tin-cậy nơi sự nhơn-từ, quyền-phép và sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời.

IV. CHÚC - VŲ TẠI GA - LI - LÈ Đoan 4 : 14 - 9 : 50

A. Thời-kỳ đầu-tiên Đoan 4: 14-44

Chúa Jċsus giảng-dạy tại Na-xa-rẻt
 4: 14-30

«14 Đức Chúa Jêsus được quyền-phép Đức Thánh-Linh, trở về xứ Ga-II-lê, và danh-tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung-quanh. ¹⁵ Ngài dạy-dỗ trong các nhà hội, ai nấy dều khen-ngợi Ngài. ¹⁶ Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng-dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. ¹⁷ Có người trao sách tiên-tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

18 Thần của Chúa ngự trên ta ;

Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin-lành cho kẻ nghèo.

19 Ngài đã sai ta đề rao cho kẻ bị cảm được tha.

Kẻ mù được sáng,

Kẻ bi hà-hiếp được tự-do;

Và để đồn ra năm lành của Chúa.

²⁰ Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội chăm-chỉ ngó Ngài. ²¹ Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng-nghiệm lời Kinh-thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.

22 Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm la về các lời đầy ơn-lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng ? 23 Ngài phán rằng : Chắc các ngươi lấy lời tục-ngữ này mà nói cùng ta rằng : Hởi thầy thuốc, hãy tư chữa lấy mình : moi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tai Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tai đây, là quê-hương ngươi. 24 Ngài lai phán rằng: Quả thất, ta nói cùng các ngươi, không có một dáng tiên-tri nào được trọng-dãi trong quê-hương mình. 25 Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đóikém, trong dân Y-so-ra-ên có nhiều đờn-bà góa ; 26 dầu vây, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám ho, nhưng được sai đến cùng một dòn-bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27 Trong đời đấng tiên-tri Ê-lisê, dân Y-so-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phụng : song không có ai lành sach được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi.

²⁸ Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức-giận lắm. ²⁹ Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, đề quảng Ngài xuống; ³⁰ song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi.»

Sau khi Chúa Jêsus đã chịu báp-têm và cám-dỗ, Ngài ở lại Giê-ru-sa-lem và Giu-đê, một thời-gian rồi quay về Ga-li-lê, nơi đấy Ngài khởi-sự một chức-vụ mà Lu-ca đã dành sáu đoạn trong sách Tin-lành của ông đề nói đến. Ông kề ra ba đặc-điềm của chức-vụ này : thứ nhất, được thi-hành bằng quyền-năng của Đức Thánh-Linh; thứ hai, danh tiếng đồn ra khắp xứ ; thứ ba, yếu-điềm chức-vụ là sự giảng-day cách có quyền-lực giữa công-chúng.

Bài giảng thứ nhất của Chúa Jêsus được ghi chép lại là một bài giảng, giảng ở nhà hội Na-xa-rét, thành-phố mà Ngài đã sống qua thời thơ-ấu và niên-thiếu. Lu-ca đặt bài giảng này ở ngay đoạn mở đầu của phần chép về chức-vụ công-khai của Chúa Jêsus trong thiên truyện-ký của ông. Có lẽ ông cho rằng bài giảng này chứa đựng chương-trình chức-vụ của Đức Chúa Jêsus hay là lập thành bản tuyênngôn về công-tác cứu-rỗi của Cứu-Chúa.

Hôm ấy là ngày Sa-bát. Các bà con ban-hữu và những người đồng-hương của Chúa Jêsus hội-hop đông-đảo tại nơi thờ-phương. Tất cả đều nóng lòng muốn được nghe một người mà họ quen-biết nhiều, một người mới được nổi tiếng thình-lình. Có thể là Ngài yêu-cầu, hoặc là người ta tự đưa cho Ngài một quyền É-sai đề hướng-dẫn buồi đọc Kinh-thánh. Ngài dở nhằm chỗ nói về niềm vui của năm hân-hỉ, tác-giả mô-tả sự vui-mừng của những kẻ trở về sau cuộc lưu-đày lâu-dài tại Ba-by-lôn. Chúa Jêsus đọc xong thì Ngài ngồi xuống, như cách các giáo-sư nhà hội thường làm. Tất cả đều nhìn Ngài chăm-chú chờ-đợi, Ngài bắt lấy dịp ấy để tỏ rằng lời tiên-tri sẽ được ứng-nghiêm trong chính Ngài, và do đó tuyên-bố Ngài là Đấng Mê-si đã hứa. Lời tiên-tri bắt đầu với câu, « Thánh-Linh của Chúa ngư trên ta», đem áp-dung cho-Ngài, nó có nghĩa rằng, Ngài đã được xức dầu, không phải bằng dầu thường như các tiên-tri, thầy tế-lễ hay vua, nhưng bằng Thánh-Linh,

dễ làm Đấng chịu xức dầu hay Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Trên phương-diện ấy Ngài sẽ «giảng tin-lành cho kể nghèo» nghĩa là những kẻ nghèo thuộc-linh cũng như thuộc-thề. Ngài sẽ còng-bố sự giải-phóng cho những kẻ bị đày-đọa trong tội-lỗi, và thiết-lập những nguyên-tắc rồi đây sẽ đem lại sự tự-do cho nhân-loại. Ngài sẽ giúp cho « kẻ bị áp-chế được tự-do » nghĩa là cởi-bỏ những hậuquả và sự độc-ác của lòng ích-kỷ và tội-lỗi. Ngài sẽ raotruyền thời-đại phước-lành phồ-thông dưới sự cai-tri tuyệt-diệu của Ngài. Như vậy với những lời tả về sự giảiphóng phu-tù với những niềm-vui năm hân-hỉ của Chúa Jêsus đã diễn-đạt tính-chất ân-điền và phước-hạnh của chức-vụ Ngài.

Các khán-giả của Ngài nghe với nỗi kinh-ngạc. Họ không thề nào chống-báng lại vẻ dịu-dàng của bài giảng Ngài hoặc chối-bỏ vẻ đẹp quyến-rủ của lời Ngài nói, nhưng cũng không thề chấp-nhận lời tuyên-bố của Ngài. Họ tiếp những dự-ngôn của Ngài với lòng vô-tín ươngngạnh. Họ tỏ vẻ không tin và đồng-thời biểu-lộ nó ra bằng một câu hỏi. «Ây há chẳng phải là con Giô-sép chăng?» Ý họ nói rằng: «Phải chăng đây là người lân-cận của ta, một thợ mộc mà tất cả chúng ta đều quen-biết; chúng ta há chẳng biết người và gia-đình người sao? Chắc-chắn người không thề là Đấng Mê-si. »

Câu trả lời của Chúa ngụ-ý rằng họ không nhận Ngài theo một mặt là vì Ngài không làm trước mặt họ những phép lạ mà Ngài đã làm ở các nơi khác. Khi Ngài trích câu ngạn-ngữ : «Hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lấy mình » Ngài có ý nói «hãy chứng thật lời tuyên-bố của ông ở đây như ông đã làm ở những nơi khác, nếu ông muốn chúng tôi nhận ông là Đấng Christ. » Chúa Jêsus cũng trích một càu ngạn-ngữ khác cắt nghĩa đầy-đủ hơn về lòng hồ-nghi, ghen-ghét của họ : «Không có tiên-tri nào được trọng-đãi trong quê-hương mình. » Những kẻ quá quen-thuộc với những bậc vĩ-nhân thường không thề nhận biết được sự vĩ-đại của họ «Quen quá hóa lờn » bởi vì người ta có khuynh-hướng phán-đoán kẻ khác theo những tiêu-chuần giả-dối, theo bề ngoài và những điều tình-cờ, và bởi vì người ta nhiều khi không hiều-biết những kẻ mà họ tưởng họ quen biết hơn hết. Chính sự kém nhận-xét ngu-xnần ấy đương rỏ bóng xuống cuộc sống nhân-loại ngày nay. Nó khiến chúng ta không nhận-thức được giá-trị của bạnhữu, giá-trị của cơ-hội, đề khi biết được thì đã quá trễ. Chính cái đó đã có một ảnh-hưởng bi-đát trên chức-vụ của Đấng Christ; có người chối-bỏ Ngài vì những lý-do hết sức nông-cạn và điên-rồ, tưởng rằng họ đã biết Ngài hoàntoàn vì đã quen-thuộc với tên Ngài từ lâu, trong khi trên thực-tế họ không thề hiểu được vẻ đẹp của thân-vị Ngài và quyền-năng biến-cải của ân-điền Ngài.

Sự vô-tín của khán-giả biến thành sự giận-ghét cayđẳng khi Chúa Jêsus lấy hai thí-dụ trong Cựu-ước, cả hai đều ám-chỉ rằng dầu người đồng-hương của Ngài biết Ngài rõ hơn hết, họ vẫn không xứng-đáng với chức-vụ cứu-rõi của Ngài bằng những người Ngoại-bang. Ngài cũng so-sánh Ngài với Ê-li và Ê-li-sê, Ê-li đã đem một phước lớn cho một người ở Si-đôn và Ê-li-sê đem cho một vị hoàng-thân ở Si-ri, trong khi đó dân Y-sơ-ra-ên vẫn khở-sở vì sự vô-tín của họ. Như vậy các dân-tộc trên thếgian sẽ nhận sự cứu-rỗi phước-hạnh của Đấng Christ trong khi những kẻ biết Ngài nhiều hơn hết lại phải khở-sở vì vô-tín. Những người nghe nồi xung điện lên vì lời quởtrách nghiêm-khắc ấy đến nỗi họ đuồi Ngài ra khỏi thành và toan hại mạng sống Ngài, nhưng với vẻ điềm-tĩnh uynghiêm và với sức-lực thiên-thượng, Ngài « qua khỏi giữa họ rồi đi. »

Thật ra vẫn còn có kẻ đã được hưởng nhiều cơ-hội đề biết Chúa lại chối-bỏ Ngài; nhưng nơi nào có đức-tin hiện-diện, thì những tấm lòng tan-vỡ sẽ được hàn-gắn như Ê-li đã làm đời xưa, và những người phung sẽ được sạch như Na-a-man nhờ lời của Ê-li-sê. Vậy trong khung-cảnh nhà hội ở Na-xa-rét, Chúa Jêsus đã nói, chẳng những về ơn lành của chức-vụ Ngài mà còn về quyền-năng phồthông của chức-vụ ấy nữa. Ngài đến đề bù-đắp những nhucầu của nhân-loại trong cả thế-gian.

Chúa Jêsus thi-thổ các phép lạ tại Ca-bê-na-um Đoạn 4: 31 - 44

« ³¹ Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-lilê, dạy-dỗ trong ngày Sa-bát. ³² Mọi người đều cảmđộng về sự dạy-dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền-phép mà phán.

²³ Vả, trong nhà hội có một người bị tà-ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét! ³⁴ Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng ? Ngài đến đề diệt chúng tôi sao ? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời! ³⁵ Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người này. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chỉ đến người. ³⁶ Mọi người đều sững-sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó ? Người lấy phép và quyền đuồi tà-ma, và chúng nó liền ra! ³⁷ Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung-quanh.

³⁸ Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho ³⁹ Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dây hầu việc.

⁴⁰ Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bấtkỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. ⁴¹ Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quố nặng chúng nó, căm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ.

⁴² Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng-vẻ, một doàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn đề Ngài đi. ⁴³ Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tìn-Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai. đến ⁴⁴ Vậy Ngài giảng-dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.»

4: 31 - 44

Lu-ca đặt ngày Sa-bát tại Na-xa-rét đối-nghịch độtngột với ngày Sa-bát tại Ca-bê-na-um. Tại Na-xa-rét, Chúa Jêsus có những bạn-hữu và người đồng-hương xungquanh, nhưng kết-cục đã biến thành một cuộc náo-loạn bạo-động tim giết Ngài. Còn tại Ca-bê-na-um, Chúa Jêsus phải đối-diện với quỉ-yêu, nhưng kết-cục có một đảm đông vây quanh khen-ngợi, nài-nỉ Ngài ở lại giữa vòng họ.

LU-CA

Một lần nữa trong nhà hội, Chúa Jêsus lại khiến mọi người ngạc-nhiên vì tính-cách của sứ-điệp Ngài. Không như những giáo-sư thời ấy, khi dở Kinh-thánh ra, Ngài đã nói vời thầm-quyền chờ không phải trịch lại « các vị có thầm-quyền. » Thình-lình buồi nhóm bị gián-đoạn vì tiếng kêu của một người bị uế-lình ám. Chúa Jêsus quở quỉ và truyền nó ra khỏi người đàn ông ấy. Tà-lình mà Chúa Jêsus truyền khiến đó chắc là một thực-tại ác-uế có quyền trên con người khồ-sở vừa được Chúa cứu, nhưng « uế-lình » đó là một thứ quyền-lực ma-quái của lòng ham-muốn, của sự dâm-đãng và sự giận-dữ cùng bao nhiêu thứ dục-vọng thấp-hèn, mà chỉ mình Chúa Jêsus mới có thể giải-thoát được.

Khung-cảnh thứ hai của ngày Sa-bát đáng ghi này là nhà của Si-môn Phi-e-rơ. Tại đây Chủa Jêsus đã dùng một lối nói đề cứu một người đương khồ-sở vì bịnh sốt-rét. Người đàn bà bịnh-hoạn được chữa lành tức-khắc rồi bà lập tức « đứng dậy phục-sự họ. » Chắc rằng trong gia-đình có những người dầu không đau-đớn dưới quyền-lực của những dục-vọng xấu-xa, lại khốn-khồ vì những mối ưu-tư. lo-lắng băn-khoăn, bứt-rứt, khiến họ không thề nào phụcvụ kẻ khác, sự phục-vụ phước-hạnh họ có thể thi-hành được nếu họ nghe tiếng phán nhỏ-nhẹ của Đấng Christ và cảm biết thứ quyền-lực thần-thánh êm-dịu khi Ngài đụng tới.

Khung-cảnh thứ ba là một khung-cảnh đẹp vô-cùng. Khi mặt trời vừa lặn, có một đám đồng tụ-họp quanh nhà Phi-e-rơ, vì họ được nghe về phép lạ làm tại nhà hội. Họ đem tới một số rất đồng người bịnh và bị quỉ ám và đã được Chúa Jêsus chữa lành tất cả. Đây là bức tranh đang được in lai trên thực-tế ngày nay. Ở giữa những bóng tối

5 1 - 11 SV KEU-GOI CÁC MÔN-ĐỔ ĐẦU-TIÊN

và bí-mật của sự khổ-sở, đau-đớn, Chúa Jêsus đang đứng; xung-quanh Ngài là những kẻ bị tội-lỗi đánh ngã bằng những bệnh-tật của nó, những kẻ đau-buồn, kẻ không được ai thương-mến, kẻ cô-đơn, kẻ bị cám-dỗ, kẻ tuyệtvọng, kẻ lạc-loài. Sự đặt tay của Ngài vấn có «quyền-phép như tự nghìn xưa.» Bởi sự thương-xót Ngài đang chữa lành cho họ tất cả, và họ đang ra đi trong nỗi vui-mừng.

Khung-cảnh cuối-cùng là rạng-đông ngày hôm sau, Chúa Jêsus lui vào « nơi vắng-vẻ » nhưng đám quần-chúng khao-khát đã tìm thấy Ngài và nài-nỉ Ngài đừng bỏ họ đi. Ngài nhắc họ rằng còn nhiều thành khác cũng cần nghe « Tin-lành của Đức Chúa Trời. »

Tất cả chúng ta, những người đã nếm biết quyền-phép của sự đặt tay của Đấng Christ, có chăng phần nào với Ngài, tấm lòng ưu-ải đối với những kẻ chưa hề nghe Tinlành của ân-điền Ngài ?

B. Thời-kỳ thứ hai Đoạn 5: 1-6:11

1. Sự kêu-gọi các môn-đồ đầu-tiên Đoạn 5:1 - 11

«¹ Khi Đức Chúa Jêsus ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, doàn dân đông chen-lấn nhau xung-quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. ² Ngài thấy hai chiếc thuyền dậu gần bờ, người đánh cá đã xuống ra khỏi thuyền giặt lưới, ³ thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngời mà dạy-dỗ dân-chúng.

⁴ Khi Ngài phán xong thì biều Si-mòn rằng: Hây chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. ⁵ Si-mòn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. ⁶ Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. ⁷ Họ bèn ra vọi gọi dồng-bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đây hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. ⁸ Simòn Phi-e-rơ thấy vậy, bèn sấp mình xuống ngang dầu-gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúaxin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. ⁹ Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình dều thất-kinh; Gia-cơ và Giãng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng-bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. ¹⁰ Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, người sẽ nên tay đánh lưới người. ¹¹Đoạn, Họ đem thuyền vào bở, bỏ hết thảy mà theo Ngài.»

Sự kêu-gọi các mòn-dò đầu-tiên được nhiều người xem là khởi-đầu cho một giai-đoạn mới trong chức-vụ côngkhai của Chúa Jêsus. Công-việc của Ngài bây giờ đã trở thành thường-xuyên. Lời giảng-dạy của Ngài càng ngày càng phồ-thông tỏ ra rằng Tin-lành được dự-bị cho cả thế-giới. Đề thi-hành công-tác rao-truyền ấy, cần phải sửa-soạn một doàn-thề cán-bộ xác-định. Sự phát-triền Cơ-đốc-giáo luôn tùy-thuộc ở sự tìm được những người bằng lòng xưngnhận Đấng Christ công-khai và theo Ngài.

Khung-cảnh của sự kêu-gọi này được tả lại « trên bờ hồ Ghếs-nê-xa-rết. » Làn nước dịu-dàng này nhắc-nhở cho ta nhiều hoạt-cảnh trong đời của Cứu-Chúa đến nỗi nó được mệnh-danh là « Phước âm thứ năm.» Phần lớn côngtác của Ngài thi-hành trên những thành-phố nằm trên bờ phía tây và phía bắc của hồ. Bờ phía đông không có người, đây là nơi Chúa Jêsus thường lui vào nghỉ-ngới.

Những người được Chúa gọi là những người ngu-phủ, cường-tráng, tự-lập, bạo-dạn. Đối với Chúa Jêsus họ không phải là kẻ lạ, cũng chẳng phải là những kẻ lơ-là đối với những chân-lý thuộc-linh. Họ đã nghe Giăng Báp-tit giảng và đã nhìn-nhận Jêsus là Đấng Mê-si, nhưng bây giờ họ được gọi đề lìa gia-đỉnh và nghề-nghiệp đề trở thành môn-đồ và bạn đồng-hành thường-trực với Ngài.

5: 12 - 16 CHÚA JÉSUS CHŨA SACH NGƯỜI PHUNG

Vào dip này Ngài có mươn một chiếc thuyền của một người ban dùng làm tòa-giảng để giảng cho quân-chúng. Khi giảng xong, Ngài ban cho bốn người sắp được kêugọi một bài học cụ-thể về tính-cách của công-tác và sự thành-công vĩ-đai sẽ đến với chức-vụ của ho, nếu họ bằng lòng từ-bỏ hết tất cả đề theo Ngài. Ngài đã làm một phép la vô cùng kích-động, bởi vì trong nghề hằng ngày họ biết vào giờ đó chỗ đó nếu thả cũng chỉ vô-ich thời. Thế mà Chúa chỉ-dẫn họ đánh được mẻ cá nhiều đến nổi lưới căng ra, thuyền chở khẩm gần chim. Rõ-ràng đó là do một quyền-phép siêu-nhiên, khiến Phi-e-rơ cảm thấy mình đương đứng trước sự hiện-diện của một Đấng thiên-thượng và tỏ vẻ sợ-hãi như cảm-giác của mọi người đối-diện với Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã phán những lời chẳng những đánh tan những sự kinh-hãi của Phi-e-rơ nhưng cũng đem lai sự can-đảm cho ông và đồng ban trong những năm tới, «đừng sợ từ nay người sẽ đánh lưới người.»

Ngày nay Chúa Jêsus cũng đương kêu-gọi người ta làm môn-đồ Ngài. Vâng-phục có thể bao-hàm sự hi-sinh, nhưng chắc-chắn sẽ đem đến kết-quả là cứu-rỗi linh-hồn nhân-loại.

Chúa Jésus chữa sạch người phung 5: 12 - 16

«¹² Đức Chúa Jêsus đương ở trong thành kia, có một người mắc bịnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất, mà nài-xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch ! ¹³ Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ đến người ấy, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì, bịnh phung liền hết. ¹⁴ Đức Chúa Jêsus cấm người đó học chuyện ¹ại với ai; nhưng dặn rằng: Hãy đi tổ mình cùng thầy tế-lễ; và dâng của-lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se day, dề điều đó làm chứng cho họ.

¹⁵ Danh-tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm-họp đề nghe Ngài và đề được chữa lành-bịnh. ¹⁶ Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu-nguyện.»

65

Bênh phung được xem như là một trong những bênh ghê-tởm kinh-khủng nhất. Bênh ấy có nhiều hình-thức khác nhau, nhưng đặc-điểm chung của nó là sự dơ-bần thối-tha. Người phung là kẻ bị ruồng-bỏ, hắn buộc phải sống xa-cách chỗ ở của mọi người. Luật bắt hắn phải mang một tấm vải che miệng và khi đến gần người khác thì phải kêu lên : «ô-uế, ô-uế». Mắc chứng phung là đến chỗ tuyệt-vọng; người phung bị kề như là đã chết. Với những đặc-tính ghê-tởm, lén-lút, bai-hoai, lan-truyền, côlập, ô-uế, trên thân-thể và cả trong lễ-nghi, bênh phung là một biểu-hiệu rất xứng-hợp với tội-tỗi; và câu chuyện cu-thể này khiến cho ta một thí-dụ về quyền-năng của Đáng Christ đề tầy sach, chữa lành và khôi-phục. Lu-ca đã về một bức tranh linh-động, trong đó ta thấy sự tincây khiêm-nhường của người bịnh khốn-khổ, tiếng kêu dau-thương của người, cái đặt tay nhơn-ái của Chúa Jêsus, lời phán, mênh-lênh của Ngài và sự chữa lành trong giây phút. Dầu Chúa Jêsus cấm người đừng đi kể chuyện chữa bịnh làm náo-động người ta, Ngài vẫn truyền người đi trinh-diện với thầy tế-lễ, hầu cho những chức-sắc tôn-giáo trông thấy bằng-chứng hiền-nhiên về quyền-năng thiênthượng của Ngài, và đề cho người dâng của-lễ theo luậtpháp, đề tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Chủ chúng ta luôn luôn mong-đợi những kẻ đã hưởng được sự đặt tay chữa lành của Ngài, ra đi chứng-tổ ân-điền của Ngài và biểu-lộ lòng biết ơn rằng cách dâng cho Ngài đời sống phục-vụ của mình.

Những phép lạ như thế không thề nào che-giấu được Đám đông chen-lấn xung-quanh Chúa đến nỗi Ngài phải lui vào đờng-vắng đề nghỉ-ngơi. Và khi cảnh-tri ấy kếtthúc thì chính Đấng đã khiến đám đông ngạc-nhiên do sự bày-tổ quyền-năng thiên-thượng, giờ đây Đấng ấy lại ở một mình cầu-xin Đức Chúa Trời giún-đỡ.

Chúa Jésus tha Tội-lỗi 5: 17 - 26

«¹⁷ Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang dạy-dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó, quyền-phép Chúa ở trong Ngài đề chữa lành các bịnh, 18 Bấy giờ, có mấy người khiêng một kê dau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jêsus. ¹⁹Nhơn vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài, giữa đám đô-hội. 20 Đức Chúa Jêsus thấy đức-tin của họ, bèn phán rằng : Hởi người, tôi-lỗi người đã được tha. 21 Các thầy thông-giáo và người Pha-ri-si bèn nghịluận rằng : Người này là ai mà nói phạm-thượng vậy ? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha-tôi được sao? 22 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý-tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các người nghi-luân gì trong lòng? 23 Nay nói rằng: Tội ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dây mà đi, thì bên nào dễ hơn ? 24 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế-gian có quyền tha-tội: Ngài phán cùng kẻ bai rằng: Ta biểu ngươi đứng dây, vác giường trở về nhà. 25 Tức thì kẻ bại đứng dây trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi-khen Đức Chúa Trời. 26 Ai nấy đều sững-sờ, ngơi-khen Đức Chúa Trời và sợ-sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những viêc di-thương.»

Bịnh phung là một biểu-hiệu về sự ô-uế của tội-lỗi ; bịnh bại là biểu-hiệu về sự bất-lực và đau-đớn của nó. Nhưng trong dịp chữa lành bịnh bại, Chúa Jêsus đã làm một việc lạ-lùng hơn : Ngài tha tội. Người bịnh được đem đến nhờ những người bạn không nhụt chí trước một trở-ngại nào. Khi họ không thề vào nhà nơi Chúa Jêsus đương đứng vì cơ đoàn dân đông bao-vây, họ bèn leo lên mái dõ ngói ra dòng người bịnh xuống ngay trước mặt Đấng Christ. Nhiệt-tâm của họ khiến chúng ta hồ-thẹn, vì chúng ta ít khi cố-gắng đề đem bạn-bè chúng ta đến cùng ơn chữa lành của Chúa.

Chúa Jêsus nhận biết đức-tin của người bịnh và của các bạn người, Ngài đã đáp lại bằng một câu khiến cho những người nghe kinh-ngac hơn là khi họ thấy mái ngói bị dỡ tung: «Hỡi người kia, tội-lỗi người đã được tha.» Người ta không xin Ngài sự tha-thứ đó, nhưng Ngài đọc được nội-tâm con người. Ngài thấy rõ sự khao-khát của người bịnh muốn được chữa lành chẳng những thân-thề mà cả linh-hồn nữa. Ngài biết sự ưu-phiền về tội-lỗi của người đã gây nên bịnh-tật, và những sầu-khồ của người trong sự cắn-rứt, bởi vậy Ngài đã lập-tức phán truyền sự tha-thứ và bình-an. Chúa Jêsus đã loan-báo một sứ-điệp mà thế-gian tiếp-nhận cách miễn-cưỡng. Ngài tuyên-bố rằng những bịnh-hoạn của thân-thề và những tệ-đoan của xã-hội là không nghiêm-trọng bằng những bịnh-tật về tâm-linh và đạo-đức, cái kia chỉ là triệu-chứng và hậuquả của cái nầy; hơn nữa Ngài tuyên-bố Ngài có quyền tha tội và tầy-trừ sự gian-ác.

Lời tuyên-bố ấy khiến cho các văn-sĩ và người Pha-risi đang dự-thính bất-bình, họ bàn-bạc với nhau : « Người nói phạm-thượng nầy là ai ? Ngoài Đức Chúa Trời, há ai có thể tha tội được sao ? » Lời bàn của họ đúng. Chúa Jêsus phải là một kẻ lộng-ngôn đáng tội chết, hoặc là một Đấng Thiên-thượng.

Đề chứng-minh thần-tánh của Ngài, Chúa Jêsus đã đềnghị một trắc-nghiệm: Hoặc nói: « Tội người đã được tha » hay là bảo: « Người hãy đứng dậy mà đi », bên nào dễ hơn ? Dĩ-nhiên là không có cái nào dễ hơn cái nào, cái nào cũng đời-hỏi quyền-năng thiên-thượng cả. Bởi đó khi Chúa Jêsus phán xong, người ấy đứng dậy đi về nhà « tôn-vinh Đức Chúa Trời », ta không lạ gì khi thấy « Ai nấy đều sững-sờ, ngợi-khen Đức Chúa Trời.»

Vậy những phép lạ của Đấng Christ là những bằngchứng của thần-tánh và biểu-hiệu của tình-yêu Ngài. Ây cũng là những thí-dụ về khả-năng và thiện-chi của Ngài đề giải-thoát người khỏi sự gian-ác và quyền-lực của tôi-lỗi.

4. Sự kêu-gọi Lê - vi 5: 27 - 32

«27 Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta ! 28 Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dây đi theo Ngài.

²⁹ Lê-vi dọn tiệc trọng-thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. ³⁰ Các người Pha-ri-si và các thäy thônggiáo họ lằm-bằm, nói cùng môn-đồ Ngài rằng: Sao các người ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội ? ³¹ Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khoẻ-mạnh cần thầy thuốc, song là người đauốm. ³² Ta không phải đến gọi kẻ công-bình hối-cải, song gọi kẻ có tội.»

Không có điều gì nhấn mạnh vào lòng ưu-ải của Chúa Jêsus bằng sự kêu-gọi một người thâu thuế đề làm bạn đồng-sự và bằng-hữu thân-thiết của Ngài. Những người thâu thuế này bị thiên-hạ khắp nơi khinh-ghét vì hành-vi bất-lương, bóc-lột, tham-nhũng của họ; nhưng Chúa Jêsus đã chọn một người trong họ tên là Lê-vi, hay Ma-thi-ơ, và biến-cải người thành một Sử-đồ, một nhà truyền-giáo, một bậc thánh.

Chắc-chẳn trong con người này có một đặc-điểm gì đáng khen, ít ra người đã cho ta một gương cảm-kích, vì vừa khi nghe rõ tiếng kêu-gọi của Thầy, « người bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. »

Có lễ ông phải từ bỏ nhiều điều hơn bất cứ ai trong số mười hại người trở thành Sứ-đồ Đấng Christ. Chắc ông ta có nhiều của-cải. Ít ra khi ông được biến-cải, ông đã « dọn tiệc lớn tại nhà mình » và mời «nhiều người thâu thuế và kẻ khác» đến dự tiệc. Ông có sự can-đảm khi tin Chúa, ông không hồ-thẹn về Thầy mời của mình. Ông muốn cho các ban-hữu được giới-thiêu cùng Đấng Christ.

Chính trong dịp này Chúa Jêsus đã bị những người Pha-ri-si chỉ-trích vì đã ăn uống với người thâu thuế và kể có tội. Ngài đã trả lời một câu rất có ý-nghĩa « Không phải người khỏe-manh cần thầy thuốc, song là người đau-ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công-bình hốicải, song gọi kẻ có tội. » Câu ấy của Chúa Jêsus nhấn manh và biên-hộ cho cách cư-xử của Ngài, cùng địnhnghĩa chức-vụ của Ngài. Một y-sĩ bước vào phòng bệnh, không phải vì ông thích bịnh hay vui khi thấy người ta đau-khô, nhưng vì ông muốn cứu-giúp người ta ; cũng thế, Chúa Jêsus làm ban đối với tội-nhân, không phải vì Ngài đồng-lõa với tội-nhân, hoặc vui-thích trong chốn truy-lac, nhưng bởi vì Ngài là Đảng chữa lành linhhồn. Ngài sẵn lòng đi bất-cứ nơi nào cần Ngài hơn hết và hoat-động nơi nào bị tội-lỗi tàn-phá năng-nề hơn hết. Ngài đến thế-gian để cứu-vớt tội-nhân. Hành-vi của ho khiến Ngài buồn-khô, tôi-lỗi ho làm cho Ngài đau-đớn, nhưng muốn hoàn-thành nhiêm-vụ. Ngài phải đến tìm họ và tổ cho ho thấy mối từ-tâm của Ngài bằng sự hiên-diên và quyền-phép cứu-chữa của Ngài.

Có người nào tự-hào là không cần sự chữa lành thuộclịnh mà Chúa có thể đem đến không ? Có kẻ nào « trongsạch, » có ai không phải là « tội-nhân » không ? Mỗi người phải tự trả lời câu hỏi đó cho mình. Có lẽ những người như người Pha-ri-si ít biết hơn hết về bịnh-tình của mình chính là những người đang ở trong tình-trạng nguy-kịch tuyệt-vọng hơn hết. Và nữa, những người đã biết quyềnphép của thầy mình có sẵn lòng bắt-chước Ngài, đề đem Tìn-lành đến cho những nơi đương cần hơn hết không ?

5. Câu hỏi về sự kiếng ăn

5: 33 - 39

«³³ Họ thưa Ngài rằng: Môn-đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu-nguyện, cũng như môn-đồ của người Phari-si, chẳng như mòn-đồ của thầy ăn và uống. ³⁴ Ngài dáp rằng: Trong khi chàng rề còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các người dễ bắt họ phải kiếng ăn được sao ? ³⁵ Song đến ngày nào chàng rề phải đem đi khỏi ho, thì trong những ngày ấy họ mới kiếng ăn vậy.

³⁶ Ngài lại lấy thí-dụ mà phán cùng họ rằng: Không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng giể mới cũng không xứng với áo cũ. ³⁷ Cũng không ai đồ rượu mới vào bầu đa cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. ³⁸ Song rượu mới phải đồ vào bầu mới. ³⁹ Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.»

Người Pha-ri-si rất khó chịu về cách Chúa Jêsus cưxử với tội-nhân. Họ lại càng khó chịu hơn vì thái-độ của Ngài đối với những hình-thức và lễ-nghi mà họ xem là tinh-hoa của tôn-giáo. Thái-độ ấy biểu-lộ ở chỗ Ngài không bắt các môn-đồ giữ sự kiêng ăn, một điều trong-yếu trong hê-thống lê-luật của các lãnh-tụ Do-thái-giáo chỉ day. Luật Môi-se không có bảo kiêng ăn. Các Ra-bi đã thêmthắt lên đến nỗi một người Pha-ri-si có thể khoe-khoang là kiêng ăn « một tuần hai lần. » Giăng day các môn-đồ hãy thường kiêng ăn, không phải giữ một hình-thức trốngrong, mà để bày-tỏ tính-cách long-trọng của chức-vụ, Giăng là người đến giảng « Sự ăn-năn dẫn tới sự tha-tội.» Bởi vậy. người ta không lấy làm la tại sao thù-nghịch của Chúa Jêsus đến cùng Ngài cắn-nhằn, « Môn-đồ của Giăng thường kiêng ăn cầu-nguyện, cũng như môn-đồ của người Pha-risi, chẳng như môn-đồ của thầy ăn và uống.» Đề trả jời, Chúa Jêsus đã tuyên-bố rö-rệt quan-điềm mà kẻ theo Ngài nên giữ, chẳng những về sự kiêng ăn còn về cả các hình-thức khác của tôn-giáo : « Trong khi chàng rề còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Song đến ngày nào chàng rề phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vây.» Kiêng ăn là một cách biểu-lộ sự ưu-sầu. Còn gì phi-lý cho bằng các kẻ theo Chúa Jêsus lai kiêng ăn đương khi Chàng Rễ thiên-thượng vẫn ở với ho! Họ có thể biểu-lộ sự sầu-não của họ khi Người được cất đi. Thế nghĩa là Chúa Jêsus tuyên-bố sự kiêng ăn, cũng như

)

các lễ-nghi tôn-giáo khác là hoàn-toàn xứng-hợp khi nó biều-lộ thật-sự tâm-tình tôn-giáo, nhưng nếu nó chỉ là một vấn-đề hình-thức, luật-lệ, giáo-điều, nếu nó chỉ được xem như là căn-cứ của công-đức, thì lại là một điều phi-lý vô-lễ.

Đức Chúa Jêsus tỏ thêm một thi-dụ đề tỏ thái-độ của Ngài đối với những tập-tục lễ-nghi mà người Pha-ri-si lấy làm hãnh-diện. Ngài tuyên-bố rằng Ngài đến không phải đề điều-chỉnh lại vấn-đề kiêng ăn hay tiệc-tùng, hoặc đề tu-chỉnh những lễ-nghi Do-thái-giáo. Làm vậy cũng như vá miếng vải mới vào áo cũ. Cái tôn-giáo của lễ-nghi đó đã làm xong được mục-đích của nó. Ngài đến với một cái gì mới và tốt-đẹp hơn. Cuộc sống tự-đo và vui-về mà Ngài đem lại không thề nào bị ràng-buộc trong những hình-thức và lễ-nghi chật-hẹp của Do-tháigiáo. Rượu mởi không thề đựng trong bầu da cũ.

Cơ-đốc-giáo không thể hiều là một hệ-thống lễ-chế, nghi-thức nào. Không thể nào đem diễn-dịch nó thành một bộ luật-lệ và giáo-điều; nó không thể lẫn-lộn với một lễ-thức nào. Nó điều-khiền người, không phải bằng luật-lệ mà bằng động-lực. Biểu-hiệu của nó không phải là buổi kiêng ăn mà là bửa tiệc, bởi vì tinh-thần chủ-chốt của nó là vui-mừng.

Theo Lu-ca chép thì Chúa Jêsus nói thêm một câu đặc-biệt đề tỏ lòng từ-ái dịu-dàng của Ngài. « Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.» Những kẻ đã quá quen với một tôn-giáo thiên hình-thức thì thấy khó mà thỏa-mãn với một tôn-giáo của đức-tin. Ta cần phải kiên-nhẫn với họ. Họ không dễ gì bỏ ngay những tập-quán từ nhỏ, và họ cần phải có một thời-gian mới học-tập sự vui-vẻ phóng-khoáng của sự trưởng-thành tâm-linh dành cho những kẻ theo Đấng Christ.

6: 1 - 11

6. Tranh-luận về ngày Sa-bắt 6 : 1 - 11

«¹ Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa dòng lúa mì, mòn-đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. ² Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: Sao các người làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? ³ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vậy các người chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? ⁴ Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế-lễ mới được phép ăn thôi? ⁵ Ngài lại phán rằng: Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát.

⁶ Một ngày Sa-bắt khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy-dỗ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo. ⁷ Vả, các thầy thông-giáo và người Pha-ri-si chăm-chỉ xem Ngài, coi thứ Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng, đề tìm dịp mà cáo Ngài. ⁸ Nhưng Ngài biết ýtưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng : Hây chờ dậy, dứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và dứng lên. ⁹ Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng : Ta hỏi các ngươi : Trong ngày Sa-bát, nên làm diều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người ?¹⁰ Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xungquanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng : Hây giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. ¹¹ Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thề xứ với Đức Chúa Jêsus cách nào.»

Chúa Jêsus đã gây cho người Pha-ri-si phẫn-nộ khi Ngài tuyên-bố tha-tội. Ngài lại còn khiến họ giận-cuồng vì cách đối-xử với tội-nhân. Nhưng Ngài đã khiến cho lòng giận-ghét của họ lên đến cực-độ vì thái-độ của Ngài đối với việc giữ ngày Sa-bát. Từ đó họ bắt đầu tìm cách dề giết Ngài.

Vấn-đề ngày Sa-bát chẳng bao giờ kém tầm quantrọng. Những kẻ theo Đấng Christ cần phải đứng vững trên những nguyên-tắc mà Cứu-Chúa họ đặt ra. Những nguyêntắc này không nhiều nhưng căn-bản : Ngày Sa-bát được đặt ra cho sự thờ-phượng và nghỉ-ngơi, chỉ nên phạm đến nó khi có việc cần-thiết hoặc làm phước.

Trường-hợp ngoại-lệ thứ nhất về sự nghỉ-ngơi trong ngày Sa-bát được giải-thích khi các môn-đồ bị người Phari-si cáo là phạm ngày Sa-bát vì họ bứt bông lúa ăn trong khi đi qua đồng lúa, theo kẻ nghịch thì họ đã phạm lỗi làm việc trong ngày Sa-bát. Chúa chúng ta không chối rằng luật về ngày Sa-bát đã bị phạm. Ngài chỉ nhắc cho kẻ thù trong trường-hợp của vua Đa-vít và những kẻ đi theo ông, bị cơn đói hành-hạ, đã phạm luật Môi-se, vào nhà tạm đề ăn « bánh trần-thiết ». Chúa Jêsus lý-luận rằng khi cần giải-quyết cơn đói, các môn-đồ Ngài cũng buộc phải bỏ qua luật yên-nghỉ ?

Một vi-dụ thứ hai về ngoại-lệ của luật tuyệt-đối nghỉ làm việc được đem tời trong « một ngày Sa-bát khác » khi Chúa Jêsus chữa lành một người « teo tay » trong nhà hội. Người Pha-ri-si xem đó là một hành-động phạm luật nghỉngơi. Chúa Jêsus biện-minh cho hành-động Ngài bằng lý-lẽ rằng hành-động ấy do lòng nhơn-từ thúc-đầy, mà trong ngày Sa-bát, người ta được phép làm những công-việc cứu khỏ. Ngài trả lời cho bọn thù-nghịch bằng một câu hỏi sáng-suốt, bao-hàm một nguyên-tắc rằng không cứu-giúp người ta cũng như làm hại người ta. Ngài hỏi họ là họ cho ngày Sa-bát là một thứ ngày gì mà khiến cho điều sai trong ngày thường lại trở thành đúng trong ngày Sa-bát : « Ta hỏi các ngươi : Trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người.»

Trong khi Chúa Jêsus day rằng có thể phạm luật yênnghỉ đề đáp-ứng nhu-cầu của con người và tỏ lòng thươngxót đối với những kẻ sầu-khồ, thì Ngài không có ý hủybỏ ngày Sa-bát. Nhưng Ngài tuyên-bố rằng « Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát», ý Ngài nói rằng, vì là đạidiện của loài người nên Ngài có quyền diễn-dịch Luậtpháp đề làm sao có thể phục-vụ tối-đa cho người. Ngài có phép giải-thoát ngày Sa-bát khỏi cách tuân-giữ hẹp-hỏi nặng-nề mà người Pha-ri-si bắt-buộc, phục-hồi nó cho loài người thành một ngày vui-vẻ của nghỉ-ngơi, giải-trí và giao-thông với Đức Chúa Trời.

C. Thời-kỳ thứ ba Đọạn 6:12-8:56

1. Tuyền-chọn mười hai Sứ-đồ

6: 12-19

«¹² Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi đề cầunguyện; và thức thâu đêm cầu-nguyện Đức Chúa Trời. ¹³ Đến sáng ngày, Ngài đòi môn-đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ-đồ: ¹⁴ Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê em ruột của Phi-e-rơ, Giacơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-my, ¹⁵ Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt, ¹⁶ Giu-đe con của Gia-cơ, và Giu-da Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.

¹⁷ Kế đó, Ngài cùng mòn-đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn-đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biền Ty-rơ, Si-đôn mà đến, đề nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình, ¹⁸ Những kẻ mắc tà-ma khuấy-hại cũng đều được lành. ¹⁹ Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền-phép ra, chữa lành hết mọi người.»

Sự lựa-chọn mười hai Sứ-đồ đánh đấu một thời-kỳ mới và quan-trọng trong chức-vụ công-khai của Chúa. Công-việc này có một ý-nghĩa sâu-xa đến nỗi Lu-ca chép rằng trước khi hành-động Chúa Jêsus đã thức suốt đêm đề cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời. Một lý-do đó đề Ngài quyết-định như vậy có thể là lòng giận-cuồng của người Pha-ri-si lúc bấy giờ đã lên đến độ muốn sát-hại Ngài. Đề công-việc có thể điều-hòa thường-xuyên, Chúa Jêsus thấy cần phải tồ-chức những người theo Ngài. Xung-quanh Ngài đã có một số dòng môn-đồ, một phần trong họ là những kẻ cộng-sự chặt-chẽ của Chúa, nhưng Ngài muốn chỉ-định một số nhân-viên đề huấn-luyện làm kẻ lãnh-đạo, những người này sẽ là sứ-giả chánh-thức của Ngài, họ sẽ được ban cho quyền-năng làm phép la. Tên mười hai Sứ-đồ có chép bốn chỗ trong Tân-Ước, chỗ nào cũng sắp thành ba nhóm cố-định, có thề là sắp theo mực-độ thân-thiết và công-tác phục-vụ của họ đối với Ngài. Bất cứ ở thời nào, trong vòng những kẻ theo Chúa cũng có những vòng trung-tâm, những nhóm thâncận, những người được hưởng ơn gần-gũi thân-mật với Chúa, không phải nhờ sự lựa-chọn độc-đoán của Ngài mà do trình-độ của lòng yêu-thương, vâng-phục và đứctin của họ.

Sáu người được Lu-ca kề đầu-tiên là những người chịu ảnh-hưởng của Giăng Báp-Tít đã trở thành những kẻ theo Đấng Christ trước-tiên. Nếu những trường-hợp khác là bình-đẳng, thì những người biết Chúa lâu hơn hết là những người có thề hầu việc Chúa cách đắc-lực hơn hết.

Hàng đầu của nhóm thứ nhừt nầy luôn luôn dành cho Si-môn Phi-e-rơ, một người bạo-dạn, nhạy-cảm, nhẹdạ, nhưng có một khả-năng lãnh-đạo phi-thường, nên ông giữ địa-vị thủ-lãnh trong vòng các Sứ-đờ của Chúa.

Với Phi-e-rơ. Lu-ca kề tên Anh-rê, em ông ấy, có lẽ là người kém khả-năng và sức-lực hơn, nhung mọi người đều nhớ là chính ông này đã dẫn Phi-e-rơ đến với Chúa. Không ai có thề nói được một người vô-danh có dự được phần gì trong phần-thưởng của một lãnh-tụ danh tiếng trong Hội-thánh, người mà lãnh-tụ ấy chịu ơn nhiều trong chức-vụ.

Tiếp theo là Gia-cơ và Giăng, « con trai của sấm sét, » những người can-đảm, yêu-dấu, trung-thành đã cùng với Phi-e-rơ họp thành vòng trong cùng, của những kẻ theo Chúa. Gia-cơ là người đầu-tiên chịu tuận-đạo vì cở Thầy mình, còn Giăng lại là kẻ sống sót lâu hơn hết trong vòng các Sứ-đồ, làm chứng về nhiệm-vụ của Đấng đã lựa-chọn Giăng làm bạn thân hơn hết của Cứu-Chúa, Đấng mà Giăng tròng-mong, đợi-chờ trở lại.

Trong bốn người tiếp-theo, người đầu-tiên được kể tên là Phi-líp và Ba-thê-lê-my, Ba-thê-lê-my chắc là Na-thana-ên, người Y-sơ-ra-ên thật-thà mà Phi-líp đã dẫn về làm môn-đồ Đấng Christ.

Kế đến Ma-thi-ơ và Thô-ma. Ma-thi-ơ là một người thâu thuế bị miệt-thị, nhưng chính nhờ công-việc đã huấn-luyện ông thành người ghi-chép sự-việc cần-thận, mà sau một thời-gian sống thân-mật với Đấng Christ, ông đã trở thành một nhà chép tiều-sử, và ông đã viết một sách được sắp hàng đầu trong các sách Tin-lành. Thô-ma có tiếng là một môn-đồ hoài-nghi. Chắc bản-tánh tự-nhiên của ông, hay là hoài-nghi yếm-thế. Tuy-nhiên, điều quanhệ là một con người như thế mà cũng đã phải nhìn-nhận sự sống lại của Chúa Jêsus ngay sau khi Ngài sống lại, và đã trở thành một chứng-nhân tối-hệ cho thực-sự của nềntắng tin-ngưỡng Cơ-đốc-giáo.

Về phần nhóm cuối-cùng ta không biết về Gia-cơ con Anh-phê, thường gọi là « Gia-cơ nhỏ » khác với Giacơ anh của Giăng; nhưng không thể lầm-lẫn ông nầy với Gia-cơ em của Chúa, về sau là thủ-lãnh của Hội-thánh Giê-ru-sa-lem và viết một thơ mang tên ông. « Si-môn gọi là đẳng-viên Phấn-nhuệ », gọi như vậy đề phân-biệt với Si-môn Phi-e-rơ. Nếu danh-hiệu đó là thật, thỉ trước kia ông thuộc một đẳng Do-thái nhiệt-thành âm-mưu phẩnnghịch chính-quyền La-mã, việc này về sau đã khiến cho thành Giê-ru-sa-lem bị triệt-hạ.

Giu-đa con của Gia-cơ, đã được tác-giả cần-thận phânbiệt với kẻ phản-bội. Tên ô-nhục của kẻ phản-bội này luôn luôn đặt cuối-cùng danh-sách Sứ-đồ, mỗi lần Kinhthánh nhắc đến hắn là đề chỉ sự hồ-nhục khả-ố. Không ai có thể giải-thích tại sao hắn được chọn làm kẻ theo Chúa, nhưng chắc hắn phải có những yếu-tố thiện nguyênthủy. Hắn có cơ-hội phát-huy đề thành hữu-dụng và thánhthiện, nhưng hắn đã nuôi-dưỡng dục-vọng tham-lam trong khi đi với Chúa Jêsus, bởi vậy hắn đã sa vào vựcthắm mau chóng, chẳng bao làu hắn trở thành tên trộmcắp và phản-bội. Số-phận của hắn là lời cảnh-cáo cho những kẻ theo Đấng Christ, và lời chứng của hắn về nhân-cách Chúa Jêsus đã được lặp đi lặp lại trải qua các đời : « Tôi đã... nộp huyết vô-tội.» Tất cả mười hai Sứ-đồ đều là những người sống giảndị, tàm-thường trong đời. Họ là những người có khả-năng trung-bình, và phần lớn tên-tuồi họ vẫn ở trong bóng tối. Tuy-nhiên, họ là những lãnh-tụ đầu-tiên, những người tồchức một đoàn-thề quan-trọng vào bậc nhứt trong lịchsử thế-giời. Tên của họ đã được khắc trên nền của thành thánh, và ánh sáng của thành nầy phải chiếu-diệu khắp địa-cầu.

Bài giảng Vĩ-đại 6: 20 - 49

«20 Đức Chúa Jêsus bền ngước mắt ngỏ môn-đồ, mà phản rằng: Phước cho các người nghẻo-khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các người ! ²¹ Phước cho các người hiện đường dói, vì sẽ được no-đủ ! Phước cho các người hiện đường khóc-lóc, vì sẽ được vui-mừng ! ²² Phước cho các người khi vì cớ Con người, thiên-hạ sẽ ghét, duồi, mắng-nhiếc các người, bỏ tên các người như dồ ô-uế ! ²³ Ngày đó, hãy vui-vẻ, nhảy-nhót và mừng-rỡ, vì phần thưởng các người trên trời sẽ lớn lắm; bởi tồ-phụ họ cũng đối-đãi các dấng tiên-tri dường ấy.

²⁴ Song, khốn cho các người là người giàu-có, vì đã được sự yên-ủi của mình rồi t ²⁵ Khốn cho các người là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói t Khốn cho các người là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc-lóc t ²⁶ Khốn cho các người, khi mọi người sẽ khen các người, vì tồ-phu ho cùng xử với các tiên-tri giả như vậy t

²⁷ Nhưng ta phán cùng các người, là người nghẹ ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kể ghét mình, ²⁸ chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu-nguyện cho kẻ sỉ-nhục mình. ²⁹ Ai vả người má bên nằy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của người, thì cùng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. ³⁰ Hễ ai xin, hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các người, thì dừng dòi lại. ³¹ Các người muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thề ấy.

6 : 20 - 49

³² Nếu các người yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. ³³ Nếu các người làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. ³³ Nếu các người cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn, đề được thâu lại y số. ³⁵ Song các người hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà dừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các người sẽ lớn, và các người sẽ làm con của Đấng Rất-Cao, vì Ngài lấy nhơn-từ đốidãi kẻ bac và kẻ dữ.

³⁶ Hây thương-xốt như Cha các người hay thươngxốt. ³⁷ Đừng đoán-xết ai, thì các người khỏi bị đoánxết; đừng lên án ai, thì các người khỏi bị lên án; hây tha-thứ, người sẽ tha-thứ mình. ³⁸ Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho dãy tràn, mà nộp trong lòng các người; vì các người lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các người mực ấy.

³⁹ Ngài cũng phán cùng họ một thí-dụ rằng: Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng tẻ xuống hố sao?

40 Môn-đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn-đồ được tron-ven thì sẽ bằng thầy mình. 41 Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt người? 42 Sao người nói được với anh em rằng: Anh ơi, đề tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hởi kẻ giả-hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. 43 Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; 44 vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vå noi bui gai, hay là hái trái nho noi chòm kinhcước. 45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng nói ra.

1

⁴⁶ Sao các người gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán ? ⁴⁷ Ta sẽ chỉ cho các người biết kể nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. ⁴⁸ Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, dào đất cho sâu, xây nền trên vàng đá: nước tràn-lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô-động được, vì đã cất chắc-chắn. ⁴⁹ Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên dất không xây nền : dòng nước chảy mạnh xô vào nhà dó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư-hại lớn-lao.»

Khó có thể chứng-minh rằng Bài Giảng Trên Núi là một với bài giảng này mà vài người gọi là Bài Giảng ở Đồng-Bằng. Sự liên-hệ giữa bài giảng do Ma-thi-ơ chép và bài giảng này trong Lu-ca vẫn là một đầu-đề bàn-cãi từ lâu. Nhưng đều có thể nói được là hai bài ấy nguyên chỉ là một mà thôi. Sau khi Chúa Jêsus đã chọn mười hai Sứđồ trên đỉnh núi, nơi Ngài đã ở lại qua đêm, Ngài xuống một chỗ bằng-phẳng bên sườn núi, gặp đoàn dân và giảng một bài giảng đã chiếm địa-vị ưu-đẳng trong các bài diễnvăn trên thế-giới.

Nếu bài này là một với Bài Giảng Trên Núi, thì ta nhận thấy rằng mỗi bên đều bắt đầu với các phước lành và kết-thúc với một lời cảnh-cáo, trong khi phần chính của bài khác nhau, tùy theo phương-điện của lẽ thật mà tác-giả nhấn mạnh. Trong Ma-thi-ơ, tinh-tủy của cuộc sống là sự công-nghĩa thật, đề phân-biệt với chủnghĩa hình-thức của người Pha-ri-si. Trong Lu-ca, tinhtủy của sự công-nghĩa là ở trong tình yêu. Khi Ma-thi-ơ viết, ông nghĩ về các Cơ-đốc-đồ Do-thái. Sách Tin-lành của Lu-ca viết cho cả thế-giới, nhiều độc-giả của ông không thề hiều được sự phân-biệt mà Ma-thi-ơ nhấn mạnh. Chữ có thề diễn-tả được bài giảng trong Ma-thi-ơ là thuộc-linh, còn theo Lu-ca, bản-chất của cuộc sống tinđồ phải là bác-ái.

Về các Phước-lành, ở đây chỉ ghi có bốn, trong Mathi-ơ ghi đến tám hay chín; nhưng Lu-ca có thêm vào

81

bốn điều họa, và những điều này đối-nghịch song song với các Phước lành. (20-24). Vậy bài giảng bắt đầu là công-bố ơn-phước cho những kẻ theo Đấng Christ, và taihọa cho những kẻ chối-bỏ Ngài. Những kẻ được phước là người nghèo, đói, than-khóc, bị khinh-ghét; còn họa thì đồ trên những người giàu, no, vui-vẻ, được ca-ngợi. Dĩ-nhiên, cần phải hiểu rằng trong những chữ trên có bao-hàm những ý thuộc-linh. Những sự nghẻo-thiếu, đóikhát, đau-buồn, trách-mắng tự chúng không phải là côngđức, chúng chỉ đem lại phước-hanh trong hiên-tai và cả cõi đời đời nếu chúng có kèm theo sự khiêm-nhường, tincậy, kiên-nhẫn, và chịu-đựng những thứ ấy vì cớ Đấng Christ. Cũng vậy, chẳng có sự gì sai trong sự giàu-có, nođủ, vui-cười, khen-ngơi, nếu nó không đi với lòng ích-kỷ, tham-lam, nông-nồi, hèn-kém, là đặc-tính người ta thường kể cho nó. Thầy đã dùng những phước và hoa ấy đề chỉ về nhân-cách và phẩm-hanh của những môn-đồ thật của Ngài.

Đoạn chính của bài giảng, từ câu 27-45, nêu ra rằng bản-chất của cuộc sống tín-đồ phải là cuộc sống của tình yêu. Bài giảng về tình yêu này có thể đi kẻm với « bản thánh-ca về tình yêu » do Phao-lô soạn trong I Côr. 13, và với « Bài học Kinh-thánh » về tình yêu do Giăng viết trong I Gi. 4: 7-21.

Trước hết từ câu 27-30, thay cho sự phục-thù, Chúa Jêsus đã thiết-lập một Luật Vàng: «Các người muốn người ta làm cho mình thề nào, hãy làm cho người ta thề ấy» (câu 31). Chúa nói về lòng tư-kỷ và sự ham phần thưởng mà người ta thường gọi là tình yêu (c. 32-34), rồi Ngài nêu ra tấm gương toàn-hảo của Đức Chúa Trời và ám chỉ rằng vì Ngài đã thương-xót chúng ta, nên chúng ta phải xét-đoán bạn-hữu chúng ta cách nhơn-từ, Ngài bảođảm chúng ta trong sự đại-độ vô-hạn, với lòng đại-độ ấy, Cha chúng ta sẽ thưởng cho lòng yêu-thương vô-vụ-lợi của chúng ta. Những lời ấy trái ngược với tinh-cách ichkỷ và lòng mong-muốn được đền-đáp thưởng có trong những người làm lành (câu 35-38). Phần thứ hai của thân bài giảng-luận từ câu 39-45, vẫn nằm trong vấn-đề xét-đoán mà Chúa Jêsus đã nói, ở đây Ngài nói về sự xét-đoán bất-công, là một lỗi thường có và làm phạm luật của tình yêu. Người nào hay chỉ-trích cách khắc-nghiệt mà không biết đến những lỗi của mình thi không thề nào giúp-đỡ được anh em mình, người ấy giống như một kẻ mù tìm cách chỉ đường cho kẻ mù, như một kẻ có cây đà trong mắt, tìm cách giúp cho kẻ khác có rác trong mắt. Cây tốt sanh trái lành thế nào, thì cũng một thề ấy chỉ những tấm lòng đầy-dẫy tình yêu mới có thề phục-vụ hữu-ích.

Đề cảnh-cáo những người tự-nhận mình là tín-đồ Đấng Christ mà không giữ luật tình yêu, và đề khuyếnkhích môn-đồ của Ngài trung-thành giữ điều-răn của Ngài, Chúa Jêsus đã kết-luận bài giảng của Ngài bằng ví-dụ quenthuộc về hai cái nhà, một cái xây trên đá, một cái xây trên cát. Giữa những cơn bão-tố lụt-lội của thời-kỳ xét-đoán, chỉ các nhà xây trên đá mới đứng vững.

3. Đội-trưởng thành Ca-bê-na-um

7 : 1 - 10

«¹ Khi Đức Chúa Jêsus rao-giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân-chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um.

 2 Vả, một thầy đội kia có đứa đầy-tớ rất thiết-nghĩa dau gần chết, 3 nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy trưởng-lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy-tớ mình. 4 Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài-xin rằng: Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm diều nầy; 5 vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tòi. 6 Đức Chúa Jêsus bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn-hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. 7 Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy-tớ tôi sẽ được lành 8 Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền

7: 1 - 10 ĐỘI-TRƯỜNG THÀNH CA-BÊ-NA-UM

kề khác, tôi cũng có quân-lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên này rằng : Hây đi ! thì nó đi ; biểu tên khác rằng : Hãy đến ! thì nó đến ; và biểu đảy-tớ tôi rằng : Hãy làm việc này ! thì nó làm. ⁹ Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng : Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức-tin lớn dường ấy. ¹⁰ Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy-tớ lành-manh.»

Không có một tấm tranh nào về đức-tin toàn-hảo hơn tấm tranh do Lu-ca vẽ về đôi-trưởng thành Ca-bê-na-um, người đã gởi đến Chúa Jêsus lời cầu-xin Ngài chữa lành bịnh cho một đầy-tở yêu-mến đương hấp-hối trước ngưỡng cửa của tử-thần. Vị chỉ-huy quân-sự này là một người ngoại-giáo từ lúc mới sanh ra, và là nhân-vật cao-cấp, như Tân-Ước thường ám-chỉ khi nói đến những quân-nhân ngang cấp ấy. Đề ý phân-tích những đặc-điềm đức-tin ông là một điều bồ-ích, một đức-tin lớn đến nỗi Chúa. đã « lấy làm la cho người. » Trước hết, đội-trưởng tincây Chúa Jêsus có thể chữa lành, vì những điều ông đã nghe về Ngài. Đây là tinh-túy của đức-tin, tức là sự tintưởng có chứng-cớ. Đức-tin không phải là sự tin-cậy mơhồ hoặc không-tưởng hay nay thay mai đồi; đó là hoàntoàn sự suy-luận của lý-trí, sự suy-luận căn-cứ vào những lời chứng đáng tin-cây. Đội-trưởng đã nghe nhiều về quyền-năng và sự nhơn-từ của Chúa Jêsus nên ông tin rằng Ngài có khả-năng chữa lành được. Đứng trước bằng-chứng hiền-nhiên mà còn không tin thì chỉ là ngumuội hay tội-lỗi.

Lại nữa, đội-trưởng tổ ra có đức-tin thành-thật. Ông đã nhận tất cả ánh sáng đã chiếu-rọi đến cho ông. Sự thờphượng thuần-túy của Do-thái-giáo đã lôi-cuốn ông, và ông đã tổ ra thiện-cảm đối với những người theo đạo ấy bằng cách xây cho họ một nhà hội. Khi một người đã sống dười ánh sáng đương có, thì sẽ có thêm ánh sáng rọi vào nữa.

Rồi ông lại tỏ ra có đức-tin khiêm-nhường. Ông tự xem mình không xứng-đáng đến trước mặt Chúa để dâng

lời cầu-xin; bởi vậy khi Chúa Jêsus đề-nghị đến nhà ông, thì ông nhắn lời ra rằng ông không xứng-đáng rước Chúa vào nhà.

Hiền-nhiên hơn hết, ông biểu-lộ sự tin-cây nơi Đấng Christ và tùy-phục quyền-năng của Ngài, đó là đặc-điểm của đức-tin thật. Ông nói rằng Chúa không cần phải đến nhà ông; vì ông là quân-nhân và là sĩ-quan, ông biết có thể làm được những việc gì với mênh-lênh ; ông biết những ai phải vâng-phục, và những ai cần phải được vâng-phục; vì ông đã cho rằng Chúa Jêsus có quyền quản-trị trên những quyền-năng vô-hình của bịnh-tật, nên ông đã nói một lời la-lùng « Nhưng xin phán một lời thì tôi-tở tôi sẽ được lành. » Chính phương-diên này của đức-tin ông đã khiến Chúa cảm-kích. Ngài vẫn nhìn-xem lòng tin-cậy khiêmnhường của chúng tạ với một cảm-tình và chắc-chắn sẽ tưởng-thưởng xứng-đáng. Ta không lạ gì khi thấy « những kẻ chiu sai đến, trở về nhà, thấy đầy-tớ lành-manh.» Còn Lu-ca hoan-hi được kế lại câu chuyện một người ngoài dân Y-so-ra-ên tin đến Đấng Christ. Sự tin-tưởng này là lời tiên-tri về những ơn-phước cho đức-tin đem lại cho mọi dân-tộc trên thế-giới.

4. Chúa Jésus cứu sống con Irai của một góa-phụ

7: 11-17

«¹¹ Bừa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là Na-in, có nhiều môn-đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. ¹² Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiếng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. ¹⁸ Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc t ¹⁴ Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan-tài, thì kẻ khiếng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu người chờ dậy. ¹⁵ Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ. ¹⁶ Ai nấy đều sợ-hãi, và ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Có Đãng tiên-tri lớn đã đấy lên giữa 7: 18 - 35

chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm-viếng dân Ngài. ¹⁷ Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đề, và khắp xứ xungquanh nơi đó nữa. »

Nếu mục-đích của Lu-ca là nhấn mạnh cho độc-giả về tấm lòng ưu-ái và dịu-hiền của Con Người Christ-Jêsus, thì rất dễ hiều tại sao chỉ có mình ông trong vòng các nhà chép phước-âm viết về câu chuyện cảm-động về sự cứu sống con trai của góa-phụ ở Na-in. Không còn bức tranh nào đầy lòng xót-thương trắc-ần như thế. Người ta không có yêu-cầu Chúa Jêsus làm phép la, nhưng Ngài chịu cảm-động hoàn-toàn vì cờ tiếng kêu-gọi câm-nin của cảnh thống-khổ tuyệt-vọng của con người. Khi Ngài đến gần cồng thành-phố nhỏ ấy, Ngài gặp một đám tang buồn-bã từ từ tiến ra nghĩa-địa. Ngài cảm-xúc bồi-hồi khi thấy những giọt nước mắt của người mẹ cô-đơn đã mất con trai một của mình. Động lòng trắc-ần, Ngài đến an-ủi bà : « Đừng khóc. » Rồi Ngài đến rờ lên quan-tài đương đựng thi-thể bất-động của người thanh-niên. Cử-chỉ ấy hùng. biện gấp mấy lời nói. Rồi Ngài truyền phán : «Hỡi người (trai) trẻ kia, ta biểu người chờ-dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ.» Khi xét đến những phép la như vậy, có thể ta chỉ cho rằng mục-đích của chúng là chứng-thực chức-vụ của Chúa Jêsus, hay chứng-minh cho sử-điệp thiên-thượng của Ngài. Thật quả có như vậy, nhưng chúng ta đừng nên quên rằng những việc ấy biểu-lộ bản-chất của chức-vụ Chúa Jêsus và khải-thị chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Những câu chuyện như thế làm khô lệ của những kẻ thankhóc, hàn-gắn những quả tim tan-vỡ, giục-giã kẻ ngã lòng bằng hi-vọng đời đời. Chúa Jêsus là Cứu-Chúa của sự sống, chắc-chắn Ngài sẽ lau ráo lê trên mắt những kẻ tin-cậy Ngài.

5. Chúa Jêsus ngợi-khen Giảng 7 : 18 - 35

«18 Môn-đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người, 19 Người bèn gọi hai môn-đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? ²⁰ Hai người dã đến cùng Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: Giăng Báptít sai chúng tòi đến hỏi thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tòi còn phải đợi Đấng khác? ²¹ Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn-tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng. ²² Đoạn, Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho Giăng sự các người đã thấy và đã nghe; kẻ đui được sáng, kẻ quẻ được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin-lành dã rao-giảng cho kẻ nghèo. ²³ Phước cho kẻ không vấppham vì cố ta !

²⁴ Hai người của Giãng sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus mới phán cùng đoàn dán về việc Giãng rằng : Các người đã đi xem chỉ nơi đồng vằng ? Xem cây sậy bị gió rung chăng ?... ²⁵ Lại các người còn đi xem gì ? Xem người ăn-mặc tốt-dẹp chăng ? Kìa, những người mặc áo sang-trọng, và ăn-ở sung-sướng, thì ở trong đền-đài các vua ! ²⁶ Song, rốt lại, các người di xem gì ? Xem một đăng tiên-tri ư ? Phải, ta nói, một đăng trọng hơn tiên-tri nữa. ²⁷ Ấy về đăng đó mà có lời chép rằng :

Nāy, ta sē sai sứ ta đến trước mặt ngươi,

Người sẽ dọn đường trước ngươi.

²⁸ Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi dàn-bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. ²⁹ Cả dân-chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-têm, đều xưng Đức Chúa Trời là công-bình. ³⁰ Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-têm, nên chê-bồ ý Đức Chúa Trời dịnh về mình.

³¹ Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì, họ giống như ai ? ³² Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thồi sáo, mà bay không nhảymúa; ta đã than-vận mà bay không khóc, ³³ Vả, Giảng

7 : 18 - 35

Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các người nói rằng: Người mắc quỉ dữ. ³⁵ Con người đến, ăn và uống, thì các người nói rằng: Ấy là con người ham ăn mẻ uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội-³⁵ Song sự khôn-ngoan được xưng công-bình nhờ những việc làm của nó.»

Vì phải nằm trong ngục-thất tăm-tối, hay là vì chờđợi quá lâu mà chưa thấy Chúa Jêsus thực-hiện những ước-vọng mình hằng ấp-ủ, nên sự nghi-ngờ kéo đến vầnvũ trong tâm-trí Giăng. Giăng bèn sai sứ-giả đến cùng Chúa Jêsus hỏi rằng Ngài có phải là Đấng Mê-si mà Giăng tuyên-bố hay không « Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tồi còn phải chờ-đợi Đấng khác? » Không phải Giăng đã mất đức-tin nơi Đức Chúa Trời hay lời hứa Ngài; ông tin rằng nếu Chúa Jêsus không phải là Đấng Mê-si, thì Đấng Mê-si cũng sẽ đến.

Chúa âu-yếm xác-nhận cho sử-giả vĩ-đại của Ngài bằng cách kề lại những công-việc quyền-năng mà Ngài đang làm. Giăng đã biết nhiều về những công-cuộc ấy, nhưng đem kề cho ông nghĩ lại chắc đánh tan được sự lo-ngại của ông. Chúa Jêsus luôn thông-cẩm với chúng ta trong những giờ-phút đau-khổ, Ngài thường an-ủi chúng ta bằng cách nhắc-nhở cho chúng ta, những điều chúng ta đã biết về quyền-năng, về tình-yêu và sự hiệndiện cùng những lẽ thật trong Lời Ngài.

Tuy-nhiên, Chúa Jêsus không khen-ngợi sự ngờ-vực của chúng ta; Ngài nhắn đến Giăng một lời trách nhẹnhàng, âu-yếm: « Phước cho kẻ không vấp-phạm vì cờ ta.» Ngài công-bố phước này cho những kẻ mặc dầu đang ở trong bóng tối, lao-tù, đợi-chờ, khắc-khoải, cũng vẫn hết lòng tin-cậy nơi Ngài.

Chính trong lúc Giăng có về như đương thất-bại thì Chúa đã khen-ngọi ông bằng một câu tuyệt-diệu, Ngài tuyên-bố rằng: «,Trong những người bởi đàn-bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tit đâu. » Ngài biệnminh cho lời phán-đoán cân-nhắc ấy, và nhơn đó chỉ tổ sự cao-trọng thật nằm ở đâu. Ngài nói đến tánh-tình của

7: 18 - 35

Giăng trước, rồi đến sự nghiệp của người. Ngài ca-tụng con người Giăng rồi đến sứ-giả Giăng. Ngài mô-tả đạo-đức rồi, sự cao-trọng chánh-thức của người.

Ngài dùng hai câu hỏi đề tả bản-tánh của Giăng, mỗi câu đều hiều ngầm một câu trả của phủ-định. Câu thứ nhứt, « Các người đã đi xem chỉ nơi đồng vằng ? Xem cây sậy bị gió rung chăng ? » Chắc-chắn sự cao-cả thật không thể nằm trong một sự hèn-nhát về đạo-đức uốn mình theo mọi chiều gió, trái lại Giăng là một tẳng đá không bão-tố nào có thể xô đồ được.

Rồi đến câu hỏi thứ hai: « Lại các người còn đi xem gi? Xem người ăn-mặc tốt-đẹp chăng? » Chắc-chắn sự cao-cả không nằm theo con đường hành-lạc phóng-túng. Giăng chịu-đựng được mọi khồ-nhọc và gác-bỏ những khoải-lạc của con người, vì ông đã hoàn-toàn hiến mình cho côngtác thiên-thượng. Can-đảm và hy-sinh — đó là hai yếutố chính trong sự cao-thượng đạo-đức.

Nhưng sự cao-cả thật của Giăng là ở trong chức-vụ của người. Chúa Jêsus tuyên-bố rằng ông là sử-giả mà Ma-la-chi đã dự-ngôn là sẽ dọn đường cho Chúa. Các tiêntri khác đã xuất-hiện và dự-ngôn về sự hiện đến của Đáng Mê-si. Còn về phần Giăng, chẳng những tuyên-bố rằng Đấng Christ sẽ đến, mà có thề chỉ vào Ngài mà nói rằng « Kla, Chiên Con của Đức Chúa Trời ... đây là Con Đức Chúa Trời. » Đối với một hồn người, không còn gì cao-cả hơn nữa ; không có đặc-ân nào cao-cả hơn là đưa-dắt tư-tưởng và lòng người về cùng Chúa Jêsus-Christ, Cứu-Chúa của thế-gian. Những kẻ theo Chúa ngày nay biết về Đấng Christ nhiều hơn Giăng, Địa-vị của Giăng và họ trong vinh-quang của Nước toàn-vẹn sẽ tùythuộc nơi lòng trung-thành khi họ phục-vụ chủ họ.

Lời ngợi-khen Giăng hoàn-toàn trái-ngược với lời kết án các người Pha-ri-si mà Chúa mời chuyền qua. Ngài nói rằng những người tự xưng là lãnh-tụ này giống như những đứa trẻ ngồi trong chợ than-phiền với nhau là không chịu chơi trò chơi giả đám ma hay đám cười của chúng. Bởi vì khi Giăng đến, họ không chịu theo người vì lập-trường và sử-điệp của người nghiêm-nghị quá, khi Đắng Christ đến, họ chỉ-trích Ngài là quá vụ-lạc « bạn-bè với người thâu thuế và kẻ có tội .» Những người Pha-ri-si đồ thừa cho cách cư-xử của Giăng và tánh-hạnh của Chúa Jêsus đề từ-chối những điều cần-thiết trong sứ-mệnh và thông-điệp của hai bậc ấy. Họ không chịu ăn-năn theo mệnh-lệnh của Giăng, hoặc đặt lòng tin-cậy nơi Đấng Christ, đáp-ứng lời hứa của Ngài về ân-điền và sự sống. Nhiều người vẫn từ-chối không chịu nhận sự cứu-rỗi ban cho họ vì cở vài điềm bề ngoài của Cơ-đốc-giáo, còn nguyên-tố thật của nó thì họ không thề nhận ra. Nhưng cũng như trong thời Chúa Jêsus, ngày nay có nhiều người chịu nhận sự kêu-gọi ăn-năn và ơn ban sự sống « Song sự khôn-ngoan được xưng công-bình nhờ những việc làm của nó.»

6. Nữ tội-nhân được tha tội 7 : 36 - 50

³⁶Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. 37 Vả, có một người đờn-bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đưng đầy dầu thơm. 38 Người đứng đẳng sau, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chơn Ngài, rồi lấy tốc mình mà chùi; lại hôn chơn Ngài, và xức dầu thom cho. 39 Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghỉ rằng: Nếu người này là đấng tiên-tri, chắc biết người đờn-bà rờ đến mình đó là ai, eùng biết ấy là người đờn-bà xấu nết. 40 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hởi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thày, xin cứ nói. — 41 Một chủ nơ có hai người mắc nơ: Một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 42 Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nơ hơn ? 43 Si-môn thưa rằng : Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng : Ngươi đoán phải lắm. # Đoạn, Ngài xây lại người đờnbà mà phán cùng Si-mòn rằng: Ngươi thấy dòn-bà này không ? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chơn; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chơn ta, rồi lấy tốc mình mà chùi. ⁴⁵ Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chơn ta hoài. ⁴⁶ Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chơn ta. ⁴⁷ Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội-lỗi dòn-bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu-mến nhiều; song kể được tha hết, vì người đã yêu-mến nhiều; song kể được tha it thì yêumến ít, ⁴⁸ Ngài bèn phán cùng người dòn-bà rằng: Tộilỗi ngươi đã được tha rồi. ⁴⁹ Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người này là aí, mà cũng tha tội ? ⁵⁰ Nhưng Ngài phán cùng người dòn-bà rằng: Đứctin của ngươi đã cứu người; hãy di cho bình-an. »

Hình như sách Tin-Lành của Lu-ca đặc-biệt nhấn mạnh về ân-điền và sự tha-thứ do Chúa Jêsus ban-bố. Chỉ mình sách này ghi lại lòng từ-ái đối với quả-phụ thành Nain, và cũng chỉ sách này diễn-tả lại nỗi ưu-ái của Ngài đối với người đàn-bà tội-lỗi đã xức dầu dưới chơn Ngài trong nhà Si-môn, người Pha-ri-si. Tuy-nhiên, đó không phải chỉ là bức tranh về lòng từ-bị thương-xót của Chúa, mà cũng là bức tranh về lòng biết ơn vô bờ-bến của kẻ nhận biết món quà vô-giá của ơn tha tội.

Vì một lầm-lỗi trong khi giải-thích mà người ta lầm người đán-bà này với Ma-ri Ma-đơ-len hay Ma-ri ở Bê-thani. Ba người này chắc phải khác-biệt nhau. Thật ra Chúa Jêsus có đuồi quỉ cho người thứ nhứt, và người thứ hai, cũng như người đàn-bà trong câu chuyện này, đã xức dầu thơm cho chơn Chúa Jêsus, nhưng có một lý-do khiến ta tin rằng trong ba người chỉ có người này có tiếng là một tội-nhân. Dường như nàng có gặp Chúa vài lần trước đó, đã ăn-năn tội của nàng và đã được Chúa ban lời tha tội.

Nhờ lòng biết ơn, nàng được sự can-đảm đi vào nhà Si-môn mà không được ai mời, Chúa Jêsus đương là khách tiệc trong nhà này. Nàng đến đề xức dầu thơm cho chơn Chúa Jêsus, nhưng khi nhìn đến Ngài, nàng nghĩ lại tội-lỗi mình, và nước mắt ăn-nần nóng hồi của nàng đồ ra trên chơn Chúa Jêsus. Nàng vội-vã tháo tóc ra lau khô chơn Ngài, rồi đồ một chai dầu thơm lên. Đối với nàng không có cách nào hơn đề diễn-tả lòng biết ơn và sự hi-sinh nhiệt-thành của mình. Việc Chúa đề cho người đàn-bà kém phẩm-hạnh biều-lộ lòng yêu-mến đối với Ngài khiến Si-môn kết-luận rằng Chúa Jêsus có lẽ không phải là tiêntri, vì nếu là tiên-tri thì Ngài phải biết sự thật về một người đàn-bà hư-hoại như vậy.

Câu trả lời của Chúa Jêsus tỏ ra rằng Ngài có thể đọc được những tự-tưởng thầm-kín của chủ tiêc. Lời phán của Chúa Jêsus chẳng những đáp lại lời chỉ-trích thầm-lăng của Si-môn, nhưng cũng quở-trách người vì không ăn-năn và thiếu đức-tin. Chúa Jêsus đưa ra ví-dụ về hai người mắc nợ rồi được tha, giải-thích rằng lòng biết ơn nhiều hay ít tùy theo món nơ được tha nhiều hay ít, rồi áp-dung nguyên-tắc ấy cho Si-môn và người đàn-bà mà Si-môn có v khinh-re. Chúa Jêsus kê căn-kẽ Si-môn đã kém thiếu tình yêu đối với Ngài thế nào, rồi đem đối-chiếu với sự âncần của người đàn-bà. Khi Ngài vào nhà Si-môn, ông đã quên thông-tục lấy nước cho Ngài rửa chơn, người đànbà đã rửa chơn Ngài bằng nước mắt. Si-môn đã bỏ qua cái hôn mà đáng lẽ người chủ phải dùng để đón một vi khách ; người đàn-bà đã hôn chơn Chúa cách nồng-nhiệt Si-môn chẳng đem dầu thơm mà người chủ tiệc thường dùng xức cho vị khách quí; người đàn-bà đã đến trong nhà ông với muc-đích duy-nhứt là xức dầu thơm cho chơn Chúa.

Sứ-điệp Chúa thật sáng-tỏ qua thí-dụ đó. «Vậy nên ta nói cùng người, tội-lỗi đờn-bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu-mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêumến ít.» Chúa Jêsus không có ý nói rằng trước đó nàng chưa được tha tội, cũng không có ý rằng sự yêu-thương của nàng là điều-kiện đề được tha tội. Ngài có ý nói rằng tình-yêu của nàng là kết-quả của sự tha-thứ, và câu nói của Ngài diễn-giải ra như thế này thì đúng hơn: « Ta nói cùng người, tội-lỗi đầy-dẫy nơi nàng đã được tha, người có thề suy-đoán điều đó có thề căn-cứ vào cách biều-lộ lòng yêu-thương của nàng.» Phần còn lại trong câu dành cho Si-môn «Song kẻ được tha ít, thì thương-yêu it.» Những lời ấv không minh-chứng rằng Si-môn đã được tha-tội : câu ấy có vẻ chỉ rằng sở-dĩ ông thiếu tình-yêu là vì ông thiếu sự ăn-năn và sự tha-tội. Rồi Chúa Jêsus quay lai người dàn-bà phán một lời chúc phước : « Tội-lỗi ngươi đã được tha.» Như vậy Ngài xác-nhận sự tha tội đã ban cho nàng trước kia, nhưng hơn nữa Ngài cũng biện-minh cho nàng trước moi khách tiệc để cho họ biết rõ rằng nàng đã bước vào một cuộc sống mới. Họ ngạc-nhiên khi nghe Ngài tuyên-bố sự tha tội. Đó là một chức-vụ thiên-thương: nhưng Con Người lý-tưởng mà Lu-ca ghi chép về tấm lòng từ-ái ở đây, đồng-thời cũng là Con Đức Chúa Trời, Cuốicùng Ngài quay qua ngươi đàn-bà phán cho nàng những lời ân-huệ: «Đức-tin của người đã cứu người; hãy đi bình-an. » Đây là một câu nói rö-ràng về việc đức-tin đem lai sự tha-thứ, sự tha-thứ đánh thức lòng biết ơn, và lòng biết ơn được diễn-tả bằng một hành-động yêu-thương tậntuy. Môt kẻ ăn-năn như vậy có thể ra đi trong « bình-an. » nghĩa là hưởng được sự hiện-diện liên-tục của nó.

7. Những người đàn-bà phục-vụ

8:1-3

«¹ Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi thành nằy đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng-dạy và rao-truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có mười hai sứđồ ở với Ngài. ² Cũng có mấy người đờn-bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra, ³ Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nộivụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của-cải cho Ngài.»

Lu-ca viết Tin-lành của phụ-nữ. Chỉ có mình ông ghi lại những việc xảy ra cho cuộc đời của Ê-li-sa-bét, Ma-ri, Anne lên-quan đến thời thơ-ấu của Chúa Jêsus ; chỉ có một mình ông kề cho ta biết câu-chuyện người quả-phụ ở Nain được Chúa cứu người con trai sống lại ; chuyện người dàn-bà khôm lưng dưới ách của ma-quỉ, nhưng đã được Chúa giải-cứu; chuyện nữ tội-nhân xức dầu cho chơn Ngài; chuyện người đàn-bà chúc-mừng mẹ Chúa; quang-cảnh gia-đình ở nhà Ma-ri và Ma-thê; và chuyện những người đàn-bà than-khóc Ngài trên đường lên thập-tự. Có lẽ, ýnghĩa hơn hết là câu Lu-ca nói về Chúa Jêsus lúc Ngài và các sứ-đồ đi quanh vùng Ga-li-lê đề giảng Tin-Lành thì có một toán phụ-nữ đi theo, những người nầy là « kẻ giúp của-cải cho Ngài. »

Trong số này, Lu-ca kề « Ma-ri gọi là Ma-đơ-len » có lễ đề chỉ tên thành Ma-đe-la, nơi nàng ở trước kia. Người ta dùng tên đó đề phân-biệt với Ma-ri mẹ Chúa Jêsus, với Ma-ri Bê-tha-ni, và với tất cả những người đàn-bà khác trùng tên với nàng. Nếu lẫn-lộn nàng với người đàn-bà tội-lỗi mà Lu-ca mới chép thì thật là sự sai-lầm năng-nề.

Ma-ri từng bị quỉ-ám, như ở đây đã kề, nhưng không có nơi nào trong các sách Tin-Lành chỉ rằng nàng là một người đàn-bà có cuộc sống nhơ-bợn.

Lu-ca cũng đã kề đến Gian-nơ, chồng bà tên Chu-xa, là người quản - lý gia-đình và tài - sản của vua Hê - rốt nghĩa là một người đàn - bà có đôi chút địa - vị xã, hội; nhưng ta không biết gì hơn về bà và những bạn của bà, ngoại - trừ một điều quan - trọng, ấy là độngcơ thúc-đầy họ phụng-sự Chúa là lòng biết ơn, họ « là những người được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh. »

Câu này của Lu-ca ngắn-ngủi nhưng rất có ý-nghĩa. Nó hé cho ta một tia sáng đề trả lời một câu hỏi tò-mò mà ta không tìm thấy một câu giải-đáp nào trong các sách Tin-Lành. Trong những năm chức-vụ, Chúa Jêsus và những kẻ theo Ngài đã sống nhờ nguồn tài-chánh nào ? Hắnnhiên những kẻ đã nhận nơi Ngài sự cứu-giúp thuộc-linh, rất sung-sưởng được cung-ứng cho Ngài những nhu-cầu tạm-thời và phục-vụ cho Ngài khi cần-thiết. Vậy, đoạn này chẳng những cho chúng ta thấy điều gi Chúa đã làm cho phụ-nữ, mà cũng cho biết phụ-nữ đã làm gi cho Ngài. Nó gợi ra một càu hỏi : Ai có thể ước-lượng được những tặng-phẩm và sự hi-sinh mà phụ-nữ trải qua các đời đã đóng-góp cho công-cuộc truyền-bá Tin-Lành ra khắp thếgiới ?

8. Thi-dụ về người gieo giống 8 : 4 - 18

«⁴ Khi có doàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí-dụ mà phán cùng họ rằng: ⁵ Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày-đạp và chim trời xuống ăn hết. ⁶ Một phần khác rơi ra nơi đất đá-sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. ⁷ Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt-ngời. ⁸ Lại có một phần khác rơi xuống nơi dất tốt, thì mọc lên, và kết-quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe !

⁹ Môn-đồ hỏi Ngài thí-dụ ấy có nghĩa gì. ¹⁰ Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sư màu-nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí-dụ mà nói, đề họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. 11 Này, lời thí-dụ đó nghĩa như vày: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời, 12 Phần roi ra doc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma-quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chặng, 13 Phần rơi ra đất đá-sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui-mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử-thách xảy đến, thì họ tháo lui. 14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo-lắng, giàu-sang, sung-sướng đời này làm cho đao phải nghet-ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. 15 Song phần rơi vào nơi đất tốt. là kẻ có lấy lòng thất-thà tử-tế nghe đao, gìn-giữ, và kết-quả một cách bên lòng.

¹⁶ Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là đề dưới giường; nhưng đề trên chơn đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. ¹⁷ Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà

8:4-18

chẳng bị biết và tỏ ra. ¹⁸ Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.»

Vì dài hơn, gọt-giủa cần-thận hơn, đầy-đủ chi-tiết hơn, cho nên câu chuyên về người gieo giống có thể xem như là thí-dụ đầu-tiên của Chúa chúng ta, mặc dầu trước đó Ngài cũng đã dùng những chuyện ngắn soi-sáng được chỉđịnh bằng cùng một danh-từ. Từ đây, các thí-dụ giữ một vai quan-trong trong sự giảng-day của Ngài, và bây giờ Ngài bắt đầu một phương-pháp giáo-huẩn có phần mới la, chứng-tỏ là các môn-đồ đã yêu-cầu Ngài giải nghĩa (câu 9), và ở đây Ngài đã đưa ra lý-do đề dùng những thi-dụ của Ngài. Lý-do này có hai phương-diện : những câu chuyện độc-đảo giúp kẻ chú-ý và hưởng-ứng có thể nhờ dễ-dàng những lời dạy của Thầy ; trong khi đó, ýnghĩa sẽ bị che-khuất đối với những kẻ tâm-trí lo-là hay hiềm-khích (câu 10). Mục-địch lưỡng diện ấy thỏa-mãn được nhu-cầu của tình-thế khủng-hoảng mới phát-sinh, vì một bên lời day của Ngài mỗi ngày một phô-cập, còn một bên là âm-muu ám-hai của người Pha-ri-si và các văn-sĩ.

Thi-dụ về người gieo giống làm thành một lời giới-thiệu cho tất cả các thi-dụ, bởi vì chúng đều là môi-giới của lẽ thật, và Chúa Jêsus đã cho ta thấy rõ-ràng công-hiệu của lẽ thật tùy-thuộc ở trạng-thái tâm-lình của người nghe. Thídụ này đôi khi được gọi là thí-dụ về các loại đất, vì nó miêu-tả các hạng tâm-hồn mà sử-điệp Cơ-đốc-giáo được ban-bố.

Trong vài trường-hợp, « lời Đức Chúa Trời » hoặc giảng bởi Đấng Christ hay những kẻ theo Ngài, rơi nhằm những tâm-hồn được tả-vẽ bằng hình-ảnh của đường mòn chai cứng băng ngang qua đồng lúa. Không gì có thể kíchđộng được. Lời Chúa không có chỗ vào và Sa-tan giựt đi ngay như con chim, đến mồ hột lúa rơi dọc đường. Không thể nào đem lại đức-tin và sự cứu-rỗi.

Có hạng người nghe khác có thể so-sánh với lớp đất mỏng phủ lên trên một tảng đá. Hạt giống rơi trên đó mọc rất mau vì nhờ có tảng đá ở dưới sưởi ấm, nhưng vì rễ không thể bắt sâu nên chẳng bao lâu cây lúa phải héo dưới ánh nắng mặt trời gay-gắt. Cũng thế có hạng người nghe vui-mừng tiếp-nhận sứ-điệp của sự sống ngay, nhưng khi gặp sự bắt-bở thử-thách mà kẻ theo Chúa phải chịu, thì họ lanh chơn đào-ngũ.

Có hạng người nghe có thể sảnh với hạt giống rơi nhằm gai-gốc. Hạt giống nầy mọc lên nhưng không có chỗ phát-triền. Nó bị gai-gốc cướp hết những chất nuôi-dưỡng cần-thiết. Cũng vậy, một số tín-đồ Đấng Christ quá bận-bịu vì những nỗi « lo-lắng, giàu-sang, sung-sướng » nên không thể kết thành quả thuộc-linh được.

Tuy-nhiên, có những người sống như hạt giống rơi nhằm « đất tốt » và «mọc lên, kết-quả một thành trăm », họ tiếp-nhận lẽ-thật với « lòng thật-thà tử-tế .» Một cách kiêntrì chịu-đựng, đời sống của họ sản-xuất một mùa gặt vàng.

Sứ-điệp cao-cả của thí-dụ được tóm-tắt trong câu này của Chúa, «Hãy coi chừng về cách các ngươi nghe » (câu 18). Mục-đích của thí-dụ của Ngài, cũng như tất cả giáo-huấn của Ngài là đề đem lại một tia sáng thuộc-linh. Những kẻ yêu Ngài và vâng-phục lời Ngài nhờ đó sẽ mau hiều và kiến-thức tăng-tiến; nhưng người nào vô-tình hay bấttuân lẽ thật sẽ mất « sự họ tưởng mình có. » Thật là một đặc-ân được nghe Tin-Lành của Đấng Christ, nhưng nó cũng bao-hàm một trách-nhiệm nữa.

9. Quyến-thuộc của Chùa Jêsus

8:19-21

«¹⁹ Mẹ và anh em Đức Chúa Jêsus đến tìm Ngài; song vì người ta đông lắm, nên không đến gần Ngài được. ²⁰ Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng: Mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn thấy thầy. ²¹ Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.»

Duy các sách Tin-Lành khác có cho ta biết tính-cách và mục-đích thăm-viếng Chúa Jêsus của mẹ Ngài và anh em Ngài. Còn Lu-ca không nói rõ về việc Chúa gặp một trường-hợp tế-nhi và khó xử hơn hết đó. Mục-đích chính của những kẻ thân-quyển này là gián-đoan công-việc của Ngài. Ho sơ rằng tâm-trí Ngài đã mất quân-bình và muốn đem Ngài về nhà. Ngài có nên quố-trách họ không, hay là để cho công-việc của Ngài gián-đoạn cách vô-ích? Lu-ca không mô-tả tâm-trang ấy, nhưng ông kể lại rõ-ràng sử-điệp cảm-kích mà Chúa Jêsus tim co-hội ban-bố. Khi người ta bảo Chúa rằng me và anh em Ngài muốn gặp Ngài, thì Ngài chỉ vào các mônđồ và nói rằng «Me ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. » Vậy Chúa Jêsus đã liên-kết việc này với thi-du người gieo giống mà Ngài vừa kề. Thi-dụ tổ ra phải cần-thận chú-ý lẽ thật của Tin-Lành, và câu chuyên như Lu-ca kể lai, cũng nhấn manh vào phươngdiên đó, tức là các kết-quả phước-hanh bởi chú-trong Lời Đức Chúa Trời. Theo lời của Đấng Christ, sư vâng-phục Ngài và làm môn-đồ thật của Ngài sẽ đem lai mối tươnggiao với Ngài mật-thiết hơn bất cứ giây liên-lạc trần-gian nào. Sư bà-con thuộc-linh này sống-động hơn bất-cứ mối tương-quan máu-mủ hay bản-tánh nào. Nó đem lai tình thân-hữu cho mọi người cách tức-khắc và lâu-dài. Câu trả lời của Chúa chắc không làm cho anh em Ngài phật lòng mặc dầu nó hàm-chứa một lời quở-trách tế-nhị. Chỉ những người đã đầu-phục Chúa và sẵn-sàng vâng theo ý Ngài mới có quyền cho mình là tương-quan với Ngài.

Chúa Jêsus dep yên bảo-tổ 8: 22 - 25

«²² Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn-đồ, mà phán rằng: Hây qua bên kia hồ; rồi đi. ²³ Khi thuyền đương chạy, thì Ngài ngủ. Có cơn bão nồi lên trong hồ, nước vào đãy thuyền, đương nguy-hiềm lắm. ²⁴ Môn-đồ bên đến thức Ngài dậy, rằng: Thầy ôl, Thầy ôl, chúng ta chết i Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình-tịnh, thì liền bình-tịnh và yên-lặng như tờ. ²⁵ Ngài bên phán cùng môn-đồ rằng: Đức-tịn các người ở đầu? Môn-đồ sợ-hải và bỡ-ngỡ, nói với nhau rằng: Người này là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người ?»

Gió bảo thường hay thồi qua mặt hồ nhỏ mà Chúa Jêsus và các môn-đồ thường đi qua; và trong cuộc đời của những kẻ theo Ngài vẫn thường có những bảo-tố như vậy. Theo Thầy chúng ta, không phải là chúng ta được miễn khỏi tranh-đầu trong bảo-tố, trong khoảng trời mù tối và giữa những cơn ba-đào cuồng-nộ. Tuy-nhiên đây không phải là cơn bảo thường. Đến những tay ngư-phủ dày-dạn ở Ga-li-lê đã từng quen với những sắc-thái biếnchuyền của chốn biền hồ ấy, cũng điều khiếp-đảm. Chính trong giờ dường như nguy-nan hơn hết đối với kẻ theo Ngài, thì Chúa Jêsus đương nghỉ-ngơi và ngủ.

Sự sợ-hãi của họ có thể là điên-dại, nhưng chính sự khôn-ngoan trong họ đã khiến họ đến với Thầy trong giờ phút nguy-cấp ấy. Họ kêu lên đánh thức Ngài dậy, «Thầy ôi ! Thầy ôi ! chúng ta chết, » Những kẻ theo Đấng Christ không được miễn-trừ đương-đầu với bảo-tố, nhưng trong giờ phút hiểm-nguy họ có thể được an-ủi nhờ sự hiên-diên của Ngài và họ có thể đến cùng Ngài đề xin giải-cứu. « Ngài bèn thức đậy, khiến gió và sóng phải bình-tịnh, thì liền bình-tịnh và yên-lặng như-tờ. » Sau khi Ngài quởtrách nguyên-nhân của sự rối-loạn, thi Ngài quay lại quở những kẻ theo Ngài, «Đức-tin các ngươi ở đâu?» Ngài không vach lỗi họ đã đánh thức Ngài dây, hay là kêu-cứu, Ngài chỉ quở-trách sự kém tin-cậy của họ, đáng lẽ họ phải an-tâm trong khi Ngài ở gần như thế và tin Ngài có đủ quyền đề cứu. Một phép lạ như vậy chắc phải khiến đứctin họ vững manh nhưng hiệu-quả đầu-tiên của nó là khiến họ rất ngạc-nhiên và lo-sợ. Mỗi lần Ngài thi-thố quyềnnăng lại khiến cho những môn-đồ này ngạc-nhiên, và đây là lần đầu-tiên họ thấy Ngài có quyền kiểm-soát lựclượng mù-quáng của thiên-nhiên ; vậy một lần nữa chẳng những họ cảm biết mình đứng trước một Người hoàn-toàn, mà cũng là Một Đấng thiên-thượng nữa,

11. Một người bị quỉ ám được chữa lành 8: 26 - 39

« 26 Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lé, 27 Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người ở thành ấy bi nhiều quỉ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mômå. 28 Người ấy vừa thấy Đức Chúa Jêsus, thì la lên inh-ỏi, và đến gieo mình nơi chơn Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lay Đức Chúa Jêsus. Con Đức Chúa Trời Rất-Cao, tôi với Ngài có sự chi chặng ? Tôi câu-xin Ngài, dừng làm khổ tôi. 29 Vì Đức Chúa Jêsus đương truyền cho tà-ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu; dầu ho giữ người, xiếng và còng chơn lại, người cứ bẻ xiếng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng, 30 Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Mãy tên gì? Người thưa rằng: Quân-đôi; vì nhiều qui đã ám vào người. 31 Chúng nó bèn cầu-xin Đức Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu.

32 Vả, ở đó có một bày heo đồng đương ăn trên núi. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. ³³ Vậy, các quỉ ra khỏi người đó, nhập vào bày heo, bày heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. ³⁴ Các kể chăn heo thấy vậy, chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà-quê.

³⁵ Thiên-hạ bèn đồ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chơn Đức Chúa Jêsus, mặc áoquản, bộ tỉnh-táo, thì sợ-hải lắm. ³⁶ Những người đã xem thấy sự lạ đó, thuật lại cho thiên-hạ biết người bị quỉ ám được cứu khỏi thế nào.

³⁷ Hết thảy dân ở miền người Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ-hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. ³⁸ Người đã khỏi những quỉ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus biểu về, mà rằng: ³⁹ Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi đều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy, người ấy di, đồn khắp cả thành mọi đều Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình, »

Bịnh quỉ ám rất giống với bịnh tâm-trí, nên nhiều người cho hai thứ cũng như nhau. Những người phânbiệt hai chứng ấy lại phải gặp thêm một vấn-đề khác là không biết ngày nay có còn chứng quỉ ám không. Điều quan-trọng hơn hết ta nên đề ý là một sự giống nhau kỳ lạ giữa những người bị quỉ ám chép trong Kinh-thánh, và những kẻ lúc nào cũng bị dày-vò bởi dục-vọng, buôngtuông, giận-dữ, tham-lam và bao nhiêu tình-dục xấu-xa thống-trị hồn người.

Bên bờ phía đông của hồ Ghê-nê-sa-rết, Chúa Jêsus gặp một người đau-đớn trần-truồng, hình-ảnh của khônão và vô-sĩ của tội-lỗi. Người ta không trị anh ta nồi, anh ta sống ngoài nghĩa-địa, và đây lai là hình-ảnh của hơ-vơ, cô-đơn, tuyết-vong do tỉnh-dục xấu-xa đem lai. Ta nên đề ý hơn hết một điều khác thường là trong khi tà-ma kêu lên sợ-hãi, thì người ấy lại tiến đến gần Chúa, mong được cứu-giúp. Trang-thái này giống trang-thái của một người binh thần-kinh mắc chứng hai bản-ngã. Cũng vậy phần đông chúng ta đương từng-trải cuộc chiến-đấu giữa hai Ước-yong; chúng ta muốn được tự-do, đồng-thời lai cảm thấy quyền-lực quản-trị của một thứ tình-dục nào đó. Nhiều kẻ bảo chúng ta rằng, chúng ta phải lìa-bỏ tôi-lỗi đề được Chúa cứu giúp, nhưng bức-tranh Lu-ca vẽ đem cho ta môt sứ-điệp hi-vong hơn. Nó chỉ-tổ rằng khi chúng ta kêu-cứu, hay ngay trước khi chúng ta nói. Chúa Jêsus đã nhận thấy tấm lòng và biết niềm ao-ước của ta để đem su giải-thoát cho ta.

Chúa Jêsus hỏi tên người bị quỉ ám. Ngài muốn đánh thức con người thật của anh ta dậy đề biết phân-biệt chinh mình và tà-linh đương ám-ảnh trong mình. Câu trả lời của người bị quỉ ám thật đáng thương. Anh ta bảo rằng tên mình là « Quân-đội » sở-dĩ gọi như vậy vì « nhiều quỉ đã ám vào người. » Trường-hợp của anh ta thật tuyệt-vọng ; nhưng tà-ma biết chúng đương đứng trước Đấng có quyền-phép

tuyệt-đối. Chắc-chắn thế nào chúng cũng bị đuồi khỏi người bịnh, nên chúng xin phép Ngài cho nhập vào bầy heo đương ăn gần bên sườn núi. Một câu hỏi nêu lên là tại sao Chúa lại cho phép. Có lẽ một lý-do là để người bịnh thấy điều đã xảy ra cho bầy heo và nhờ đó sẽ biết mình được chữa lành rồi; một lý-do nữa là đoàn heo bị diệt sẽ đem cho dân trong vùng một sứ-điệp kích-động về quyền-năng của Ngài và về sự hủy-diệt của họ. Tuy-nhiên, khi ho « đồ ra xem việc mới xảy ra » thì ho kinh-hãi yêucầu Chúa lìa khỏi vùng họ. Rö-ràng họ chỉ đề ý đến những thủ-vật bị mất hơn là một linh-hồn vừa mới được cứu, khi họ thấy người bịnh ăn-mặc đường-hoàng, tâm-trí tỉnh-táo ngồi nơi chơn Chúa như một môn-đồ. Lời yêucầu của họ được thỏa-mãn; Chúa không bao giờ tiếp-tục ban on cho người ta khi họ không muốn. Tuy-nhiên, Ngài từ-chối lời yêu-cầu của người vừa được chữa lành. Người này muốn đi theo Chúa khi Ngài xuống thuyền qua bờ hồ bên kia; nhưng Chúa Jêsus khuyên anh ta ở lai để làm chứng cho Chúa tại nhà mình giữa vòng đồng-bào xung-quanh. Thầy chúng ta muốn rằng những ai biết về quyền-năng Ngài thì trước hết hãy làm chứng lai cho những người họ biết nhiều nhất.

12. Con gái Giai-ru và người đàn-bà đau huyết lậu

8: 40 - 56

« ⁴⁰ Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài; vì ai nấy cũng trông-đợi Ngài. ⁴¹ Có người cai nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình xuống nơi chơn Đức Chúa Jêsus, xin Ngài vào nhà mình. ⁴² Vì người có con gái một, mười hai tuổi, gần chết.

Khi Đức Chúa Jêsus đương đi, dân-chúng lấn-ép Ngài tứ phía. ⁴³ Bấy giờ, có một người đờn-bà đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền-của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, ⁴⁴ đến đẳng sau Ngài rờ trồn áo; tức thì huyết cầm lại. ⁴⁵ Đức Chúa Jêsus bên phán rằng: Ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ và những người đồng-bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. ₄₆ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận-biết có quyền-phép từ ta mà ra. ⁴⁷ Người đờn-bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run-sợ, đến sấp mình xuống nơi chơn Ngài, tỏ thật trước mặt dânchúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. ⁴⁸ Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức-tin người đã chữa lành người; hây đi cho bình-an.

⁴⁹ Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người cai nhà hội đến nói với người rằng: Con gái ông chết rồi; dừng làm phiền thầy chỉ nữa. ⁵⁰ Song Đức Chúa Jêsus nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hây tin mà thời, thì con người sẽ được cứu. ⁵¹ Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. ⁵² Ai nấy đều khóc-lóc thanvẫn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. ⁵³ Họ biết nó thật chết rời, bên nhạo-báng Ngài. ⁵⁴ Nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy! ⁵⁵ Thần-lình bên hoàn lại, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngài truyền cho nó ăn. ⁵⁶ Cha mẹ nó lấy làm lạ; nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra dó với ai.»

Khi Chúa Jêsus quay về Ca-bê-na-um sau khi chữa lành người bị quỉ ám trên bờ hồ, Ngài được một đoàn dân đông đón-tiếp, trong đó có hai người đau-khổ được Chúa thương-xót, chu-toàn đức-tin và cứu khổi cảnh tuyệtvọng. Hai trường-hợp trái nghịch nhau kỳ-lạ, chỉ giống nhau ở điềm tuyệt-vọng. Một người tên là Giai-ru, một nhân-vật hữu-danh trong xã-hội, một '« cai nhà hội », một người tương-đối có của-cải, quyền-thế và địa-vị. Mười hai năm qua, cảnh nhà ông tươi-sáng bởi sự hiện-diện của một em gái nhỏ, đứa con duy-nhất của ông, bây giờ đương hấp-hối đợi chết.

Người kia là một người đàn-bà, nghèo-khỏ, yếu-đuối, bị luật-pháp xem là kẻ ô-uế, không có bè-bạn, đã mười hai năm, mang một chứng bịnh nan-y và biết rằng không có một quyền-năng trần-tục nào có thể kéo dài đời sống của bà.

Khi Chúa đi về nhà Giai-ru, người đàn-bà này theo sau rò đến bâu áo của Ngài và lập-tức được chữa lành. Đức-tin của bà không trọn-vẹn nhưng đó là đức-tin thật. Bà xem quyền-năng Đấng Christ như một thứ ma-thuật, hoặc máy-móc. Chúa Jêsus đã chứng-tỏ rằng sự chữa lành ấy không ở ngoài sự hiều-biết và tình yêu-thương thiênthượng. Ngài cảm biết cái đụng của những ngón tay run-rầy. Ngài phản-biệt nó vời sự chen-lấn của đoàn dân; rồi vì cờ bà, Ngài buộc bà phải công-nhận sự bình-phục của bà «có cả dàn-chúng đều nghe. » Chúa Jêsus muốn chúng ta biết rằng đức-tin phụ-thuộc nơi thân-vị và mụcđích ân-điền của Ngài, và rằng chỉ sau khi công-khai xưng-nhận đức-tin của mình, ta mời được xác-nhận rằng ta đã được cứu và được nghe lời phước-hạnh của Ngài «đức-tin ngươi đã cứu ngươi; hãy đi bình-an. »

Đức-tin của Giai-ru cũng bất-toàn như vậy. Đức-tin này trí-thức hơn đức-tin của người đàn-bà, nhưng kém hơn đức-tin của viên đội-trưởng cũng ở trong thành này. người cảm thấy Chúa không cần phải đến, chỉ một lời Ngài cũng đã hiệu-lực để chữa lành. Dầu sao đây cũng là đức-tin thành-thật, được Chúa kiện-toàn và ban thưởng, Viêc Chúa Jêsus đi ngay để đến nhà của người cha, khiến ông an lòng, nhưng đức-tin ông bị thử-thách bởi sự châmtrễ do việc chữa lành người đàn-bà gây nên. Nhưng rồi lai được tăng-cường nhờ bằng chứng của sự khôn-ngoan và quyền-năng thiên-thượng ấy. Đức-tin ông lại càng bị thứ-thách kinh-khủng hơn nữa khi người nhà nhắn đến ông: «Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền thầy chi nữa.» Nhưng một lần nữa, ông lại được lời Chúa xácnhân : « Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con người sẽ được cứu.» Khi Chúa Jêsus vào nhà, Ngài quở những người vô-tín khóc-lóc và làm vui hai cha mẹ đau-khô ; « Đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. » Ngài nói rằng trước mặt Ngài và với quyền-năng Ngài, sư chết trở nên vô-nghĩa và bị tước-đoạt sự khải-hoàn. Lời ấy vẫn không mất ý-nghĩa và sự an-ủi cho những kẻ theo Đảng Christ sau này.

Chúa Jêsus minh-chứng lời Ngài nói khi Ngài vào phòng đem theo ba người ban thân-mến nhất và hai cha me đương run-rây, Ngài đến đứng trước đứa bẻ yên ngủ, « cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng : Con ơi, hãy chờ dậy! Thần-linh bèn hoàn lại, con ấy chờ-dây liên; rồi Ngài truyền cho nó ăn.» Câu này tổ ra sự thântrong và lòng tự-ái tột-bực của Chúa. Ngài chỉ đem theo có ba môn-đồ vì Ngài không muốn đứa trẻ khi tỉnh dậy phải kinh-hãi vì thấy quá nhiều người la mặt, Khi đã làm xong phép la, Ngài bảo đem đồ ăn cho em bé gái; điều này chẳng những giúp em khỏe-khoản mà cũng để đánh tan vẻ lo-âu kinh-sợ trên cha mẹ em khi đứng trước sự chết; và cũng là bằng-chứng chẳng những em bé sống mà cũng đã bình-phục hẳn. Một mệnh-lệnh nữa được ghi lai: « Ngài cấm nói lai sự xảy ra đó với ai.» Ba môn-đồ là những chứng-nhân có thầm-quyền của phép la av. Nhưng tin ay do cha me và các ban-bè kê ra đã lan rông, có thể gây sự náo-động làm gián-đoạn công-tác của Ngài và báo trước một biến-động, trước khi hoànthành chức-vụ Ngài trên đất.

D. Thời-kỳ thứ tư

Dogn 9: 1-50

1. Sứ-mệnh của mười hai môn-dồ

9:1-9

«¹ Đức Chúa Jêsus nhóm-họp mười hai sứ-đồ, ban quyền-năng phép-tắc đề trị qui chữa bịnh. ² Rồi Ngài sai đi rao-giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. ³ Ngài dạy rằng: Đi đường chố đem gì theo hết, hoặc gây, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tlềnbạc; cũng dừng đem hai áo. ⁴ Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. ⁵ Còn ai không tlếp-rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chơn mình đề làm chứng nghịch cùng họ. ⁶ Vậy, các sứ-đồ ra đi, từ làng nãy tới làng kia, rao-giảng Tin-lành khắp nơi và chữa lành người có bịnh.

9: 1-9 SÚ-MỆNH CỦA MƯỜI HẠI MÔN-ĐỒ

⁷ Bấy giờ, Hê-rốt là vua chư-hàu, nghe nói về các việc xảy ra, thì không biết nghĩ làm sao; vì kẻ này nói rằng: Giăng đã từ kẻ chết sống lại; ⁸ kẻ khác nói rằng: É-li đã hiện ra; và kẻ khác nữa thì rằng: Một trong các đấng tiên-tri đời xưa đã sống lại. ⁹ Song Hê-rốt thì nói: Ta đã truyền chém Giăng rồi: vậy người này là ai, mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Jêsus.»

Khi Chúa Jêsus sai mười hai sứ-đồ đi ra truyền-giáo lần đầu-tiên, thì Ngài bước vào thời-kỳ chót của chứcvu Ngài tại Ga-li-lè. Từ trước tới đây họ vẫn đồng-ban với Ngài; từ đây trở đi ho mới là những sứ-giả và đaidiện hẳn-hoi. Chúa Jêsus thấy trước sự chối-bỏ và sự chết của Ngài, nhưng trước khi ra đi đến Giê-ru-sa-lem và lên thập-tự, Ngài muốn hiến mình một lần nữa cho dân xứ Ga-li-lê nơi Ngài đã hoat-động một thời-gian lâu. Với mục-đích ấy Ngài đã sai mười hai sứ-đồ ra đi. Những điều-kiên và huấn-thị do Chúa ban cho họ là đặc-biệt cho thời ấy và cơ-hội ấy. Tuy-nhiên, những mệnh-lệnh này không phải là không thể áp-dụng cho những sử-giả của Thầy trong mọi thời-đại trong thế-giới. Họ được ban cho « quyền-năng phép-tắc để trị qui chữa bịnh. » Những ân-từ làm phép la ấy giới-han cho thời họ và được dùng như là một ủy-nhiệm-thơ cho công-vụ của họ. Thật ra, những kẻ đại-diện Đấng Christ phải luôn luôn quan-tâm đến tình-trang tinh-thần và thể-xác của nhân-loại, dầu muc-đích lớn là đem cho ho sứ-điệp có ý-nghĩa thuộclinh. Muc-đích ấy dĩ-nhiên là muc-đích lớn của sứ-đồ. Ho ra đi đề « rao-giảng về nước Đức Chúa Trời » cũng như đề «chữa lành kẻ có binh.»

Khi Chúa Jêsus bảo các môn-đồ đừng mang gì theo trong cuộc hành-trình, Ngài không có ý buộc họ lúc nào cũng phải chịu những gian-khồ không cần-thiết, cũng không phải đưa ra một lối ép xác đặc-biệt nào. Trải lại Ngài nêu ra nguyên-tắc rằng các sứ-thần của Ngài không nên chịu ràng-buộc trong những mối lo-âu và những gánh nặng trần-thế, và những người nào đi truyền Tin-Lành có thể mong-đợi sự cung-cấp của những kẻ nghe Tin-Lành.

10.1

Khi khuyên các môn-đồ nên ở lại trong nhà đầu-tiên nơi họ được đón-tiếp tử-tế, Ngài tỏ ra rằng lập một trung-tâm cố-định cho công-cuộc truyền-giáo là một điều khôn-ngoan, nên bằng lòng với cách tiếp-đãi cùng những cảnh-vật và người chung-quanh mình, và nên tránh những phiền-phức về xã-giao có thể ngăn-cản công-việc của họ. Họ được lệnh nếu gặp trường-hợp họ không được đóntiếp như sử-giả Đấng Christ, đề tỏ lòng bất-bình của họ, khi họ lìa nơi đó đi thì phủi bụi nơi chơn, một phongtục Đông-phương trong trường-hợp này đề tỏ dấu xóabỏ bất cử sự liên-lạc nào với kẻ thù-nghịch của Đấng Christ.

«Vậy, các sứ-đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, raogiảng Tin-Lành khắp nơi và chữa lành cho người bịnh. » Đây là những vị đại-diện tối-cao của đoàn-thề anh-hùng vĩ-đại đã lưu-truyền công-tác và công-bố sứ-điệp của họ cho các thời-đại trên mọi quốc-gia. Họ được sửa-soạn bằng những huấn-thị của Thầy họ. Người ta bảo rằng có một điều cao-cả hơn việc rao-giảng, ấy là côngcuộc sửa-soạn các nhà truyền-giáo. Dĩ-nhiên, không ai được huấn-luyện như vậy và được thành-công tốt-đẹp như vậy; nhưng mỗi một kẻ theo Đáng Christ đều có thể dự-phần vào việc truyền-bá Tin-Lành về ân-điền Ngài.

Sự thành-công vĩ-đại của các môn-đồ và sự xáo-động lon-lao do công-tác họ gây nên đã được chứng-tỏ ở chỗ các việc ấy đồn đến tại vua Hê-rốt, khiến vua ngồi run-sợ trên ngai. Chắc không phải là ông sợ Chúa Jêsus sẽ làm một việc gì, nhưng có một điều trong lời đồn ấy đã khiến lương-tâm đang ngủ yên của ông vùng dày với mối kinh-hãi và lo-ngại âm-thầm, vì có kẻ nói « Giãng đã từ kẻ chết sống lai, » Hê-rốt đã chém đầu Giang, nhưng ký-ức về còng-việc bản-thíu đó không thể nào chôn-vùi được. Bây giờ ông muốn tìm biết thực-sự về các phép la mà người ta đang thuật lai là thể nào, và về Con Người đã làm ra phép la ấy. « Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Jêsus. » Đó chỉ là một việc hiểu-kỳ. Có lẽ ông ta muốn thấy Ngài làm vài phép lạ. Cách đó không lâu vua có dịp tiện đối-diện Đấng với Thần-nhân, ông đã có một cơ-hội thấy Ngài đứng trước mình như một người

9: 10 - 17

tù, là lúc ông có thể đề-nghị bảo-vệ hay phóng-thích Ngài; nhưng đến lúc ấy ông đã thất-vọng vì sự yên-lặng của Chúa, và ông đã đề cho Ngài đi lên thập-tự chịu chết. Người đã chém đầu Giăng thì không còn hy-vọng tim hiều Chúa Jêsus nữa. Ngày nay những kẻ bóp nghẹt lươngtâm, từ-chối lời cảnh-cáo long-trọng về sự ăn-năn, không còn mong Đấng Christ được khải-thị cho mình trong vẻ đẹp, ân-điền và quyền-phép cứu-rỗi của Ngài.

2. Cho năm ngàn người ăn bánh

9: 10 - 17

«10 Các sứ-đồ trở về trình cùng Đức Chúa Jêsus mọi việc mình đã làm, Ngài bèn đem các sứ-đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. 11 Nhưng dânchúng nghe váy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jesus tiếpđãi dan-chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành binh. 12 Khi gần tối, mười hai sứ-đồ đến gần Ngài mà thưa rằng : Xin truyền cho dân-chúng về, để họ đến các làng các ấp xung-quanh mà trọ và kiếm chi ăn; vì chúng ta ở đây là nơi vắng-vẻ. 13 Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho ho ăn. Các sứ-đồ thưa rằng: Ví thứ chính mình chúng tôi không đi mua đồ-ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi. 14 Vả, bấy giờ có đô năm ngàn người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng năm mươi người. 15 Môn-đồ làm theo lời; chúng ngồi xuống hết thảy. 16 Đoạn, Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc-ta, rồi bẻ ra trao cho môn-đồ, đăng phát cho đoàn dân. 17 Ai nây ăn no rồi, người ta thâu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa.»

Chuyện cho năm ngàn người ăn là một phép lạ được cả bốn tác-giả phước-âm chép lại, thật ra đây là việc duynhất trong chức-vụ tại Ga-li-lê có chép trong cả bốn sách. Ở đây chức-vụ đó đã đạt đến tuyệt-điểm. Đây là giờ-phút Chúa Jèsus lên cao nhất; dàn-chúng có thể dàng vươngmiện cho Ngài, nhưng Ngài đã thấy trước bóng hình thập-tự.

Mười hai sử-đồ quay về mệt-mỏi vì công-việc, nhưng lại phấn-khởi với những thành-quả đạt được. Chúa Jêsus muốn cho họ lui ra, nghỉ-ngơi và học hỏi. Họ lánh về một chỗ biệt-tịch bên kia Bết-sai-đa trên bờ hồ phía đông; nhưng rồi đoàn dàn náo-nức cũng tìm ra họ. Chúa Jêsus tỏ ra lòng từ-ái vô-hạn của Ngài, thàn-mật tiếp-đón đoàn dàn, mặc dàu họ đã xen vào cuộc sống riêng tư của Ngài và đã làm hỏng chương-trình Ngài dự-trù; Ngài khiến cho lòng họ vui-tươi với sử-điệp Tin-lành của Ngài và chữa lành bịnh-tật cho họ. Rồi khi chiều đến, Ngài thương-hại những kẻ đói và đã ban cho họ điều nhu-cầu bằng một phép lạ hóa năm cái bảnh và hai con cá ra gấp bỏi cho họ ăn.

Đối với các môn-đồ ngày nay, trong câu chuyện quenthuộc này có những sứ-điệp nghiêm-trọng. Có lẽ không có gì rö-ràng hơn là lòng trắc-ần không lường được của Đấng Christ. Với phần nào của lòng ưu-ái Ngài, chúng ta hãy nhìn vào đoàn dân đương bị diệt-vong vì thiếu thực-phẩm thuộc-thể cũng như thuộc-linh. Sự kêu-gọi giúp-đỡ của họ không nên xem như là làm gián-đoạn nhưng phải xem như một chỉ-nam cho sự trù-hoạch chương-trình của chúng ta. Tự chúng ta, chúng ta không thể nào đem lai sự cứu-giúp nào, nhưng nếu chúng ta dàng tất cả cho thầy chúng ta, thì hiệu-quả sẽ được nhơn lên gấp bôi bởi quyền-phép la-lùng của Ngài. Phép la dường như xảy ra khi Chúa Jêsus ngước lên câu-nguyên. Chúng ta chắcchắn phải nhìn vào Ngài và tìm ơn-phước của Ngài trong khi chúng ta phục-vụ. Chúng ta không được để cho một mẫu nhỏ nào mất đi; có những gia-đình có thể sống nhờ những thứ thừa của gia-đình khác. Cũng vậy, những kẻ theo Đảng Christ phải học-tập tiết-kiệm thì-giờ. tài-năng và của-cải nếu mong đem bánh sự sống cho thếgiới đói-kém.

3. Chúa Jêsus dự-ngôn về sự chết của Ngài

9: 18 - 27

«18 Một ngày kia, Đức Chúa Jêsus đang cầu-nguyện riêng, môn-đồ nhóm lại xung-quanh Ngài, Ngài hỏi rằng: Trong dân-chúng, họ nói ta là ai ? ¹⁹ Thưa rằng: Người nằy nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li; kẻ khác nói là một trong các đấng tiên-tri đời xưa sống lại. ²⁰ Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các người thì nói ta là ai ? Phi-e-rở thưa rằng: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. ²¹ Đức Chúa Jêsus nghiêm-cấm môn-đồ nói sự ấy với ai, ²² và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều đều khốn-khở, phải bị các trưởng-lão, các thầy tế-lễ cả, và các thầy thônggiáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại.

²³ Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thậptự-giá mình mà theo ta. ²⁴ Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cố ta mất sự sống, thì sẽ cứu. ²⁵ Nếu ai được cả thiên-hạ, mà chính mình phải mất, hoặc hư đi, thì có ích gì ? ²⁶ Vì nếu ai hồ-thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hồ-thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh-hiền của mình, của Cha, và của thiên-sứ thánh mà đến. ²⁷ Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương dứng dây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.»

Dự-ngôn này về sự chết của Ngài được Chúa Jêsus phản lần đầu-tiên ngay sau khi nghe lời xưng-nhận phithường của Phi-e-ro. Việc này xảy ra khi Chúa Jêsus đưa ra một câu hỏi, « dân-chúng, họ nói ta là ai? » Câu trả lời của họ cũng không khác gì câu trả lời của quầnchúng ngày nay; « Người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là È-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên-tri đời xưa sống lại; » có nghĩa là một nhà cải-cách, một nhà đại truyền-giáo, một sứ-giả của Đức Chúa Trời. Những lời phỏng-đoán ấy không làm Chúa Jêsus hài lòng, Ngài lại hỏi: «Còn về phần các người thì nói ta là ai?» Phi-erơ thưa rằng «Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.» Đày là một xác-định vĩ-đại về Đấng Christ mà thế-giới ngày nay cần nghe; nhưng lúc ấy Chúa Jêsus răn các mônđồ «đừng nói sự ấy với ai.» Mệnh-lệnh ấy lúc ấy đã bị hiệu lầm và chính các môn-đồ cần phải biết lẽ thật về sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus trước hết. Ngày nay không người nào có thể làm chứng về Đấng Christ mà không biết ý-nghĩa về sự chết chuộc tội và «quyềnnăng của sự sống lại » của Ngài.

Rồi Chúa Jêsus cho họ biết sự chết mà Ngài sắp phải chịu là rất cần, và quả-quyết với họ rằng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Dự-ngôn về sự chết này làm cho các môn-đồ kinh-ngac; càng khiến họ ngac-nhiên hơn là lời tuyên-bố những kẻ theo Ngài cũng phải vác thập-tự-giá mình mỗi ngày, và cây thập-tự không phải chỉ là biểu-hiệu của sư đau-đớn và sỉ-nhục; nó là một khí-cu của sự chết. Vậy mọi tín-đồ hằng ngày phải chết về bản-ngã và hoàn-toàn dâng mình phục-vụ Đấng Christ. Tinh-thần tuyệt-ngã, hisinh, và vàng-phục như vậy sẽ kết-quả thành một kinhnghiêm xứng-đáng với danh-hiệu « sự sống »; nếu không chiu thì sẽ mất « sư sống », đó là sư hư-mất đời đời cho những kẻ hồ-then không chịu theo Cứu-Chúa đề rồi sẽ bị Ngài loai-bỏ khi Ngài trở lai « trong vinh-hiền của mình, của Cha, và của thiên-sứ thánh. » Đề biết qua vinh-quang tương-lai khi Đấng Christ đến, ba môn-đồ sẽ được thấy trước phần nào ánh sáng ấy vào tám ngày sau trên núi Biến-hình, nên Chúa nói thêm: « Một vài người trong các người đứng trước đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. »

4. Sur biến-hình

9: 28-36

«28 Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi đề cầu-nguyện. 29 Đương khi cầu-nguyện, diệnmạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chóilòa. 30 Và này, có hai người nói chuyên cùng Ngài ; ấy là Môi-se và Ê-li, 31 hiện ra trong sư vinh-hiện, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng-nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32 Phi-e-ro cùng đồng-ban mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh-thức ra, thấy vinhhiền của Đức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng gần Ngài. 33 Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Jêsus, Phie-ro thưa Ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và môt cái cho Ê-li. Vì Phi-e-ro không biết mình nói chi. 34 Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến, bao-phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các môn-đồ đều sơ-hãi, 35 Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng : Này là Con ta, Người được lura-chon của ta, hãy nghe Người, 36 Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Jésus ở một mình. Các môn-đồ nínlăng, không nói cùng ai về sư mình đã thấy,»

Sự biến-hình của Đấng Christ liên-lạc mật-thiết với dự-ngôn về sự chết và sự trở lại trong vinh-quang của Ngài. Nó chuần-bị Ngài và các môn-đồ cho sự chết của Ngài và là biểu-hiệu và bóng-hình của sự trở lại vinh-quang sau này. Chúng ta khó đoán được lúc ấy thần-xác biếnhóa ra sao. Đây không phải như Môi-se trên núi Si-nai lúc mặt người phần-chiếu sáng-rực. Trong trường-hợp Đấng Christ, hào-quang phát ra từ bên trong. Tia sáng rựcrỡ thiên-thượng chiếu ra sáng-loáng thân-thề và áo-xống của Chúa.

Lu-ca kề cho chúng ta rằng việc đó xảy ra đương khi Chúa Jêsus cầu-nguyện. Không phải chỉ là một tu-từ-pháp khi nói rằng hễ những kẻ theo Ngài cầu-nguyện cũng đều được từng-trải phần nào sự biến-hình từ một trình-độ nầy lên một trình-độ khác của vinh-quang, nhờ Thánh-Linh ngự trong họ.

Tháp-tùng Chúa Jêsus lên núi chỉ có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng; nhưng thình-lình « có hai người nói chuyện cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinhhiền và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng-nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. » Đó là mục-đích của biến-cố, nó giảng-giải cho Đáng Christ biết một cách toàn-vẹn hơn về sự chết của Ngài, đề khích-lệ Ngài chịu-đựng sự thốngkhở bằng cách hé cho Ngài chút vinh-quang sẽ đến. Rất dễ hiều, tại sao Môi-se và Ê-li được chọn cho giờ hội-kiến long-trọng này. Một người được xem là tiêu-biều của luậtpháp, và người kia tiêu-biều của lời tiên-tri ; cả luật-pháp và lời tiên-tri đều chỉ về hướng Can-va-ri (Gô-gô-tha). Lại nữa, cả Môi-se và Ê-li đều nhận được sự khải-thị đặc-biệt của ân-điền Đức Chúa Trời, rồi đây Ngài sẽ chứng-tổ ânđiền tuyệt-vời của Ngài trong sự chết của Con Ngài.

Ta không lạ gì thấy Phi-e-rơ muốn kéo dài cuộc họp mặt thiên-thượng ấy, ông luống-cuống đề-nghị cách vô-lý là dựng trên núi ấy ba trại đề cho Chúa Jêsus, Môi-se và È-li trọ. «Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến, bao-phủ lấy; và khi vào trong đám mây các môn dò đều sọ-hãi. Bấy giờ có tiếng từ trong đám mây các môn dò đều sọ-hãi. Bấy giờ có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng : Này là Con ta, Người được lựa-chọn của ta, hãy nghe Người.» Không cần phải giữ Môi-se và Ê-li lại; nếu Thầy vẫn ở với môn-đồ Ngài thì là đủ rồi. Thế là từ đây tất cả Luật-pháp, Lời tiên-tri đã dự-ngôn từ xưa sẽ được minhkhải và thành hình trong Chúa Jêsus-Christ. Một phần của sự khải-thị ấy là ở trong sự chết của Ngài; và sự khảithị sẽ trọn-vẹn khi Ngài trở lại trong vinh-quang mà Núi Biến-hình đã hé mở cho ta thấy.

> 5. Cậu bẻ bị quỉ ám 9: 37 - 45

«37 Bữa sau, khi Chúa cùng môn-đồ từ núi xuống, có doàn dân dòng đến đón-rước Ngài. 38 Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy thầy, xin thầy doái đến con trai tôi, vì là con một tôi. 39 Một quỉ ám nó, thình-lình kêu-la; quỉ vật-vã nó dữ-tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình-mầy nát hết, rồi mới ra khỏi. 40 Tôi đã xin mòn-dồ thầy đuồi quỉ đó, nhưng họ đuồi không được. ⁴¹ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỏi dòngdõi không tin và bội-nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào ? Hãy đem con của ngươi lại đây. ⁴² Đứa con trai vừa lại gần, quỉ xộ 9:37-45

nó nhào xuống đất, và vật-vã dữ-tợn. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng tà-ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lai cho cha nó.

⁴³ Ai nấy dều lấy làm lạ về quyền-phép cao-trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người dang khen-lạ các việc Đức Chúa Jêsus làm, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: ⁴⁴ Về phần các người, hãy nghe kỹ đều ta sẽ nói cùng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. ⁴⁵ Nhưng các môn-đồ không hiểu lời ấy, vì đã che-khuất cho mình đề chẳng rõ nghĩa làm sao; và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy.»

Không thiếu gì họa-sĩ ưa vẽ những cảnh tương-phản như giữa bức tranh Chúa Jêsus ở trên núi với hào-quang tỏa quanh và bức tranh đứa bé bị quỉ ám giữa đoàn dân đông trên đồng-bằng; nhưng vị sử-gia khi chép lại câu chuyện đơn-giản đã không cần đến khung vải màu-sắc cũng làm nổi bật sự tương-phản ấy. Từ lâu, Chúa Jêsus đã học biết đem sự vinh-hiện của thiên-đường đồi lấy bóng tối và đau-khở của trần-thế; lòng từ-bi đã đem Ngài ra khỏi các từng trời vẫn không hề giảm bớt dầu là trong những lúc Ngài có thể đương bân-biu với những ý-nghĩ về sự đau-đớn hầu đến và công-cuộc cứu-rỗi của Ngài. Ngài cảm-động với niềm thương-hai nhơn-từ khi nghe tiếng kêu khôn-khô của người cha và thấy cơn bịnh-hoạn của đứa con. Tuy-nhiên, Ngài càng cảm-xót hơn vì lòng vôtín, tội-lỗi, khỏ-não và sư bất-kỉnh của cái thế-giới mà Ngài đến để giải-cứu, và cảnh này chỉ là một hình-ảnh biểutương. Ngài kêu lên «Hõi dòng-dõi không tin và bộinghich kia, ta ở với các người và nhin các người cho đến chừng nào?» Phải chặng ta có thể cung-kinh nói rằng cảnh tương-phản trên núi và dưới đồng-bằng đã khiến Ngài nhớ thiên-đường trong giây-lát? Dầu vậy, Chúa cũng không lưỡng-lự trì-hoãn trên con đường bồnphân, trước những nhu-cầu của con người. Ngài « quở năng tà-ma, chúc lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó. »

Trong khi mọi người còn kinh-ngạc về quyền-năng thiêng-thượng và công-việc lạ-lùng ấy, Ngài quay qua các môn-đồ nhấn manh cho ho biết về một bi-mật thămthẳm đương nằm yên trong linh-hòn Ngài. Ngài bảo họ rằng thì-giờ Ngài bị nộp cho sự đau-đón và chết-chóc đã đến gần; « nhưng các môn-đồ không hiều lời ấy. » Đây là một người đã trao thiện-cảm đến mọi người, nhưng có ai đã thương-cảm với Ngài chăng ? Biết bao lần đôi kẻ theo Ngài phải mang những gánh nặng buồn-đau thầmkin, ngay cả giữa đám bạn-bè, giữa đoàn dân hâm-mộ vây quanh!

6. Chúa Jêsus quở-trách sự kiêu-ngạo và cuồng-tin Đoan 9 : 46 - 50

«⁴⁶ Các môn-đồ biện-luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. ⁴⁷ Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý-tưởng trong lòng môn-đồ, thì lấy một đứa con trẻ đề gần mình, ⁴⁸ mà phán rằng : Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta ; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn-mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao-trọng.

⁴⁹ Giăng cất tiếng nói rằng : Thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhơn danh thầy mà trừ quỉ ; chúng tôi đã cấm họ, vì không cùng chúng tôi theo thầy. ⁵⁰ Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng : Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi. »

Đây không phải là cuộc tranh-biện mới của những kẻ theo Chúa. Vấn-đề được bàn-cãi là ai trong vòng họ sẽ là người lớn hơn hết trong nước trời. Có điềm đáng khen trong cuộc tranh-luận, ấy là nó chứng-tổ họ có đức-tin. Đối với họ, Thầy sẽ trở thành Vua của các vua, Chúa của các chúa, và họ muốn một chỗ nào gần ngôi Ngài nhứt. Quan-niệm của chúng ta về nước trời có lẽ đúng hơn, nhưng nếu đối với chúng ta, vinh-quang của nước ấy cũng thật như đối với họ, nếu chúng ta có đức tin đề nhận thấy sự quan-trọng của nước Ngài thì chắc nhiều lúc chúng ta tự hỏi rằng địa-vị tươngquan của chúng ta trong nước trời sẽ ra thế nào ?

Tuy-nhiên, Chúa Jêsus quở-trách ho, vì không có chỗ nào cho kẻ kiêu-căng giữa vòng những kẻ theo Đảng Christ, Ta được thân-cận Đảng Christ không phải nhờ sức cổ-gắng cá-nhân hay do một sắc-lênh độc-đoán, mà là do một điềukiện là sự phục-vụ khiêm-nhường chúng ta dâng cho Chúa, Ngài « lấy một đứa con trẻ để gần mình »; không phải vì đứa trẻ là hình-ảnh của khiêm-nhường phần nhiều đứa trẻ rất tựphụ và kiêu-ngao cách vô-lý nhưng sư săn-sóc trẻ con là biểu-hiệu của sự phục-vụ khiệm-nhu, và Chúa Jêsus ca-ngợi tinh-thần đó. Săn-sóc một đứa bé hay những người lớn giống như trẻ em đương cần chúng ta giúp-đỡ, thông-cảm, nếu hành-động vì có Đấng Christ và nhơn danh Ngài, là chúng ta phục-vụ cho chính Đấng Christ và chẳng những chỉ Ngài thôi mà còn Cha Ngài nữa. Sự sẵn lòng đẳm-nhiêm những công-tác khiêm-nhường như vậy chính là thước đo sự cao-trong thật.

Khi nghe nói việc làm nhơn danh Chúa, Giăng sực nhớ lại một việc mới xảy ra mà Giăng nghĩ rằng chắc làm Chúa hài lòng; Giăng nói rằng: «Thưa Thầy, chúng tỏi từng thấy có kẻ nhơn danh Thầy mà trừ quỉ; chúng tỏi đã cấm họ, vì không cùng chúng tôi theo Thầy.» Trong tinhthần và hành-động của Giăng cũng có chỗ đáng khen. Ông tận-tâm với Đấng Christ đến nỗi ông muốn hễ ai xưng danh Ngài thì phải gia-nhập hàng-ngũ các môn-đỏ, sống, hoạt-động và chịu đau-khồ với họ. Trong sự trung-thành với các Giáo-chủ hay giáo-phái luôn luôn có chỗ đáng khen. Nếu có người nào tìm thấy một tồ-chức mà họ cho là hìnhthức cao nhất của đời sống và công-vụ của Cơ-đốc-đồ; nếu họ cảm thấy mình đương đi trên con đường chắc-chắn và gần-gũi nhất đến thiên-đường, thì việc người ấy muốn kẻ khác chia-xẻ phước-hạnh cho mình là một điều đáng khen.

Tuy-nhiên, Chúa Jêsus quở Giăng rằng: « Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các người, là thuận với các người.» Sau hết không có chỗ cho tinh-thần cuồng-tín trong những kẻ theo Chúa. Chúng ta có thề yêu-mến khen-ngợi giáo-phái hay tồ-chức chúng ta, nhưng đừng bao giờ chúng ta ngăn-trở công-việc của anh em chúng ta trong Chúa, dầu họ có khác chúng ta mấy cũng vậy. Có hai câu hỏi càn hỏi: Thứ nhứt: Họ có đuồi được quỉ hay không? Nghĩa là họ có thật làm việc lành không? Thứ hai: Có phải họ nhơn danh Đấng Christ từ trời, đã bị đóng đinh và sống lại, mà làm việc không? Nếu có, « đừng cấm họ.» Chúng ta đừng mong-đợi tất cả Cơ-đốc-đồ cùng lập một tin-điều, cùng theo một nghi-lễ, cùng thừa-nhận một chính-thề, hay cùng áp-dụng một phương-pháp làm việc. Chúng ta phải nhớ lời Thầy « Ai. không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi.»

V. CÁC HÀNH-TRÌNH VỀ HƯỚNG GIÊ-RU-SA-LEM

Đoạn 9: 51 - 19: 28

A. Giai - đoạn đầu Đoan 9: 51 - 13: 21

1. Những người Sa-ma-ri lãnh-đạm

9: 51-56

«⁵¹ Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế-gian, Ngài quyết-định di thành Giê-ru-sa-lem.
⁵² Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa-ma-ri đề sửa-soạn nhà trọ cho Ngài; ⁵³ song người Sa-ma-ri không tiếp-rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. ⁵⁴ Gia-cơ và Giăng là mòn-đồ Ngài, thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tời khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? ⁵⁵ Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm-thần nào xui-glục mình. ⁵⁶ Rồi Ngài cùng môn-đồ di qua làng khác.»

Đoạn chép về các chặng hành-trình cuối-cùng của Chúa về hướng Giê-ru-sa-lem, mang một sắc-thải đặc-biệt trong sách Tin-Lành Lu-ca. Có một vài việc trong số đó cũng có chép trong các sách Tin-lành khác nhưng chúng chỉ chiếm chừng một vài đoạn thôi, còn ở đây chúng choán đến mười đoạn với những biến-cố không có kề lại ở nơi khác,

9: 51 - 56 NHỮNG NGƯỜI SA-MA-RI LÃNH-ĐẠM

Hành-trình trước-tiên hướng về phía đông, đi qua các biên-giới Ga-li-lê và Sa-ma-ri, rồi vượt sông Giô-đanh, đi về phía nam mà qua xứ Bê-rê. Xứ này không chỉ-định rõ trong Kinh-thánh, chỉ có một câu đề mô-tả nó, «bên kia sông Giô-đanh», và vì hầu hết các biến-cố đều xảy ra tại đây, nên thời-kỳ này trong đời sống của Chúa Jêsus thường được gọi là «Chức-vụ tại Bê-rê.» Ở đây Lu-ca nhấn mạnh tài tiên-kiến thiên-thượng cùng với sự canđảm của thế-nhân nơi Cứu-Chúa. Ông cho ta biết rằng Chúa Jêsus đã thấy sự chết sắp đến của Ngài cùng vinhhiền của sự thăng-thiên, nhưng vẫn không hề nao-sởn, Ngài thắng-tiến tới những thống-khồ cùng-cực của thậptự.

Việc đầu-tiên trong hành-trình nằy xảy ra tại một làng Sa-ma-ri. Vài sứ-giả đi trước để sửa-soạn tiếp-đãi đoàn người đông-đúc đi theo Chúa Jêsus, nhưng những người Sa-ma-ri không chịu tiếp Ngài. Bởi đó, hai môn-đờ Ngài là Gia-cơ và Giăng đề nghị « khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ. » Có chỗ đáng khen trong sự công-phẫn của hai môn-đờ đó. Những người Sa-ma-ri này đã lăngnhục Chúa vô-cớ vì thành-kiến địa-phương hẹp-hỏi. Đôi khi dường như lửa phẫn-nộ đã tắt ngấm, nhưng lòng ta lại hừng lên khi thấy người ta cảm-biết động-chạm vì Đấng Christ bị miệt-thị và danh Ngài bị tồn-thương.

Nhưng Chúa Jêsus trách rầy các môn-đồ « Rồi Ngài cùng môn-đồ đi qua làng khác.» Có thể có chỗ cho sự côngphẫn chính-đáng, nhưng không có chỗ cho sự giận-dữ, cốchấp, cừu-oán, giữa vòng những kẻ theo Chúa. Đây không phải là thời-đại phán-xét mà là thời-đại ân-điền. Bồn-phận chúng ta không phải là lập mưu phục-thù mà là truyền Tin-Lành của sự yêu-thương.

Chúa Jésus quở-trách sự khinh-suất, sự giả-dối và sự bất-kinh

9 : 57 - 62

« 57 Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng : Chúa đi đầu tôi sẽ theo đó. 58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng : Con cáo có hang, chim trời có ồ ; song Con người không có chỗ mà gối đầu, ⁵⁹ Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tồi đi chôn cha tôi trước đã. ⁶⁰ Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy dề kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao-giảng nước Đức Chúa Trời.

⁶¹ Có kẻ khác nữa thưa rằng : Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ-giã người trong nhà tôi. ⁶² Đức Chúa Jêsus phán rằng : Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứngđáng với nước Đức Chúa Trời.»

Ba việc này chứng-tổ Chúa Jêsus lựa-lọc rất cần-thận những kẻ muốn theo Ngài, và Ngài đã cảm-biết cách sâuxa rằng Ngài đi qua vùng này lần này là lần cuối-cùng. Người thứ nhất nói chuyên với Ngài là kẻ được cảm-động, đã thấy đoàn dân đông theo Thầy, và cho rằng gia-nhập vào đoàn-thể đó là một đặc-ân lớn-lao. Anh ta đã quên rằng đề thành môn-đò của Đấng Christ còn phải chịu sự hi-sinh và đau-đơn nữa. Chính vì thế mà Chúa Jêsus đã đáp lại anh ta một câu bao-hàm ý quở-trách và tổ ra Ngài nhận thấy sự hấp-tấp khinh-suất trong con người theo Ngài bề ngoài này «Con cáo có hang, chim trời có ồ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.» Dĩ-nhiên, Chúa Jêsus mong-mói người ta tổ lòng trung-thành với Ngài và côngkhai nhìn-nhận là môn-đồ Ngài; nhưng không có chỗ cho sự khinh-suất trong những kẻ theo Chúa. Ngài muốn chúng ta tinh-toán cần-thân.

Trường-hợp người thứ hai thì được Chúa gọi theo Ngài, anh ta thoái-thác; thưa Chúa «Xin cho phép tối đi chôn cha tôi trước đã.» Đó là một lời xin tự-nhiên, và dường như bồn-phận gia-đình đã khiến anh cần phải từchối lời mời của Thầy. Trong câu trả lời của Ngài có một chút nghiêm-khắc: «Hãy đề kẻ chết chôn kẻ chết; còn người, hãy đi rao-giảng nước Đức Chúa Trời.» Rõ-ràng Chúa đã nhìn thắng vào lòng của người này và thấy rằng anh ta đã viện một bồn-phận thiêng-liêng đề thoái-thác cách ích-kỷ. Nếu câu trả lời của anh ta thành-thật, cũng yẫn rất đáng trách, bởi vì có một bồn-phận thiêng-liêng

10 : 1 - 24 SÚ-MÊNH CỦA BẢY MƯƠI MÔN-ĐỒ

hơn việc lo cho người chết chất trên anh do lời mời của Đăng Christ hằng sống. Không có một ràng-buộc nào dầu là cao-đẹp đến đâu, có thể xem như là lý-do chính-đáng để từ-chối đi theo Đấng Christ. Chúa Jêsus đương đi qua đây lần cuối-cùng. Cần phải lập-tức tuân theo lời Ngài. Những kẻ đã chết về phần linh và không nghe lời hiệutriệu của Đấng Christ có thể lo việc chôn-cất ấy, nhưng những người đã được Đấng Christ kêu-gọi có thể làm một việc thiêng-liêng hơn: khởi-sự rao-giảng Tin-lành về sự cứu-rỗi và sự sống.

Trong trường-họp của người thứ ba, không có sự khinh-suất, anh ta đã tính-toán cần-thận ; anh cũng không có ý-định thoái-thác, anh đã có một ý-định thành-thật và cươngquyết anh ta chỉ muốn trì-hoãn. Anh ta không biết chắc nên mình, lìa gia-đình bè-bạn dứt-khoát. Ít ra anh muốn có dủ thì-giờ đề từ-giã họ. Nhưng Chúa Jêsus quỏ-trách anh; «Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng-đáng với nước Đức Chúa Trời.» Sự chần-chờ ấy tỏ rằng người chưa nhận-thức được cái đặc-ân vinh-hiền trong sự kêu-gọi của Đấng Christ hay vẫn còn cân-nhắc đặc-ân ấy với những hi-sinh mình phải chịu. Người ấy tự lên án chính mình. Không có chỗ cho sự bất-định trong vòng những kẻ kế-thừa nước Đức Chúa Trời.

Sú-mệnh của bảy mươi môn-đồ 10: 1 - 24

«1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn-đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.

² Ngài phán cùng mòn-dò rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. ³ Hãy đi; này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muònsói. ⁴ Đừng đem túl, bao, giày, và dừng chào ai dọc đường. ⁵ Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình-an cho nhà này i ⁶ Nếu nhà dó có người nào đáng được bình-an, sự bình-an của các ngươi sẽ giáng cho ho; bằng không, sẽ trở về các ngươi. ⁷ Hây ở nhà đó, ăn uống đó người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm còng đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. ⁸ Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp-rước, hây ăn đồ họ sẽ dọn cho. ⁹ Hây chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng : Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. ¹⁰ Song hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp-rước, hây đi ra ngoài chợ, mà nói rằng: ¹¹ Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã đính chơn chúng ta ; nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. ¹² Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối-cùng, thành Sô-đôm sẽ chịu nhệ hơn thành này,

¹³Khốn cho mày, thành Cô-ra-xin ! Khốn cho mày, thành Bết-sai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, dem làm trong thành Ty-rơ và thành Si-dôn, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn-năn từ lâu rồi. ¹⁴ Vậy, đến ngày phán-xét, thành Ty-rơ và thành Si-dôn sẽ chịu nhẹ hơn bay. ¹⁵ Còn mày, thành Ca-bê-na-um, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao ? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới Âm-phủ ! ¹⁶ Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đăng đã sai ta.

¹⁷ Bảy mươi môn-đồ trở về cách vui-vẻ, thưa rằng : Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi.
¹⁸ Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng : Ta đã thấy quỉ Satan từ trời sa xuống như chớp. ¹⁹ Näy, ta đã ban quyền cho các ngươi glày-đạp rắn, bò-cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn ; không gì làm hại các ngươi được. ²⁰ Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi ; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi dã ghi trên thiêndàng.

²¹ Cũng giờ đó, Đức Chúa Jêsus nức lòng bởi Đức Thánh-Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi-khen Cha, vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn-ngoan, người sáng dạ, mà tổ ra cho trẻ nhỏ hay ! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha dã thấy đều đó là tốt-lành. ²² Cha ta đã giao mọi sự cho ta: ngoài Cha không ai biết Con là ai; ngoài Con, và người nào mà Con muốn tổ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai.

²³ Đoạn, Ngài xây lại cùng môn-dồ mà phán riêng rằng: Phước cho mắt nào được thấy đều các ngươi thấy! ²⁴ Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên-tri và vua-chúa ước-ao thấy đều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy, ước-ao nghe đều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe.»

Chỉ có mình Lu-ca chép về sự sai-phái bảy mươi sứ-giả đi trước sửa-soan cho chức-vụ của Chúa Jêsus. Điều này phù-hop với việc Chúa kéo dài những hành-trình trên đường về Giê-ru-sa-lem, trong dịp này Ngài đã sai bảy mươi môn-đồ ra đi, như ta chỉ đọc thấy trong sách Tin-Lành này. Công-tác của họ chỉ trong một thời-gian hanđịnh và chức-phận của họ cũng chỉ tạm-thời ; nhưng trong lời huấn-thị họ, Chúa Jêsus đã đưa ra nhiều nguyên-tắc sống có thể áp-dụng cho những kẻ theo Ngài trải qua các đời. Trước hết, Ngài tổ cho biết lý-do của sự lựachọn họ. Đó là vì mùa gặt họ đương gặt thì thật lớn, mà con gặt thì it. Ngài tổ rằng trước khi thế-gian chịu nhận sứ-điệp của họ đem đến, họ và những kẻ kế-vị phải thiết-tha cầu-nguyên Chúa mùa gặt sai con gặt đến đồng lúa. Đó là một lời cầu-nguyện mà mọi kẻ phụng-sự Đấng Christ có thể tận-tâm dâng lên bất-cứ lúc nào. Công-việc dường như mới chỉ là bắt đầu. Thiện-cảm của chúng ta đối với Thầy sẽ khiến chúng ta cố-gắng hoàn-thành côngtác mau-chóng hơn, và muốn được vậy, cần phải có một số nhân-công đồng-đảo hơn. (câu 2).

Chúa Jêsus bảo những sứ-giả của Ngài rằng khi ra đi họ phải sẵn-sàng chờ-đợi sự hiềm-nguy. « Ta sai các người đi, khác nào như chiên con ở giữa bảy muông-sói. » Nhưng họ cũng đừng đề cho những thứ không thiếtdụng bận-bịu ngăn-trở, hoặc phi thì-giờ vào những nghilễ lạt-lẽo vô-vị, họ phải ra đi như những con người chịu thúc-giục bởi một động-lực cao-cả. (câu 3, 4).

Khi họ vào nhà ai, hãy cống-hiến cho nhã ấy sự hòa-bình mà Tin-Lành ban cho, nhưng nếu bị từ-chối, thỉ hãy tin rằng sự hòa-bình sẽ trở về với họ cách manh hơn. Nghĩa là Chúa nói rằng những lời nhơn danh Ngài nói ra sẽ không bao giờ uồng-phí. (câu 5, 6).

Họ sẽ tiếp-tục làm việc nơi nhà nào tiếp-nhận họ, bằng lòng với điều họ có, cứu-giúp những kẻ đau-khồ và dùng mọi cơ-hội đề rao-giảng sứ-điệp của ân-điền. (câu 7-19).

Nơi nào người ta từ-chối sử-điệp của họ, hay thànhphố nào không chịu tiếp họ thì hãy bỏ đi, phủi bụi nơi chơn, một biều-hiệu Đông-phương đề tỏ rằng mình không có liên-lạc gì với thù-nghịch Đấng Christ. Tin-Lành không bao giờ được cả thế-giới tiếp-nhận. Luôn luôn có những người không chịu nhận lời mời ân - điền của nó. (câu 10 - 12).

Khi suy-nghĩ về những kẻ chắc-chắn từ-chối các sứgiả của Ngài, Chúa Jêsus lại nhớ đến những thành-phố đã chối-bỏ Chúa. Ngài ngưng một lúc đề nghiêm-trang nói về tôi vô-tín của họ. Ngài nói về Cô-ra-xin và Bết-sai-đa, đến ngày phán-xét thành Ty-ro và Si-đôn sẽ nhẹ tội hơn những thành này, bởi vì những bằng-chứng về chức-vụ thiên-thượng mà Chúa Jêsus đã thi-thố giữa các thànhphố Y-so-ra-ên, nếu đem ra làm giữa thế-giới ngoại-giáo chắc họ đã ăn-năn rồi. Ngài đặc-biệt nói về Ca-bê-na-um, ho đã hưởng những đặc-ân vô-giá, thì rồi sẽ chịu kết án năng hơn. Chúa Jêsus đã tuyên-bố cái nguyên-tắc vĩnhcửu là những cơ-hội phi-thường luôn luôn bao-hàm những trách-nhiệm phi-thường, Ngài nhấn mạnh tánhcách nghiêm-trọng của sự từ-chối sứ-giả Ngài, bảo rằng khinh-miệt họ tức là khinh-miệt chính Ngài, mà người nào chối-bỏ Chúa Jêsus tức là chối-bỏ Cha Ngài là Đấng sai Ngài. (câu 13-16).

Lu-ca đã tiếp-tục kề luôn cho xong câu chuyện bảy nươi môn-đồ. Họ trở về vui-mừng khấp-khởi, thuật lại rằng đến các quỉ cũng phải phục họ. Chúa trả lời họ rằng trong việc lật đồ các sứ-giả ấy của Sa-tan, Ngài đã thấy cái tàn cuộc của Vua của bóng tối và tất cả các lực-lượng gian-ác, và Ngài tuyên-bố rằng Ngài đã ban cho các sứ-giả của Ngài quyền-phép đề chế-ngự tất cả những gì chống-đối, đe-dọa tiêu-diệt họ. Nhưng Ngài thêm rằng họ không nên vui-mừng vì có thề làm được những việc 10:25-37

lạ ấy, nhưng vui-mừng vì đã được dự-phần trong lý-tưởng khải-hoàn và trong sự cứu-rỗi. (câu 17-20.)

Ngay lúc đó Chúa Jêsus cùng mừng-rõ với các mônđồ và dâng lời cảm-tạ Cha vì những điều Ngài đã thựchiện qua các sứ-giả thấp-thỏi mà Ngài đã chọn-lựa, đề đem lại một kết-quả là phô-diễn quyền-năng thiên-thượng. Ngài tuyên-bố một điều đặc-biệt, ấy là Con Người lýtưởng đồng-thời cũng là Con Đức Chúa Trời là Đấng duy-nhất có thề minh-khải Cha cho loài người. Rồi cuốicùng, Ngài quay lại với các môn-đồ chúc-mừng họ về đặcân lớn-lao họ đã được, bảo họ rằng « có nhiều tiên-tri và vua chúa » ước-ao được thấy những điều họ đang trông thấv, tức là được làm tôi - tớ Ngài và dụng-cụ của quyền-năng Ngài. Ngài cho ta thấy phần nào sự vui-về khoái-hoạt của các môn-đồ trong những năm sau vì họ biết mình được đặc-quyền phục-vụ Cứu-Chúa và phô-bày Ngài cho người ta. (câu 21-24).

4. Người Sa-ma-ri nhơn-lành

10: 25 - 37

« ²⁵ Bấy giờ, một thầy day luật đứng dây hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tòi phải làm gì đề được hưởng sự sống đời đời ? ²⁶ Ngài phán rằng: Trong luật-pháp có chép đều gì ? Ngươi đọc gì trong đó ?²⁷ Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mên Chúa là Đức Chúa Trời ngươi ; và yêu người lân-cận như mình. ²⁸ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm đều đó, thì được sống.

²⁹ Song thầy ấy muốn xưng mình là công-bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân-cận tôi ? ³⁰ Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt-lột hết, đánh cho mình-mây bị thương rồi đi, đề người đó nửa sống nửa chết. ³¹ Vả, gặp một thấy tế-lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì di qua khỏi. ³² Lại có một

người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi ra khỏi. ³³ Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần ngứời đó, ngó thấy thì động lòng thương; ³⁴ bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; doạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn-sóc cho. ³⁵ Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn-sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. ³⁶ Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kể bị cướp? ³⁷ Thây dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thươngxót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy di, làm theo như vây.»

Chúa kể thí-dụ về người Sa-ma-ri nhơn-lành nhân dịp môt luật-sư kia cậy mình hiểu-biết Cựu-Ước và những lối diễn-dịch khéo-léo của các Ra-bi đến định tranh-luận với Ngài và mong sẽ ha Ngài trong cuộc tranh-luận. Ông ấy hỏi Chúa Jêsus câu này, «Thưa thầy, tôi phải làm gì đề được hưởng sự sống đời đời. » Chắc ông ta tưởng rằng Chúa sẽ kề ra một lô những nghi-lễ, gui-tắc mới la và sẽ làm giảm giá-trị của luật-pháp. Nhưng ông ta giật mình thấy Chúa hỏi ngược lai, « Trong luật-pháp có chép điều gì?» Câu trả lời này tước mất khí-giới của kẻ nghịch. Tuy-nhiên, ông ta cũng khôn-khéo trả lời rằng Luật-pháp tóm-tắt lại trong sự đòi-hỏi yêu Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Jêsus lai trả lời, « Người đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.» Không có gì tối-tăm, né tránh hay lường-gạt trong câu nói của Chúa Jêsus. Lòng yêu toàn-vẹn đến Đức Chúa Trời và loài người nhất-định là con đường của sự sống. Nhưng ai có thể tỏ ra tình-vêu toàn-ven ấy ? Chúa Jêsus đến không phải đề phá-hủy điều-răn ấy mà để làm ứng-nghiêm tronven, dem lai sur tha tòi cho những kẻ pham-nghich luậtpháp và ban quyền-năng cho những kẻ cảm thấy cần-thiết.

Câu trả lời của Chúa chẳng những đánh hạ luật-sư, nó còn đụng đến lương-tâm của ông nữa. Ông ấy biết rằng ông không hề làm trọn điều đời-hỏi của Luật-pháp mà ông biết rất rõ. Bởi vậy ông cố tự biện-minh bằng cách thâu hẹp địa-hạt mà luật tình-yêu áp-dụng. Đó luôn luôn là kinh-nghiệm của những kẻ tìm cách tự cứu mình mà từ-chối sự cứu-rỗi của Đáng Christ. Không ai có thể dùng sức mình để làm tron những đòi-hỏi của luật-pháp toàn-ven; hoặc là chúng ta phải tìm-kiếm sự giúp-đỡ bên ngoài mà tin-cây Cứu-Chúa từ-ái, hoặc là chúng ta phải tìm cách giảm những đòi-hỏi của luật-pháp xuống. Ý của luật-sư là không thể nào yêu tất cả mọi người, dầu điều-răn là phải yêu kẻ lân-cận. Đề tự biện-minh, ông ta hỏi một câu, « Ai là người lân-cận tôi » Chúa Jêsus đáp lai bằng một câu chuyện về một người Do-thái, đi từ Giê-rusa-lem xuống Giê-ri-cô trên một con đường giốc hiểmtrở, khi anh ta qua một cái đèo hẹp thì bi bon cướp chân đánh lột hết quần-áo của-cải rồi bỏ lại dở sống dở chết. Người thứ nhất đến gần nan-nhân đáng thương là một thầy tế-lễ, người mà nghề-nghiệp và nhiệm-vụ trọn đời ắt phải giục ông ta làm một nghĩa-cử, nhưng vì sơ trômcướp hay vì không đề ý đến sự đau-khô của người bi thương ông tránh quả bên kia đường rồi bỏ đi. Rồi đến một người Lê-vi, một người mà chức-vụ là giúp-đỡ thầy tế-lễ. một người nhẹ bồn-phận hơn chắc phải có nhiều thì-giờ hơn đề ra tay cứu-trơ : nhưng rồi ông ta cũng đi qua luôn. Cuối-cùng, một người Sa-ma-ri đi tới, một người thuộc môt chủng-tộc ngoại-quốc, thuộc một tôn-giáo bi rẽ-rúng, nhưng ông ta lai tỏ lòng trắc-ần ; ông băng-bó vết thương của nan-nhân rồi cho cõi con vật của minh, chở nan-nhân về một cái quán rồi trả hết mọi phí-khoản. Ông tỏ ra tinhthần yêu-thương. Như vậy, Chúa Jêsus ám-chỉ rằng người làn-cận không phải chỉ là kẻ «ở gần» mà là kẻ cần ta giúp-đỡ, hoặc là kẻ giúp-đỡ ta. Ngài chứng-minh cái chânlý rằng luật của tình-yêu không hề bị giới-han trong đẳngcấp hay địa-vị, chủng-tộc hay tín-ngưỡng. Nó cũng không giới-hạn riêng cho loài người. Người ta phải hết lòng yêu Đức Chúa Trời, nếu vậy chắc sẽ yêu và phục-vụ Đức Chúa Con, trong Ngài tình-yêu Đức Chúa Trời trở thành toàn-yen.

5. Ma-thé và Ma-ri 10 : 38 - 42

« ³⁸ Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn-đồ di đường, đến một làng kia, có người đờn-bà tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. ³⁹ Người có một em gái tên là Ma-rị, ngồi dưới chơn Chúa mà nghe lời Ngài. ⁴⁰ Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tòi đề một mình tòi hầu việc, Chúa há không nghỉ đến sao? Xin biểu nó giúp tòi. ⁴¹ Chúa đáp rằng: Hỏi Ma-thê, Ma-thê, người chịu khó và bối-rõi về nhiều việc; ⁴² nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.»

Không có nơi nào tính-cách nhân-loại chủ-trương trong Lu-ca được diễn-tả trọn-vẹn bằng quang-cảnh ẩmcúng trong gia-đình ở Bê-tha-ni. Đáng tiếc là nó thành có cơ-hội cho cuộc bàn-cãi bất-tận về những đức-tính của Ma-thê và Ma-ri. Có người tưởng-tượng rằng Ma-thê là người khô-khan nhưng cương-nghị và đắc-lực, còn Mari thì đôn-hậu, nhưng đa-cảm và lười. Thật ra cả hai chi em đều có những đức-tính đáng khen; cả hai đều yêu-kinh Thầy và ao-ước là vui lòng Thầy ; nhưng trong dịp này vì tinh-thần sốt-sắng phục-vụ, Ma-thê đã làm việc quá nhiều đề sửa-soan một bữa ăn cho ngon-lành, còn Ma-ri vì truc-giác hơn được điều Chúa Jêsus muốn nên « ngồi dưới chơn Chúa mà nghe lời Ngài.» Nàng biết Ngài mong-muốn khải-thị chính mình Ngài và ban cho họ sứ-điệp thiên-thương, không phải vì có Ngài, mà là vì họ, bởi vậy theo nghệ-thuật tiếp khách, nàng phải đề ý đến ý muốn của vị khách trước. Trong việc tiếp-đãi Thầy, nàng đã làm được việc lớn hơn chị nàng.

« Ma-thê mảng lo về việc vặt » (Ma-thê bận-rộn về nỗi phục-sự bề-bộn theo bản nhuận-chánh) nàng bù-dầu với nhiều công-việc mình muốn làm. Một kẻ theo Chúa có thể cố-gắng thái-quá đôi khi điều đó do cảm-giác tựtôn và kiêu-hãnh dẫn đến. Điều đó đã khiến cho người ta cáu-kỉnh như Ma-thê khi nàng chỉ-trích em mình, tráchmóc làm giảm giá nàng trước mặt vị Khách của hai người, câu của nàng nói với Chúa cũng ngu-ý trách Ngài nữa, « Lay Chúa, em tôi đề một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao ? Xin biểu nó giúp tôi. » Đáp lại Chúa Jêsus tổ lòng ưu-ái của Ngài bằng cách dịu-dàng kêu tên nàng, nhưng lại quở-trách tinh-thần của nàng và. bày-tổ nguồn-gốc của tinh-thần ấy: « Hỡi Ma-thê, Ma-thê,

11: 1-13 CHÚA JÉSUS DẠY VỀ SỰ CẦU-NGUYỆN

ngươi chịu khó và bối-rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. » Không cần phải có một bữa ăn thịnh-soạn, một vài món cũng đủ rồi; nhưng có một điều cần-thiết, điều ấy Ma-ri đã chọn. Dầu Thầy chúng ta không hề quên những điều chúng ta làm vì Ngài, Ngài vẫn biết rằng điều cần cho chúng ta làm vì Ngài, Ngài vẫn biết rằng điều cần cho chúng ta hơn hết là ngồi đười chơn Ngài đề học-tập ý-muốn Ngài, rồi trong công-tác, chúng ta sẽ được bình-tĩnh, yên-ồn, có lòng tốt, đề cuốicùng sự phục-vụ của chúng ta có thể đoạt đến bực toànhảo như Ma-ri về sau trong cảnh nàng đồ dầu lên chơn Chúa, hương thom của dầu ấy ngày nay vẫn còn tỏa ngát thế-gian.

6. Chúa Jésus dạy về sự cầu-nguyện

11 : 1 - 13

«¹ Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu-nguyện ở nơi kia. Khi cầu-nguyện xong, một môn-đồ thưa Ngài rằng : Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn-đồ mình. ² Ngài phán rằng : Khi các người cầu-nguyện, hãy nói : Lạy Cha ! danh Cha được thánh ; nước Cha được đến ; ³ xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy ; ⁴ xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình ; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám-dỗ !

⁵ Đoạn, Ngài phán cùng môn-đổ rằng: Nếu một người trong các người có bạn-hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi cho tôi mượn ba cái bánh, ⁶ vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chỉ đãi người. ⁷ Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấyrối tôi, cửa đóng rồi, con-cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; — ⁸ ta nói cùng các người, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần-dùng. ⁹ Ta lại nói cùng các người : Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. ¹⁰ Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp; và sẽ mở cửa cho ai gõ. ¹¹ Trong các người có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng ? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng ? ¹² Hay là xin trứng, mà cho bỏ-cạp chăng ? ¹³ Vậy nếu các người là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chỉ Cha các người ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài !»

Khi các môn-đồ đến với Thầy với lời yêu-cầu, « Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện » thì họ đã được ở với Đấng Christ trong trường cầu-nguyện một thời-gian rồi, và họ đã cảm-kích vì những bài học cụ-thế giá-trị nhất, ấy là tấm-gương của chính Đấng Christ. Nếu tâm-tri chúng ta đã từng nồi lên nhiều hoài-nghi về thực-tế và hiệunăng của lời cầu-nguyện, chúng ta chỉ cần quay về sách Tin-Lành Lu-ca đề được nhắc-nhở rằng Chúa chúng ta đã dành nhiều thì-giờ đề cầu thay, và Ngài cầu-nguyện ở mỗi một biến-động của đời sống Ngài. Chắc-chắn chúng ta không thể lạc đường nếu chúng ta bước theo chơn Ngài!

Tuy-nhiên, điều các môn-đồ muốn có là một công-thức cầu-nguyện đặc-biệt, như Giăng Báp-tít hình như có cho các người theo ông. Chúa Jêsus nhậm lời cầu-xin ấy, ban cho họ một kiều-mẫu độc-nhất vô-nhị, rồi khích-lệ với lời hứa chắc rằng lời cầu-nguyện sẽ được nghe. Lời «Cầunguyện của Chúa » được Ma-thi-ơ chép đầy-đủ hơn, không phải là một bài mẫu đề đọc nguyên-văn trong trường-hợp cầu-nguyện, mà chỉ là một khuôn-mẫu đề ta rặp các lời cầu-nguyện, dầu lời cầu-nguyện có tự-do, biến-đồi bấtngờ mấy đi nữa.

Chữ đầu « Lạy Cha » gọi lên tỉnh-nghĩa phụ-tử, bởi vậy mỗi người tin nên đến gần Đức Chúa Trời, chữ ấy nói lên rất nhiều sự khích-lệ mà Chúa Jêsus ban cho các môn-đồ trong những câu tiếp liền sau.

Bài cầu-nguyện có năm điều cầu-xin, hai điều liên-hệ đến chính-nghĩa của Đức Chúa Trời trên thế-gian, và ba điều liên-hệ đến những nhu-cầu cá-nhân người thỉnh-cầu. Điều thứ nhất là xin cho «danh» của Đức Chúa Trời, sự khải-thị của Ngài, hay là guan-niêm của chúng ta về Ngài,

11: 1 - 13 CHÚA JÉSUS DAY VỀ SỰ CẦU-NGUYỆN

được kinh-trọng, được tôn-đại, dưới đất cũng như trên trời. Điều thứ hai là một lời cầu-xin song song với lời cầu-xin trên, ấy là nước Ngài được đến. Nước này sẽ có hình-thức bề ngoài, sẽ là nước hữu-hình, vinh-hiền; nó phụ-thuộc vào sự biến-hóa bề trong của các cá-nhân, nhưng rồi nó sẽ xuất-hiện trong một trật-tự xã-hội toàn-mỹ và trong sự cai-trị phồ-thông của Đấng Christ. Điều khầncầu tiếp theo là « xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, » nó bao-hàm cái quyền của chúng ta được cầuxin những thứ quan-hệ cho cuộc sống thề-xác của chúng ta. Rồi chúng ta được đạy cầu-xin sự tha tội, trong khi chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời với tinh-thần sẵn-sàng tha-tội cho kẻ khác. Và cuối-cùng xin một sự bảo-vệ liêntục đề thoát khỏi bẫy lưới của kẻ thủ và khỏi mọi quyềnlực của tội-ác.

Đề khích-lệ các môn-đồ Ngài trong những lời khầncầu ấy, Chúa Jêsus kề cho họ câu chuyện của một người kêu-xin không ngừng, hầu như là lì-lợm nên đã được ban cho bánh người đương cần. Nhưng trong đó Chúa ngụ-ý rằng, về phần Đức Chúa Trời thì không có sự miễn-cưỡng như thế, như vậy những kẻ «xin» Ngài sẽ nhận được mọi điều họ cần; nếu họ «tìm» sự cứu-trợ thì Ngài sẽ ban cho họ, nếu họ «gö» dầu là «nửa đêm» Ngài sẽ mở cửa không chậm-trễ.

Chúa Jêsus lai khuyến-khích họ cầu-nguyên bằng cách nhắc-nhở họ rằng họ đương cầu-nguyên với Cha. Người làm cha mẹ thường-nhân đáp lời xin của con-cái, còn không gat chúng bằng cách cho chúng những món quà taihai, như cho đá thay bánh, cho rắn thay cá, cho bò cạp thay trứng. Nếu với tất cả những bất-toàn và hạn-chế, ta còn biết ban quà tốt cho con-cái, thì chúng ta càng có thể mong-đơi Cha thiên-thương ban Thánh-Linh của Ngài và tất cả những ân-huệ tốt-lành khác tuy ít giá-trị hơn cho những kẻ xin Ngài. Lai một lần nữa ta thấy danh «Cha» phước-hanh là chỉa khóa của bài học. Nếu chúng ta đến với Ngài như con-cái thì phải đến chẳng những với lòng tin-cây mà còn thuận-phục nữa, vì chúng biết rằng dầu Ngài ban cho hay rút đi, sư trả lời của Ngài vẫn luôn luôn biểu-lô lòng thương-xót vô-han và tình-vêu phu-tử của Ngài. leave nich core Bon -1 E.

Chúa Jêsus quở-trách sự lộng-ngôn và vô-lin 11: 14 - 36

«¹⁴ Đức Chúa Jêsus đuồi một quỉ cám; khi quỉ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân-chúng đều lấy làm la; ¹⁵ song có mấy kẻ nói rằng: Người này nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ. ¹⁶ Kẻ khác muốn thử Ngài, thì xin Ngài một dấu la từ trời xuống.

¹⁷ Đức Chúa Jêsus biết ý-tưởng họ, bèn phán rằng: Nước nào tự chia-rẽ nhau thì tan-hoang, nhà nào tự chia-rẽ nhau thì dồ xuống. ¹⁸ Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự chia-rẽ nhau, thì nước nó còn sao được, vì các ngươi nói ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ ? ¹⁹ Nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ? Bởi vậy, chính con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. ²⁰ Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. ²¹ Khi một người mạnh sức cảm khígiới giữ cửa nhà mình, thì của-cải nó vững-vàng. ²² Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí-giới người kia đã nhờ-cậy, và phânphát sạch của-cải.

²³ Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu-hiệp với ta, thì tan-lạc. ²⁴ Khi tà-ma đã ra khỏi một người, thì di dông-dài các nơi khô-khan đề kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. ²⁵ Nó trở về, thấy nhà quết sạch và dọn-dẹp tử-tế, ²⁶ bèn di rủ bảy quỉ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy, số-phận người nãy lại khốn-khổ hơn phen trước.

27 Đức Chúa Jêsus dương phán những dều ấy, có một người dòn-bà ở giữa dân-chúng cất tiếng thưa rằng: Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! 28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn !

²⁹ Khi dân-chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Dòng-dõi này là dòng-dõi độc-ác;

11: 14 - 36 CHÚA JÉSUS QUỞ-TRÁCH SỰ LỘNG-NGÔN...

họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Giô-na.³⁰ Vì Giô-na là dấu lạ cho dân thành Ni-ni-ve, thì cũng một thế ấy, Con người sẽ là dấu lạ cho dòng-dõi nầy.³¹ Đến ngày phán-xét, nữhoàng Nam-phương sẽ đứng dậy với người của dòngdõi nầy và lên án họ, vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn-ngoan vua Sa-lô-môn, mà nầy, ở đây có Đấng hơn vua Sa-lô-môn t³² Đến ngày phánxét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với người của dòng-dõi nầy và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng-dạy và ăn-năn ; mà nầy, ở đây có Đấng hơn Giô-na t

³³ Không ai thắp đèn mà đề chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng đề trên chơn dèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. ³⁴ Mắt là đèn của thân-thề; nếu mắt ngươi sõi-sàng, cả thân-thề ngươi được sáng-láng; song nếu mắt ngươi xấu, thân-thề ngươi phải tối-tăm. ³⁵ Ây vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. ³⁶ Nếu cả thân-thề ngươi sáng-láng, không có phần nào tối-tăm, thì sẽ được sáng hết thầy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy.»

Phần đầu trong hai khúc luận-đàm trên đấy, từ câu 14-26, là Chúa Jêsus đáp lại lời tố-cáo Ngài dùng quyềnnăng của quỉ Sa-tan đề làm phép lạ, (câu 15). Phần thứ hai, câu 29-36, Ngài trả lời yêu-sách đời Ngài cho «một dấu lạ từ trời» (câu 16), đề thuyết-phục kẻ nghịch tin theo Ngài.

Chúa Jêsus vừa mới đuồi nột quỉ, thù-nghịch với Ngài không chối rằng Ngài đã làm một phép lạ; nhưng đề làm mất giá-trị của Ngài trước công-chúng, họ giải-thích rằng Ngài liên-kết với ma-quỉ đề làm phép lạ ấy. Đáp lại, Ngài chứng tổ sự vô-lý của ỷ-kiến cho rằng chính ma-quỉ đã đuồi ma-quỉ, vì nếu vậy thì lực-lượng của nó sẽ như một nước «tự chia-rẽ » và chắc-chắn sẽ bị « tanhoang », hay như «một nhà chia-rẽ nhau thì đồ xuống » (câu 17-18). Rội Ngài quay lại tố-cáo họ : vài đồng-bào của họ xưng rang mình có quyền-phép đuồi quỉ, Chúa Jêsus không bàn đến vấn-đề ấy có thật hay không, Ngài chỉ nhân đó hỏi rằng họ làm được như vậy là nhờ quyền nào; cũng là quyền ma-quỉ chăng? (câu 19). Rồi Chúa Jêsus tuyên-bố quả-quyết rằng Ngài đã làm phép lạ của Ngài bằng quyền-phép thiên-thượng, và tính-chất của những phép lạ ấy là bằng-chứng chắc-chắn rằng Ngài không phải là đại-diện của nước ma-quỉ mà là của «Nước Đức Chúa Trời » (câu 20). Ngài tiêu-diệt ma-quỉ chờ không phải giúp-đỡ nó. Ngài tả-vẽ ma-quỉ như một dũng-sĩ, võ-trang đầy-dủ, canh-giữ của-cải minh, nhưng Chúa Jêsus là «kẻ mạnh hơn» đến tước hết khí-giới rồi thu-lượm chiến-lợi-phầm nhờ những phép lạ của ân-điền, (câu 21-22). Trong cuộc tranh-đấu này không thề có trung-lập, ta phải ở hằn một bên, hoặc là với ma-quỉ, hay là với Đấng Christ, (câu 23).

Rồi Chúa Jêsus quở-trách thù-địch của Ngài bằng một thí-dụ về uế-linh. Quỉ vô - tín đã từng ám vào người Do-thái, và xuất-hiện dưới hình-thức thờ thần-tượng, nó đã bị đuồi đi, nhưng nó đã quay lại với những bộ mặt khủngkhiếp hơn như giả-hình, tham-lam, ghen-ghét, cuồng-tín, và kiêu-căng. Đó là số-phận của dân-tộc Do-thái và cũng là kinh-nghiệm của một cá-nhân đã lia-bỏ tội-lỗi, chống-nghịch Sa-tan, nhưng không chịu tiếp-nhận Đấng Christ làm Cứu-Chúa mình. Tấm lòng trống-rỗng sẽ rước lấy tai-họa. Cảithiện không phải là cải-sinh. Ta phải coi chừng con quỉ vô-tin, (câu 24-26).

Đến điềm này, thì có «một người đòn-bà ở giữa dânchúng » cắt ngang lời Ngài bằng một câu chúc-mừng mẹ Ngài. Chúa Jêsus trả lời ngỏ-ỷ rằng mẹ Ngài có thể được gọi là kẻ có phước, nhưng người đàn-bà đã lạc mất điềm tối-trọng; ấy là được liên-quan với Ngài về phần xác là một đặc-ân, thi được liên-quan với Ngài về phần linh, tức là tịn-cậy vâng-phục Đức Chúa Trời, lại là một đặcân quí-báu hơn nhiều, (câu 27-28).

Chúa Jêsus lại tiếp-tục quở-trách sự vô-tín của người Do-thái, và quay lại trả lời trực-tiếp cho yêu-sách « xin một dấu lạ từ trời » Ngài bảo rằng dấu lạ ấy sẽ được banbố trong sự sống lại từ kẻ chết của Ngài. Phép lạ nằy không có bàn tay loài người xen vào; đó là một hành-động trực-tiếp của Đức Chúa Trời đề làm trọn những điều-kiện của một « dấu lạ từ trời »; đó sẽ là một hình-ảnh tươngđồng với phép lạ giải-cứu Giô-na khỏi biền. Tuy-nhiên, lời yêu-cầu làm dấu lạ ấy chính là một hành-vi ngạo-mạn, nhục-mạ, nó biều-lộ sự hoài-nghi tính-cách thiên-thượng của những phép lạ mà Chúa Jêsus đã làm. Nó phủ-nhận tính-cách của giáo-huấn Ngài, giáo-huấn ấy vượt xa sự khôn-ngoan của Sa-lô-môn và sử-điệp kích-động của Giôna. Sự khao-khát muốn nghe của vị nữ-hoàng ngoại-giáo, sự sẵn lòng ăn-năn của người Ni-ni-ve, là lời quở-trách sự vô-tín cứng-cỏi của người Do-thái đã không chịu nhận « một Đấng lớn hơn Sa-lô-môn, » «một Đấng lớn hơn Giôna » (câu 29-32).

Sau hết, Chúa Jêsus chứng-tổ rằng họ vô-tin không phải vì thiếu bằng-chứng hiền-hiện, hay cần phải có một «dấu lạ mới» nhưng tại vì họ lo-là không chịu ăn-năn. Như các đèn dùng đề chiếu sáng căn nhà, con mắt dùng đề soi sáng cho thân-thề, thì cũng vậy linh-hồn nào côngnghĩa trước mặt Đức Chúa Trời sẽ có khả-năng thị-giác thuộc-linh. Thị-giác này bị tội-lỗi phá-hủy làm cho mở đi. Người Do-thái không thề tin, không phải họ thiếu «dấu lạ» hay bằng-cở, nhưng vì thiếu thị-giác. Không có một luồn ánh-sáng nào có thể giúp người mù thấy được. Những kễ trở lại cùng Đấng Christ trong sự ăn-năn, đức-tin và yêuthương sẽ tim thấy ở Ngài Ánh sáng của thế-giới, và cả linh-hồn họ sẽ rực-rỡ với những tia thiên-thượng» (câu 33-36).

8. Chu-nghĩa Pha-ri-si bị lột trần và đả-kích

11: 37 - 54

«³⁷ Đức Chúa Jêsus đương phán, có một người Phari-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bản. ³⁸ Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn, thì lấy làm lạ. ³⁹ Nhưng Chúa phán rằng: Hỡi các người là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đây sự trộm-cướp và dều dữ. ⁴⁰ Hởi kẻ dại-dột ! Đắng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao ? ⁴¹ Thà các người lấy của mình có mà bố-thí, thì mọi đều sẽ sạch cho các người. ⁴² Song khốn cho các người, người Pha-ri-si, vì các người nộp một phần mười về bạc-hà, hồi-hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công-bình và sự kính-mến Đức Chúa Trời, thì các người bỏ quat Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. ⁴³ Khốn cho các người, người Pha-ri-si, vì các người ưa ngôi cao nhứt trong nhà hội, và thích người ta chào mình giữa chợ t ⁴⁴ Khốn cho các người, vì các người giống như mắloạn, người ta bước lên trên mà không biết !

45 Một thầy day luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm si-nhục chúng tôi. 46 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật; vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, mà tự mình thì không động ngón tay đến! 47 Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mô-mả các đẳng tiên-tri mà tổ-phụ mình đã giết i 48 Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng-thuận việc tổ-phụ mình đã làm ; vì họ đã giết các đấng tiên-tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. 49 Vậy nên, sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên-tri và sứ-đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt-bớ kẻ kia, 50 hàu cho huyết mọi đẳng tiên-tri đồ ra từ khi sáng thể, cứ dòng-dõi này mà đòi, 51 là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bànthờ và đền-thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng-dõi này mà đòi huyết ấy. 52 Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sư biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn-cấm không cho!

⁵³ Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đó rồi, các thầy thông-giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữtợn, lấy nhiều câu hỏi khêu-chọc Ngài, ⁵⁴ và lập-mưu dề bắt-bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra,»

11:37 - 54 CHU-NGHÌA PHA-RI-SI BỊ LỘT TRẦN...

Cuộc xung-đột giữa Chúa Jêsus và thù-địch đã lên tới cực độ ở đây. Ngài quở-trách sự giả-hình của họ và tuyênbố trên họ sáu điều khốn-nạn nghiêm-trọng. Lời Ngài đầy những cảnh-cáo cho những kẻ theo Ngài trải qua các đời. Tôn-giáo thường có khuynh-hưởng trở thành một việc hình-thức và nghi-lễ; kẻ giả-ngụy thường không tự biết, và nơi nào cũng có những hạng người như vậy.

Một người Pha-ri-si với một tâm-hồn thối-tha vì những tư-tưởng tội-lỗi đã lấy làm lạ tại sao trước khi ăn, Chúa không rửa tay theo nghi-lễ Do-thái. Luật-pháp không hề đòi-hồi nghi-thức đó, chẳng qua chỉ là khầu-truyền được người Pha-ri-si coi trọng tới mực ấy. Chúa Jêsus tuyên-bố rằng trong khi tấm lòng nhơ-uế mà chỉ lo rửa bề ngoài thân-thể thì cũng vô-lý như chỉ lo chùi-rửa bên ngoài những chén và mâm dơ. Ngài nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm ra thân-thề, cũng đã tạo ra linh-hồn, và Ngài chú-trọng về linh-hồn hơn là thân-thề. Ngài nhấn mạnh rằng việc rửa tay là tốt, nhưng tốt hơn là chuần-bị bữa ăn bằng tình-yêu đầy-dẫy trong lòng, biều-lộ bằng sự bốthí cho kẻ nghèo. Việc người Pha-ri-si phải từ-bỏ sự ghenghét trong lòng họ quan-trọng hơn việc Chúa phải rửa tay rất nhiều, (câu 37-41).

Tuy-nhiên sự giả-hình chỉ chú-trong đến hình-thức bên ngoài mà bỏ qua những thật-sự ở bên trong. Bởi vậy, Chúa Jêsus rao-báo sự khốn-nan trên những người Pha-ri-si, lo dâng phần mười về rau-cỏ mà lai bỏ qua sự công-bình đối với người và lòng yêu-thương đối với Đức Chúa Trời, lo tuân-giữ những lễ-nghi chi-li mà lai pham vào Mười Giới-Răn. Nhưng Ngài không lên án họ về việc lo những chuyện tiều-tiết ấy, mà chỉ lên án vì họ bỏ qua những điều cầnvếu, «Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác » (câu 42). Chúa Jêsus còn quở-trách sự kiêu-căng và óc háo-thắng, háo-danh vốn là huy-hiêu và cái áo choàng của sự ngụy-thiện, (câu 43). Ngài lại so-sảnh ånh-hưởng xấu-xa của những kẻ giả đạo-đức với việc ôuế vì tiếp-xúc với mồ-mả, những mồ-mả này bị san bằng, người ta đi lên trên mà không biết, bởi đó người ấy đã bị ô-uế về phương-diện nghi-lễ. Người ta thường không đề-phòng khi tiếp-xúc với những kẻ khoe-khoang về đạođức tôn-giáo (câu 44).

Ngài nói điều đó thì bị một luật-sư ngắt lời, vì những lời tố-cáo nghiêm-khắc ấy dường như cũng gồm cả ông ta cùng đồng-bạn nữa. Thật ra hầu hết các luật-sư đều là người Pha-ri-si, nhưng họ là những giáo-sư chuyênnghiêp của giáo-phái này, và là những lãnh-tụ được họ nhìn-nhân; nên khi vạch chân-tướng của toàn-thể người Pha-ri-si, hình như Chúa cũng gồm cả những người giảithích luật kiêu-hãnh này nữa. Chúa Jêsus trả lời rằng những giáo-sư về tôn-giáo mà không thành-thật. để cho tôn-giáo họ trở thành một mớ hình-thức, là những kẻ đáng quở-trách hơn hết. Ngài rao cho họ ba điều khốnnan: thứ nhất, trích từ luật-pháp những điều đòi-hỏi nhỏnhặt năng-nhọc mà chính họ cũng chẳng đề ý tuângiữ. Những sinh-viên, học-giả nào làm cho tôn-giáo thành một thứ mỗi-mệt buồn-chán thay vì khoải-hoat cho moi người, là đã phạm một lỗi đáng buồn (câu 45-46).

Thứ hai, Chúa Jêsus quở-trách lòng tàn-bạo, cuồngtín vô-lương-tàm của họ. Những giáo-sư về tôn-giáo đã từng bị cám-dỗ trở thành những đẳng-đồ cay đắng, đến nỗi đã nhúng tay vào việc giết các tiên-tri và sứ-đồ của Đức Chúa Trời. Sự ghen-ghét trong kẻ thù-địch Do-thái của Ngài cũng giống như sự ghen-ghét của tồ-phụ họ ngày xưa, những người giết các sứ-giả của Đức Chúa Trời. Huyết của những kẻ tuận-đạo này từ người đầu đến người cuối ghi trong Kinh-Thánh Hê-bơ-rơ rồi đây sẽ đời lại nơi dân-tộc, và những người nào chối-bổ Chúa Jêsus sẽ chung chịu phán-xét cũng như họ đã chung phần tội-ác vậy (câu 47-51).

Sau hết, các luật-sư bị quở-trách vì đã giữ lại sự hiểubiết về Đức Chúa Trời, bằng các diễn-dịch Kinh-thánh cách giả-trá và không để ý đến những nhu-cầu thuộclinh thật-sự của nhân-dân. Những giáo-sư như thế cũng như những người giữ chia khoa của đền-thánh, chính họ không vào mà kẻ khác muốn vào cũng bị họ giữ lại. Người xưng là giáo-sư chuyên-nghiệp của chân-lý thiên-

12: 1 - 12 KHUYẾN-KHÍCH LÀM CHỨNG TRUNG-THÀNH 137

thượng mang một trách-nhiệm trọng-đại; nếu là «luật-sư» lại là kẻ «đạo-đức giả» nữa thì đáng nhận lấy những rủa-sả ra từ miệng Đấng Christ. Những kẻ nghe Ngài giận vô-cùng, dọa sẽ làm hại Ngài. Kẻ giả-hình không muốn lộ chântường. Nhưng kẻ khôn-ngoan thì vui lòng chịu cảnh-cáo đề ăn-năn trước khi quá trễ. Đấng đã nói những lời quởtrách cay-đẳng ấy lại là kẻ sẵn-sàng tha-thứ, tầy sạch và hướng-dẫn những kể theo Ngài trên lối đi của nghĩa-vụ và hòa-bình (câu 52-54).

9. Khuyến-khích làm chứng trung-thành

12:1-12

«1 Khi ấy, dân-chúng nhóm lại kẽ hàng ngàn người, đến nỗi giày-đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn-đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả-hình.' 2 Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không dước biết. 3 Vây nên mọi đều mà các người đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi đều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà. 4 Ta nói cùng các ngươi, là bạn-hữu ta: Đừng so kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. ⁵ Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa-ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ ! 6 Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao ? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. 7 Dầu đến tóc trên dầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.

⁸ Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên-hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời. ⁹ Nhưng ai chối ta trước mặt thiên-hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời. ¹⁰ Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng-ngôn phạm đến Đức Thánh-Linh, thì không được tha đâu. ¹¹ Khi người ta đem các người đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai-trị, thì chớ lo về nói cách nào đề binh-vực mình, hoặc nói lời gì; ¹² bởi vì chính giờ đó Đức Thánh-Linh sẽ dạy các người những lời phải nói.»

Sau khi quở-trách năng-nề những giáo-sư tôn-giáo của thời Ngài. Chúa Jêsus quay lại với các môn-đồ phán cho ho những lời giục-giã để tăng-cường sức manh cho những kẻ theo Ngài trải qua các đời. Sự khích-lệ ấy rất cần-thiết; lòng thù-hân cay-đẳng của thù-địch đương đe-doa mang sống Ngài, cho môn-đồ Ngài thấy rõ rằng đừng mong-đơi sự đối-xử tử-tế hơn Chúa họ. Chúa Jêsus đã tỏ ra cái tội đặc-biệt của những kẻ tự xưng là người hướng-dẫn trong các vấn-đề tôn-giáo; do đó môn-đồ của Ngài cần phải có can-đảm đề tiếp-tục làm chứng công-khai, một phần vì trách-nhiêm vĩ-đai đương đè năng trên họ, một phần vì việc ấy sẽ khiến họ bị ghen-ghét. Ngài khuyến-khích họ, trước hết bởi cam-đoan rằng ảnh-hưởng hủ-hóa của bon Pha-ri-si rồi đây sẽ không còn nữa; sự ngụy-thiện của ho rồi sẽ bị lột-trần cách tàn-nhẫn; thế-lực của họ sẽ hết; một mặt khác, lời làm chứng của các môn-đồ sẽ không bị giam-ham luôn trong chỗ tối-tăm, mà sẽ được cả thế-giới nghe thấy (câu 1-3).

Lời tiên-tri ấy đã được ứng-nghiệm dường nào. Hãy thử so-sánh ảnh-hưởng của Hin-len và Ga-ma-li-ên với Phi-e-rơ và Giăng ngày nay. Không ai lường được quyềnnăng của điều thiện, tiềm-tàng trong những chứng-nhân hèn-mọn của Đấng Christ.

Ngài lại khuyến-khích họ bằng cách hứa chắc với họ về sự săn-sóc từ-ải của Đức Chúa Trời. Họ nên nhìn Ngài với một niềm tin-cậy kính-cần, nhờ đó họ nhận được niềm tự-tín, sức mạnh và không còn sợ-hãi loài người nữa. Địch-thủ của họ chỉ có thể hại thân-thể họ thôi, Đức Chúa Trời kiềm-soát số-phận đời đời của hồn người, thân-thể đối với Ngài cũng rất quí-báu, Ngài quantàm đến những chi-tiết nhỏ-nhặt nhất của cuộc sống chúng ta. Nếu Ngài đã đề ý đến một con chim sẽ rơi, chắc Ngài phải biết những hiềm-họa và nhu-cầu của những kẻ đương làm chứng cho Con Ngài. (cầu 4-7). Những chứng-nhân trung-tin sẽ được dành cho những phần thưởng lớn, dầu hiện nay họ đương bị loài người hành-hạ. Bởi vì bây giờ họ thừa-nhận Jêsus-Christ là Cứu-Chúa của họ, nên trong vinh-quang của thiên-đường Ngài sẽ nhìn-nhận họ là những chiến-sĩ chân-thành trungnghĩa xứng-đáng dự-phần phước-hạnh của cuộc tề-trị khải-hoàn của Ngài (câu 8, 9). Mặt khác những kẻ phạm đến danh Ngài, cho quyền-năng của Ngài là đến từ Sa-tan, đoạn 11 : 15, sẽ bị xem như là đã phạm một tội không thể tha-thứ. Điều nầy không áp-dụng cho những kẻ chối-bỏ Chúa vì không hiều-biết, nhưng chỉ cho những kẻ có đầy-đủ cơ-hội đề biết Ngài, mà lại chế-nhạo những lời Ngài phán, nhục-mạ hiềm-độc Thân-vị thiên-thượng của Ngài, và cho Ngài chỉ là kẻ lường-gạt giả-mạo, liên-kết Ngài với những quyền-lực xấu-xa (câu 10).

Sau hết, mặc cho sự chống đối đe-dọa của mọi quyềnlực trần-thế, dầu phải đứng trước những tòa-án trangnghiêm nhất, các chứng-nhân của Chúa Jêsus không hề phải sợ-hãi, đừng bao giờ đề cho mình bị khép miệng. Thánh-Linh mà quân thù chống-báng và lộng-ngôn, sẽ nói qua họ, Ngài sẽ dạy họ nói cách nào và nói những gl, câu 11, 12. Lời hứa nầy không phải đề khuyến-khích sự lười-nhác, bỏ-bê công-việc chuần-bị, nhưng là đề bảođảm cho những chứng-nhân Cơ-đốc rằng Hiện-diện thiênthượng sẵn-sàng ban cho họ sự khôn-ngoan, sức-mạnh và àn-điền càn-thiết.

Làm chứng cho Đấng Christ là một trách-vụ nặngnề, nhưng đó là bồn-phận của mọi kẻ mang danh Ngài. Trong sự phục-vụ này ta nên biết chắc rằng sẽ có một ảnh-hưởng không lường được, một sự bảo-vệ không hề suy-yếu, một phần thưởng từ thiên-đàng và ân-điền nângđỡ từ nơi Đức Chúa Trời.

10. Canh-cáo sự tham-lam

12: 13-21

«¹³ Bấy giờ, một người giữa dân-chúng thưa rằng : Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia-tài cho tồi. ¹⁴ Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng : Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? ¹⁵ Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hây giữ cần-thận chớ hà-tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đầu.

¹⁶ Ngài lại phán cùng chúng lời ví-dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, ¹⁷ người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có dủ chỗ chứa hết sắn-vật. ¹⁸ Lại nói: Này, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trữ sản-vật và gia-tài vào đó; ¹⁹ rồi sẽ nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mày đã được nhiều của đề dành dùng lâu năm; thôi, hây nghỉ, ăn uống, và vul-vẻ. ²⁰ Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đời lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai? ²¹ Hế ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.»

Thi-dụ về lão phú-hộ dại do Chúa Jêsus kể lại để dạy rằng tiền của không tạo nên nội-dung thật của sự sống mà cũng chẳng bảo-đảm được tính-cách vĩnh-cửu của sự sống, cho nên mảng lo tìm-kiếm vàng-bạc mà quên Đức Chúa Trời là một điều khờ-dại.

Một người kia đến với Chúa Jêsus với lời yêu-cầu, «Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia-tài cho tôi ?» Câu trả lời của Chúa Jêsus ngụ-ý rằng Ngài chỉ chú-trọng đến công-việc thuộc-linh, và Ngài không muốn xâm-phạm vào địa-hạt luật-pháp dân-sự hay chiếm-đoạt địa-vị của những kẻ cầm-quyền, «Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các người ?»

Có thể càu trả lời này chứa-đựng một thông-điệp cho thời-đại chúng ta, cảnh-cáo chúng ta đừng lẫn-lộn những nhiệm-vụ của Hội-thánh và Nhà-nước. Địa-hạt của Hội-Thánh là thuộc-linh, thầm-quyền của Hội-Thánh không phải là đề quyết-định những vấn-đề thương-mãi và chánhtrị. Tuy-nhiên, Hội-thánh quả có cống-hiến và ghi-khắc những nguyên-tắc liên-quan đến các vấn-đề luân-lý, và quyết-định về sự công-bìnhvà lẽ phải trong mội lãnh-vực nhàn-sinh. Chúa Jêsus đã từ-chối « chia gia-tài » nhưng Ngài đã nhìn sâu vào căn-nguyên của lời yêu-cầu và thấy rằng người ấy đã bỏ qua luật-lệ dân-sự đề đến nhờ một giáo-sư tôn-giáo giúp-đỡ, là vì do lòng tham-lam thúc-đầy; và chính « lòng tham tiền » này là căn-nguyên của mọi bất-công bất-nghĩa, bạc-ác chất đầy thế-giới ngày nay.

Bởi vậy Chúa Jêsus quay lại quần-chúng cảnh-cáo ho « Hãy giữ cần-thận chở hà-tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của-cải dư-dật đâu.» Đề tăng-cường cho sứ-điệp của Ngài, Chúa Jêsus kế lại câu chuyên về một lão phú-hộ lo tom-góp của-cải đề yên-hưởng những năm về sau. nhưng rồi thình-lình phải đối-diện với sự thật không thể trốn-tránh được là khi chết phải bỏ lại cho kẻ khác hưởng những thứ mình đã tích-trữ. Cái dại của ông ta, là quên rằng của-cải và sự sống đều tùy-thuộc ý-chỉ của Đức Chúa Trời, con người thật ra không làm chủ một thứ gì cả mà đã nhân mọi sự từ Đức Chúa Trời, giá-trị thật của đời sống nằm trong chỗ biết sử-dụng cách vị-tha những của-cải và cơ-hội theo ý-muốn của Đức Chúa Trời. Những lời kiêucăng của anh ta «hoa-lợi ta» «kho-tàng ta» «sản-vật ta» « gia-tài ta » « linh-hồn ta » thật là tương-phản dường nào với lời tuyên-bố long-trọng: «Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bi đòi lai.»

Chúa Jêsus tiếp « Hễ ai thâu-trữ của-cải cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. » Quên cái sự-kiện tiền của không tạo nên được cái nội-dung thật của sự sống mà cũng chẳng bảo-đảm được tính-cách vĩnh-cứu của sự sống là một sự ngu-dại; lo tom-góp củacải mà lãng quên Đức Chúa Trời là điều điện-khùng.

11. Phương thuốc chữa lo-âu.

12:22-34

«22 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn-đồ rằng : Ây vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân-thề mà lo đồ mình mặc. 23 Sự sống trọng hơn đồ-ăn, thân-thể trọng hơn đồ-mặc. 24 Hãy xem con quạ: nó không gieo. không gặt, cũng không có hàm-vựa kho-tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các ngươi quí hơn chim-chóc là dường nào ! 25 Có ai trong các ngượi lo-lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không ? 26 Vậy nếu đến việc rất nhỏ các người cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác ? 27 Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào : nó chẳng làm khó-nhọc. cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngượi. dầu vua Sa-lô-môn sang-trong đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy, 28 Hội kẻ ít đức-tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ay, huống chi là các ngươi ! 29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ-ăn đồ-uống, cũng đừng có lòng lo-lắng. 30 Vì moi sự đó, các dân-ngoại ở thế-gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần-dùng mọi sự đó rồi. 31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

³² Hởi bày nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các người dã bằng lòng cho các người nước thiên-đàng. ³³ Hãy bán gia-tài mình mà bố-thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao-kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư-nát. ³⁴ Vì của báu các người ở đâu, thì lòng cũng ở đó.»

Khi nói cùng toàn dân, Chúa Jêsus đã dùng một thídụ về Lão phú-hộ dại đề cảnh-cáo họ đừng tham-lam chỉ biết trông vào của-cải mà quên Đức Chúa Trời ; bâygiờ Ngài quay qua cùng các môn-đồ khuyên họ tin-cậy Đức Chúa Trời mà quên hết các điều lo-nghĩ đi. Người tin-đồ Đấng Christ chẳng những không được ích-kỷ vùi dầu vào việc tích-trữ của-cải, mà cũng không cần phải lolắng gì về những nhu-cầu của đời sống. Lý-do là «sự sống trọng hơn đồ ăn, thân-thề trọng hơn đồ-mặc,» bởi đó Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống và tạo nên thàn-thề chắc-chắn sẽ cung-cấp đồ-ăn và đồ-mặc cho ta, Ngài đã làm được điều lớn hơn, ắt Ngài sẽ làm được điều nhỏ hơn,

12: 22 - 34

Chúa đã chỉ loài chim làm vi-dụ về sự săn-sóc thần-hựu. con qua chẳng có « kho-tàng » « không gieo » « không gặt », những thứ ấy cũng không làm cho người phú-hộ sống lâu thêm, thế mà con qua vẫn cứ sống như thường; « Đức Chúa Trời còn nuôi nó; huống chi các người quí hơn chim-chóc là dường nào.» Dĩ-nhiên, chúng ta phải cần-mẫn tháo-vác, phải tiết-kiệm và lo xa; nhưng ta đừng bao giờ lo-lắng. Sự lo-âu không làm cho đời sống dài thêm; mặt khác, chính sự lo-âu làm cho ta chết chở không phải côngviệc. Vậy nếu sự lo-âu thu ngắn đời sống, ắt nó không thề nào cung-cấp những nhu-cầu cho đời sống; hãy nhờ cây Đức Chúa Trời. (câu 24-26)

Về quần-áo cũng vậy, nếu Đức Chúa Trời có thể mặc những sắc màu tươi-đẹp cho những cánh hoa chóng tàn trên đồng-nội, thì Ngài lại không dự-bị quần-áo cho concái Ngài sao ? Lo-lắng về những nhu-cầu đó là bắt-chước người ngoại mà không biết sự săn-sóc thần-hựu của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự tỏ ra là con-cái của Ngài bằng cách tin-cậy Ngài (câu 27-30).

Tuy-nhiên, nếu chúng ta không có mảng lo tìm-kiếm củacải như người phú-hộ dại, hoặc lo-lắng về đồ ăn, thức mặc như thế-nhân thường tình, ta vẫn có một điều phải đặc-biệt quan-tâm, ấy là Nước Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tìmkiếm Nước Đức Chúa Trời và cố-gắng công-tác cho sự xuất-hiện của nước ấy thì chắc-chắn Cha của chúng ta sẽ cung-cấp mọi nhu-cầu vật-chất của chúng ta. Dầu cho chúng ta gặp nghịch-cảnh hoặc thiếu-thốn chúng ta cũng có thề quả-quyết rằng đến cuối-cùng chúng ta sẽ được hưởng sự phước-hạnh của Nước ấy. (Câu 31-32).

Như vậy, chúng ta không nên mài-miệt tích-trữ của-cải chóng hư-hoại, nhưng bởi những hành-động hi-sinh, bác-ái do lòng kính Chúa yêu người thúc-đầy, chúng ta chứa «kho-tàng trên trời », không bao-giờ bị trộm-cắp hay hưhoại. Trong khi lòng ta luôn luôn theo dõi kho-tàng ấy, tư-tưởng chúng ta sẽ hướng về Đức Chúa Trời. Lòng tincậy nơi quyền-năng và tình-yêu Ngài sẽ đánh tan sự âusầu và giải-thoát chúng ta khỏi điều lo-lắng (câu 33, 34).

Khuyên-giục nên thức canh 12: 35-48

«³⁵ Lưng các người phải thắt lại, đèn các người phải thắp lên. ³⁶ Hãy làm như người chờ-đợi chủ mình ở tiệc cưới về, đề lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. ³⁷ Phước cho những đãy-tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh t Quả thật, ta nói cùng các người, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đãy-tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ. ³³ Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đãy-tớ như vậy thì phước cho họ t ³⁹ Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ tỉnhthức, chẳng đề cho nó đào ngạch nhà đâu. ⁴⁰ Các người cũng vậy, hãy chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các người không ngờ.

41 Phi-e-ro bèn thưa Ngài rằng: Lay Chúa, thí-dụ này Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người ? 42 Chúa đáp rằng : Ai là người quản-gia ngaythật khôn-ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, đề đến dịp-tiện, phát lương-phan cho ho ? 43 Phước cho đầy-tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy! 44 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản-lý cả gia-tài mình. 45 Nhưng nếu đảy-tớ ấy tự nghĩ rằng 1 Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh-đập đãy-tớ trai và gái, ăn uống say-sưa, 46 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số-phận với kẻ bất-trung. 47 Đảy-tớ này đã biết ý chủ mình, mà không sửa-soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Song đảy-tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị dòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lai nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị dòi lai nhiều hơn. »

Chúa chúng ta đã cảnh-cáo các môn-đồ Ngài đừng đề cho tâm-trí bận-bịu với việc lo làm giàu cách ích-kỷ, cũng đừng lo-lắng về đồ-ăn, thức mặc cần-thiết; nhưng họ phải hết sức quan-tâm về Nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra trong vinh-hiền khi Ngài trở lại. Về những biến-cố trước khi

12: 35-48 KHUYÊN-GIỤC NÊN THỨC CANH

Ngài trở lại, cùng những tình-hình và hậu-quả của sự trở lại ấy, Ngài sẽ dạy họ rõ-ràng hơn trước khi Ngài qua đời; ở đây Ngài chỉ truyền cho họ giữ thái-độ thức canh, ngụý rằng nếu lúc nào tư-tưởng của họ cũng nghĩ về sự trở lại của Chúa, thì họ sẽ ở ngoài vòng cương-tỏa của trầnthế, của lo-âu mà cần-mẫn phục-vụ Ngài.

Ngài giải-thích thái-độ của lòng và trí ấy bằng hai thídụ, một thí-dụ Chúa Trở Lại và một thí-dụ Kẻ Trộm-Trong thí-dụ đầu, ông chủ đi dự tiệc cười, tôi-tớ ở nhà ănmặc tươm-tất, thức đợi, chong đèn, sẵn-sàng tiếp-đón người về. Khi về đến nơi ông sẽ hân-hoan thấy họ kiêntâm như vậy, người sẵn-sàng biều-lộ lòng vui-mừng của mình; người sẽ cho họ ngôi bàn, và cùng dự với người bữa tiệc mà họ sửa-soan cho người.

Thí-dụ thứ hai minh-biều cái chân-lý rằng, giờ kẻ trộm đến không biết trước được, nên chỉ có một cách là lúc nào cũng sẵn-sàng chực nó đến; nên Chúa đã nói thêm, « Các người cũng vậy, hay chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các người không ngờ. »

Tại đây cũng như nhiều chỗ khác, Chúa tỏ ra rằng còn lâu nữa Ngài mới trở lại; thời-gian Ngài vằng mặt sẽ như một đêm dài; còn nhiều điều cần được phát-lộ, còn nhiều điều cần trước khi Ngài tái-lâm và những kẻ theo Ngài phải luôn luôn chuần-bị cho Ngài trở lại. Thế không có nghĩa là họ phải trông-đợi bồn-chồn; cũng không có thề nói rằng ngày đến của Ngài đã tới nơi, nhưng họ chỉ cần đứng tại vị-trí của bồn-phận, trung-thành thi-hành công-tác, tận-tụy với công-việc mà Chúa đã giao-phó.

Ta có thể nhìn vào thái-độ thức canh, chú-tâm đến sự tái-lâm của Chúa, mà đoán-định tư-cách của các giáo-sư và những người lãnh-đạo. Đó là động-lực của câu hỏi Phie-ro nêu ra. Ông hỏi rằng mọi người sẽ cùng hưởng phước-hạnh về sự tái-lâm của Chúa ngang nhau, hay những người như các sử-đồ, đã phục-vụ Chúa trội hơn sẽ được lãnh phần thưởng lớn hơn ? Chúa Jêsus trả lời rằng đặc-quyền lớn hơn bao-hàm sự thử-thách nặng hơn và những trách-nhiệm nặng hơn. Nếu một Mục-sư Tin-Lành trung-tin nuôi người của ông bằng những món ăn thuộc-linh, ông sẽ được ban cho những cơ-hội lớn hơn đề phục-vụ; nhưng nếu vì chờ-đợi Chúa quá lâu mà ông quên lãng đi, không còn đề ý đến thực-sự đó nữa, nếu ông dùng địa-vị mình cho mục-đích ích-kỷ, hay dùng quyền-lực của mình cách bất-chính thì khi chủ trở về, ông sẽ bị phat hết sức nghiêm-khắc.

Lợi-điềm chính của một lãnh-tụ tôn-giáo là có cơhội biết đầy-đủ hơn về giáo-lý Đấng Christ; thì chính sự hiều biết cao hơn đó sẽ là lý-do khiến họ bị phạt càng khủng-khiếp hơn, nếu họ bất-trung; nguyên-tắc ấy áp-dụng ở mọi địa-hạt và mọi thời-đại. «Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lai nhiều hơn. »

Vậy Đấng Christ dạy rằng trong tương-lại sẽ có nhiều mực-độ thưởng cũng như phạt.

13. Ánh-hưởng chia-rẽ của Đăng Christ 12 : 49 - 59

«⁴⁹ Ta đã đến quảng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi; ta còn ước-ao chi nữa: ⁵⁰ Có một phép báp-têm mà ta phải chịu, ta đau-đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn-thành t¹¹ Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình-an cho thế-gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân-rẽ. ⁵² Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân-li nhau, ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba; ⁵³ cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.

⁵⁴ Ngài lại phán cùng doàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nồi lên phương tây, liên nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. ⁵⁵ Lại khi gió nam thồi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng-nực; thì quả có vậy. ⁵⁶ Hỡi kẻ giả-hình! các ngươi biết phân-biệt khí-sắc của trời đất; vây sao không biết phân-biệt thời này? ⁵⁷ Lại sao các người cũng không tự mình xét-đoán điều gì là công-bình ?

⁵⁸ Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hây gắng sức giải-hòa cùng họ, e họ kéo người đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù người chăng. ⁵⁹ Ta nói cùng người, người trả còn thiếu một đồng tlền, thì không ra khỏi tù được. »

Chúa Jêsus đã cảnh-cáo đoàn dân về hiềm-họa của sự hưởng-thụ ích-kỷ rồi khuyên các môn-đồ Ngài nên thức canh và hoạt-động cho nước Ngài và sự tái-lâm của Ngài, Nhưng Ngài không muốn họ bị lầm-lạc mà cho rằng nước ấy sẽ thiết-lập ngay không cần phải tranh-đấu hoặc chờ-đợi. Thời hiện-đại là một thời-đại tranh-giành chiaxé. Mà nguyên-nhân vô-thưởng vô-phạt của sự chia-rẽ ấy chính là Chúa. Một ngày kia Ngài sẽ trở lại, đem sự côngbình, thánh-khiết, minh-chính đến chỗ toàn-thắng, và lúc ấy Ngài sẽ là Thái-tử của hòa-bình.

Còn bây giờ Ngài đến thế-gian quăng lên nó một đóm lửa chia-rẽ, xung-đột. Điều đó không thể tránh được, nên Chúa Jêsus không ân-hận gì khi thấy lửa ngúm cháy, nhưng cho đến khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập-tự lửa ấy mởi bùng lên thành hỏa-hoạn, Ngài cảm thấy bồn-chồn mong cho mau xong cái kỳ-hạn khủng-khiếp ấy. Khi Chúa Jêsus bước ra khỏi lễ báp-têm bằng lửa ấy, Ngài sẽ là cây đuốc châm vào thế-gian, ngọn lửa hừng của xungđột và phân-cách. Sự chia-rẽ sẽ xảy ra dầu trong một gia-đình năm người : cha và mẹ phân-tranh với con trai, con gái, nàng dâu.

Như vậy, Đấng Christ, đặc-biệt là thập-tự Ngài, đang chia-rẽ thế-gian. Sung-sướng thay cho kẻ nào hiều-biết sử-điệp của Ngài, quay lại cùng Ngài với lòng ăn-năn tin-cậy.

Thế mà đoàn dân vẫn không tin, Chúa Jêsus bèn quởtrách sự ngu-đốt của họ. Ngài bảo rằng họ có thể giảiđoán được dấu-hiệu của thời-tiết, đoán được mưa nắng, thế mà họ không thể nào thấy được những bằng-chứng

147

Ngài là Đấng Christ, Cứu-Chúa thế-gian, trong những lời Ngài phán và việc Ngài làm. Nhưng Ngài vẫn kêu-gọi họ ăn-năn trước khi quá trễ. Họ đủ khôn-ngoan làm hòa với kể nghịch mình trên đường đến tòa-án, trước khi họ bị kết-án, họ lại càng phải khôn-ngoan càng hơn tìm-kiếm sự hòa-bình với Đức Chúa Trời trước khi thời-giờ thươngxót và ân-điền qua đi.

14. Sự kêu-gọi ăn-năn

13:1-9

«¹ Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-lilê, lấy huyết trộn lộn với của-lễ họ. ² Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các người tưởng mấy người đó vì chịu khốn-nạn dường ấy, có tội-lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? ³ Ta nói cùng các người, không Phải; song nếu các người chẳng ăn-năn, thì hết thảy sẽ bị hưmất như vậy. ⁴ Hay là mười tám người bị tháp Si-lỏ-ê ngã xuống đẻ chết kia, các người tưởng họ có tội-lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? ⁵ Ta nói cùng các người, không phải; nhưng nếu các người chẳng ăn-năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư-mất như vậy.

⁶ Ngài lại phán thí-dụ này: Người kia có một cây và trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; 7 bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy: hây đốn nó đi; có sao nó choán đất vô-ích? ⁸ Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin đề lại năm này nữa, tôi sẽ dào đất xung-quanh nó rồi đồ phán vào. ⁹ Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.»

Đương khi Chúa Jêsus khuyên các thính-giả ăn-năn, thì có người thuật với Chúa chuyện rùng-rợn về vụ Phi-lát giết những người Ga-li-lê. Chắc người ta tưởng Chúa sẽ tuyên-bố rằng số-phận của những người bị tàn-sát ấy rất đáng, và Ngài cũng rơi vào lối ngụy-biên thường-tỉnh, là

13:1 - 9

13: 10-21 Sự CHỮA BỊNH TRONG NGÀY SA-BÁT

người nào bị hành-hạ nhiều chứng-tổ họ đã phạm tội nặng. Nhưng Chúa Jêsus trả lời rằng người ta khỏi bị đau-đớn trong một thời-gian tạm là dấu-hiệu của ân-huệ đặc-biệt của Đức Chúa Trời. Tất cả những kẻ không ăn-năn chắcchắn sẽ phải chịu đau-đớn và xứng-đáng với sự đau-đớn ấy. Nếu sự phán-xét chưa đến, thì sự diên-trì ấy là cơhội ân-điền cho người ta ăn-năn.

Chúa Jêsus nhấn mạnh chân-lý ấy bằng cách nói thêm một tai-họa về mười tám người bị đè chết dưới tháp đồ. Không nên xem số-phận của họ, như là dấu-hiệu họ đã phạm trọng tội, mà như là lời cảnh-cáo kẻ khác nếu không ăn-năn thì cũng phải chịu một số-phận như vậy.

Trong tri Chúa Jêsus hiện ra hình-ảnh của toàn-thể dân-tộc Do-thái, Ngài lại nhấn mạnh lời kêu-gọi ăn-năn bằng thí-dụ về Cây Vả Đưng. Đó là biều-hiệu thật của dân Y-so-ra-ên, nhưng cũng là tượng-trưng cho mọi linhhồn không ăn-năn. Đức Chúa Trời luôn thương-xót bảotoàn, ban phước và gia-hạn, nhưng rồi ngày ân-điền sẽ chấm dứt. Quốc-gia cũng như cá-nhân, không sinh ra trái của sự ăn-năn và minh-chính thì chắc-chấn sẽ bị đốn-hạ. Trong khi đương còn cơ-hội, cần-phải tổ ra lời ăn-năn, «Hiện nay là ngày thuận-tiện,... hiện nay là ngày cứu-rỗi.»

15. Sự chữa bịnh trong ngày Sa-bát

13 : 10 - 21

«¹⁰ Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus giảngdạy trong nhà hội kia. ¹¹ Vả, tại đó, có người đờn-bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. ¹² Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đờn-bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh; ¹³ Ngài bèn đặt tay trên mình người. Tức thì, người đứng thẳng lên được, và ngợikhen Đức Chúa Trời. ¹⁴ Bấy giờ người cai nhà hội nhơn Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy dễ được chữa cho, dừng đến trong ngày Sabát. ¹⁵ Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả-hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt di uống nước hay sao ? ¹⁶ Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cảm-buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao ? ¹⁷ Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù-nghịch cùng Ngài dều hồ-thẹn, và cả dân-chúng vui-mừng về mọi việc vinh-hiền Ngài đã làm.

¹⁸ Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? ¹⁹ Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn; nó mọc lên trở nên cây-cối, và chim trời làm ồ trên nhành.

²⁰ Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì ? ²¹ Nước ấy giống như men, người đờn-bà kia lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.»

Một kẻ thật lòng theo Đấng Christ sẽ thờ-phượng nơi công-cộng vào ngày Sa-bát, vì đây là thói quen của Chúa chúng ta. Một ngày Sa-bát kia Chúa được dịp tỏ ra lòng ưu-ái và quyền-năng của Ngài trong sự giải-thoát người đờn-bà đau-khở đã bị «quỉ ám đau liệt mười tám năm.» Ngày nay cũng nhờ những dịp-tiện như thế mà lời Chúa đem sự giải-phóng cho những linh-hồn bị quyền-năng tộilỗi trói-buộc.

Chính lòng ưu-ái của Ngài đã khiến Ngài ra tay hànhđộng rồi khiến Ngài giải-thoát lương-tâm của thínhgiả khỏi gánh năng tập-tục đẻ trên họ do những lời giảiđoán Luật-pháp sai-lầm. Người chủ nhà hội chỉ-trích Chúa Jêsus bằng cách nói với những người đau-yếu mà người đờn-bà đó là đại-diện, ngu-ý rằng chữa bịnh như thế là phạm luật yên-nghỉ trong ngày Sa-bát. Chúa Jêsus trả lời, lột mặt nạ giả-hình của ông ta và đồng bọn, cho họ thấy rằng vì tư-lợi họ đã giải-thích Luật-pháp cách tự-do, tự cho phép mở bầy súc-vật mình ra trong ngày 13: 22 - 30

Sa-bát, sau khi cột chủng mấy tiếng đồng-hồ, mà họ lại không chịu đề cho Chúa Jêsus giải-phóng một con gái của Áp-ra-ham bị San-tan trói-buộc hằng bao nhiêu năm trời. Họ giả sốt-sắng về Luật-pháp trong khi chối-bỏ nguyên-tắc thiết-yếu của lòng yêu-thương. Họ đã tự-tỏ ra là phạm Luật vì thiếu từ-tâm đối với người đàn-bà, và ghenghét Đấng Christ. Sự giải-thích Luật-pháp của họ tỏ ra vôlý, vì ngăn-trở trong ngày Sa-bát, một hành-động thươngxót chẳng những là có phép làm mà lại cần-thiết nữa. Chúa Jêsus không hề có ý nói rằng Ngài sẽ hủy-bỏ ngày Sa-bát; công-việc Ngài là khôi-phục lại tinh-thần thờphượng chân-chính, sự yêu-thương, sự tự-do và vui-vẻ.

Vì thấy công-việc quyền-phép ân-điền ấy, quần-chúng đều vui-mừng; Chúa Jêsus bèn kề thi-dụ về Hột cải và Men. Hột cải ám-chỉ rằng quyền-phép của Ngài rồi đây sẽ phát-triền ra khắp thế-giới, và men chỉ rằng quyềnphép ấy biến-cải đời sống con người. Có vài độc-giả giảithích thi-dụ đầu là những hình-thức không vững giả-tạo mà đôi lúc Cơ-đốc-giáo đã mặc lấy, và thi-dụ thứ hai là tàgiáo đã từng xen vào Hội-thánh. Dầu công-nhận bất-kỳ lối giải-thích nào, cũng không nên căn-cứ vào đó đề lập những lý-thuyết về thứ-tự của sự hiện đến của Đấng Christ. Tất cả đều sẽ đồng ý rằng những kể theo Đấng Christ không nên khinh-thường, bỏ qua những bước khởi đầu nhỏ bé và những lực-lượng vò-hình, một ngày kia Ngài sẽ giải-phóng muôn vật đau-khồ « khỏi ách tôi-mọi của sự hư-nát, đề vào sự tự-do vinh-hiền của con-cái Đức Chúa Trời.»

B. Giai-đoạn thứ hai Đoạn 13: 22 - 17: 10

1. Cửa hẹp 13 : 22 - 30

«22 Đức Chúa Jêsus trải qua các thành các làng, vừa day-dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. 23 Có

người thưa Ngài rằng : Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chặng ? 24 Ngài đáp rằng : Hãy gắng sức vào cửa hep, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. 25 Khi chủ nhà chờ dây, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng ; Lay Chúa, xin mở cho chúng tôi ! Chủ sẽ trả lời rằng : Ta không biết các ngươi đến từ đầu. 26 Bấy giờ các ngượi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy-dỗ trong các chợ chúng tôi. 27 Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta ! 28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các dáng tiên-tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quảng ra ngoài, là nơi có khóc-lóc và nghiến răng. 29 Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ dến mà ngôi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. 30 Này. khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt.»

Đày là biến-cố đầu-tiên trong một loạt biến-cố mới trong những chặng hành-trình cuối-cùng của Chúa Jêsus về hướng Giê-ru-sa-lem. Ngài biết tình-hình đã đến lúc nghiêm-trọng. Ngài biết đây là lần cuối-cùng Ngài đi rao sự cứu-rỗi cho dàn-tộc, bởi vậy Ngài cố-gắng đề có thể thông-đat sứ-điệp của Ngài đến cho mỗi thành mỗi làng.

Trong đám thính-giả có người hỏi Chúa một càu « Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng ? » Ngài không trả lời trực-tiếp, nhưng càu đáp của Ngài ngụ-ý rằng nhiều người Do-thái tưởng mình được cứu thì lại bị hư-mất, còn nhiều người Ngoại-bang mà người Do-thái cho là hưmất thì lại được cứu. Chúa Jêsus vi những phước-hạnh của Nước Ngài như một tiệc cười dọn trong tòa làu-đài. Cửa vào làu-đài nầy hẹp, nên nhiều người được urời từchối không chịu đi qua; sau một thời-gian cửa này đóng, rồi những người không chịu vào kia lại nài-nỉ chủ nhà mở lại, nhưng vô-hiệu, họ đã bị loại-bổ vĩnh-viễn, lòng tràn-ngập hối-hận buồn-khồ. Cửa hẹp là cánh cửa của sự ăn-năn và đức-tin trong Đấng Christ; cơ-hội vào rất sẵnsàng nhưng không phải là vô-thời-hạn; những kẻ chối-bổ

13: 31 - 35 LOI NHẨN CHO HỆ-RỐT VÀ SỰ THAN-VÂN 1

Đắng Christ sẽ bị loại bỏ khỏi nước Ngài, rồi những người này mới thấy họ là dại-dột. Trong thi-dụ, họ khần-khoản xin được vào, chính điều này là lý-do buộc tội họ. Đây là hạng người đã biết Chúa nhiều, họ đã từng ăn với Ngài và được Ngài dạy-dỗ trong các đường phố. Thế thì tại sao họ không nhận Ngài? Những đặc-ân ấy chỉ làm tăng tội-trạng của họ. Chúa từ-chối không nhận họ thuộc về Ngài. Như vậy Chúa Jêsus mô-tả cảnh nhiều người Do-Thái bị loại-bỏ, rồi thêm một câu không kém kịch-động về sự tiếp-nhận dân Ngoại « từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngòi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời, »

Như vậy Chúa Jêsus đã ứng-dụng cách thực-tế càu hỏi mà người ta chỉ hỏi vì tò-mò. Điều quan-trọng không phải là biết có bao nhiêu người được cứu, mà đặt mình vào số được cứu ấy với bất cứ giá nào sau khi đã nghe Tin-Lành. Sống trong xứ Cơ-đốc-giáo, sinh trong giađình tin-đồ, hiều-biết chân-lý cứu-rỗi chưa đủ, mỗi người cần phải ăn-năn và nhận Đấng Christ cho chính mình. Một sự thật đảng buồn là có nhiều người giống như người Do-thái, có rất nhiều cơ-hội đề biết về đạo lại là kẻ xacách sự cứu-rỗi nhất : «Có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. »

2. Lời nhắn cho Hê-rốt và sự than-vẫn về Giê-ru-sa-lem 13: 31 - 35

«³¹ Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ nầy mà đi, vì vua Hêrốt muốn giết thầy. ³² Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn-cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuồi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi. ³³ Nhưng ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên-tri phải chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem.

³⁴ Hởi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên-tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, ghe phen ta muốn nhóm-họp con-cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi

153

chẳng muốn ! ⁵⁵ Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy ta nữa chơ đến chừng nào sẽ nói rằng : Phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến ! »

Có người đến bảo với Chúa Jêsus rằng Hê-rốt đương hăm giết Ngài. Tin này do người Pha-ri-si bảo lại mụcđịch khủng-bố tinh-thần những kẻ theo Chúa để giục Ngài trốn về Giê-ru-sa-lem, tại đây Ngài sẽ sa vào tay bọn cầm quyền Do-thái.

Trái lại, Chúa Jêsus đã nhắn lại cho Hê-rốt một câu dày thách - đố, châm-chọc, không phải đề tỏ thái-độ trịchthượng xác-láo, nhưng đề bày-tỏ sự can-đảm và lòng bấtbình của một con người thật « Hãy đi nói với con chồncáo ấy » — Chúa Jêsus nói về Hê-rốt như vậy vì Ngài thấy sự quỉ-quyệt của ông vua nầy. Hê-rốt không muốn mang tiếng giết một tiên-tri nữa ngay sau cái chết của Giăng; òng ta chỉ muốn loại một kẻ mà òng ta cho là một thủlãnh nguy-hiềm; bởi vậy ông ta không muốn bắt Ngài nhưng chỉ tìm cách làm cho Ngài trốn đi thỏi. Ngài đã bảo các người Pha-ri-si kia đem lời ấy về cho vua, vì nhìn vào cách tường-thuật xảo-trá của họ, Ngài đã thấy họ với vua chỉ là một.

«Ngày nay; ngày mai, ta đuồi quỉ chữa binh, đến ngày thứ ba, thì đời ta xong rồi.» Nghĩa là Chúa nói rằng thời-gian và công-tác của Ngài đã được Đức Chúa Trời định trước; không vua nào có thể thâu ngắn thờigian của Ngài lại trước khi công-tác chưa làm xong. Khi công-việc Ngài hoàn-thành, thì sư chết và sư sống lai của Ngài sẽ làm cho vinh-hiền, ân-điền, quyền-năng của Ngài được trọn-vẹn. «Nhưng ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải đi » (Dầu vậy ta cần phải tiến lên). Chúa Jêsus sẽ lìa Ga-li-lê, Bê-rê là lãnh-địa của Hê-rốt, không phải Ngài sợ vua ấy, nhưng để làm tron công-tác, Ngài phải di đến Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem đã được nhắc đến với môt giong mai-mía trang-trong: « vì không có lẽ một đấng tiên-tri phải chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem »; thành nảy đã giữ độc-quyền về việc sát-hại các tiên-tri, nên Chúa Jêsus bi giết ở nơi khác là việc không thích-hợp.

14: 1 - 24 CHỦA JÊSUS VỊ KHÁCH TRONG...

Tuy-nhiên, khi nhắc đến Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus đã than lên những lời cảm-động về thành-phố mà Ngài thànhthật yêu-dấu. Ngài thấy rằng sự chối-bỏ Ngài và sự chết của Ngài sẽ khiến cho thành bị phá-hủy sóm hơn. Ngài thấy bóng của sự phán-xét đã phủ trên nó như con chim săn mồi. Ngài vui lòng ban sự bảo-vệ và cứu-rỗi thiên-thượng nhưng dàn Ngài không chịu nhận. Bây giờ họ sẽ bị bỏ mặc đề tự bảo-vệ lấy. Nghĩa là đề chịu sự tàn-phá mà chỉ một mình Ngài có thể ngăn-ngừa được. Từ đây trở đi, họ sẽ không thấy Ngài trong quyền-năng cứu-rỗi nữa, cuối-cùng trong đau-khổ ăn-năn họ đón-tiếp Ngài trở lại làm Cứu-Chúa và Chúa của dân-tộc. Chúa Jêsus mong-muốn ban phước, giải-cứu biết chừng nào, nhưng biết bao lần những kẻ cần Ngài hơn hết lại xua-đuồi từ-chối Ngài !

3. Chúa Jêsus vị khách trong ngày Sa-bát

14: 1-24

«¹ Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jésus vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa, những người ở đó dòm-hành Ngài. ² Số là có một người mắc bịnh thủy-thũng ở trước mặt Ngài. ³ Đức Chúa Jésus cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng : Trong ngày Sa-bát, có nên chữa bịnh hay không ? ⁴ Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bịnh chữa lành, rồi cho về. ⁵ Đoạn, Ngài phán cùng họ rằng ; Nào có ai trong các ngươi, đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao ? ⁶ Họ không đối-đáp gì về điều đó được.

⁷ Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí-dụ này: ⁸ Khi người ta mời người dự tlệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhứt, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn-trọng hơn người, ⁹ người đứng mời sẽ đến nói cùng người rằng: Hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà người xấuhồ vì phải xuống chỗ chót chăng. ¹⁰ Nhưng khi người dược mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hôi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kínhtrọng trước mặt những người đồng bàn với mình. ¹¹ Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự ha mình xuống, sẽ được nhắc lên.

¹² Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi người đải bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà-con và láng-giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho người chăng. ¹³ Song khi người đải tiệc, hãy mời những kẻ nghèo-khó, tàn-tật, quẻ, dui, ¹⁴ thì người sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho người; đến kỳ kẻ công-bình sống lại, người sẽ được trả.

15 Một người đồng-tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng : Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời! ¹⁶ Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. 17 Khi đến giờ ăn, sai đầy-tớ mình đi nói với những kẻ dước mời rằng: Hãy đến, moi sư đã sẵn rồi, 18 Song ho đồng-tình xin kiếu hết. Người thứ nhứt nói rằng : Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. 19 Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bỏ, phải đi xem thứ; xin cho tôi kiếu. 20 Kẻ khác nữa rằng : Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. 21 Đàytớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nối giản, biểu đầy-tớ rằng : Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo-khó, tàn-tật, dui, què vào đây. 22 Sau lại đầy-tớ trình rằng : Thưa chủ, đều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. 23 Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. 24 Vi, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiêc của ta đâu, »

Lu-ca không tả-vẽ Chúa như một nhà khồ-tu nghiêmnhặt mà như một người với những tình-cảm nhân-bản, những khuynh-hướng đoàn-thề, Ngài sống chung với những người khác cách tự-nhiên, thờ-phượng với họ trong nhà hội, ăn với họ trong gia-đình. Không có một cảnh thànmật nào trong đời sống Chúa được Lu-ca phác-họa tỉ-mỉ bằng một bữa tiệc Sa-bát tại nhà của một Pha-ri-si. Ông tả Chúa Jêsus tiến vào nhà cùng với các khách tiệc, đề ý thấy những giai-cấp xã-hội của họ, và Ngài dẫn đầu trong một cuộc đàm-luận. Nhưng Ngài không lúc nào quên sử-mệnh của Ngài, Ngài nắm lấy mọi cơ-hội đề ban-bố những sửđiệp cần-thiết. Giọng-điệu của Ngài ở đây nghiêm-khắc khác thường, bởi vì Ngài đương ở giữa những kẻ mà bên ngoài thì tổ vẻ lịch-sự, còn trong lòng thì thù-ghết Ngài, nhưng Ngài đã tổ cho mọi người ân-huệ không suygiảm của Ngài và lòng Ngài ước-muốn cho họ nhận được phước tốt nhất.

Đương khi mọi người tụ-tập lại Chúa Jêsus thấy một người bị bịnh. Ngài biết người Pha-ri-si đương trông chừng Ngài và sẽ phản-đối nếu Ngài chữa bịnh trong ngày Sa-bát, bởi vày Ngài cất tiếng hỏi rằng một sự chữa bịnh như thế có hợp-pháp hay không. Trong khi họ chưa biết trả lời làm sao, thỉ Ngài chữa lành người bịnh và quở-trách sự giả-hình của họ, và cảnh-cáo sự giả-dối của họ, nhắc cho dờ-đệ của chủ-nghĩa hình-thức ấy rằng trong ngày Sa-bát họ không ngần-ngại đề cứu súc-vật của họ, thì tại sao họ lại cho việc cứu một người ra khỏi bịnh-tật là một tội-lỗi? Chúa Jêsus không hề khuyến-khích phạm luật Sa-bát, nhưng Ngài dạy rằng luật ấy phải được giải-thích bằng tình yêu.

Khi các khách tiệc ngời lại, Chúa Jêsus thấy họ chọn những chỗ tốt nhất, Ngài nhơn dịp ấy mà quở-trách về những dục-vọng ích-kỹ và ban một bài học về sự khiêmnhường. Khi Chúa Jêsus khuyên khách tiệc «hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn,» thì không phải Ngài chỉ dạy họ giữ phong-thái tốt-đẹp hay sự khôn-ngoan trần-thế, cũng không phải khuyên nên nguy-trang sự kiêu-hãnh bằng về khiêm-nhường. Ngài đã đưa ra cái luật cao-cả rằng trong vòng những kẻ theo Ngài, sự hạ mình và sự cảm biết mình vô-giá-trị trước mặt Đức Chúa Trời là điều-kiện cốtyếu đề được cất-nhắc và danh-dự «Bởi vì ai tự nhắc mình lèn, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.»

Rồi lúc Chúa Jêsus nhìn quanh bàn tiệc, Ngài lại tìm được cơ-hội để dạy một bài học về lòng bác-ái. Ngài nói với chủ tiệc—trong giọng Ngài có đượm khí-vị hoạt-kê rằng khi mời khách thì đừng chỉ mời người giàu, kẻo «rủi-ro» (trong câu nói của Chúa, bản tiếng Anh có chữ «Haply» xui-xẻo) lại được người ta mời lại, nhưng cũng hãy mời cả người nghèo, là kẻ không thể mời trả được. Lại một lần nữa, không phải Chúa chỉ dạy về những luật thù-tiếp trong xã-hội, Ngài minh-định cái nguyên-tắc thuộc linh cao-cả về những động-lực vô-kỷ cho những hành-vi thiện-đức. Đừng bao giờ ban ơn cho người ta với những ỳ-tưởng là sẽ nhận ơn lại.

Tuy-nhiên, Chúa Jêsus không có ý cấm ta mời kháchkhừa giàu đến nhà hay buộc đãi tiệc chỉ giới-hạn cho những người nghèo, nhưng Ngài dạy rằng đừng bao giớ phục-vụ với hi-vọng kiếm lợi cho mình. Đãi-đẳng «bạnhữu,» «anh em,» «bà-con» «láng-giềng giàu» thì rất lịch-sự, vui-về và có lợi nữa, nhưng không có trường-hợp đãi-đằng nào như thế có thể được xem là công-đức vì họ có thể «mời lại mà trả»; nhưng nếu cư-xử tử-tế đối với những người nghèo hay giàu mà chỉ vì muốn giúp ich họ, không có một ý-nghĩ tư-lợi nào hoặc hiện-tại hay tươnglai, thì hành-vi đó chắc sẽ không mất phần-thưởng «đến kỳ kể công-bình sống lại, người sẽ được trả.»

Có thể là những lời này đã gọi lên một hình-ảnh, khiến cho một người trong những khách tiệc nói lên «Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời,» Chúa nhân cơ-hội đó mà kề một thí-dụ về Tiệc Tối Lớn đề vi với cái ngu-dại tội-lỗi của kẻ từ-chối không chịu nhận lời mời cứu-rỗi. Trong câu chuyện này những kẻ được mời đến dự tiệc, trước-tiên giả-bộ muốn đi, nhưng cuối-cùng họ lại từ-chối, những lời thoái-thác vô-nghĩa ấy chứng-tỏ họ hoàn-toàn mê-mải với những vấn-đề tư-riêng mà coi thường chủ tiệc. Nhưng chỗ của họ đã được thay thế bằng những khách khác, người thì nghèo khổ, bơ-vơ ở

TÍNH GIÁ

14: 25 - 35

trong thành-phố, kẻ thì lang-thang trên các đường cái, hàng rào xung-quanh. Chúa Jêsus đã vẽ ra bức tranh về sự cứu-rỗi Ngài đem đến bị người Pha-ri-si từ-chối, và đã được những kẻ thâu thuế, tội-nhân, Dân-ngoại bị khinhrẻ tiếp-nhận trước.

Tuy-nhiên, có một sứ-điệp cho những người ngồi bàn lúc ấy, và có một sứ-điệp cho mọi kể chối-bỏ Đấng Christ ngày nay. Những người Pha-ri-si mời Chúa đến dự-tiệc là giả bày-tổ thiện-cảm đối với Ngài là Đấng tiên-tri, trong khi lòng họ thì ghét Ngài; và chính con người đã đưa ra nhận-xét có về đạo-hạnh về «nước Đức Chúa Trời» đề mở đầu cho thí-dụ, lại không chịu nhận lời mời đến «ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời» mà Chúa Jêsus đem tới.

Cũng vậy, ngày nay có nhiều kẻ tổ lòng tôn-kính bề ngoài đối với chân-lý Cơ-đốc-giáo, và nói về Nước Đức Chúa Trời cách thiện-cẩm, nhưng họ lại mải-mê trong tưlợi và không có lòng yêu-thương Đức Chúa Trời bao nhiêu, nên họ từ-chối sự cứu-rỗi, trong khi đó những thành-phần căn-bã của xã-hội và những dân ngoại-giáo bị khinh-rẻ đã vui-mừng tiếp-nhận lời mời đến sự sống, sự giao-thông thiên-thượng và sự vui-vẻ đời đời.

4. Tinh giá 14 : 25 - 35

«25 Có doàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: 26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chỉ em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn-đồ ta. 27 Còn ai không vác thập-tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn-đồ ta.

²⁸ Vả, trong các người có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí-tồn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? ²⁹ c khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê-cười, ³⁰ và rằng: Người này khởi-công xây, mà không thể làm xong được! ³¹ Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn-luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nồi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? ³² Bằng chẳng nồi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. ³³ Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có; thì không được làm môndồ ta.

³⁴ Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? ³⁵ Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe !»

Trong khi Chúa Jêsus đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem, đoàn dân đi theo càng đông và càng náo-nhiệt thêm. Dânchúng tưởng rằng Ngài sắp lập một nước trong vinh-quang, tráng-lê và quyền-năng, ho mong được dự-phần trong vinhhiền ầy. Đề đánh tan sư hiểu lầm, Chúa Jêsus quay lai phán cừng họ những điều-kiên chính-yếu để làm môn-đồ Ngài. Những kẻ theo Ngài phải sẵn-sàng hi-sinh, chịu khổ và phân-phát của minh có cả đến mang sống của minh nữa. Khi Ngài bảo rằng họ phải ghét thân-thuộc và chính mạng sống mình thì Ngài có ý nói rằng họ phải yêu Ngài hơn những cái đó, và chỉ xem những kẻ đó như là chướng. ngai, khi họ chốgn-nghịch Ngài và ngăn-trở ta phục-vụ Ngài. Làm môn-đồ của Ngài thì phải sẵn-sàng «vác thậptu-giá mình », tượng-trưng của sự đau-khổ và sự chết. phải luôn tuân-phục ý-chỉ của Đấng Christ, dầu phải chịu kho-nhoc thiết-thời bao nhiều cũng vậy.

Chúa Jêsus không muốn làm nẵn lòng những kẻ theo Ngài, nhưng bảo họ phải tính-toán trước. Ngài minh-giải điều đó bằng ví-dụ về kẻ dại-dột lo đặt nền xây nhà mà không tính toàn-thể chi-phi và khẳ-năng mình có, hoặc điên-khùng kéo quân ra trận mà không tính-toán trước mình phải hi-sinh bao nhiêu đề thắng trận. Chúa Jêsus có ý nói rằng chẳng thà đừng bước vào đời sống tín-đồ còn hơn là bước vào rồi thất-bại Ngài chỉ muốn người ta trước khi bước vào cuộc sống ấy đã sẵn-sàng từ-bỏ mọi sự là điều đời-hỏi trong khi phục-vụ Chúa. «Như vậy nếu ai trong

15:1-32

các ngươi không bổ mọi sự mình có, thì không được làm môn-đồ ta.»

Không gì vô-dụng bằng kẻ theo Đấng Christ mà còn có óc thế-tục, ích-kỷ, cứng-cỏi. Người ấy cũng như muối mất vị mặn, người ấy thiếu cái bản-chất tín-đồ; người không còn có thể phục-vụ Chúa nữa.

5. Con trai phóng-dầng Đoạn 15

«¹ Hết thảy các người thầu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. ²Các người Pha-ri-si và các thầy thông-giáo lằm-bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tộl-lỗi, và cùng ăn với họ!

³ Ngài bèn phán cho họ lời thí-dụ nằy: ⁴ Trong các người ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không đề chín-mươi-chín con nơi đồngvằng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao ? ⁵ Khi đã kiếm được, thì vui-mừng vác nó lên vai; ⁶ đoạn, về đến nhà, kêu bạn-hữu và kẻ lân-cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. ⁷ Ta nói cùng các người, trên trời cũng như vậy, sẽ vui-mừng cho một kẻ có tội ăn-năn hơn là chínmươi-chín kẻ công-bình không cần phải ăn-năn.

⁸ Hay là, có người dờn-bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ-càng cho kỳ được sao ? ⁹ Khi tìm được rồi, gọi bầu-bạn và người lân-cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. ¹⁰ Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên-sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng-rỡ cho một kẻ có tội ăn-năn.

¹¹ Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. ¹² Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ dược. Người cha liền chia của mình cho hai con. ¹³ Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoangdàng, tiêu sạch gia-tài mình. ¹⁴ Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo-thiếu, ¹⁵ bèn đi làm mướn cho một người bồn-xứ, thì họ sai ra dòng chăn heo. ¹⁶ Nó muốn lấy vỏ dậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho.

¹⁷ Vậy, nó mới tỉnh-ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dưdật, mà ta đây phải chết đỏi! ¹⁸ Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã dặng tội với trời và với cha, ¹⁹ không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.

²⁰ Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. ²¹ Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn dáng gọi là con của cha nữa. ²² Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hāy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn, ²³ Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, ²¹ vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi-sự vui-mừng.

²⁵ Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, ²⁶ bèn gọi một đầy-tớ mà hỏi cớ gl. ²⁷ Đầy-tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh-khoẻ. ²⁸ Con cả liền nồi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. ²⁹ Nhưng nó thưa cha rằng: Nây, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con dặng ăn chơi với bạn-hữu tôi. ³⁰ Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia-tài cha với phường điểm-dĩ rồi trở về, thì

cha vì nó làm thịt bồ con mập ! ³¹ Người cha nói rằng : Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. ³² Nhưng thật nên dọn tiệc và vui-mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.»

Thi-du « Con Trai Hoang-đàng » quí-báu, có một không hai này chỉ có mình Lu-ca chép. Tất cả những gì trong đó như văn-chương hoa-mỹ, nhân-tính sâu-đậm, cảm-tình rộng lớn, bức tranh toàn-bích về ân-điền và tình-yêu Đức Chúa Trời, đều đặc-biệt phù-hợp với mục-đích và tinhthần của sách Tin-Lành này.

Thí-dụ này nối tiếp với hai thí-dụ khác, đề gồm tóm và hoàn-thành sự dạy-dỗ của nó: thí-dụ về Chiên Lạc và Đồng Bạc Mất. Sở-dĩ Chúa kề ra ba thí-dụ đó là vì người Pha-ri-si bàn-tán chỉ-trích Ngài giao-du với những kẻ cặnbã xã-hội, thân-mật tiếp-rước những tội-nhân ăn-năn. Chúa Jêsus quở-trách kẻ nghịch cùng Ngài bằng cách tỏ ra rằng việc vui-mừng vì tìm được một con chiên lạc hay đồng bạc mất là một điều tự-nhiên; thì khi Đức Chúa Trời tìm được một linh-hồn lạc mất dĩ-nhiên Ngài càng vui-mừng hơn nhiều. Rõ-ràng, những kẻ không chung phần vui-vẻ với Ngài là những kẻ ở ngoài tình yêu và sự giao-thông với Ngài.

Thí-dụ thứ nhứt minh-khải tình yêu của Đức Chúa Trời, chỉ tổ lòng trắc-ần của Ngài đối với những nỗi khốn-khồ bơ-vơ của tội-nhân.

Thí-dụ thứ hai chỉ tổ một linh-hồn lạc mất quí giá chừng nào trước mặt Đức Chúa Trời từ-ải. Cả hai thídụ ấy mô-tả lòng sốt-sắng và kiên-nhẫn của Ngài trong việc tìm-kiếm tội-nhân, và sự vui-mừng vô-hạn của Ngài khi, phục-hồi những kẻ hư-mất. Câu « Trên trời cũng như vậy, sẽ vui-mừng cho một kẻ có tội ăn-năn hơn là chínmươi chín kẻ công-bình không cần phải ăn-năn », không uên diễn-giải một cách theo nghĩa đen. Nó không có nghĩa là Đức Chúa Trời thỏa-mãn thấy một người có tội ăn-năn hơn là thấy một người thánh không phạm tội. Ở đây Chúa muốn nói đặc-biệt về những người thâu thuế ăn-năn và những người Pha-ri-si tự-xưng nghĩa. Đức Chúa Trời không vui vì tội-lỗi của kẻ thâu thuế, cũng không xem người Pha-ri-si là hoàn-thiện, hoặc coi họ và những gì tốt nhất của họ là trung-thành vời luật-pháp Đức Chúa Trời. Dầu sao đi nữa, thì tinh-thần đạo-đức vẫn tốt hơn là sự bại-hoại và sự vô-luật-lệ. Tuy-nhiên, một tội-nhân ăn-năn hiều-biết ân-điền và sự thương-xót của Đức Chúa Trời luôn luôn được đẹp lòng Chúa hơn là người Pha-risi, kiêu-hãnh, ưa chỉ-trích, tàn-nhẫn dầu cách cư-xử đạođức của anh ta có đúng bao nhiêu đi nữa.

Chân-lý ấy sẽ được sáng-tỏ hơn trong thí-dụ Con Trai Hoang-Đàng. Ở đây chúng ta thấy mô-tả trọn-vẹn kinhnghiệm của tội-nhân ăn-năn và thái-độ vô tình-nghĩa của người Pha-ri-si khinh-thị. Đứa con đi hoang biểu-hiện cho tội-nhân và cách cư-xử của người anh nó biểu-hiện cho người Pha-ri-si.

Trong khi mô-tả của sự hoang-đàng của người con nhỏ, Chúa Jêsus cũng cho ta một hình-ảnh đầy-đủ về tínhchất và hậu-quả của tội-lỗi. Có người tưởng rằng thí-dụ về Chiên Đi Lạc chỉ rằng tội-lỗi, theo một phương-diện, do sự ngu-dốt mù-quáng dẫn đến, còn thí-dụ về Đồng Bac Mất ám-chỉ vì rủi-ro bất-ngờ mà phạm. Tuy-nhiên, thí-dụ về Con Trai Hoang-Đàng tổ rằng tội-lỗi thường do sự lựa-chọn tự-ý và do lòng muốn hưởng-lạc của con người, Kết-quả của nó được tô bằng những màu-sắc bi-thảm. Ta được trình-bày cho thấy ảo-ảnh của nó, nỗi khổ, ách nôlê, niềm thất-vọng do nó đem lại cho con người. Về phương-diên mô-tả hậu-quả của tội-lỗi, ta không thể thêm gì hơn vào cái cảnh người con trai ở xứ xa, sau khi tiêu-xài hết, nan đói-kém đến, chàng ta bán thân đi giữ heo, phải ăn cả những món khó nuốt dùng cho heo ăn mà cũng chẳng được no.

Chẳng có một bức tranh nào về sự ăn-năn đẹp như khi Thầy tả lúc người con hoang-đàng «tỉnh-ngộ». Tộilỗi của chàng ta chẳng những là dại-đột mà còn là điênkhùng. Chàng ta nhớ lại thuở vui-sướng sung-túc tại giađình khi xưa. Chàng nhận biết nhu-cầu tuyệt-vọng hiệntai của chàng, chàng quyết-định đứng dậy trở về cùng cha. Hơn nữa, chàng thấy mình đã xúc-phạm chẳng những là cha trần-gian từ-ái mà cả Đức Chủa Trời nữa, và thấy rằng chàng không xứng-đáng trở lại thân-mật với cha nữa. Ăn-năn không phải chỉ là đau-buồn về tội-lỗi, mà còn là thừa-nhận rằng mình đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời thánh; là sự thay đồi của tấm lòng đối với Ngài, và quyết-định sống một đời sống mới tự biểulộ bằng hành-động dứt-khoát. «Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.»

Nói cho đúng, câu chuyên Con Trai Hoang-Đàng đến đó là kết-thúc. Nhưng với một ý-nghĩa khác, phần đẹpđể hơn hết đã được kể tiếp theo. Đó là phần mô-tả tình vêu vô-biên của Đức Chúa Trời đối với mọi linh-hồn ăn-năn. Ông cha chẳng hề thôi thương-yêu đứa con đi hoang hoặc thôi hi-vọng hay trông-đợi nó trở về. Ngày đêm ông mong-ngóng đứa con hoang-bat. Nên vừa khi thấy mặt đứa con thì lòng đầy thương-hai « chay ra ôm lấy cổ mà hôn. » Người con hoang-đàng sẵn-sàng xưnglõi, nhưng cha chàng hầu như không nghe gì cả, lo ra linh cho đầy-tớ, « mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó ; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn » rồi « hãy bắt con bò mập mà làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng ». Đó chẳng những là hình-ảnh của sư tha tội mà còn là của sư khôi-phục toàn-ven nữa. Nó bảo-đảm cho tội-nhân rằng khi người quay về cùng Đức Chúa Trời thì sẽ nhận được mối liên-lac mật-thiết của một người con thừa-tự và sự trở lại của người sẽ đem lại niềm vui-mừng cho lòng Đức Chúa Trời, là Đẩng xem người như «đã chết mà lai sống, đã mất mà lai thấy được. »

Hình-ảnh của người con lớn cũng được phác-họa cách khéo-léo. Rö-ràng hình-ảnh này mô-tả những người Pha-risi vô-tình-nghĩa đã ganh-ghét sự vui-mừng của những người thâu-thuế và tội-nhân ăn-năn. Ngoài ra nó cũng đem tời một sứ-điệp cho mọi người ở các thời-đại, hạng người mà tôn-giáo đối với họ, chỉ là việc vâng-phục cách miễn-cưỡng hay trung-thành cách khô-khan những luật lệ của Đức Chúa Trời. Nó chỉ vào những linh-hồn không tìm thấy sự thích-thú nào trong sự phục-vụ và giao-thông với Đức Chúa Trời, và không chịu chia-xẻ niềm vui của những linh-hồn lac mất được cứu-rỗi.

Người con lớn không biết gì về kinh-nghiệm của một người con thật. Chàng ta chỉ là một nô-lệ. Khi người em trở về, chàng không đứng đó trông-chờ với cha, mà «ở ngoài đồng.» Khi hay em mình được đón rước vào nhà, thì chàng giận cành hông. Chàng không chịu vào, rồi khi cha ra khuyên vào, thì chàng trách ông thiên-vi, bac-tình, Những lời của chàng mô-tả rất đúng tâm-trang tư xưngnghĩa của người Pha-ri-si: «chưa từng trái phép... cha» lai tổ ra chàng ta ít nhân được đặc-ân của mình, «cha chẳng hề cho tôi một con dê con.» Câu trả lời của ông cha đã chỉ ra những cơ-hội mà anh ta không chịu nhận biết và những đặc-quyền mà anh ta không chịu hương: «Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con.» Người Pha-ri-si lúc nào cũng có thể hưởng được ân-điền, sự thương-xót và tình yêu của Đức Chúa Trời. nhưng đối với họ đạo Chúa đã trở thành một gánh năng nghi-thức và nhiệm-vụ. Vì nó không đem lại cho lòng họ sự thỏa-mãn, vui-vẻ nào. Có đòi điều trong kinh-nghiệm của họ giống với nhiều tín-đồ Đấng Christ ngày nay. Không nhận chân ơn tha tội của Đức Chúa Trời và sự sẵn lòng cung-cấp những nhu-cầu thuộc-linh, quên mất cái cơ-hội sống hằng ngày trong sự cảm-thông và thân-hữu với Ngài. Không biết đến niềm vui của những kẻ hư-mất ăn-năn và được cứu-rỗi, vì cớ đó họ nhờ sức-lực riêng của mình, mêt-mỏi buồn-năn mà cố-gắng làm những điều họ tin là đúng vâng-phục mệnh-lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng cuộc sống của họ chỉ như tôi-tở, chờ không như địa-vị tự-do, vui-vẻ, vêu-dấu của những đứa con thật.

Điềm nghệ-thuật cao nhất của thí-dụ này là chấm dứt đột-ngột. Chúng ta không biết người con lớn có chịu nghe lời cha không. Đó là một lời kêu-gọi những người Phari-si, họ sẽ tiếp-nhận ân-điền của Đức Chúa Trời và đem kế-hoạch cứu-rỗi của Ngài đến cho kể hư-mất chăng, hay họ chỉ tiếp-tục chỉ-trích và ganh-ghét những tội-nhân ănnăn ? Chúng ta sẽ sống như tội-tở hay như con-cái.

6. Quản-gia bất-trung

16: 1-13

«1 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn-đồ rằng: Người giàu kia có một quản-gia, bị-cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ, 2 Vây, chủ đòi người đó mà nói rằng : Ta nghe nói về ngươi nỗi chi ? Hây khai ra việc quản-trị của người, vì từ nay người không được cai-quản gia-tài ta nữa. 3 Người quản-gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nồi, còn đi ăn-mày thì hồngươi. 4 Ta biết đều ta sẽ làm, đề khi bị cách chức, có kẻ tiếp-rước ta về nhà. 5 Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhứt rằng: Người mắc nợ chủ ta bao nhiêu? 6 Trả lời rằng: Một trăm thùng dầu. Quản-gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau: Năm chục. ⁷ Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi, mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm hộc lúa mì. Quản-gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết: Tám chục. 8 Chủ bèn khen quản-gia bất-nghĩa ấy về việc người đã làm khôn-khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thôngcông với người đồng-đời mình thì khôn-khéo hơn con sáng-láng. 9 Còn ta nói cho các ngươi : Hãy dùng của bất-nghĩa mà kết bạn, đề khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.

¹⁰ Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn. ¹¹ Vậy nếu các người không trung-tín về của bất-nghĩa, có ai đem của thật giao cho các người? ¹² Nếu các người không trung-tín về của người khác, ai sẽ cho các người được của riêng mình? ¹³ Không có đãy-tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nãy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nãy mà khinh-dề chủ kia. Các người không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.»

Thường thường người ta cho rằng thí-dụ về Quản-gia bắttrung là một thí-dụ khó hiều nhất của Chúa. Dường như Chúa khen-ngọi một người đi ăn-cướp chủ mình và dùng người ấy làm gương cho những kẻ theo Ngài, lại dường như có ý rằng người ta có thể dùng tiền đề mua chỗ ở trong thiên-đàng. Nhưng nếu đọc kỹ-càng ta sẽ thấy Chúa không phải khen-ngợi sự xảo-trá, mà là khen-ngợi sự cần-trọng, lo xa của người ấy, và Ngài muốn những kẻ theo Ngài bắt-chước những đức-tính nầy trong một người xấu, hơn nữa cho ta thấy có thể dùng tiền-của cách hào-phóng đề được sự vui-thỏa lâu dài.

Đày là câu chuyện của một quản-gia được quyền quảntrị tài-sản của một địa-chủ giàu-có. Người ta thuật lại cho òng chủ hay về sự hoang-phí và gian-lận cửa kể nô-bộc này. Chủ truyền xét sồ-sách và hắn ta chắc sẽ bị mất việc. Tuy-nhiên, anh ta đã nắm lấy cơ-hội đương còn mà sử-dụng của-cải giao cho anh ta đề kết bạn hầu sau này anh ta có thể đến ở nhờ khi không còn chức quản-lý nữa.

Càu chuyện này dùng đề minh-giải ý-nghĩa quản-lý tàisản. Không có tiền-của nào là thuộc riêng về một kẻ theo Chúa; tiền-của ấy được giao-phó cho người đề sử-dụng cách khôn-ngoan theo ý-muốn của Chủ. Một ngày kia sẽ có một cuộc tính số gắt-gao về cách sử-dụng ấy. Bởi vậy, ngày nay chúng ta phải khôn-ngoan thận-trọng sử-dụng của-cải giao-phó cho ta thế nào đề trong cõi đời đời hầu đến, chúng ta sẽ không hối-tiếc mà chỉ vui-mừng. Trong thí-dụ người quản-gia phạm lỗi gian-lận khi anh ta trừ nợ cho những kẻ mắc nợ chủ mình. Anh ta đã dùng của-cải không phải của mình đề ích-lợi về sau. Dĩ-nhiên, người tín-đờ Đáng Christ phải hành-động hết sức chàn-thật, tuỳ-nhiên khi người ban-phát của-cải cho người khác cách rộng-rãi, thì thật ra người đương dùng tiền-bạc của Chùa, và dĩnhiên, dùng theo ý-muốn của Chủ mình.

Về phương-diện ứng-dụng, Chúa Jêsus minh-định sự sử-dụng tiền-bạc đề giúp-đỡ cho sự an-lạc của kẻ khác, chẳng những áp-dụng cho người giàu mà cũng cho những người nghèo nữa. «Ai trung-tin trong việc nhỏ hơn hết, cũng trung-tin trong việc lớn.» Chúa Jêsus lại tổ rằng chức-vụ quản-lý hiện-tại của tín-đồ Đấng Christ chỉ là công-cuộc đào-tạo cho một chứcvụ lớn hơn trong đời sau. «Vậy nếu các ngươi không trung-tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi.»

Tình yêu là động-lực của lòng trung-nghĩa trong những người quản-lý. Cái khó-khăn của người đầy-tờ bất-lương là anh ta không trung-thành với chủ mà chỉ lo phục-vụ cho mình. Người nào thật lòng yêu Chúa sẽ trung-tín trong việc sử-dụng những của-cải giao-phó cho mình. Cái hiềmhọa của kẻ làm quản-lý là tinh-thần trung-thành nước đôi. «Không có đầy-tờ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh-dề chủ kia. Các người không có thề đã làm tôi cho Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. »

Phú-hộ và La-xa-ro 16 : 14 - 31

«14 Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền-tài, nghe mọi dều đó, bên chê-cười Ngài. ¹⁵ Ngài phán cùng họ rằng : Các người làm bộ công-bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các người ; vì sự người ta tôn-trọng là sự góm-ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời ¹⁶ Luật-pháp và các lời tiên-tri có đến đời Giảng mà thời ; từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. ¹⁷ Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luậtpháp phải bỏ đi. ¹⁸ Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà-dâm, ai cưới đờn-bà bị chồng đề, thì cũng pham tôi tà-dâm.

¹⁹ Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn-ở rất là sung-sướng. ²⁰ Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. ²¹ Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

22 Vå, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng Ap-ra-ham ; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23 Người giàu ở nơi Âm-phủ đang bi đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi. xin thương lấy tồi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước dặng làm cho mát lưỡi tội; vì tội bị khổ trong lửa này quá đổi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xaro phải những sư dữ; bây giờ, nó ở đây được yênůi, còn ngươi phải bị khô-hình. 26 Vả lai, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngượi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tòi ơi! vây thì xin sai La-xa-ro đến nhà cha tôi, - 28 vì tôi cố năm anh em, - đặng người làm chứng cho họ về những đều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau-đớn này chăng, 29 Ap-ra-ham trả lời rằng : Chúng nó đã có Môi-se và các đẳng tiên-tri ; chúng nó phải nghe lời các đẳng ấy ! 30 Người giàu nói rằng : Thưa Áp-ra-ham tổ tội, không phải vậy đầu : nhưng nếu có kẻ chết sống lai đến cùng họ, thì họ sẽ ăn-năn. ³¹ Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đáng tiên-tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lai, chúng nó cũng chẳng tin vay. »

Thí-dụ về người quản-gia bất-trung dạy cho ta cách sửdụng của-cải cách hợp-lý. Thí-dụ về phú-hộ và La-xa-ro được Chúa dùng đề cảnh-cáo những người nghe của Ngàị khỏi lạm-dụng của-cải. Giữa hai thí-dụ, Lu-ca có ghi lại mấy câu nói, chúng ta không thề phán-đoán cả-quyết sự liên-lạc giữa những câu đó, nhưng hình như chúng ta được Lu-ca trích lại đề làm lời giời-thiệu cho thí-dụ thứ hai, câu 14-18. Trong đó có một lời quở-trách người Phari-si về tật tham-lam vấn-vương họ, và một câu nói về thầm-quyền tuyệt-đối của Luật-pháp. Họ chỉ biết giữ những chữ của luật-pháp, đề rồi sẽ bị tinh-thần của nó lên án.

Người Pha-ri-si chê-cười Chúa Jêsus vì Ngài day nhấtthiết phải có lòng hào-hiệp, từ-thiện và phải dùng củacải các vô-kỷ. Chúa trả lời rằng những kẻ thù-nghịch đó có thể được loài người tôn-trọng, nhưng Đức Chúa Trời đọc thấu tấm lòng, cho nên có người được loài người khen-ngoi mà trước mặt Chúa chỉ là kẻ gớm-ghê. Chúa Jêsus giải-bày rằng sứ-điệp của Tin-Lành dẫu có khác Luật-pháp và dẫu nhiều người sốt-sắng tiếp-nhận đặcân phước-hanh của nó, Tin-Lành vẫn không loại Luậtpháp ra nhưng chứng-tổ những đòi-hỏi của Luật-pháp có thể được đáp-ứng ra sao. Khi Ngài nói về một nét trong Luật-pháp không thể qua đi, là Ngài nói về những nét li-ti trong những chữ Hê-bơ-rơ có thể phân-biết chữ này với chữ khác, và ý Ngài nói rằng sự đòi-hỏi nhỏ bé nhất của Luật-pháp cũng là thiêng-liêng và trường-tồn. Ngài minh-hiền những chân-lý đó bằng cách nhắc lại Điều-răn thứ bảy, nhấn mạnh rằng không thể giải-thích Luật-pháp bằng những lý-thuyết mơ-hồ về sự ly-di mà sư ngoai-tình mất tính-cách tội-lỗi đi đàu. Dầu có những sắc-luật khác biện-giải, nó cũng vẫn là tội như thường. Chúa Jêsus có ý nhắc-nhở người Pha-ri-si rằng Luật-pháp cử trường-tồn và thiêng-liêng dẫu cho những kẻ theo chủnghĩa luật-pháp chỉ biết giữ những chữ của nó cũng đã bịkết-án.

Trong thí-du về phú-hộ và La-xa-rơ, Chúa Jêsus không dạy rằng làm giàu là tội-lỗi hoặc tất cả kẻ nghẻo đều được cứu. Ngài muốn nói đến cái hiềm-họa nghiêm-trọng của sự sử-dụng tiền-bạc cách ích-kỷ. Tội của người phúhộ không phải ở trong cách làm giàu hay trong sự giàucó của người, cũng chẳng phải trong nếp sống kém đạođức của người, mà ở một điều đã được mô-tả minh-bạch là trong khi ông ta sống ích-kỷ xa-xỉ thì có một người thiếu-thốn khỏ-sở ngời ngay trước cửa nhà ông mà không được giúp-đỡ. Lão phú-hộ ấy thường được gọi là Dives, tên La-tinh có nghĩa là « người giàu-có. » La-xa-rơ chỉ là một nhân-vật trong thí-dụ của Chúa, ở đày được đặt cho một tên đặc-biệt. Rất có thể tên La-xa-rơ được dùng đề chỉ đức-tin tin-cậy nơi Đức Chúa Trời của người. Câu chuyện tỏ ra rằng chẳng những cuộc sống hiện nay của hai người

171

tương-phản nhau, mà cuộc sống hầu đến của họ lại càng tương-phản nhau hơn. Hình-ảnh của thi-dụ không nên đem diễn-dịch theo nghĩa đen một cách vô-lý, nhưng trong đó có hàm-chứa một lời cảnh-cáo nghiêm-nghị, và phía sau những tu-từ pháp ấy là những thật-sự nghiêm-trọng. Nó ảm-chỉ sự hối-hận khốn-khồ luôn luôn dày-vò những kẻ đã dùng của-cải, địa-vị, cơ-hội của mình trên trần-thế cách ích-kỷ. Hậu-quả của nó thật là đau-buồn vô-tận. Thờikỳ biến-chuyền phải đến, đó là thời-kỳ phán-xét và báophục.

Ta thấy Chúa Jêsus đương cảnh-cảo người Pha-ri-si; lão phú-hộ là đại-diện của hạng nầy, hạng người chỉ biết giữ luật-pháp cách chi-ly, sống cuộc đời xa-xỉ phóng-túng cách ich-kỷ. Người giàu ấy gọi Áp-ra-ham bằng cha và Ápra-ham gọi lại bằng con. Điều nầy ám-chỉ rằng hầu hết những người Do-thái chính-thống có thể bị hư-mất và cuối-cùng sẽ đến chỗ đau-đơn.

Khi người giàu yêu-cầu cảnh-cáo đặc-biết cho anh em người, thì có thể là người vì tình thương mà xin, cũng rất có thể là người có ý bào-chữa rằng nếu được soi-sáng nhiều hơn chắc người đã không pham tội cách đáng buồn như vậy. Tuy-nhiên, câu trả lời rất y-nghĩa « Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.» Đó là câu trả lời cho người Pha-ri-si về điều họ luôn luôn vêu-cầu, họ muốn Ngài ban cho họ một phép lạ hiền-nhiên nhờ đó họ sẽ biết được sử-mệnh thiên-thượng của Ngài. Chúa tỏ-bày rằng một dấu-hiệu trong phép la phi-thường cũng chẳng bao giờ thuyết-phục được những tấm lòng sai-lac trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài còn tuyên-bố rằng Luật-pháp và Lời Tiên-tri nêu ra một cách minh-bach cái điều-luật thiên-thương về tình-yêu. Kẻ nào không giữ luật tối. thượng này trong khi sử-dụng của-cải cùng tất cả những cơ-hội và đặc-quyền của mình là đương bị kết án và rước lấy nguy-cơ phải chịu đau-đớn vĩnh-viễn.

8. Cånh-cáo các môn-đồ 17 : 1 - 10

«¹ Đức Chúa Jêsus lại phán cùng mòn-dò rằng: Không có thề khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy! ² Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ nầy phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cồ nó mà quăng xuống biền còn hơn. ³ Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở-trách họ; và nếu họ ănnăn, thì hãy tha-thứ. ⁴ Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn-năn, thì hãy tha tội cho họ.

⁵ Các sứ-đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức-tin cho chúng tôi ! ⁶ Chúa đáp rằng: Nếu các người có đứctin trộng bằng hột cải, các người khiến cây dâu này rằng: Hãy nhồ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.

⁷ Ai trong các người có đày-tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao ? ⁸ Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau người sẽ ăn uống sao ? ⁹ Đày-tớ vàng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng ? ¹⁰ Các người cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tồi là đày-tớ vôích; đều chúng tôi đã làm là đều chắc phải làm.»

Sau những lời Chúa quở-trách người Pha-ri-si về sự lạm-dụng của-cải cho những mục-tiêu ích-kỷ, Lu-ca ghi lại bốn điều cảnh-cáo khác nhau cho các môn-đồ. Điều thứ nhất, câu 1, 2, cảnh-cáo về hiềm-họa gây cho kẻ khác phạm tội. Chúa nói rằng, trong thế-giới của ích-kỷ và dục-vọng gian-tà này, việc gây cờ vấp-phạm không thề nào tránh được, nhưng Ngài nghiêm-nghị công-bố sự khốn-nạn cho những kẻ nào phạm lỗi ghê-gờm ấy. Ngài bảo rằng một người như thế chẳng thà chết chìm dưới biền còn hơn là để phạm một tội như vậy. Sự chết của thàn-thể vẫn hơn sự chết của linh-hồn nhiều. Như vậy, Chúa Jêsus cảnh-cáo những kẻ theo Ngài đề họ đừng dẫn dắt kẻ khác đi lạc hay gây cho kẻ khác vấp-ngã, nhất là đối với những người chưa trưởng-thành bằng họ, hoặc về thờigian hay về kinh-nghiệm. Không có thời nào mà Hội-Thánh không nó những tấn bi-kịch trong đó quyền-thế, ảnhhưởng bị sử-dụng cách ich-kỷ đề hướng-dẫn sai-lạc những lịnh-hồn trong trắng. Không có đời sống nào là không có cơ-hội đề đặt những tảng đá vấp-ngã trên lối đi của kẻ khác, hoặc vô-tình gày những ảnh-tưởng tai-hại khiến kẻ khác pham tội.

Điều cảnh-cảo thứ hai, Lu-ca ghi lại trong câu 3,4, Chúa Jèsus răn môn-đồ không nên thiếu lòng bác-ái. Ngài khuyên họ lúc nào cũng phải sẵn-sàng tha-thứ. Ngài không khuyếnkhích sự yếu-đuối hay lo-là đối với tội-lỗi; Ngài cho rằng khi một người anh em phạm tội thì người ấy đáng nhận và nên nhận một lời quở-trách. Phải làm thế nào cho người ấy cảm-biết và nhìn-nhận tội-lỗi mình. Tuynhiên, cần phải đối-xử với người cách nhơn-tử, và nếu người thành-thật ăn-năn, hãy nên tha-thứ người cách dễdãi. Dẫu là người tải-phạm nhiều lần cũng không nên nuôidưỡng căm-thù đối với người. Khi Chúa nói người có thế phạm « một ngày bảy lần », là ý Ngài nói rằng dầu lỗi đó có bị tái-phạm bao nhiều lần đi nữa, mà nếu người đó ăn-năn thành-thật thì cũng không được tử-chối tha-thứ.

Mười hai sử-đồ có lẽ vì cảm thấy trách-nhiệm nặng-nề dè trên họ, nên đã cầu-xin Chúa rằng «Xin thêm đức-tin cho chúng tôi. » Câu trả lời của Chúa hàm-chứa một lờ_i cảnh-cáo long-trọng, rằng điều họ xin thêm đó là cầnthiết, cần-thiết hơn họ tưởng nhiều lắm. Tuy-nhiên, trong câu trả lời cũng có một lời hứa nhân-từ. Ngài từ-ái quởtrách họ vì họ thiếu đức-tin, nhưng rồi lại làm cho họ vững tinh-thần lại bày-tỏ cho họ quyền-năng vô-hạn của đức-tin. Chúa chúng ta quả-quyết rằng nếu họ có đức-tin thật, dẫu rằng nhỏ như một vật nhỏ nhất trong thiên-nhiên, tức là « một hột cải,» thì họ có thể chỉ dùng một tiếng nói mà làm nên một việc phi-thường, nói cách tượngtrưng là khiến cho một cây dâu nhồ gốc lên mà trồng xuống biền. Những kẻ theo Chúa ngày nay cần được nhắcnhở về những thực-sự ấy, đó là những giới-hạn hẹp-hòi thường giam-giữ đức-tin, và những khả-năng vô-tận mà họ có thể đạt được nếu họ tin-cậy nơi Đấng Christ cách đơn-sơ, vô-điều-kiện và thực-tế. (Câu 5, 6).

Lời cảnh-cáo thứ tư ghi ở đây là quở-trách sự kiêucăng, tự-mãn, thích ca-tụng khen-thưởng, thường thấy trong những kẻ theo Đấng Christ. Chúa Jêsus day rằng những công-tác của loài người dầu có hoàn-hảo đến đâu, cũng không thề khoe-khoang trước mặt Đức Chúa Trời, đó chẳng qua là bồn-phận mà thôi. Chân-lý nầy được nêu ra trong thí-dụ về «Đầy-tớ vô-ích » câu 7-10. Chữ « vôích» không có nghĩa là vô-giá-trị, mà đề chỉ một kẻ không hề đi quá bồn-phận của mình. Đây là hình-ảnh một tôimọi đã làm đây-đủ công-việc ở ngoài đồng cách trungtín rồi, tối về lại tiếp-tục làm những bồn-phận khác nữa. Chủ của nó không tổ ý cám-ơn về những điều nó phải làm. Ông cũng chẳng khen-ngọi đầy-tở vì đã làm theo lịnh ông.

Đối với mọi người cũng vậy, một cuộc đời thánhkhiết yêu-thương chẳng qua chỉ là điều Đức Chúa Trời đòi-hỏi. Không có lý-do gì đề đòi-hỏi phần thưởng cho cuộc sống đó. Không có cớ gì đề mong được ca-ngợi, thăng tiến. Làm ít hơn tức là lơ-đỉnh một bồn-phận hiềnnhiên mà làm nhiều hơn bồn-phận là điều không thề được. Dầu trong thí-dụ này Chúa quở-trách sự kiêu-hãnh, cắt bỏ tất cả công-đức của việc làm thi trong nhiều thí-dụ khác Chúa lại dạy một cách quả-quyết về những phần thưởng Ngài sẽ ban cho những tôi-tở trung-thành không phải Ngài bắt-buộc phải làm, bèn là đề chứng-tỏ ân-điền từ-ái của Ngài.

C. Glai-đoạn cuối-cùng Đoạn 17: 11 - 19: 28

1. Người Sa-ma-ri phung 17 : 11 - 19

«11 Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ-cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón-rước Ngài, đứng đẳng xa, 13 lên tiếng rằng: Lay Jêsus, lay Thay, xin thương-xót chúng tôi cùng ! 14 Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tě-lễ. Ho đương đi thì phung lành hết thảy. 15 Có một người trong bon họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lai, lớn tiếng khen-ngợi Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà ta on Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đầu ? 18 Chỉ có người ngoại-quốc này trở lai ngoi-khen Đức Chúa Trời ư ! 19 Ngài lai phán rằng : Đứng dây, đi, đức-tin ngươi đã cứu ngươi.»

Sự chữa lành mười người phung bắt đầu chu-kỳ biếncố cuối-cùng đánh dấu những chặng đường chót của Chúa Jêsus về hướng Giê-ru-sa-lem. Lu-ca ghi lại phép lạ nầy rất thích-hợp, vì đặc-điềm chính của câu chuyện là lòng biết ơn và phước lành của một người Sa-ma-ri, mà Lu-ca luôn luôn mô-tả Chúa Jêsus là Cứu-Chúa chẳng phải riêng cho người Do-thải mà cho cả nhân-loại.

Tuy-nhiên, trong phép lạ này còn có một đặc-điểm khác; những người phung được truyền lịnh đi khai cho các thầy tế-lễ rằng họ đã khoẻ-mạnh trước khi họ được chữa lành. «Họ đương đi thì phung lành hết thảy.» Không cần phải có một đức-tin nhỏ nào mới đi được như vậy; song khi họ đi thì đức-tin của họ đã được tưởng-thưởng. Ngày nay cũng vậy, người ta đến với Đấng Christ xin Ngài giải-phóng khỏi tội-lỗi. Ngài truyền linh cho họ hành-động như đã nhận được lời cầu-xin ấy, rồi cùng với hành-động đức-tin, lời cầu-nguyện được nhậm. Mệnh-lệnh của Đấng Christ bao-hàm một lời hứa, và đối với mọi lời hứa của Ngài, chúng ta có thể luôn luôn tincậy trong sự an-toàn tuyệt-đối.

Một người trong bọn họ « thấy mình đã được sạch, bèn trở lai lớn tiếng ngợi-khen Đức Chúa Trời; lai đến sắp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Vå, người đó là người Sa-ma-ri. » Có một chút ngạcnhiên và buồn-bã trong câu hỏi của Chúa Jêsus khi Ngài thấy người phung được lành nằm dưới chơn Ngài : « Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại-quốc này trở lại ngọi-khen Đức Chúa Trời u?» Ta đang ngạc-nhiên vì lòng vô-ơn rất thường thấy trong loài người. Có lẽ đến chín phần mười sẽ quên hết những ân-huệ họ nhận được. Hiếm có người nhìn-biết mình mang ơn kẻ khác. Càng đáng buồn hơn khi ta thấy chỉ có một số ít người trong vòng những kẻ nhận được sự cứu-rỗi của Chúa biết tỏ lòng tri-ân đối với Ngài bằng một cuộc sống vui-vẻ phục-vụ, tuyên-bố rằng ho phải sống cho Đấng đã chết vì ho.

Với người Sa-ma-ri thì đã có một lời hứa và bảo-đảm; « Đứng dậy, đi; đức-tin người đã cứu người.» Có thể Chúa Jêsus định lưu-ý người được chữa lành là nhờ đứctin trong chính Chúa. Ngài muốn nuôi-dưỡng những hạt giống của cuộc sống mời người, hầu người tin-cậy trọnvẹn- hơn nơi thân-vị Ngài. Cũng có thể Ngài định nói rằng đức-tin đã chữa lành thân-thể người, đức-tin biểulộ trong sự trở lại và lòng biết ơn của người đã đem lại cho người sự cứu-rỗi của linh-hồn. Dầu là trường-hợp nào ta cũng được nhắc-nhở rằng lòng biết ơn thường thấy ở những nơi ta ít đề ý nhất; rằng điều đó luôn luôn làm vui lòng Chúa và đó là điều-kiện tiên-quyết đề được thưởng thêm sự vui-mừng phước-hạnh.

2. Sự hiện đến của nước Trời

17 : 20 - 37

«²⁰ Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rō-ràng, ²¹ và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

22 Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước-ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được. 23 Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng theo họ. 24 Vì như chớp nháng loẻ từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. 25 Nhưng Ngài trước phải chịu đau-đớn nhiều, và bị dòng-dõi này bỏ ra. 26 Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người : 27 người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy-diệt thiên-hạ hết. 28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, tröng-tria, cất-dựng; 29 đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-dôm, thì trời mưa lửa và diêm-sinh, giết hết dân thành ấy. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể này. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; aj ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. 32 Hãy nhớ lai ve của Lót. 33 Ai kiếm cách cứu sư sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. 34 Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm ehung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 35 Hai người đờn-bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị đề lại. 37 Các môn-đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu ? Ngài đáp rằng : Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tai đó, »

Hoặc vì hiếu-kỳ hay vì muốn tranh-luận, Người Pha-risi đã đến hỏi Chúa khi nào nước Đức Chúa Trời đến. Chúa Jêsus trả lời rằng nước ấy không đến như cách người ta mong-đợi, hoặc hiện ra như một sự-vật hữuhình đề ho có thể nói: nước đó «ở đây, hay là ở đó» bởi vì chính vi Vua đã «ở giữa» họ mà họ chẳng nhậnbiết. Bởi vậy, khi Chúa Jêsus phán « Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi » chắc Ngài không có ý nói nước ấy ở trong tấm lòng thù-nghịch và bất-kinh của người Phari-si; cũng không phải là nói về cái quan-niệm đẹp-đẽ quen - thuộc cho Nước Trời là «sư tri-vì của Đức Chúa Trời trong tâm-hồn người » như đã diễn-tả trong Tân-Ước. Có lẽ Chúa Jêsus có ý nói rằng Nước Trời hiện-diện trong thân-vị của Ngài. Bắn-chất của Nước Trời luôn luôn là thuộc-linh và gồm trong « sự công-nghĩa, bìnhan và vui-mừng.» Tuy-nhiên, trong tương-lai nước ấy sẽ xuất-hiên hữu-hình khi Vua hiên ra. Câu hỏi về thời-gian và cách hiện đến của nước ấy không thể hỏi để thỏa trí tò-mò hoặc để gây tranh-luận. Đối với những người trầnthế như hang Pha-ri-si, thì điều quan-trọng là Đấng Christ, Đầng thiêng-liêng đến từ trời, phải được nhận làm Chủ và Chúa, rồi nhiên-hậu khi phục-vụ Ngài họ sẽ được ban cho môt cuộc sống tươi-mới phước-hanh.

Đối với các môn-đồ là những kẻ đã tin-cậy Ngài, Chúa Jêsus có thề trả lời đầy-đủ hơn là Nước ấy sẽ khánh-thành trong vinh-quang lúc Ngài trở lại. Ngài phán cùng họ rằng họ phải trông-đợi trong một thời-gian lâu-dài đến nỗi mọi lòng mòn-mỏi mong cho ngày vinh-quang đến ngay, và có nhiều kẻ lừa-gạt sẽ bảo là Ngài đến nơi nằy, lúc kia. Tuy-nhiên, Ngài sẽ hiện ra thình-lình trong vinhquang chói-lói, cũng như nhớp-nhoàng chỉ là một luồng sáng lòe ngang qua bầu trời.

Song trước khi đến trị-vì, Vua phải chịu đau-khổ và chết; và cái thế-giới đã chối-bỏ Ngài sẽ không ngờ Ngài trở lại. Khi Ngài tái-hiện, nhân-loại cũng vô-tình, lơ-đĩnh và miệt-mài trong những sự thường-thức của đời sống, giống như người đời đại-hồng-thủy hay dân-cư Sô-đôm trong thời phán-xét của nó. Ngược lại, những người nào có dự phần vĩnh-viễn trong Nước Trời chắc phải trông-đợi Chúa trở lại. Tháiđộ thích-hợp của họ lúc ấy được phô-diễn bằng những hình-ảnh sau: kẻ ở trên mái nhà đừng xuống lấy của-cải, kẻ ở ngoài đồng đừng chạy về nhà, họ không được nhìn lui, nhưng cứ hăng-hái tiến-tới đề gặp mặt Chủ, vì chỉ trong Ngài mới có an-toàn và hi-vọng.

Đó là lúc chia-ly cả đến người đương gần-gũi mậtthiết. Ví-dụ, hai người ngủ chung một giường; một người được đem đi, một người bị đề lại; hai người đàn-bà làm chung một việc; một được đem đi, một bị đề lại. Chữ «đem đi» cùng một ý-nghĩa đẹp-đẽ với lời Chúa hứa trong Tin-lành Giăng, «Ta sẽ đem các ngươi đi với Ta.» Nó nói về sự bình-an vui-mừng phước-hạnh của những kẻ hờn-hở hoan-nghênh sự trở lại của Vua.

Về câu môn-đồ hỏi sự ấy sẽ xảy ra ở đầu thì Chúa trả lời rằng ở khắp mọi nơi. Nơi nào có xác chết thì có chim ó tụ-họp, nơi nào có sự hư-hoại và tội-lỗi thì sự phán-xét sẽ giáng xuống. Nhưng tiếp theo sự phán-xét này là vinhquang của Nước mà những kẻ theo Đấng Christ đương cầu-nguyên, hoạt-động và thức-canh chờ-đợi.

3. Quan án bất-công

18:1-8

«¹ Đức Chúa Jêsus phán cùng mòn-dồ một thí-dụ, dễ tỏ ra rằng phải cầu-nguyện luôn, chó hề mỏi-mệt: ² Trong thành kia, có một quan án không kính-sợ Đức Chúa Trời, không vị-nề ai hết. ³ Trong thành đó cũng có một người dờn-bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lễ công-bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. ⁴ Quan ấy từchối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính-sợ Đức Chúa Trời, không vị-nề ai hết, ⁵ song vì dờn-bà góa nầy khuấy-rầy ta, ta sẽ xét lễ công-bình cho nó, đề nó không tới luôn làm nhức dầu ta. ⁶ Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công-bình đó đã nói chăng ? ⁷ Vậy, có lễ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lễ côngbình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu-xin Ngài, mà lại chậm-chạp đến cứu họ sao ! ⁸ Ta nói cùng các người, Ngài sẽ vội-vàng xét lẽ công-bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng ? »

Thi-dụ về quan án bất-công được Chúa kề liên-hệ trực-tiếp đến sự giảng-dạy cho họ về sự trở lại của Ngài. Bởi vậy, nó không phải chỉ khuyên-giục cầu-nguyện tồngquát, mà cầu-nguyện cho sự đến của Đấng Christ và đặcbiệt hơn là cho sự trông-đợi tin-cậy biến-cố ấy và những phước-hạnh do đó mà ra.

Tuy-nhiên, nó quả có khích-lệ cho sự cầu-nguyện của các tín-đờ Đấng Christ trải qua các đời. Lý-luận là thế nầy: Nếu một quan án bất-công, coi Trời cũng như người, khong ai ra vì mà còn phải nghe lời một bà góa vô-danh co vật-nài, bới vì ông ta sợ bà cứ kêu-ca mãi, sẽ làm phiền ông, thì huống chi Đức Chúa Trời công-bình lại càng khong sẵn-sàng nghe những lời khẳn-cầu kiên-nhần cua những kẻ Ngài yêu luôn kêu-nài với Ngài sao!

Mặc dầu có những điều huyền-nhiệm, những kẻ theo Đấng Christ vân cứ nèn cầu-nguyện không ngớt. Họ nên trinn cho Ngài những điều khan-cầu với tat cả khuấy-động giục-giả, biet chắc rang Đức Chúa Trời đương nghe và aen lúc Ngài sẽ trả lời.

Tuy-nhiên, sức mạnh của thí-dụ là ở chỗ kề lại cho Hội-Tnanh sự yeu-đuoi và cò-đơn của họ trong khoảng thời-gian từ khi Đăng Christ bị đóng đinh đến khi Ngài tài-làm. Chúa Jêsus vưa mô-tả tinh-trạng thế-giời lúc Ngài trơ lại. Ngài đã chụp hình thái-độ vó-tình, lơ-là và miệtmài vao những chuyện trần-tục, rồi bây giờ Ngài muon thúc-giục ké theo Ngài hãy kiên-nhấn va hướng lòng vẻ Ngai trong sự trông-đợi cầu-nguyện. Góa-phụ trong thí-dụ nay không nhân mạnh xin quan án hình-phạt kẻ thù của bà và xin ban lại cho bà quyền sở-hữu. Đó là hình-ảnh cua Hội-thánh, chẳng những kêu-cầu báo-trả những kể bat-bở, lại còn cầu-xin cho được những ơn-phước đã hứa

và chắc sẽ nhận được khi Chúa trở lại.

18:1-8

Sau khi kễ xong thi-dụ, Chúa Jêsus hỏi một câu đượm vẻ đau-buồn «Song khi Con người đến, há sẽ thấy đứctin trên mặt đất chăng?» Lẽ còn những kẻ thật lòng với Đấng Christ, yêu Ngài và trông-mong sự trở lại của Ngài chăng? Câu hỏi đó chính là lời cảnh-cáo long-trọng về hiềm-họa của tinh-thần thế-tục và vô-tín sẽ thịnh-hành. Tuy vậy, câu trả lời không nên đáp với một tinh-thần thất-vọng, bi-quan, tuyệt-vọng. Hội-thánh lúc nào cũng có kẻ thù-nghịch, Hội-thánh phải luôn luôn canh-giữ những ảnh-hưởng thế-tục đương vây quanh.

Sẽ luôn luôn có những kẻ thật lòng với Chúa, được lựa-chọn khỏi thế-gian, rồi sau những ngày dài chờ-đợi mòn-mỏi, họ sẽ mừng-rỡ vì thình-lình vị chánh-án côngbình hiện ra với vinh-quang rực-rỡ hơn cả điều họ ướcmong cầu-xin.

4. Người Pha-ri-si và người thâu thuế

18: 9-14

«9 Ngài lại phán thí-dụ này về kẻ cậy mình là người công-bình và khinh-dễ kẻ khác: 10 Có hai người lên đền-thờ cầu-nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu-nguyên thăm như vày: Lay Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham-lam, bấtnghĩa, gian-dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. 12 Tôi kiếng ăn một tuần-lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tội. 13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lay Đức Chúa Trời, xin thương-xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tôi 1 14 Ta nói cùng các người, người này trở về nhà mình, được xưng công-bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải ha xuống, ai tư ha mình xuống sẽ được nhắc lên.»

Thi-dụ về người Pha-ri-si và người thâu thuế dùng đề day sự khiêm-nhường chẳng những trong sự cầu-nguyện

18: 9-14 NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ NGƯỜI THẦU THUẾ

mà cả trong mọi cách đánh giá bản-thân và trong mỗi lúc đến cùng Đức Chúa Trời. Nó đối-chiếu sự tương-phản giữa tôn-giáo hình-thức và tôn-giáo của tâm-hồn. Nó minhđịnh rằng chỉ có ăn-năn là con đường duy-nhất đến sự tha tội và bình-an.

Thi-dụ ấy không phải kề cho người Pha-ri-si dầu nó vạch trần sự giả-nguy và sự tự lừa-dối của mọi thứ chủnghĩa Pha-ri-si. Hình như khi kề, Chúa Jêsus đã nghĩ đến mấy người trong số đã theo Ngài ; nhưng dầu là thuộc giai-cấp nào hay nghề-nghiệp nào, thì bất-cử ở nơi nào, thời nào, bọn Pha-ri-si cũng có đại-diện trong đó. Đó là hạng người « chỉ cho mình là công-nghĩa, và coi kẻ khác không ra gì. »

Người Pha-ri-si ở đây được mô-tả theo cách đó. Người ấy lên đền-thờ để cầu-nguyện. Người đứng giữa đền-thờ nói với Đức Chúa Trời, nhưng đó không phải là lời cầu-nguyện thật. Người bắt đầu bằng chữ « Tôi tạ ơn Ngài, » nhưng thật ra người chỉ nói với chính mình. Người vui-mừng vì so với kẻ khác thì người thuộc một giai-cấp riêng. Người cho mọi kẻ khác là «tham-lam, bất-nghĩa, gian-dâm » vì điền-hình cho bon tội-nhân ấy là bọn thâu thuế khốn-khổ. Thay vì nhìn vào Đức Chúa Trời, người đã nhìn vào người thâu thuế. Người khoe-khoang rằng người đã giữ mình thoát khỏi tôi-lỗi của kẻ khác, lại làm nhiều việc lành hơn điều luật-pháp đòi-hỏi. Môi-se không bắt-buộc kiêng ăn, nhưng người Pha-ri-si kiêng ăn một tuần hai lần. Môi-se miễn cho vài thứ khỏi dâng phần mười; người Pha-ri-si dâng phần mười tất cả mọi lợi-tức của mình. Nói cách khác, người tốt hơn điều Đức Chúa Trời đòi-hỏi. Người làm như là Đức Chúa Trời cần biết ơn người. Con người như vậy đầu có hiểu gì về sự thánhkhiết của Đức Chúa Trời, về tinh-túy của những đòi-hỏi luât-pháp là tình-yêu !

Trái hẵn lại, người thâu-thuế cung-kính đứng cách xa con người có vẻ thánh-thiện ấy, vì công-tác từ-thiện của người ấy được mọi người cằm-phục. Người cũng chẳng dám ngườc nhìn lên trời. Người đấm ngực, dấu - hiệu của than-khóc, kêu lên cách buồn-thẳm « Lạy Đức Chúa Trời, xin thương-xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội ! » Những chữ trên hình như có hàm-ý rằng người tự coi mình là cách xa mọi người khác. Người cảm - biết và xưng-nhận mình là « kẻ có tội ; » nhưng khi nhìn-nhận lỗi-lầm và quay về Đức Chủa Trời, thì người được nhận là kẻ công-nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời và nhận được sự tha tội và bình-an.

Không thể nào hiểu lầm được bài học mà Chúa Jêsus muốn nhấn manh « Người này trở về nhà mình, được xưng công-bình hơn người kia.» Một cảm-giác tội-lỗi, một sự tìm-kiếm ơn tha tội, và một tiếng kêu-cầu ơn thương-xót của Đức Chúa Trời, đó chính là khởi-điểm của cuộc sống mới, rồi muốn tiến bộ trên đường thánh-khiết đến bực nào đi nữa, cũng cần phải có sự khiêm-nhường như vậy. Hễ càng gần Đức Chúa Trời thì càng cảm thấy mình tộilỗi, và càng không thể khoe-khoang về những thành-tích đạo-đức của mình. Hễ càng biết mình không ra gì, thì càng xứng-đáng để phục-vụ Đức Chúa Trời và đồng-loại. Đứng về phương-diện quốc-gia cũng như trong đời sống của cánhân, sự kiêu-ngao của chủ-nghĩa Pha-ri-si ngăn-trở tínhcách đắc-lực, tình huynh-đệ và ân-huệ của Đức Chúa Trời. Điều cần-thiết ngày nay là mọi người phải ăn-năn, phải biểulộ tấm lòng khiêm-cung, sám-hối: « Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải ha xuống, ai tự ha mình xuống sẽ được nhắc lên.»

5. Chúa Jêsus tiếp các nhi-đồng

18 : 15 - 17

«¹⁵ Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Jêsus, cho được Ngài rờ đến chúng nó. Mônđồ thấy vậy, trách những người đem đến. ¹⁶ Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng : Hãy đề con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn-cấm ; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. ¹⁷ Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhậnlãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó. »

Cả Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca đều vẽ lại bức tranh khả-ải về Chúa Jèsus chúc phước cho các em bé. «Vẻ quyến-rủ của cảnh ấy đã khiến nó được nhiều nghệ-sĩ đưa lên khung vải. Ý-nghĩa tượng-trưng trong cảnh ấy đã được

18: 15 - 17

Hội-thánh ngày nay công - nhận « Họ cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Jêsus. » Có lẽ cha mẹ bồng chúng trên tay mà đem đến. Họ biết rằng không phải chỉ kẻ phung cùi, người tàn-tật mới cầu Chúa rờ đến, mà quyền của Ngài cũng đem phước-hạnh lại cho trẻ em nữa.

Sự đặt tay đó là mối liên-lạc cá-nhân, là sự tiếp-xúc thuộc-linh mà ngày nay các bậc cha mẹ nên hết sức tìmkiếm cho con-cái. «Môn-đồ thấy vậy, trách những người đem đến. » Dường như họ cảm thấy rằng nhi-đồng không có nghĩa-lý gì, không nên đề can-thiệp vào công-việc của Chúa, hoặc đáng cho Ngài lưu-ý tới. Ngày nay cũng có nhiều điều ngăn-trở các bậc cha mẹ đem con đến cùng Đảng Christ. Thói quen, sự thờ-ơ lãnh-đam, sự sợ-sêt, rut-rè : cả đến bè-ban dường như cũng đóng vai « các môn-đồ » xưa mà ngăn-trở, trách-mắng những kẻ thật lòng muốn đem con-cái mình đến mối giao-hữu thánhkhiết với Chúa. Ngày nay không có điều gì quan-trọng hơn việc cất-bỏ những hàng rào chưởng-ngại đó. Nuôinăng thiếu-nhi bằng giáo-lý Cơ-đốc là điều tối-cần trong moi thời-đai. « Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng : Hãy đề con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn-cấm. » Câu trả lời của Thầy như vòng hào-quang xung-quanh mọi gương mặt thiếu-nhi. Sự trong-trắng và nhu-cầu của chúng đã khiến Thầy đặc-biệt lưu-ý. Điều ấy há không cảm-động chúng ta sao, chúng ta há không cảm thấy giống như Đảng Christ và cảm thấy hân-hanh được săn-sóc những kẻ nhỏ bé mà Chúa thật lòng yêu ấy sao? Chúng ta chỉ là đầy-tớ thật của Thầy khi chúng ta nghe thấy tiếng kêugọi của tuổi thơ mà cung-cấp cho chúng những nhu-cầu về thân-thề, tâm-trí cũng như thuộc-linh.

«Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. » Thuộc về chúng nó vì đó là quyền-lợi của chúng. Không phải nước ấy chỉ thuộc về những nhiđồng mà Chúa chúc phước hoặc tất cả nhi-đồng nói chung, nhưng tất cả mọi hạng tuồi, những kẻ nào có lòng tin - tưởng, nhờ - cậy và trong-trắng như trẻ em. Tất cả những người tin-cậy sự săn-sóc của Chúa và nhận ân-điền cứu-rỗi của Ngài sẽ tìm được một chỗ trong Nước Trời. Trong lúc đoàn dân nhìn chăm chăm cách ngạc-nhiên và cảm-động cái cảnh âu-yếm ấy, thì Cúu-Chúa của chúng ta nói thêm lời khuyến-cáo này: «Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận-lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. »

6. Vị quan giàu-có

18: 18 - 30

« 18 Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng : Thưa thấy nhơn - lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sư sống đời đời ? 19 Đức Chúa Jêsus phán rằng : Sao người gọi ta là nhơn-lành ? Chỉ có một Đấng nhơn-lành, là Đức Chúa Trời. 20 Ngươi đã biết các điều-răn này : Ngươi chớ phạm tội tà-dâm ; chớ giết người ; chố trôm-cướp ; chố nói chứng dối ; hãy hiểu-kính cha mẹ. 21 Người ấy thưa rằng : Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ, 22 Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng : Còn thiếu cho ngươi một đều ; hãy bán hết gia-tài mình, phân-phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của-cải ở trên trời ; bấy giờ hãy đến mà theo ta. 23 Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn-rầu, vì giàu-có lắm. 24 Đức Chúa Jêsus thấy người buồn-rầu, bèn phán rằng : Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào ! 25 Lac-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời ! Những người nghe đều đó, nói rằng : Vây thì ai được cứu ? 27 Ngài đáp rằng : Sư chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.

²⁸ Phi-e-rơ bèn thưa rằng : Näy, chúng tồi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. ²⁹ Đức Chúa Jêsus phán rằng : Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì có nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà-cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, ³⁰ thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và dời sau được sự sống đời đời. »

Trái với người thâu thuế ăn-năn và những trẻ em khả-ải mà Lu-ca mời mô-tả, ở đây ta bước tới cảnh một người trẻ tuồi, giàu-có, thanh-liêm, có ý-hướng đao-đức, 18: 18-30

nhưng vô-tình không biết đến tội tham-lam đe-dọa linhhồn mình, tin-cậy vào của-cải có thể ngăn-trở mình vào Nước Đức Chúa Trời. Mặc dầu có của-cải, tuổi trẻ, địavị, thế-lực, nhưng lòng người ấy vẫn không thỏa-mãn. Người đến cùng Đức Chúa Jêsus hỏi Ngài : « Thưa thầy nhơn-lành, tôi phải làm gì cho được sự sống đời đời ?» Lâp-tức Chúa Jêsus rầy người : « Sao người gọi ta là nhơnlành ? Chỉ có một Đấng nhơn-lành là Đức Chúa Trời.» Câu quở-trách của Chúa không phải là để biên-hô cho thầntánh của Ngài cũng chẳng phải chối-từ sư vô-tôi của Ngài, Ngài muốn cho người thanh - niên ấy nhận-biết nhu-cầu đạo-đức của mình. Ý Ngài nói rằng dùng chữ «nhơn-lành» cách vô-v-thức để chỉ một người mà chàng xem là một giáo-sư trần-gian, là dấu-hiệu chứng-tổ chàng có một vniêm nông-can về thiện-đức. Nếu phán-đoán theo tiêuchuẩn thiên-thượng, chàng thanh-niên không thể cho mình là thiên (nhơn-lành), cũng chẳng ai có thể cho mình là công-nghĩa trong ánh sáng thánh-khiết thiên-đường.

Đề đánh thức lương-tâm và quấy-động sự tự-phụ về công-nghĩa riêng của người hỏi đạo trẻ tuồi, Chúa Jêsus đã trắc-nghiệm người bằng ánh sáng của những điều-răn trong đó Đức Chúa Trời phát-biều ý-muốn của Ngài. Chàng thanh-niên lập-tức trả lời: « Tôi đã giữ mọi điều ấy từ thuở nhỏ » Chúa Jêsus dò vào sâu hơn đề tỏ rằng người ấy chưa hề giữ tinh-thần của luật-pháp mà chỉ giữ những chữ của luật-pháp ấy. Chúa Jêsus đã phát-giác lòng ích-kỷ của lòng người khi Ngài đưa ra trắc-nghiệm tối-hậu. « Còn thiếu cho ngươi một điều ; hãy bán hết gia-tài mình, phânphát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của-cải ở trên trời ; bấy giờ hãy đến mà theo ta. » Trong câu nói đó Chúa Jêsus lên án người thanh-niên đã phạm luật-pháp, vì điều đòihỏi căn-bản của nó là yêu đồng-loại như mình.

Chúa Jêsus hứa sẽ có phần thưởng đời đời cho sự hisinh, và Ngài hứa ban ảnh-hưởng quyền-năng qua sự giaohữu trực-tiếp với Ngài, hầu có thể giữ luật-pháp cách đầyđủ. Nếu phán-đoán bằng những điều-răn theo sự minhgiải của Đấng Christ, thì không ai có thể cho mình là côngnghĩa được. Hi-vọng duy-nhất của chúng ta là đến cùng Ngài đề được hướng-dẫn và giúp-đỡ. Ngài sẽ phơi trần sự ich-kỷ bi-mật trong lòng ta, và phát-huy tinh-thần yêuthương và phục-vụ vốn là bằn-chất của cuộc sống đời đời, và ở thiên-đàng Ngài sẽ đền-đáp tất cả những thiệt-hại cho những kẻ theo Ngài.

Chúa Jêsus không đòi-hỏi những kẻ vâng-phục Ngài phải bỏ tất cả những của-cải trần-gian. Ngài đang ở trong môt trường-hợp đặc-biệt khi Ngài phán linh trên cho vi quan giàu. Dầu vậy, Ngài thật có đòi-hỏi mọi người từ-bỏ tất cả những gì ngăn-trở ta theo Chúa và sự giao-kết cởimở thành-thật với Ngài. Trong trường-hợp của người đòihỏi đao này, chương-ngại-vật là của-cải người. Chàng không thể nào còn giữ nó mà có thể theo Đẩng Christ được. Chúa vach rõ cho chàng thấy thiện-đức của chàng can-cơt và không đủ chút nào. Ngài cho chàng thấy rằng lòng yêu tiền-bac là ung-nhọt ần-giấu trong linh-hồn chàng. Ngài đặt trước mặt chàng hai điều đề lựa-chon: của-cải hay sư sống đời đời mà chỉ mình Chúa Jêsus có thể ban cho. Ta không la gì khi thấy ông quan thanh-niên kia lần đầu-tiên cảm-biết mình bị tiền-bac trói-buộc khi phải nghe đến những điều-luật nghiêm-khắc : « Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn-rầu, vì giàu-có lắm.» Người đã giữ của-cải và bỏ Chúa. Người đã thấy cơ-hội để được sự sống đời đời nhưng người không muốn trả giá. Người giữ được của-cải nhưng đã mất linh-hồn minh.

Chúa Jêsus lấy làm thương-xót, nhìn xem người, bèn phán cùng các môn-đệ một chân-lý khiến họ kinh-ngạc, chân-lý mà cảnh-tượng trên vừa diễn-tả: «Kể giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào!» Điều này thật là lạ-lùng đối với người Do-thái. Họ cho rằng của-cải là bằngchứng cụ-thề về ơn Đức Chúa Trời. Vậy ý Chúa Jêsus nói gì? Ngài không định dạy rằng của-cải là tội-lỗi hay tàisản tư-hữu là một lỗi-lầm của xã-hội. Ý Ngài muốn nói của-cải có thề giữ không cho chủ-nhân nó đến làm môndò Đấng Christ và những kẻ chỉ lo mưu-lợi đề toại-thân, tự ngăn-trở mình không đến cùng Đấng Christ sẽ chẳng bao giờ được vào nước Thiên-đàng. Đến nỗi Chúa Jêsus lại nói thêm một câu có tính-cách khoa-đại: « Lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Kẻ nào muốn vào Nước Trời phải trở nên giống như đừa bé, phải từ-bỏ sự tự-thị sẵn-sàng hi-sinh tất cả những gì ngăn-trở mình trở thành đầy-tở biết vâng lời của Đấng Christ. Khi các môn-đồ nghe vậy, họ ngạc-nhiên hỏi: « Vậy thì ai được cứu ? » Chúa trả lời: « Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được. » Cần phải quyếtđịnh và hi-sinh, nhưng Đức Chúa Trời sẵn-sàng cung-cấp ân-huệ cần-thiết. Thánh-Linh của Ngài sẽ thêm sức cho những kẻ quay lại cùng Ngài và muốn sống một cuộc sống cao hơn.

Khi người giàu bỏ đi âu-sầu trong bộ áo đắt tiền, Phie-rơ nhìn theo người có vẻ chế-giễu, rồi quay lại nói với Chúa có vẻ tự-đắc: « Nầy, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. » Câu trả lời của Chúa không có ý khuyếnkhích người ta theo Ngài đề mưu-lợi. Sự cứu-rỗi của Ngài chỉ là công-việc của ân-điền. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng nhờ hi-sinh một vài thứ trần-tục mà có thể mua được sự sống đời đời. Tuy-nhiên, những lời dịu-dàng của Đấng Christ hứa cho chúng ta một phần thưởng phongphú đề bù-đắp lại những điều chúng ta phải nhượng-bỏ khi thành môn-đệ Ngài. Ngay bây giờ chúng ta cũng được phần thưởng gấp trăm lần không phải bằng hiện-vật mà bằng những kinh-nghiệm làm thỏa-mãn linh-hồn ta, và « đời sau được sự sống đời đời. »

7. Chúa Jêsus lại dự-ngôn về sự chết của Ngài

18 : 31 - 34

«³¹ Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ-đồ riêng ra mà phán rằng: Näy, chúng ta lên thành Giêru-sa-lem, mọi đều mà các đấng tiên-tri đã chép về Con người sẽ ứng-nghiệm. ³² Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo-báng Ngài, mắng-nhiếc Ngài, nhồ trên Ngài, ³³ sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. ³⁴ Song các mònđồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kíngiấu cho mòn-đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Jêsus nói là gì. » Khi Chúa Jêsus tiến về miền nam ngang qua Bê-rê, gần hết chặng đường cuối-cùng về Giê-ru-sa-lem, có một đoàn người hâm-mộ kéo theo, nhưng lòng Ngài nặng-nề vì biết rằng sự đau-khồ đương chờ-đợi Ngài, và Ngài đã trông thấy rõ-ràng hình-ảnh của thập-tự-giá ở trước mặt Ngài. Nhiều kẻ theo Ngài ngày nay cũng có một kinhnghiệm tương-tự, trong khi được thiên-hạ hâm-mộ, ai thấy cũng phải thèm-muốn, thế mà lòng họ đương bị mối sầu-não ngấm-ngầm dày-vò vì họ biết khồ-đau sắp đến với họ.

Những kẻ gần Ngài nhất bấy giờ cũng hoàn-toàn không biết gì về những ý-nghĩ của Ngài và Ngài rất cần được thông-cảm. Bởi vậy đây là lần thứ ba Chúa nói trước rõ-ràng sự chết sắp đến của Ngài. Ngài tuyên-bố rằng sự đau-khổ Ngài chịu là phù-hợp với những lời tiêntri và ở đây Ngài còn mô-tả tỉ-mỉ hơn những nơi khác về những nỗi khồ Ngài phải chịu. « Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại » đề bị thập-hình, sau khi đã chịu chế-giễu, phỉ-nhồ, đánh-đập, Ngài sẽ bị giết.

Vì chúng ta thấy rõ những điều Ngài phải đối-phó nên chúng ta mời hiều rõ ý-chí quả-cảm vô-song của Ngài khi Ngài tiến lên không hề chồn bước, đề lại tấm gương cảm-kích cho những kẻ phải vác thập-tự-giá mình mà theo Ngài.

Sự hiểu-biết như thế tỏ ra một Đấng tự biết mình có nhân-cách cao hơn người thường. Ngài tin-tưởng rằng Ngài đương làm ứng-nghiệm những lời tiên-tri trong Kinh-Thánh. Điều đó chứng-tỏ rằng Ngài tự xem mình là Cứu-Chúa của thế-gian. Ý-chí sẵn-sàng chịu khổ như thế chứngminh rằng Ngài tin sự chết chuộc tội của Ngài đóng vaitrờ tối-yếu trong công-cuộc cứu-rỗi.

Tuy-nhiên, phần-mộ không phải là đích cuối-cùng của Ngài. Với nhiều quả-quyết tuyệt-đối, Ngài tuyên-bố rằng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Viễn-tượng về cuộc khảihoàn ấy là một phần lý-do của sự can-đảm của Ngài. Chính nhờ sự sống lại vẻ-vang đó mà Ngài có thể trở thành Cứu-Chúa của nhân-loại.

東一陸

3

18 : 35 - 43 NGU

Dầu vậy, các môn-đồ vẫn không hiểu chi cả; Lu-ca nhấn mạnh sự tối-tăm của họ khi diễn-tả bằng ba lần điệp-ý. Họ không tin rằng Ngài cần phải chết, và sự sống lại đối với họ chỉ là một giấc mơ. Bởi vì họ không hề ngờ đến, nên khi Ngài sống lại thì lời chứng của họ lại càng đáng tin. Tuy-nhiên, có phải nếu họ trông thấy röràng hơn, không bị thành-kiến che khuất, thì đã đem cho Thầy một chút niềm vui trong linh-hồn cô-đơn của Ngài không? Và Ngài đã chẳng muốn cho mọi kẻ theo Ngài tin vào lời dự-ngôn của Ngài với một đức-tin yên-lặng và nghỉ-ngơi trên lời hứa của Ngài với mối hi-vọng khảihoàn đó sao?

3. Người mù thành Giê-ri-cô

18: 35 - 43

«35 Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người đui ngồi xin ở bên đường, 36 nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. 37 Người ta trả lời rằng: Ây là désus, người Na-xa-rét đi qua, ³⁸ Người đui bèn kêu lên rằng : Lay Jêsus, con vua Đa-vít, xin thươngxót tôi cùng ! 39 Những kẻ đi trước rây người cho nín di : song người càng kêu lớn hơn nữa rằng : Lay con vua Ba-vit, xin thương-xót tôi cùng ! 40 Đức Chúa Jesus dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, thì Ngài hỏi rằng: 41 Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: Lay Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lai. 42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy sáng mắt lai : đức-tin của người đã chữa lành người. 43 Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngơi-khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân-chúng thấy vậy, đều ngoi-khen Đức Chúa Trời,»

Đây là lần cuối-cùng Chúa Jêsus đi ngang qua thành Giê-ri-cô, Ngài chữa lành một người mù mà Mác ghi là Ba-ti-mê. Phép lạ này là chứng-cớ của quyền-phép thiênthượng và là dấu-hiệu của tình-cảm thế-nhân, nhưng cũng là một thí-dụ tỏ rằng chỉ mình Chúa Jêsus có khảnăng đề ban thị-giác lai cho những kẻ đui-mù về đaodức, cùng ban thị-quan thiêng-liêng rất cần-thiết nếu loài người muốn cư-xử với nhau và với Đức Chúa Trời cách phải lẽ. Trong chuyện Lu-ca kề có vài tiều-tiết khác với Ma-thi-ơ và Mác. Ma-thi-ơ nói tới hai người mù và cũng như Mác, kề rằng phép lạ xảy ra khi Chúa Jêsus lìa thành. Có thề Mác và Lu-ca chỉ nói về người mù được nhiều người biết nhất trong hai người đó, còn thành Giê-ri-cô mà Lu-ca nói chắc chỉ vào thành cồ hơn trong số hai thành cùng mang tên như nhau. Nhưng cả ba đều hợp nhau chỉ tả-vẽ tình-cảnh đáng thương của con người bơvơ, vì mù-lòa mà phải đi ăn-xin, và đó là biểu-hiệu chânthật của kẻ thiếu thị-giác thuộc-linh.

Rồi lại có hình-ảnh của những trở-ngại phải vượt qua, những điều hoài-nghi, những khó-khăn nằm trên đường những kẻ tìm-kiếm quyền chữa lành của Cứu-Chúa. « Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi. » Biết bao lần những kẻ tìm-kiếm ánh sáng và ơn chữa lành đã phải nghe những lời làm nhụt chí hoặc những ý-kiến dẫn đến chán-nằn tuyệt-vọng !

Lại có hình-ảnh của lòng cương-quyết khăng khăng và đức-tin không lay-động. Song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: «Lạy con vua Đa-vit, xin thương-xót tôi cùng.» Người ta đã cho hay rằng: «Ấy là Jêsus, người Na-xa-rét đi qua.» Người nhận-biết Đấng Tiên-tri ở Na-xa-rét Đấng Mê-si đã hứa, là Cứu-Chúa của thế-gian, nên khi bị rầy vì đã kêu-xin thương-xót, thì người cứ kiên-trì trong đức-tin và tin-cậy rằng Chúa Jêsus sẽ thương-xót và chữa lành.

Cuối-cùng là hình-ảnh của một sự cứu-chữa toàn-vẹn. Người mù không thất-vọng. Chúa Jêsus nói cùng người «Hãy sáng mắt lại; đức-tin của người đã chữa lành người.» Có biết bao người như người này đã thấy Đấng Christ sẵn lòng và có quyền ban cho họ sự sáng thuộclinh. Mắt họ mở ra thấy những sự-vật vĩnh-tại vô-hình, và họ có thể đi theo Thầy từng bước vui-về trong cuộc hành-trình về thành thánh, tại đây họ sẽ thấy Vua trong về đẹp của Ngài, họ sẽ trở nên giống như Ngài và sẽ « thấy Ngài như vốn có thật vậy. » 19 : 1 - 10

Những phép lạ như thế chẳng những chỉ khiến cho những kẻ được chữa lành vui-mừng; chúng còn khiến cho vô-số người khác mừng-rỡ vì đã minh-xác cho họ về lòng ưu-ái, ân-điền và quyền-năng thiên-thượng của Cứu-Chúa. Như Lu-ca đã mô-tả: « Hết thảy dân-chúng thấy vậy đều ngợi-khen Đức Chúa Trời. »

9. Sự qui-đạo của Xa-chê

19: 1-10

« ¹ Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang gua phố, 2 Tai đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bon thâu thuế, và giàu-có. 3 Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân động lắm, mà mình lại thấp. 4 Vây, Xa-chê chay trước, trèo lên cây sung, đề ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. 5 Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy. ngước mắt lên mà phán rằng: Hởi Xa-chê hãy xuống cho mau, vì hòm nay ta phải ở nhà ngươi, 6 Xa-chê vôi-yàng xuống và mừng rước Ngài. 7 Ai nãy thấy vây, đều lắm-bắm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà tro! 8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia-tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt-hai ai, bất-kỳ việc gì, tôi sẽ đến gấp tư. 9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bi mất. »

Khi « Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô,» một thànhphố có tiếng về đức-tin cũng như vô-tín « Bởi đức-tin các tường-thành Giê-ri-cô đồ xuống», rồi bởi sự vô-tín mùquáng những tường-thành ấy đã được xây lại và sự rủa-sả đã giáng trên người xây ương-ngạnh. Khi Chúa Jêsus đi qua thành nầy Ngài cũng phải chứng-kiến cả đức-tin lẫn sự vô-tin : sự vô-tin của dân-chúng và đức-tin của một người tên là Xa-chê. Tên này có nghĩa là « sự thánh-khiết », nhưng dùng nó đề chỉ con người nầy thật là không đúng. Những kẻ biết người rõ hơn hết thì gọi người là « tội-nhân », và có lẽ họ đúng. Người «làm đầu bọn thâu thuế, và giàu-có.» Có thể có người làm thâu thuế mà chân-thật, nhưng nếu vậy có lẽ người phải nghèo. Công-việc của Xachê là thâu thuế, và nếu ta nhớ rằng những chức-việc nầy thường làm giàu bằng phương-kế tống-tiền và bất-lương, thì một người thâu thuế giàu, it ra cũng là điều đáng ngờ.

« Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai.» Có thể là tánh hiếu-kỳ, nhưng ý-muốn của người có vẻ thiết-tha. Có thề người đã nghe về vị Đại Tiên-tri đối-xử tử-tế với những người thâu thuế và tội-nhân. Dầu vậy, người không thấy Chúa Jêsus được « vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp.» Trở-ngại thường hay dựng lên trên đường những kẻ mới bắt đầu chú-ý đến Đấng Christ. Tuy-nhiên, nếu ướcvọng họ thiết-tha thì họ sẽ được biết hơn về Ngài.

Xa-chê chứng-tỏ sự thiết-tha của ông, khi ông « chạy trước, trèo lên lên cây sung, đề ngó thấy Đức Chúa Jêsus.» Hành-động của người lùn giàu-có này có vẻ trẻ con, nhưng lòng thiết-tha của ông đã được đền-đáp bất-ngờ, vì khi «Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xachê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.» Đây là lần duy-nhất ta thấy Chúa Jêsus tự mời Ngài làm khách, nhưng chúng ta biết chắc rằng Ngài luôn luôn sẵnsàng trú-ngụ trong những tấm lòng mở rộng đề tiếp-nhận Ngài. Người ta bảo rằng Xa-chê qui-đạo trước khi ông xuống tới đất. Chắc-chắn đã có một sự thay-đồi lớn-lao trong lòng ông khi ông biết rằng Chúa Jêsus đã biết ông tườngtận, và ông đoán được Chúa sẽ làm gì cho mình. Rồi ông biểu-lộ đức-tin và hi-vọng của mình. « Xa-chê vội-vàng xuống và mừng rước Ngài. »

Đoàn dân đã nói gì? Y như những điều mà thế-gian thường nói mỗi khi có người trở lại cùng Đấng Christ tìmkiếm sự sống mới. Loài người luôn luôn nhỏ lại cái quá-khứ đen-đối mà người được cứu đương từ-bỏ. «Ai nấy thấy vậy, đều lằm-bằm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ l»

Xa-chê đã nói gì? Y như điều mọi người nói khi họ tìm thấy ân-điền do Đấng Christ ban và nhìn biết rằng cuộc sống mới chỉ khởi-sự sau khi đã ăn-năn và quyết-định. « Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia-tài mình mà cho kẻ nghèo.» Đề làm một Co-đốc-đồ người đã quyết-định làm hơn điều luậtpháp Do-thái dòi-hồi. Luật-pháp ấy chỉ đòi một phần mười thôi, mà Xa-chê hửa dành phân nửa lợi-tức của mình mà phục-vụ Chúa. «Và nếu có làm thiệt-hại ai, bất-kỳ việc gì, tòi sẽ đền gấp tư. » Hiền-nhiên một người thâu thuế có cơ-hội đề bời-hoàn lại như thế, và không có gì chứng-tổ lòng ăn-năn dứt-khoát bằng ước-vọng muốn sửa-chữa lại quá-khứ.

Chúa Jêsus nói gì? Đây là điều quan-trọng hơn hết : «Hôm nay sự cứu-rõi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Áp-ra-ham» Bởi đức-tin, thâu thuế thành Giễri-cô đã chứng-tỏ mình là con cháu thật của Áp-ra-ham, «cha của những kẻ tin.» Lòng tin-cậy nơi Đấng Christ đem cho người sự cứu-rỗi dành cho mọi người, cả cho những kẻ thấp-hèn, tuyệt-vọng và bị khinh-miệt nhất, «Bởi Con người đã đến tìm và cứu những kẻ bị mất.»

10. Thí-dụ mười nén bạc

19:11-28

«¹¹ Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Jesus thêm một thí-dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. ¹² Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế-tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; ¹³ bèn gọi mười người trong đám đầy-tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về. ¹⁴ Song dân xứ ấy ghết người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tồi không muốn người nầy cai-trị chúng tồi !

¹⁵ Khi người dã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các dãy-tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiều. ¹⁶ Đầy-tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. ¹⁷ Chủ rằng: Hỡi đầy-tớ ngaylành kia, được lắm; vì người trung-tín trong sự nhỏ-mọn, người sẽ được cai-trị mười thành. ¹⁸ Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa

19:11-28

×. .

sanh lợi ra được năm nén. ¹⁹ Chủ rằng: Người được cal-tri năm thành. 20 Người khác đến thưa rằng: Lay chúa, đây này, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn; 21 bởi tôi sợ chúa, vì chúa là người nghlêm-nhặt, hay lấy trong nơi không đề, gặt trong chỗ không gieo. 22 Chủ rằng: Hỡi đãy-tớ ngoan-ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi dā biết ta là người nghiêm-nhặt, hay lấy trong nơi không đề, gặt trong chỗ không gieo; 23 cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. 24 Chủ lai nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. 25 Ho bèn thưa rằng: Lay chúa, người ấy có mười nén rồi. - 26 Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. 27 Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai-trị ho, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.

²⁸ Sau khi Đức Chúa Jêsus phán đều đó, thì đi trước mặt dân-chúng lên thành Giê-ru-sa-lem.»

Chúa Jêsus cảm thấy cần phải kề thi-dụ về các Nén bạc, vì có sự tin-tưởng sai-lầm của dân-chúng rằng khi đến Giê-ru-sa-lem Ngài sẽ thiết-lập nước Ngài. Ngài biết rõ rằng mình sẽ bị chối-bỏ và chịu thập-hình, rồi sau một khoảng thời-gian dài Ngài mới sẽ trở lại trong khải-hoàn. Trong thí-dụ này Chúa nói trước cách quả-quyết về sự chối-bỏ đó và cảnh-cáo người Do-thái vô-tin về những hiềm-họa của họ. Mặt khác ngày khich-lệ các môn-đồ kiênnhẫn đợi-chờ Ngài trở lại, trông-mong sự hiện đến của Ngài, Ngài hứa ban cho những kẻ trung-thành ân-huệ dồi-dào.

Thi-dụ về các nén bạc nên nghiên-cứu chung với các thí-dụ Đầy-tớ Vô-ích, 17: 7-10. Những lao-công trong vườn nho, Mat. 20: 1-16, và các ta-lâng, Mat. 25: 14-30. Thi-dụ đầu dạy rằng không có phần thưởng nào có thể xem như là xứng-đáng. So với những điều Chúa ban cho chúng ta đến nỗi đồi cả chính mạng sống của Ngài để cứu chúng ta, chúng ta chẳng bao giờ có thể bảo là bắt đầu trả nợ Ngài, dàu là với sự phục-vụ trung-thành hơn hết. Dâu cho là đã tận-tụy chung-thủy hơn hết, ta vẫn chẳng có lý-do gì đề đòi phần thưởng được.

Thí-dụ về các lao-công trong vườn nho cũng vậy, cảnhcáo chúng ta về tinh-thần làm mườn, vì chúng ta có thể làm việc cho Chúa chỉ đề được phần thưởng, mặc cả chừng này công đề lấy chừng kia lương, ganh-tị những kẻ khác vì họ được lãnh bằng minh mà theo ta thì họ không xứng được như thế.

Tuy-nhiên, dầu ta không xừng-đáng được thưởng, dầu không nên lấy hi-vọng được thưởng làm động-lực phục-vụ, Chúa vẫn hứa chắc với chúng ta rằng Ngài sẽ ban thưởng cho những kẻ trung-thành trong ân-điền tuyệt-đối và công-bình toàn-vẹn khi Ngài trở lại. Thí-dụ về các ta-làng dạy rằng dầu cơ-hội và khả-năng phục-vụ Chúa có thể khác nhau, những người trung-thành như nhau sẽ được thưởng bằng nhau. Thí-dụ về nén bạc cho ta thấy rằng nếu cơ-hội cũng như nhau, ai trungthành hơn thì sẽ được phần thưởng lớn hơn.

Theo Lu-ca thì Chúa Jêsus kề chuyện ngụ-ngôn đó « vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. » Bởi vậy Chúa Jêsus sánh Ngài với một nhà quí-tộc đi đến xứ xa « đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về » Chúa Jêsus luôn luôn minh-định rằng sau khi Ngài thăng-thiên phải đợichờ một thời-gian dài rồi Ngài mới trở lại. Trong thời-gian ấy mọi kẻ theo Ngài phải trung-tín khai-thác những cơ-hội ban cho đề phục-vụ Chủ. Trong thí-dụ này Chúa Jêsus vẽ lại những cơ-hội ấy trong hình-ảnh những nén bạc, đó là một số tiền giá khoản 16 đồng Mỹ-kim một nén. So với một « talâng » thì đây là một số tiền vô-nghĩa. Chúa Jêsus muốn dạy rằng bất-cứ kẻ nào theo Ngài cũng đều được giao-phó cho một cái gì có thề làm lợi cho chính-nghĩa của Ngài.

Chúa Jêsus biết rằng người Do-thái chẳng những sẽ chối-bỏ Ngài mà còn cứ tiếp-tục vô-tín sau khi Ngài ra đi. Bởi vậy Ngài tả trong thí-dụ rằng « Dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người này cai-trị chúng tôi » Tuy-nhiên phần chính của bức tranh tả cảnh nhà quí-tộc trở lai và ban thưởng cho đầy-tớ. Phần thưởng này phân chia theo tỷ-lệ sự trung-tin của họ trong khi òng vắng mặt. Theo cách nói vi-von, kẻ làm lợi nén bạc của ông ra thành mười nén, thì được cho cai-trị mười thành, kẻ làm lợi được năm nén thì cai-trị năm thành. Điều đó chứng-tỏ rằng phần thưởng cho sự phục-vụ là được phục-vụ nhiều hơn. Trung-tín trong việc rất nhỏ là cách chuần-bị cho những trách-nhiệm lớn hơn và những công-tác vinh-hiền hơn. Đó là qui-tắc làm việc hiện-tại và cả tương-lai nữa.

Nhưng trong đám đó có một người không sử-dụng đến nén bạc của mình. Anh ta giữ nén bạc ấy bằng cách «gói trong khăn.» Anh ta viện cớ rằng anh ta sợ ông chủ và nói một cách hầu như khoe-khoang rằng anh không làm mất những gì đã giao cho mình. Anh ta trả lại những gì đã giao cho anh ta. Vị quí-tộc bèn trách-mắng người đầy-tớ bất-trung bằng chính những lời mà hắn ta đã dùng. Nếu biết ông chủ là nghiêm-nhặt, người đầy-tở ắt phải lo thế nào cho có kết-quả đề báo-cáo về chức-vụ quảnlý của mình. Có một điều hiền-nhiên là sư bất-trung sinh ra từ chỗ không biết về bản-tính của Chúa. Nhiều người e-sợ không dám đảm-đương những công-việc phục-vụ Đấng Christ vì họ không biết một điều mà thi-du này không ám-chỉ được, ấy là Đấng giao-phó cho ta những cơ-hội và khả-năng sẽ ban cho ta ân-điền nếu chúng ta cổ-gắng hết sức minh và thật lòng muốn làm lợi cho Chúa, cổ sử-dụng điều it-oi mà minh đương có. Trên đây nhà qui-tộc trách-mắng người đầy-tớ bất-trung vì hắn ta không làm cái điều tối-thiều mà hắn có thể làm được. Hấn có thể gởi bac vào Ngân-hàng, rồi nếu không được hơn, người cũng có thể lấy được tiền lời của số bac ấy. Mỗi đầy-tở của Đấng Christ đều có cách đề phục-vụ Ngài. Không bao giờ có một lý-do chính-đáng cho tình-trang lười-nhác, ngung-trê, bất-lực trong khi ta hoat-đông vì chinh-nghĩa Đấng Christ.

Tên đầy-tở bất-trung bị lấy mất nén bạc đề đưa cho người có mười nén, vì Chúa chúng ta muốn minh-giải cái chân-lý rằng với những cơ-hội, đặc-quyền, và ân-tứ cho ta, nguyên-tắc cái gì không dùng thì bị mất vẫn luôn luôn được áp-dụng. Biết sử-dụng đúng cách những ân19: 29-48 SV VÀO THÀNH KHẢI-HOÀN

từ dầu nhỏ bé thì sẽ khiến cho nó thành lớn hơn, nhưng nếu không nhận-biết và sử-dụng điều ta có thì kết-cục sẽ mất luôn, «Ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.»

Thí-dụ kết-thúc với lời cảnh-cáo long-trọng cho những kẻ chối-bỏ Đáng Christ. Bất-trung trong sự phục-vụ Đáng Christ là điều nguy-hiềm rồi, mà ở trong số người từchối không nhận Ngài lại càng đáng thương hơn. Những lời cuối-cùng đó Chúa mô-tả chẳng những sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem, mà cả sự hình-phạt của những kẻ tham-dự trong sự chối-bỏ quyền cai-trị của Ngài.

Giờ ra đi của Ngài sắp đến. Dân-tộc Ngài sắp-sửa chối-bỏ Ngài. Vị qui-tộc chỉ mới bắt đầu đề đi đến một xứ xa, vì Ngài « phán điều đó, thì đi trước mặt dàn-chúng lên thành Giê-ru-sa-lem. »

VI. CHƯC-VỤ KẾT-THỦC Đoạn 19: 29-21: 38

A. Sự vào thành khải-hoàn

19: 29 - 48

«²⁹ Đức Chúa Jésus gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn-dồ di, ³⁰ và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cỡi; hãy mở và dắt về cho ta. ³¹ Hoặc có ai hỏi sao các người mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa căn-dùng lừa này. ³² Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Jésus đã phán. ³³ Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng; Sao mở lừa con này ra? ³⁴ Hai người trả lời rằng; Chúa căn-dùng nó. ³⁵ Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Jésus; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nằng Ngài lên cỡi.

19 : 29 - 48

³⁶ Khi Đức Chúa Jêsus đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. ³⁷ Lúc đến gần đốc núi Ô-li-ve, cả đám môn-đồ lấy làm mừng-rỡ, và cả tiếng ngợi-khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, ³⁸ mà nói rằng: Đáng ngợi-khen Vua nhơn danh Chúa mà đến t Bình-an ở trên trời, và vinh-hiền trên các nơi rất cao t ³⁹ Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở-trách môn-đồ thầy t ⁴⁰ Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các người, nếu họ nín-lặng thì đá sẽ kêu lên.

⁴¹ Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: ⁴² Ước gì, ít nữa là ngày nay mày đã hiều-biết sự làm cho mày được bình-an t Song hiện nay những sự ấy kín-giấu nơi mắt mày. ⁴³ Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân nghịch đào hố xung-quanh mày, vây mày chặt bốn bề. ⁴⁴ Họ sẽ hủy hết thảy, mày và con-cái ở giữa mày nữa. Không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm-viếng.

⁴⁵ Đức Chúa Jêsus vào đền-thờ rồi, bèn đuồi những kể bán ở đó ra, ⁴⁶ mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu-nguyện; song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm-cướp.

⁴⁷ Hằng ngày Ngài giảng-dạy trong dền-thờ. Các thầy tế-lễ cả, các thầy thông-giáo, cùng người tôn-trưởng trong dân tìm phương giết Ngài; ⁴⁸ nhưng họ không biết dùng chước chỉ, vì dân-sự dều chăm-chỉ mà nghe Ngài nói. »

Chuyện-tịch Lu-ca kề không bao giờ thiếu khuynhhưởng nhân-loại, nhưng không có quang-cảnh nào chứachan tình-cảm, không có bức tranh nào màu sắc linhđộng bằng cảnh Chúa Jêsus vào thành Giè-ru-sa-lem trong khải-hoàn. Ta thấy Chúa Jêsus ngồi uy-vệ như một vị Vua, chung-quanh Ngài là đảm thần-dân hoan-hô, họ kéo qua đồi Ô-li-ve, trong khi đó các môn-đồ theo Ngài trải áo trên đường và tung-hô Ngài là Đáng Mê-si. Ta thấy Ngài than-vẫn về ngày điều-tàn của thành, Ngài đã nghe những âm-thanh ghê-rọn của âm-mưu giết Ngài do các kẻ cầm quyền chủ-xướng. Với tất cả những tiếng kêu vui-vẻ, nực-nở, sầu-khồ, những tiếng thầm-thì gian-ngoan, thật không có cảnh nào có đầy-đủ tình-cảm đến thế, và không nơi nào có thề diễn-tả sâu-sắc hơn mối tương-quan giữa những cảm-xúc bồng-bột trong tôn-giáo với đức-tin trong tôn-giáo như vậy.

- Ấn-tượng vào đôi mắt, lỗ tại và trái tim có thể đánhthức tình-cảm và dọn đường cho sự hàn-phục của ý-chí. Ngày nay, âm-nhạc, kiến-trúc và hùng-biện có một chỗ xứng-đáng trong việc phụ-trợ cho sự dâng mình. Trong cuộc nhập thành này, Chúa Jêsus đã hoạch-định mọi chitiết. Ngài sai hai môn-đồ ra tìm một con lừa con đề Ngài cỡi: Ngài để cho các môn-đồ trải áo lên lưng lửa, rồi khi đi Ngài đã đón nhận sự hoan-hô của quần-chúng. Khi người Pha-ri-si chỉ-trích Chúa Jêsus rằng Ngài để cho họ ca-tụng như vậy là làm cho náo-động, thì Ngài đáp rằng sự ngưỡng-mô ho dâng cho Ngài chẳng những thịch-hợp mà còn cần-thiết nữa, và rằng nếu quần-chúng nin-lăng thì đá sẽ « kêu lên » để hoan-nghinh và tôn-vinh Ngài. Đây là lần cuối-cùng Chúa Jêsus tự tổ mình là Vua nên sự tự bỏ mình phải bằng một phương-thức kích-động. Ngài kêu-gọi trí tưởng-tượng. Ngài kích-động cảm-tình. Ngài không có ý bảo rằng Ngài sẽ làm Vua như cách người ta tưởng. Con lừa mươn, những bộ áo nông-dân, những biểu-ngữ bằng cành lá không phải là phầm-phục thường-xuyên của triều-đình. Ngài muốn được thấy họ hàng-phục ý-chí, hàng-phục trọn đời sống họ, bởi vậy Ngài đem cho quần-chúng một ấn-tượng khích-động, gợi cảm. Ngài biết rằng cảm-xúc tôn-giáo trợ-lực cho đứctin tôn-giáo.

Tuy-nhiên, không nên làm-lẫn cảm-xúc tôn-giáo với đức-tin tôn-giáo. Cảm-xúc không thể nào thay-thế cho sự xác-tin. Chúa Jêsus không thể bị lừa. Khi Ngài vừa thấy thành thánh và nghe những lời dị-nghị cay-đẳng của người Pha-ri-si, Ngài đã thấy mình phải đương-đầu với một tinh-thần vô-tín ương-nganh. Ngài thấy trước sự chối-bỏ sự chết và tiếp theo là sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem, và Ngài đã thốt ra lời than-văn não-nùng « Ước gi, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm sao cho mầy được bình-an!» Ngài dự-ngôn về cảnh khủng-khiếp trong cuộc bao-vây và cô-lập Si-ôn, và tuyên-bố rằng điều đó xảy ra là vì họ không nhìn-biết Ngài đến với họ làm Cứu-Chúa không biết rằng chức-vụ của cuộc viếng-thăm ân-huệ này là đề khiến cho dân-tộc ăn-năn và tồn-tại. Đó là lời than buồn-thẩm, Ngài tiếc vì biết địa-vị đáng lẽ Giê-ru-sa-lem phải có.

Chúa Jêsus vào đền-thờ quở-trách những kẻ cầm quyền vì họ đề cho nhà Đức Chúa Trời thành ô-uế vì người ta ra vào buôn-bán tự-do. Cuối câu-chuyện ta thấy Chúa Jêsus đứng giữa khung-cảnh, một bên là các kẻ cầm quyền âm-mưu hại Ngài, còn bên kia là quần-chúng ngưỡng-mộ Ngài. Chỉ một thời-gian ngắn-ngủi sau, các kẻ cầm-quyền đã lôi-cuốn được quần-chúng la lên yêucầu đóng đinh Ngài, và chúng ta lại được nhắc-nhở rằng tình-cảm bồng-bột mà không đi với lòng xác-tin thì chẳng bao lâu sẽ nguội lạnh đến độ lãnh-đạm ghen-ghét.

Tuy-nhiên, có những người như các sử-đồ, chẳng bao giờ quên được quang-cảnh khải-hoàn. Họ càng nhận-thức ý-nghĩa cảnh ấy đầy-đủ hơn trong những năm sau khi lòng tin-cậy của họ đã được vững-lập. Họ đã nhìn lại những kinh-nghiệm của ngày lịch-sử nầy với những cảmgiác thấm-thía hơn, bởi vì cảm-xúc tôn-giáo ấy đã phátxuất ,từ đức-tin tôn-giáo.

B. Câu hỏi về quyền-phép

20: 1-8

«¹ Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đương dạy-dỗ dân-chúng trong đền-thờ và raotruyền Tin-lành, thì các thầy tế-lễ cả, các thầy thônggiáo, và các trưởng-lão đến thình-lình, ² Hỏi Ngài như vày: Hây nói cho chúng tôi, bởi quyền-phép nào mà thầy làm những điều nầy, hay là ai đã ban cho thầy quyền-phép ấy? ³ Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các người một câu. Hây nói cho ta: ⁴ Phép báptêm của Giăng đến bởi trên trời, hay là bởi người ta ? 5 Vả, những người ấy bản cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói: Bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao các người không tin lời người? ⁶ Lại nếu chúng ta nói: Bởi người ta, thì cả dân-sự sẽ ném đá chúng ta ; vì họ đã tin chắc Giãng là một đấng tiên-tri. ⁷ Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. ⁸ Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các người bởi quyền-phép nào ta làm những điều nầy.»

Sau cuộc nhập thành khải-hoàn, Chúa Jêsus vẫn cử là môt thần-tương được tín-nhiệm của đám dân chen-chúc về Giê-ru-sa-lem trong mùa Vượt-qua. Chính và danhtiếng ấy mà mưu-toan của các kẻ cầm quyền phải chậm lai, vì họ đã quyết-định sát-hại Chúa. Trước hết họ nhải ha uy-tin của Ngài trước công-chúng. Nghĩ vậy ho bèn phái một đoàn đại-diện trong tòa thương-thẩm tức là công-hội, đến đề bẫy cho Ngài vấp trong lời nói đề khiến Ngài thành đối-thủ của người Do-thái hay nhà cầm quyền La-mã. Họ thách Ngài nói cho họ biết, Ngài đã dùng quyền-phép gì đề nhận những danh-dự của Đảng Mê-si, hoặc đuồi những kẻ buôn-bán khỏi đền-thờ hay để làm phép lạ. Câu hỏi của họ rất khôn-khéo «Bởi quyền-phép nào mà thầy làm những đều này? hay là ai đã ban cho thầy quyền-phép ấy?» Họ đặt Chúa Jêsus trước tình-trạng tiến-thối lưỡng-nan; nếu Ngài tuyênbố rằng quyền ấy đã được ủy-thác cho Ngài, thì Ngài sẽ bị tố-cáo về tội phản-nghịch và ly-giáo, vì đã tranh-giành quyền-hành được công-nhận của những nhà cầm quyền Do-thái; nếu Ngài bảo rằng quyền đó đến từ trời, thì Ngài sẽ bị lên án là pham-thượng, vì coi mình ngang với Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus bịt miệng bọn thù-nghịch bằng câu hỏi phản-công, đặt họ vào ngõ bi « Phép báp-têm của Giăng đến bởi trên trời, hay là bởi người ta ?» Họ không thể trả lời « bởi trời» vì họ đã chối-bỏ Giăng; họ lại không dám nói « bởi người» vì họ sợ dân-chúng, bởi dânchúng xem Giăng là đấng tiên-tri. Nên họ thoái-thác bằng cách hèn-nhát trả lời rằng họ không biết. Chủ-thuyết bất-khả-tri là một chủ-thuyết hèn-nhát và không đáng được tôn-trọng.

Nhưng Chúa Jêsus không phải chỉ làm cho họ cứng họng, mà trong đó cũng bao-hàm lời đáp cho họ nữa. Câu hỏi của Ngài không phải là câu đố không ăn-nhập gi cốt đề thoát nguy và trì-hoãn việc trả lời. Chắc-chắn Ngài ngụ-ỷ rằng quyền-hành của Giăng là từ trời và quyền-hành của Ngài cũng vậy; nhưng nếu họ đã sợ không dám chối-bỏ quyền thiên-thượng của Giăng, thì họ cũng vô-phương chối-bỏ quyền của Ngài. Ngài lại còn ngụ-ỳ rằng nếu họ tiếp-nhận sứ-điệp của Giăng, ắt họ dã sẵn-sàng tiếp-nhận Ngài. Thật ra nếu chúng ta sợ không dám công-nhận những kết-luận hợp-lý của những điều chúng ta hoài-nghi và bác-bỏ thì chúng ta chẳng bao giờ mong khám-phá ra chân-lý.

Chúa Jêsus lại quở-trách và vạch-trần kẻ nghịch của Ngài. Khi họ bảo rằng họ không biết thì Chúa biết họ biết và đoàn dân cũng biết rằng họ không thành-thật. Ngài đã lột trần sự giả-hình của họ. Ngài muốn làm sáng-tỏ rằng vấn-đề bàn-cãi ở đây không phải là quyền-hành mà là sự vàng-phục. Kẻ nghịch của Chúa Jêsus giả-đò muốn biết nhiều hơn về ủy-nhiệm-trạng của Ngài, nhưng thật ra hợ chỉ muốn gài bẩy làm hạ uy-tin Ngài. Những kẻ nghịch của Đấng Christ ngày nay đòi thêm bằng-chứng, những thật ra điều họ thiếu là tình-yêu Đức Chúa Trời và đầu-phục ý-chỉ Ngài. Những kẻ không ăn-năn khi nghe Giặng giảng, cũng sẽ không tin-nhận sự cứu-rỗi của Chúa Jêsus. Điều mà thế-giời ngày nay đương cần, không phải là thêm bằng-chứng về quyền thiên-thượng mà thêm sự vâng-phục ý-chỉ thiên-thượng.

Chúa Jêsus quả đã làm cho kẻ thù Ngài mất uy-tín trước công-chúng. Họ là những kẻ có thầm-quyền trong các vấn-đề dân-sự và tôn-giáo, thế mà trước mặt côngchúng họ đã phải nhìn-nhận mình bất-lực, trong việc giải-quyết một vấn-đề quen-thuộc, rõ-ràng và quan-trọng liên-quan đến thầm-quyền tôn-giáo. Thật họ đã làm mất địa-vị của họ. Do đó họ không có khả-năng định-đoạt một trường-hợp tương-tợ về quyền của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus dả dánh bại họ bằng chính khi-giới họ. Thảo nào sau này bị xét-xử trước mặt những thầm-phán ấy, Ngài không chịu hở môi trả lời cho họ. Họ đã chứng-tổ bất-lực, vôtin, không thành-thật. Những kẻ hoài-nghi thành-thật đáng được cảm-tình; nhưng những kẻ chuyên tìm-kiếm chân-lý mà không chịu nhìn-nhận những qui-kết của đứctin thì sẽ không mong nhận thêm ánh-sáng nữa. Điềukiện đề nhận-biết thêm về những thực-sự thiên-thượng là tâm-hồn và ý-chí phải thuận-phục cách khiêm-nhường những gì đã được minh-khải.

C. Thí-dụ về người trồng nho

20: 9-18

«9 Đức Chúa Jêsus phán cùng dân-chúng lời thídu này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. 10 Đến mùa nho, chủ sai một đầy-tớ tới cùng những kẻ trồng nho dăng nhân một phần hoa-lợi ; song ben trong nho dánh day-tó, duồi về tay không. 11 Chủ lại sai một đầy-tớ khác nữa; song họ cũng đánh, chưởi, và đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai đày-tớ thứ ba; song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. 13 Chủ vườn nho bèn nói rằng : Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu-dấu ta đến ; có lê chúng nó sẽ kínhnë! 14 Song khi bon trong nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vày: Kìa, ấy là con kế-tự; hãy giết nó, hầu cho gia-tài nó sẽ về chúng ta. 15 Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vây chủ vườn sẽ xử họ làm sao? 16 Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác.

Ai nấy nghe những lời đó, thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nõ vậy: ¹⁷ Đức Chúa Jesus bèn ngỏ họ mà rằng: Vậy thì lời chép:

Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra, Trở nên đá góc nhà. nghĩa là gì? ¹⁸ Hễ ai ngã nhằm đá này, thì sẽ bị giập-nát, còn đá này ngã nhằm ai, thì sẽ giập người ấy.»

Đề trả lời sự thách-đố xảo-quyệt của kẻ thù, Chúa Jêsus tuyên-bố Ngài có thầm-quyền thiên-thượng và kếtán những kẻ cai-trị vì lòng vô-tin của họ. Ngài kề thêm một thí-dụ, nói rõ hơn về lời tuyên-bố của Ngài, nghiêmtrang quở-trách những kẻ hiềm-khích và công-bố sự phán xét trên quốc-gia mà họ là đại-diện. Ngài kề chuyện một địa-chủ xây-dựng và sửa-soạn vườn nho cho tá-điền thuê. Ông đi đến ở một nơi xa đề đợi thâu một phần hoa-lợi của vườn nho. Nhưng khi người sai sứ-giả đến thàu hoa-lợi thì họ bị nhục-mạ và giết-hại; cuối-cùng ông đã sai con trai mình đến nhưng người cũng bị giết luôn. Ông bèn quyết-định đến đoán-phạt công-minh rồi giao vườn nho cho những tá-điền xứng-đáng hơn.

Thí-dụ này rõ-ràng đến nỗi kẻ thù-nghịch của Chúa Jêsus hiểu ngay y-nghĩa của nó. Người địa-chủ là Đức Chúa Cha, vườn là dân Y-sơ-ra-ên; những kẻ làm vườn là nhà cầm-quyền nắm vận-mênh của quốc-gia: các đầytớ là những tiên-tri đến kêu-gọi dân-tộc ăn-năn và đem lai Đức Chúa Trời những quả công-nghĩa; con trai chính là Chúa Jêsus, là Đấng có tương-quan duy-nhất với Đức Chúa Trời, khác với các tiên-tri và các sứ-giả thườngnhân; sự chết của kẻ kế-tự là sự đóng đinh sắp tới của Chúa: sư trở lại của người địa-chủ là cuộc phán-xét thiên-thương sắp đến, sự chối-bỏ của dân Y-sơ-ra-ên và sự kêu-gọi Dân Ngoại. Vì mục-địch cấp-thời lúc ấy nên Chúa Jêsus không đề-cập đến những dân Do-thái nhân Chúa và sự qui-đạo của cả dân-tộc trong tương-lại như Phao-lô có chép. Lúc ấy Ngài chỉ muốn nhấn manh về sự chối-bỏ Ngài và sự pham-tội cùng sự hình-phat dântộc ấy. Dầu vậy, Ngài tuyên-bố rằng sự chết ấy sẽ đem lại vinh-hiền và khải-hoàn, rằng Ngài là «Viên đá mà thợ xây nhà loại ra» và «trở nên đầu góc nhà.» Ngài cũng cảnh-cáo kẻ thù Ngài rằng tất cả những kẻ vô-tin sẽ vấp-ngã trên đá ấy, tất cả kẻ chối-bỏ Ngài sẽ «bi giàp-nát» và những kẻ cố triệt-ha đá ấy sẽ bị nghiềntán ra như bui.

D. Câu hỏi về nạp thuế 20: 19-26

«¹⁹ Chính giờ đó, các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo tìm cách giết Ngài, vì hiều Ngài phán thídụ ấy chỉ về mình; nhưng lại sợ dân-chúng.

²⁰ Họ bèn dòm-hành Ngài, sai mấy kẻ do-thám giả làm người hiền-lành, dề bắt-bẻ Ngài trong lời nói, hầu dề nộp Ngài cho kẻ căm-quyền và trong tay quan tông-dốc.

²¹ Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus câu nằy: Thưa thầy, chúng tời biết thầy nói và dạy-dỗ theo lễ ngay-thẳng, không tư-vị ai, lấy lễ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. ²² Chúng tời có nên nộp thuế cho Sêsa hay không ? ²³ Song Đức Chúa Jêsus biết mưu họ, thì đáp rằng: ²⁴ Hây cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-niê này mang hình và hiệu của ai ? Họ thưa rằng: Của Sê-sa. ²⁵ Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Sê-sa hây trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hây trả lại cho Đức Chúa Trời. ²⁶ Trước mặt dân-chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được; và lấy lời đáp của Ngài làm lạ, thì nín-lặng.»

Những kẻ cầm-quyền đã bị thua, bị mất uy-tín, bị hồnhục nhưng họ chưa nản-chí. Họ đã thất-bại trong lần chất-vấn trước, không đầy được Chúa Jêsus vào thế đốilập bất-hợp-pháp với tòa-án tôn-giáo. Bây giờ họ thử hỏi Chúa một câu hỏi khác đề Ngài trả lời một câu có thể tự làm giảm giá mình trước công-chúng, hay sẽ bị nhà cầm quyền dân-sự lên án. Họ hỏi Ngài một câu liên-quan đến việc nạp thuế cho chính-phủ La-mã. Những người Do-thái dè-dặt chủ-trương rằng Đức Chúa Trời là Đấng cai-trị Y-sơ-ra-ên; nên việc nạp-thuế đề ủng-hộ một nước ngoại-giáo là một điều sai-lầm. Những kẻ tự-do hơn thì đứng về phía đẳng Hê-rốt, là những người nhận quyềnhành của La-mã. Bởi vậy, thù-nghịch của Chúa Jêsus phái đại-điện của cả hai đẳng Pha-ri-si và Hê-rốt đến cùng Chúa Jêsus, đề nếu Ngài tránh làm phật lòng bên nằy thì cũng làm bất-mãn bên kia. Họ đến cùng Chủa Jêsus nói những lời tâng-bốc nào là Ngài chính-trực, can-trường nào là Ngài không bao giờ lưỡng-lự nói ra những nhậnxét chính-đáng của mình, rồi họ hỏi Ngài một câu rất quỉ-quyệt « Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không ? » Nếu Ngài trả lời « Có » thì Ngài lật đồ sự sùngkính Ngài vì nhân-dân rất gờm sự áp-bức đáng ghét của người La-mã. Nếu Ngài trả lời « Không », kẻ thù sẽ lậptức tống Ngài đến viên Tồng-đốc La-mã đề lãnh án thậphình vì tội phản-loạn. Ngõ bí coi vẻ khó thoát được, thế mà Chúa Jêsus chẳng những thoát được cạm-bẫy mà trong câu trả lời, Ngài cũng phát-biểu được một qui-luật cho mọi thời-đại, « Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.»

Đề làm sáng-tỏ ý-nghĩa, trước-tiên Chúa Jêsus gọi đem lại một đồng tiền La-mã và hỏi nó mang hình và hiệu của ai. Dĩ-nhiên, câu trả lời là «Của Sê-sa.» Chúa Jêsus nhân đó nói rằng những kẻ nhận sự bảo-vệ và những đặc-quyền của chính-phủ thì có bồn-phận ủng-hộ chính-phủ đó. Cođốc-giáo không bao giờ nên liên-lạc với một đẳng-phái chính-trị nào hoặc một lý-thuyết xã-hội nào, nhưng Cođốc-đồ nên giữ lập-trường trung-thành trong trật-tự, trong Ruật-pháp.

Tuy-nhiên, cả sự sống không phải chỉ gồm trong sựkiện nộp vật gì của Sê-sa cho Sê-sa mà thôi, nhưng ta cũng phải nộp vật gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời.

Trong bồn-phận cao-cả sau có bao-gồm cả bồn-phận trước nữa. Thù-nghịch của Chúa Jêsus cho rằng có sự xung-đột giữa các bồn-phận, nhưng Ngài chứng-tỏ rằng có sự hòa-hợp toàn-vẹn. Ngài cũng nêu lên cái mối nguy của sự quên-lãng Đức Chúa Trời cùng những phậnsự chúng ta đối với Ngài như tin - cậy, phục - vụ, thờphượng, yêu-thương. Quyền công-dân của ta căn-cứ vào lộng tận-trung với Đức Chúa Trời, không có bồn-phận đối với lý-thuyết hay đảng-phải chính-trị nào có thể thaythế được lòng trung-thành đối với Ngài, 20: 27 - 40

Chúa Jêsus vừa trả lời vừa quở-trách kẻ nghịch Ngài, đồng-thời ban cho những kẻ theo Ngài sự hướng-dẫn trong những năm đến.

E. Câu hỏi về sự sống lại

20: 27 - 40

«27 Có máy người Sa-đu-sê, là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: 23 Thưa thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tòi : Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vơ góa đó đề nối dòng cho anh mình. 29 Vậy, có bảy anh em. Người thứ nhứt cưới vợ, rồi chết, không con. 30 Người thứ hai cũng lấy vợ đó, 31 rồi đến người thứ ba; hết thảy bảy người cũng vậy, đều chết đi không có con. 32 Rốt lại, người đờn-bà cũng chết. 32 Vây thì đến ngày sống lại, đờn-bà đó sẽ là vợ ai? vì bảy người đều đã lấy làm vợ. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con-cái của đời này lấy vợ gả chồng; 35 song những kẻ đã được kế đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36 Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên-sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37 Còn về sự kẻ chết sống lại, Môl-se đã cho biết trong câu chuyên về Bui gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Giacốp. 38 Vây, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nây đều sống cho Ngài. 39 Có mấy thầy thông-giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lay thầy, thầy nói phải lắm. 40 Ho không dám hỏi Ngài câu nào nữa.»

Chúa Jêsus đã đánh bại các văn-sĩ và những thầy tếlễ cả khi họ dự-tính làm cho Ngài sập-bẩy về học-thuyết Ngài trước mặt công-chúng. Bày giờ đến lượt người Sađu-sê, một đẳng thế-lực trong những thầy tế-lễ Do-thái, tấn-công Ngài. Họ không tin sự bất-diệt của lịnh-hồn cũng chẳng tin có thiên-sứ hoặc quỉ-thần; bọn này đại-diện cho phải duy-vật hiện-đại. Nên đề ý rằng càu hỏi họ hỏi Chúa Jêsus không những chỉ nói về sự bất-điệt mà đặc-biệt là sự sống lại của thàn-thề. Họ đưa ra trường-hợp của một ngrời đàn-bà kết-hôn liên-tiếp với bảy anh em vì tất cả đều chết sớm, rồi họ hỏi « Đến ngày sống lại, đờn-bà đó sẽ là vọ ai? Vì bảy người đều đã lấy làm vợ.» Họ hivọng rằng Chúa Jêsus sẽ chối tín-lý cồ-truyền về sự sống lại hay sẽ nói một câu mâu-thuẫn với Luật-pháp Môi-se qui-định về luật hôn-phối kế-tục. Họ ngụ-ý rằng luật đó không thề nào đi song song với niềm tin về sự sống lại.

Trong câu trả lời Chủa Jêsus tuyên-bố rằng cuộc sống phục-sinh sẽ được điều-hành bởi những qui-luật rộng-rãi hơn những luật hiện nay. Những kẻ dự-phần vinh-hiền trong thời-đại đó, từng kinh-nghiệm các phước-hạnh của « Sự sống lại từ kẻ chết » sẽ trở nên bất-điệt về linh-hồn lẫn thân-thề. Hôn-nhân cần-thiết cho sự lưu-truyền dònggiống ngày nay, lúc ấy sẽ không còn tồn-tại nữa. Những tương-quan trong cuộc sống ấy sẽ cao hơn cả những tương-quan thiêng-liêng nhất của cuộc sống hiện-tại. Những kẻ có phần trong sự sống lại nầy sẽ « giống như các thiên-sứ» không phải về mọi phương-diện mà về trạngthái bất-tử của họ. Trong một ý-nghĩa rộng-rãi hơn, họ sẽ là « con của Đức Chúa Trời » và « con của sự sống lại » vì sự chết đã mất uy-lực trên họ rời.

Những kẻ hiện nay không tin phép lạ, sự sống lại và sự bất-tử nên cần-thận cân-nhắc lại câu trả lời ấy. Nhiều tín-lý ngày nay có vẻ khôi-hài vì mâu-thuẫn với những quiluật chính-xác của khoa-học, một ngày kia sẽ trở nên sáng tỏ nhờ khám-phá ra những qui-luật cao hơn những qui-luật hiện nay.

Trong khi trả lời, Chúa Jêsus đã quở-trách người Sađu-sê vì họ không nhận sự thực-hữu của thiên-sứ. Ngài lại xác-định thực-sự phục-sinh bằng cách trưng-dẫn Luậtpháp mà họ mới vừa dùng đề chứng-tỏ rằng không thề nào có sự sống lại. Ngài nhắc lại những lời của Môi-se chép khi nói về «Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.» Rồi Ngài thêm rằng «Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa

Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.» Ý Ngài muốn xácđịnh sự trường-tồn của kẻ chết, nhưng chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đó, Ngài còn chứng-minh được sự sống lại của kẻ chết. Đó chính là vấn-đề đương bàn-cãi. Chữ «kẻ sống» của Chúa dùng, là chỉ những kẻ sống một cuộc sống thường, không phải của những linh-hồn không có thânthể, mà của những linh-hồn bất-tử được khoác bằng một thân-thể bất-tử. Do đó Chúa Jêsus thêm rằng « vì ai nãy đều sống cho Ngài » ý muốn và mục-đích của Đức Chúa Trời là đem mọi người ra từ kẻ chết để hưởng đầy-đủ những phước-hanh của sự sống lai. Căn-cứ vào tươngquan giữa ta và Đức Chúa Trời hiên nay mà ta có thể biết minh sẽ đến tương-lai đó hay không. Nếu Ngài thật là Đức Chúa Trời ta, và ta là dân Ngài, thì sự chết sẽ không thắng ta lâu, một ngày kia ta sẽ đến sự bất-tử vinh-quang " của thân-thể lẫn linh-hồn.

F. Câu hỏi về Chúa Jêsus 20: 41 - 44

«⁴¹ Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng : Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít ? ⁴² vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi-thiên rằng ;

Chúa phán cùng Chúa tôi rằng:

Hãy ngồi bên hữu ta,

⁴³ Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ-chơn ngươi.

⁴⁴ Vậy, vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được ?»

Chúa Jêsus đã đánh bại kẻ thù Ngài trong cuộc tranhluận. Họ đến cùng Ngài với một lô câu hỏi mưu-mẹo đề làm nhục Ngài trước công-chúng và đề bởi-móc vài lý-đo hầu có thể bắt Ngài. Với mỗi câu hỏi, Chúa Jêsus đã trắ lời một câu đồng-thời lột mặt nạ và lên án kẻ thù. Rồi

20: 41-44

Ngài hỏi lại họ một câu. Càu hỏi ấy không phải chỉ đề khiến kẻ thủ ngậm miệng mãi mãi, mặc dầu đã được kếtquả như vậy, vì chẳng còn ai dám công-khai biện-luận với Ngài nữa; cũng không phải Chúa Jêsus muốn ha kẻ thù của Ngài. Trước mặt công-chúng Ngài đã chứng-tỏ ho lő-bich, hèn-ha bất-lực, và không thành-thực. Động-cơ chính khi Ngài hỏi câu hỏi ấy là đề có một câu trả lời thểhiên được nét chính-yếu của các lời tuyên-bố của Ngài, tức là tuyên-bố rằng Ngài là Đấng đến từ trời. Đó là một điều tối-trong nên cần phải được phát-biểu ngay lúc ấy. Ngài biết rằng các kẻ cầm quyền không thể tìm được môt cáo-trang nào để đưa Ngài ra tòa-án tôn-giáo hay dân-sư. Ngài biết rằng họ sẽ không dám mưu-toan làm gì trước công-chúng nữa, nhưng Ngài đã thấy trước rõ rằng, do sự phản-bội của Giu-đa, Ngài sẽ bi và cáo về tội lông-ngôn trước cả hai tòa-án đó. Kẻ thủ sẽ kiên Ngài về tôi tư xưng chẳng những là Đấng Mê-si mà còn là Đấng đến từ trời nữa. Bởi vậy, nhân dip có cả kẻ cầm quyền và dân-chúng, Ngài bèn biên-hộ bằng cách chứng-minh từ Kinh-Thánh rằng các văn-sĩ được thần-cẩm đã mò-tả Đấng Mê-si là Đấng đến từ trời, đó là lời biện-hộ không thể đánh đồ và quên-lãng được. Những điều Chúa Jêsus tuyên-bố về chính mình chép trong Tin-Lành Giăng, đều gồm tóm trong lời đáp ần-chứa trong câu hỏi mà Ngài hỏi ở đây. Cho đến ngày nay, nó vẫn bao-hàm một vấnđề tối-yếu trong địa-hạt triết-học và tôn-giáo. Vấn-đề này liên-quan đến thân-vị của Đấng Christ. Nên xem Ngài là Đức Chúa Trời hay Người, hoặc vừa là Đức Chúa Trời, vừa là Người? Nên đặt Ngài vào hiện-hữu nào, hay nói theo cách Chúa phát-biểu vấn-đề, tai sao Đa-vít có thể gọi Đấng Mê-si sắp đến, vừa là con vừa là Chúa của người? Chỉ có một cách trả lời: Sư hóa-thân của Đấng Christ là giải-pháp duy-nhất cho những khó-khăn trần.trong nhất trong địa-hat tín-ngưỡng Co-đốc-giáo. Nhờ câu hỏi đó, Chúa Jêsus chẳng những bịt miêng được kẻ thù, mà còn phoi-bày sự giả-trá của họ trong việc kết-án tử-hình Ngài cùng chứng-tổ họ bác-bỏ lời Kinh-Thánh được thần-cảm vì họ không muốn tin những lời chứng về thân-vị của Đấng Mê-si. Chúa Jêsus đương-nhiên xưng mình là Đấng Cứu-thế đến từ trời. Con người lý-tưởng cũng là Đức Chúa Trời hóa-thân.

212

G. Lời cảnh-cáo các văn-sĩ

20: 45 - 47

«⁴⁵ Khi dân-chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng mòn-đồ rằng: ⁴⁶ Hãy giữ mình về các thầy thông-giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào-hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngôi dầu trong tiệc lớn, ⁴⁷ làm bộ đọc lời cầu-nguyện dài, mà nuốt gia-tài của đờn-bà góa. Họ sẽ bị đoán-phạt năng hơn.»

Sau một ngày dài tranh-luận công-khai. Ta không lạ khi thấy Chúa Jêsus quay qua cảnh-cáo những người đi theo Ngài về những kẻ thù đương tìm cách triệt-hạ Ngài và cố-quyết sát-hại Ngài. Những hướng-đạo-viên nhà nghề đó không thể dẫn người ta đến chỗ an-toàn? Những kẻ cầm quyền đó chứng-tổ họ không xứng với địa-vị và quyền-lực của họ. Dân-chúng phải tìm những giáo-sư thật ở nơi khác. Họ phải nhờ những người khác diễn-giải cho họ biết ý-muốn của Đức Chúa Trời.

Các văn-sĩ là những giáo-sư chuyên-nghiệp đương-thời, những nhà giảng luật có học. Phần lớn trong họ là người Pha-ri-si. Trong mọi hạng người họ là những kẻ thùnghịch cay-đẳng hơn hết của Đấng Christ, họ ganh-tị quyền-lực của Ngài, họ tức-giận những đặc-quyền mà Ngài tự cho Ngài, cuối-cùng họ lại bị Ngài đánh hạ, không còn chỗ chống-đỡ. Chúa Jêsus đã lên án hạng người này rất nghiêm-khắc. Ma-thi-ơ ghi lại những lời đó đầy-đủ hơn. Trong những câu tóm-tắt của Mác và Lu-ca ta thấy phác-họa ba đặc-điểm của tư-cách ươn-hèn của đám lãnhtụ tư-tưởng tôn-giáo ấy. Đặc-điểm thứ nhất là óc khoekhoang thích biểu-diễn, thích địa-vị cao và ưa xu-ninh. Đặc-điểm thứ hai là lòng tham vô-độ của họ, Chúa đã diễn-tả bằng một càu sắc-cạnh « nuốt gia-tài của đờn-bà góa .» Đặc-điểm thứ ba là tinh-thần đạo-đức giả vô-liêmsi, họ là những kẻ « làm bộ đọc lời cầu-nguyện dài. » Điểm đảng ghi là những lời tố-cáo gay-gắt nhất của Chúa Jêsus đều hướng về những người mà cuộc sống bên

ngoài có vẻ đáng kinh nhất, và có những lời tự xưng về tồn-giáo khoe-khoang nhất. Tuy-nhiên, như vậy không có nghĩa là những nết xấu công-khai, tội-lỗi tỏ-tường tốt hơn tinh-thần đạo-đức kiêu-căng tự-phụ. Điều đó chỉ nhắc-nhở ta rằng có những đặc-quyền tôn-giáo và được mặc-khải chân-lý thì đồng-thời cũng mang những trách nhiệm long-trọng, rằng óc nguy-thiện và giả-đối là đáng gờm-ghê trước mặt Đức Chúa Trời.

H. Những đồng tiền của người góa-phụ 21 : 1 - 4

«¹ Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, ² lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đờng tiền. ³ Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, mụ góa nghèo nãy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. ⁴ Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng ; nhưng mụ nãy thiếuthốn, mà đã dàng hết của mình có đề nuôi mình.»

Bức tranh khả-ái này tương-phản với bức tranh Chúa họa về người Pha-ri-si là dường nào ! Trong con mắt của thế-gian, sự đóng-góp của người góa-phụ nghèo-khó thật là ít-oi, vô-nghĩa, trong khi những kẻ giả-hình dâng những món đắt giá, to-tát; nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời, những món dâng của họ chẳng nghĩa-lý gì và Ngài thấy bà dâng nhiễu hơn họ. Thật ra bà chỉ dâng có hai đồng tiền, giá chưa bằng một đồng bac, nhưng bà chỉ có bao nhiêu đẩy thôi. Theo đó, ta nên cần-thận khi gọi của dâng của chúng ta là «những đồng tiền » nhỏ-mon, vì những «đồng tiền » ấy chỉ có nghĩa đó là tất cả điều chúng ta có. Tuy-nhiên, chúng ta nên an lòng biết rằng Chúa chúng ta nhìn vào tấm lòng và đánh giá của dâng theo lý-do, tình-yêu và tinh-thần hi-sinh của chúng ta. Trên hết, chúng ta nên biết rằng chúng ta có thể đolường những của dâng của chúng ta, không phải bằng cách xem thứ ta đã dâng bao nhiêu, mà là xem ta còn giữ lai bao nhiêu, ảnh-hưởng của người đờn-bà vẫn còn khiến cho đoàn dân tiến đến kho-tàng của Đức Chúa Trời.

Sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem và sự hiện đến của Đấng Christ

21: 5-38

Trong thời-gian chức-vụ Chúa Jêsus thường hay dựngôn về sự chết của Ngài và sư trở lai trong vinh-hiền. Ngài đã thấy rõ trước mặt Ngài là thập-tự-giá, nhưng ở phía chân trời xa là ngại trị-vì. Chúa Jêsus luôn luôn cánh-cáo người Do-thái rằng họ sẽ chối-bỏ Ngài cùng Ngài kêu-gọi họ ăn-năn, và điều này sẽ khiến cho thành Giê-ru-sa-lem bị tàn-phá. Chủng-tộc Do-thái sẽ chịu một thời-kỳ đau-buồn, nhưng như Chúa đã bảo các môn-đồ Ngài, mặc dầu Ngài sẽ chiu chết rồi sống lai, sau một thời-gian lâu, Ngài sẽ trở lại trong vinh-hiền đề thiết-lập nước Ngài. Ngài giảng bài giảng vĩ-đai cuối-cùng về tươnglai lúc Ngài sắp chấm-dứt công-cuộc giảng-dạy biện-luận nơi công-cộng. Khi Chúa Jêsus ngồi với các môn-đồ trên sườn núi Ô-li-ve, Ngài nhìn về phía tây và thấy ánh dương khuất lần sau các tòa nhà hùng-tráng của thành thánh. Ngài biết rằng trên thực-tế, đêm-tối đương phủ xuống trên quốc-gia, chức-vụ của Ngài trên đất đã mãn và thế-giới sẽ không thấy rạng đông cho đến chừng Măt Trời công-nghĩa hiện ra trong vinh-quang thật cho đến khi Ngài trở lại và trút vào trái đất sự hòa-bình an-lạc vinh-diệu của sự trị-vì đại-đồng của Ngài. Do đó, Ngài đã kể lại cho các môn-đồ một cách khả tỉ-mỉ về sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem sắp đến, sự trở lại của Ngài sau những năm dài chò-đợi và phục-vụ trung-tin đã định cho những kẻ theo Ngài.

Bài giảng tiên-tri này của Chúa Jêsus rất khó giải-thích; trước hết vì nó được lồng trong những từ-ngữ bóng-bầy; nghĩa xác-thật của nó không phải lúc nào cũng thấy rõràng. Thứ hai là hình như ở đây chỉ ghi lại có một phần những lời tiên-tri Chúa phán lúc bấy giờ; cần phải sosánh những lời Ma-thi-ơ và Mác chép với những câu do Lu-ca chép ở đây, và phải nhớ rằng chúng ta chỉ có một phần của cả bài giảng. Thứ ba, rõ-ràng Chúa chẳng phải chỉ mô-tả một biến-cố mà là hai. Ngài nói tiên-tri về thành thánh bị quân-đội La-mã lật đồ; nhưng Ngài đã dùng những màu-sắc của bối-cảnh bi-đát này đề tô tên bức tranh về sự tái-làm vinh-quang của Ngài. Những dự-ngôn này đan nhau chặt-chẽ đến nỗi không thề thấy rõ được là chúng ám-chỉ những biến-cố gần hay xa. Dầu rằng, ta có thể ghi lại một cánh khá quả-quyết cái bố-cục tồngquát của lời tiên-tri, dầu không còn có đôi chút nghingờ về hai đặc-điềm chính-yếu của nó là sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem và sự trở lại của Đấng Christ, ta vẫn phải nghiên-cứu đoạn này với tấm lòng khiêm-cung, những kết-luận của ta cần phải cần-thận, dè-dặt. Kết-quả không cần là hoang-mang thất-vọng mà phải là sự khíchlệ tròng-mong tin-cậy hơn nơi sự hiện đến của Đấng Christ và sự khải-hoàn tối-hậu của chính-nghĩa Ngài.

1. Thời hiện-đại

21:5-19

«⁵ Có mấy người nói về dền-thờ; về đá đẹp và đồ dâng làm rực-rõ trong đền-thờ. Đức Chúa Jêsus phán rằng: ⁶ Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đồ xuống. ⁷ Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy thấy, vậy việc đó chừng nào sẽ xẩy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xẩy đến không ? ⁸ Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám-dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì-giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. ⁹ Lại khi các ngươi nghe nói về giặc-giã loạn-lạc, thì dừng kinhkhiếp, vì các đều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối-cùng liền dâu.

¹⁰ Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; ¹¹ sẽ có sự động đất lớn, có dói-kém và dịch-lệ trong nhiều nơi, có những diềm lạ kinhkhiếp và dấu lớn ở trên trời, ¹² Song trước những dều đó, thiên-hạ sẽ vì có danh ta mà tra tay bắt-bớ sác người, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua, và các quan tổng-đốc. ¹³ Đều ấy xảy ra cho các người đề làm chứng-cố. ¹⁴ Vậy các người hây nhớ kỹ trong trí, dừng lo trước về sự bình-vực mình thề nào. ¹⁵ Vì ta sẽ ban cho các người lời-lẽ và sự khôn-ngoan, mà kẻ nghịch không chốngcự và bể-bác được. ¹⁶ Các người cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà-con, bạn-hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các người phải chết. 17 Các người sẽ vì cố danh ta bị mọi người ghen-ghết. ¹⁸ Nhưng một sợi tốc trên đầu các người cũng không mất đâu. ¹⁹ Nhờ sự nhịn-nhục của các người mà giữ được linh-hồn mình. »

Nhân các môn-đồ nhìn vào vẻ lộng-lẫy của đền-thờ và hỏi Ngài một câu hỏi nên Chúa Jêsus đã phán cho họ cái sứ-điệp tiên-tri về sự tàn-phá thành theo lời Chúa kề thì trong những ngày hầu đến « sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không đồ xuống.» Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điểm gi cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không?» Trong Ma-thi-ơ họ còn hỏi: «Có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế?»

Trước hết Chúa Jêsus phác-họa cho các mồn-đồ Ngài thấy đặc-tinh của thời-đại này cho đến chung cuộc, và mô-tả những điều mà kể theo Ngài phải chịu, thúc-giục họ trung-tin với Ngài giữa mọi cám-dỗ thủ-thách trong những năm hầu đến cho tới khi Ngài trở lại. Theo lời Ngài tả-vẽ đặc-tính của thời-đại này là có nhiều kẻ lườnggat đến kêu-gọi người ta theo mình và tự nhận thay-thế địa-vị Đấng Christ. Lại có chiến-tranh và náo-loạn, nhưng những người tin Ngài không nên khủng-khiếp vì những việc đó. Luôn luôn có một cám-dỗ cho những tâm-hồn nông-can là đem giải-thích một biến-cố bất-thường ra thành một dấu-hiệu ngày tận-thế đã đến. Nhưng Ngài bảo cho ho biết chắc rằng những biến-cố đó sẽ xảy ra trong nhiều năm nhưng không nhất-thiết phải kết-luận rằng biến-cố vĩ-đai đã đến gần. Như Ngài đã phán « chưa phải cuối-cùng liền đâu;» còn phải có một thời-gian

chờ-đợi lâu, còn phải có những hỗn-loạn chính-trị « Dàn này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia.» Lại cũng có động đất, đói-kém, dịch-lệ và những « dấu lớn ở trên trời.» Nhưng những điều đó chẳng qua là đặc-tính của thời hiện-đại, chớ chưa phải là những dấu-hiệu của tận-thế.

Lại nữa, những kẻ theo Đấng Christ phải chịu sự bắt-bở, bị bắt nộp cho các vua, các tồng-đốc vì danh Ngài. Nhưng họ phải kiên-trì trong nhiệm-vụ làm chứng. Họ không căn phải bối-rối để biết làm chứng cách nào cho đúng, nhưng họ phải tin-cậy vị chủ vô-hình sẽ ban cho họ sự khôn-ngoan cần-thiết để mạnh-dạn nói cho danh Ngài.

Đau-đờn hơn hết, là họ sẽ bị « cha, mẹ, anh, em, bàcon, bạn-hữu » phản-bội và một số trong họ phải uống chén đắng của sự tuận-đạo, họ sẽ bị mọi người ghen-ghét, nhưng linh-hồn họ sẽ không bị hư-mất. Nhờ sự chịuđựng trung-kiên họ sẽ dành được sự cứu-rỗi đời đời.

Bức tranh đó quả thật là bức tranh của khồ-cực đau-buồn, nhưng sử-điệp của nó thật khích-lệ cho những người trong mọi thời-đại đã trung-tín chịu khồ làm chứng và tìm được sự an-ủi khích-lệ dành cho mọi kẻ trông-đợi sự hiện đến và Nước của Đấng Christ.

2. Sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem

21: 20 - 24

«20 Vả, khi các người sẽ thấy quân-lính vây thành Giê ru-sa-lem, hãy biết sự tàn-phá thành ấy gần đến, ²¹ Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng dừng trở vào thành. ²² Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng-nghiệm ²³ Trong những ngày ấy, khốn cho đờn-bà có thai, và đờn-bà cho con bú ! Vì sẽ có tai-nạn lớn trong xứ, và cơn thanh-nô nghịch cùng dân này. ²⁴ Họ sẽ bị ngã dưới

21: 20 - 24

lưởi gươm, sẽ bị đem đi làm phu-tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày-đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. »

Trong khi Chúa Jêsus phóng tầm mắt vào tươnglai, trước hết Ngài đã dừng lai trên một biến-cố khủngkhiếp, một vài đặc-điểm của biến-cố này đã là hìnhbóng cho cái chung-cuộc của thời-đại mà Ngài vừa môtả. Hơn một lần Ngài đã dự-ngôn về sự tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ Ngài nói rõ dấu-hiêu của biến-cố sup-đồ ấy là cuộc bao vây thành «khi các người sẽ thấy quân-linh vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn-phá thành ấy gần đến !» Ngài cảnh-cáo những người trong thành-phố hãy trốn lên núi và bảo những người ở ngoài đồng đừng trở vào thành để được an-toàn, vì ngày báoứng đã đến, và các lời tiên-tri về sự hình-phạt dân-tộc pham tôi này sắp được ứng-nghiêm. Đó là thời-kỳ khủngkhiếp đau-đơn tột-độ, như Chúa Jêsus nói «Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bi đem đi làm phu-tù giữa các dân ngoai.» Lời của Ngài đã ứng-nghiệm từng chữ và trở thành một sự-kiên lịch-sử. Khó có thể nhắc lại một cảnh tàn-sát rùng-rơn nào hơn thế. Người ta phống-đoán có chừng một triệu người Do-thái bị giết trong cơn tàn-sát cuồng-nộ của đạo quân Titus, và hàng bao nhiêu ngàn người bị bắt làm phu-tù tại Ai-cập và các xứ khác.

Cuối-cùng Chúa lại dự-ngôn rằng thành Giê-ru-sa-lem sẽ « bị người ngoại-bang giày-đạp cho đến chừng nào các kỳ dân Ngoại được trọn. » Mấy chữ đầu nói đến một cái gì còn hơn sự đô-hộ của người Ngoại-bang; nó ám-chỉ sự lăng-mạ, sỉ-nhục thành thánh và tình-trạng đó sẽ kéo dài cho đến « các thời-kỳ dân Ngoại được trọn » nghĩa là suốt thời-đại dân Ngoại cai-trị, xa hơn nữa, là suốt mùa ân-điền lúc Tin-lành được giảng cho thế-giới Ngoạibang, cho đến khi Chúa trở lại. « Dân Ngoại » tương-phản với dân Do-thái, chờ không tương-phản với Cơ-đốc-đồ. Việc thành thánh được ở dười quyền quản-trị của các lựclượng Cơ-đốc-giáo không phải là bằng-chứng là thời-đại sắp chấm dứt; chung-cuộc này sẽ có những dấu-hiệu rõ-ràng như Chúa sẽ kề tiếp sau. Tuy-nhiên, khi ta quay khỏi bức tranh ghê-rợn của cuộc tàn-phá thành-phố lịch-sử này và nhờ rằng lời tiên-tri ấy đã xảy ra đúngđắn thế nào, thì ta lại càng tin-tưởng những dự-ngôn về những biến-cố ý-nghĩa hơn mà Chúa sắp nói đến chắc-chắn cũng xảy ra trong vinh-quang không sai mảy-may.

3. Sự hiện đến của Đảng Christ

21: 25 - 28

«25 Sẽ có các diềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu-não rồiloạn vì biền nổi tiếng om-sòm và sóng-đào. 26 Người ta nhơn trong khi dợi việc hung-dữ xẩy ra cho thếgian, thì thất-kinh mất vía, vì các thế-lực trên trời sẽ rúng-động. 27 Bấy giờ thiên-hạ sẽ thấy Con người dùng đại-quyền đại-vinh mà ngự đến trên đám mây.

²⁸ Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới. »

Ngay đến khi Đấng Christ trở lại, khi thời-đại gần kết-thúc, chắc-chắn sẽ có những dấu-hiêu rõ-ràng, độtngột, kinh-khủng, khiến không ai có thể nghi-ngờ biếncố đã dự-ngôn sẽ không xảy ra lập-tức. Tuy-nhiên, những dấu-hiệu này được mô-tả bằng những từ-ngữ rất bóngbây: « các điềm la trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao; còn dưới đất dân các nước sâu-não rối-loan vì biền nổi tiếng om-sòm và sóng-đào. Người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ ... vì cả thế-lực trên trời sẽ rúng-động»; rồi sẽ tới một biến-cố mà các thời-đại đương tiến đến, thế-giới mệt-mỏi đương chò-đợi, lúc mà công-tác Hội-Thánh đạt đến tột-bực, các hi-vọng được thành-tựu; biến-cố ấy là sự hiện ra vinh-hiền của Cứu-Chúa đã bị đóng đinh, đã sống lại và thăng-thiên. Đó là lúc đau-đón cho kẻ cứng-cỏi, nhưng đối với kẻ tin, thì lai là thời-kỳ hi-vong và mong-đơi. Khi những dấu-hiệu Chúa nói «khởi xảy đến » thì theo lời Ngài, những kẻ

21: 29 - 36 KHUYÊN-GIỰC HI-VỌNG VÀ TÌNH-THỨC

theo Ngài hãy mừng-rỡ, ngườc đầu lên tiếp-đón Đấng giải-phóng, vì sự cứu-chuộc của họ đã đến gần. Thế-gian không mong-đợi sự hiện đến của Đáng Christ, nhưng tínđồ Đáng Christ đã được báo trước cách quả-quyết nên họ có thể tròng-đợi sự giải-cứu và vinh-quang đã hứa.

4. Khuyén-giục hi-vọng và tỉnh-thức

21: 29 - 36

« ²⁹ Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời thí-dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; ³⁰ khi nó mới nứt lộc, các người thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. ³¹ Cũng vậy, khi các người thấy những đều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. ³² Quả thật, ta nói cùng các người, dòngdòi nãy chẳng qua trước khi mọl sự kia chưa xảy đến. ³³ Trời đất sẻ qua, song lời ta nói sẽ không qua dàu.

³⁴ Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá-độ, sự say-sưa và sự lo-lắng dời nãy làm cho lòng các người mề-mần chẳng, và e ngày ấy đến thình-lình trên các người như lưới bủa; ³⁵ vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. ³⁶ Vậy, hãy tỉnh-thức luôn và cầunguyện, đề các người được tránh khỏi các tai-nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mật Con người. »

Khi nói về sự trở lại vinh-hiền của Ngài, Chúa Jêsus có nói đến những dấu-hiệu đề các môn-đồ Ngài biết Ngài đã gần đến. Đề giải nghĩa rõ hơn mục-đích của những «điềm» này, Chúa Jêsus kề một thi-dụ ngắn, so-sánh điềm ấy với việc là chồi này-nở vào mùa xuân là điềm báo mùa hạ đến. Nhiều người cho rằng Chúa dùng « cây vả » đề chỉ về dân Y-so-ra-ên, và kết-luận rằng sự phục-hưng của Dothái giáo và sự hồi-hương của dân Do-thái là điều chứngtỏ chắc-chắn rằng thời hiện-đại sắp mãn. Dầu có dự-ngôn gì về người Do-thái thì ở đây cũng không ám-chỉ như thế, vì Chúa không phải chỉ nói «Hãy xem cây vả » mà cũng thêm «và các cây khác ». Ý của Ngài hết sực rõ-ràng. Ngài không dùng hình-bóng của các cây đề chỉ dân-tộc, nhưng Ngài bảo rằng như chời lộc là dấu-hiệu báo trước mùa hạ thì những dấu-hiệu Ngài kề cũng báo trước chắc chắn sự hiện đến của Ngài. «Cũng vậy khi các ngươi thấy những đều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến », nước ấy sẽ thiết-lập trong vinhquang khi Cứu-Chúa hiện ra.

Chúa Jêsus lai đánh-thức sự mong-đợi của những kẻ nghe Ngài bằng câu « Dòng-dõi này chẳng qua trước khi moi sự kia chưa xảy đến. » Không chắc Chúa dùng chữ « dòng-dõi này » để chỉ chung-tộc Hê-bo-rơ như nhiều người bảo. Những chữ đó chắc có thể giải-thích theo nghĩa thông-thường và chữ « mọi sự » sẽ « chưa xảy đến » chỉ về sư tàn-phá thành Giê-ru-sa-lem, được xem tiêubiểu cho sự trở lai của Đãng Christ. Hai biến-cố ấy liênquan với nhau rất mật-thiết trong bài giảng tiên-tri này. Sư ứng-nghiệm hiền-nhiên của biến-cố trước khiến cho các tán-đồ tin-tưởng vững-vàng rằng biến-cố sau chắcchắn cũng sẽ xảy ra. « Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.» Hi-vọng Chúa đến không phải căncứ vào những ức-đoán của phàm-nhân mà căn-cứ trên dưngôn không bao giờ sai của Ngài. Những gì thuộc vật-chất tam-thời sẽ có ngày không tồn-tại nữa, nhưng lời Ngài sẽ còn vĩnh-viễn.

Nhìn vào những lời tiên-tri sáng-rỡ ấy, tâm-hồn của Cơ-đốc nhân vững yên trên những thực-sự liên-quan đến sự hiện ra của Thầy. Những kẻ theo Đấng Christ phải tự giữ mình kẻo họ bị lòi-cuốn theo những ảnh-hưởng mà Chúa đã kề khi Ngài tả về thời-kỳ trước khi Ngài trở lại. Họ sẽ bị cám-dỗ sống phóng-túng, xao-lãng miệt-mài trong những mối lo của trần-thế. Những kẻ tin đều được nhắcnhở phải thức-canh kẻo Ngày Chúa đến bủa trên họ bấtngờ, như đối với mọi người khác. Họ được thúc-giục thức-canh cầu-nguyện đề có thể thoát khỏi sự phán-xét giáng xuống thế-gian tội-ác, và xứng-đáng chiếm-chỗ trong nước vinh-hiền của Chúa.

5. Câu tưởng-thuật lịch-sử 21 : 37 - 38

«³⁷ Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy-dỗ trong đềnthờ ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li-ve, mà ở đêm tại đó. ³⁸ Vừa tảng sáng, cả dân-sự đến cùng Ngài trong đền-thờ, đặng nghe Ngài dạy. »

Lu-ca chấm dứt bài giảng về sự trở lại của Chúa bằng một câu tóm-tắt tình-hình tồng-quát đánh dấu những biếncố cuối-cùng của chức-vụ Chúa Jêsus dưới trần-thế. Ông kề rằng ban ngày Chúa Jêsus giảng-dạy trong đền-thờ, ban đêm Ngài nghỉ ngoài trời, trên sườn núi Ô-li-ve, và dân-chúng náo-nức muốn nghe Ngài nên mỗi buồi sáng họ kéo đến đền-thờ rất sớm. Càu này hơi có tinh-cách ôn-lược. Nó là phần chuyền đoạn. Thật ra, hình như Chúa Jêsus chỉ trở về thành có một lần, lần này Ngài bị bắt và dẫn đến chỗ chết. Lu-ca chuẩn-bị chúng ta những biếncố cuối-cùng. Chúng ta đã đến hồi then-chốt của câu chuyên.

VII. SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI Đoạn 22 - 24

A. Sự phản-bội của Giu-đa 22: I - 6

«¹ Ngày lễ ăn bánh không men tức là lễ Vượt-qua đến gần. ² Các thầy tế-lễ cả cùng các thầy thông-giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Jêsus; vì họ sợ dân.

³ Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-da, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ-đồ, ⁴ nó đi kiếm các thầy tế-lễ cả và các thầy đội, đề đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. ⁵ Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền-bạc. ⁶ Nó đã ưng-thuận với họ, bèn kiếm dịp-tiện dặng nộp Đức Chúa Jêsus trong khi dân-chúng không biết. Càu « Ngày lễ ăn bánh không men tức là lễ Vượt-qua đến gần » làm thành một lời tựa thích-hợp cho câu chuyện cằm-động này vì người Hê-bờ-rơ hành-lễ này đề nhớ lại sự giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên khi thiên-sử sát-hại vượt khỏi các nhà có bôi huyết. Bây giờ thì huyết Đấng Christ đem lại sự cứu-chuộc lớn hơn, và những kẻ tiếp-nhận sự cứurồi đó phải lia-bỏ tội-lỗi trong cuộc sống cũng như người Hê-bơ-rơ loại bỏ men trong nhà họ trong thời-kỳ hành-lễ.

Những kẻ cầm quyền Do-thái quyết-định sát-hai Chúa Jêsus. Nhưng điều khó-khăn cho họ là Ngài được dânchúng hâm-mô quá. Ho quyết-định nán lai sau kỳ lễ, để cho đoàn dân đi về bớt, thì lúc ấy thình-lình có một trợlực từ một nơi hết sức bất-ngờ. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. một trong mười hai Sứ-đồ của Chúa Jêsus, đến đề-nghi nộp Thầy cho các nhà cầm quyền đúng vào lúc và chỗ mà họ mong-ước, tức là «khi dân-chúng không biết, » Dĩ-nhiên, những thầy tế-lễ cả và nhân-viên trong đền-thờ rất «mừng lắm» và chịu trả tiền theo lời yêu-cầu của tên phản-bội. Lu-ca nói rằng Giu-đa hành-động dưới sự điềukhiển của Sa-tan. Chúng ta không nên kết-luân rằng ông ta bị quỉ ám hay đã mất trí khôn. Hành-động của hắn đã có tính-toán, tự-động, không thể nào dung-thứ được. Có thể giải-thích là vì từ lâu hắn vẫn nuôi-dưỡng lòng tham vàng bac. Hắn đã nghe theo đề-nghi của Sa-tan và dàng mình cho nó để làm một việc thối-tha. Thực sự đáng kinh-hãi đây là sự phản-bội của Giu-đa không phải là hành-động của một quái-vật mà chỉ là một trường-hợp điển-hình của bất-cứ kẻ nào đã từng được sống với Chúa Jêsus mà không chịu bỏ một tội-lỗi hay vấn-vương của minh. Tiếp-tục kháng-cự ảnh-hưởng àn-huê của Cứu-Chúa là roi ngay vào quyền-lực của Sa-tan.

B. Bữa ăn tối cuối-cùng

22: 7-33 Controle proof Sugar,

«7 Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt-qua, ⁸ Đức Chúa Jésus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi don lễ Vượt-qua cho chúng ta ăn. ⁹ Hai người 22 : 7 - 38

thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu ? ¹⁰ Ngài đáp rằng: Khi các người vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước; hãy theo người vào nhà, ¹¹ và nói cùng chủ nhà rằng: Thầy phán cùng người rằng: Phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt-qua với mòn-đờ ta ở đâu ? ¹² Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, dồ-dạc sẵn-sàng; các người hây dọn ở đó. ¹³ Hai môn-đờ đi, quả gặp những đều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt-qua.

14 Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ-đồ cùng ngồi với Ngài. ¹⁵ Ngài phán rằng : Ta rất muốn ăn lễ Vượtqua này với các người trước khi ta chịu đau-đớn. 16 Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được tron trong nước Đức Chúa Trời. 17 Ngài bèn cầm chén, ta ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái này phân-phát cho nhau. 18 Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. 19 Đoạn, Ngài cảm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân-phát cho môn-đồ, mà phán rằng: Này là thân-thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta. 20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn-đồ, mà phán rằng: Chén này là giao-ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đồ ra.... 21 Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. 22 Con Người đi, theo như điều đã chỉđịnh; nhưng khốn cho người này phản Ngài ! 23 Mônđồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm đều đó.

²⁴ Môn-đồ lại cãi-lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. ²⁵ Nhưng Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai-trị, những người cằm quyền cai-trị được xưng là người làm ơn. ²⁶ Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai-trị phải như kẻ hầu việc. ²⁷ Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi nhự kẻ hầu việc vậy. ²³ Còn như các người, đã bên lòng theo ta trong mọi sự thử-thách ta, ²⁹ nên ta ban nước cho các người, cũng như Cha ta dã ban cho ta vậy, ³⁰ đế các người được ăn uống chung bản trong nước ta, và được ngồi ngai đề xét-đoán mười hai chiphái Y-sơ-ra-ên.

³¹ Hởi Si-mòn, Si-mòn, này, quỉ Sa-tan đã dòi sàng-sảy người như lúa mì. ³² Song ta đã cầu-nguyện cho người, hầu cho đức-tin người không thiếu-thốn. Vậy, dến khi người đã hối-cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. ³³ Phi-e-rở thưa rằng: Thưa Chúa, tòi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết ³⁴ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hởi Phi-e-rở, ta nói cùng người, hôm nay khi gà chưa gáy, người sẽ ba lần chối không biết ta.

³⁵ Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các người đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các người có thiếu gì không? Môn-đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. ³⁶ Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gườm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. ³⁷ Vì ta rao cho các người, có lời chép rằng: Ngài đã bị kề vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng-nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. ³⁸ Các sứdồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gườm đây. Ngài phán rằng: Ấy là dủ.»

Bữa ăn cuối-cùng Chúa Jêsus dự với các môn-đồ Ngài là lễ Vượt-qua, đó là khởi đầu của thánh-lễ mà ngày nay người ta gọi là Tiệc-Thánh. Lễ Vượt-qua nhắc lại sự giảiphóng dân-tộc trong quá-khứ và chỉ về một cuộc giảiphóng lớn hơn sẽ đến, vì cuộc giải-phóng này mà Đấng Christ phải chết. Tiệc-Thánh hưởng về sự cứu-chuộc cao cả mà Chúa đã hoàn-thành trong sự chết chuộc tội của Ngài, và hướng ta tới sự cứu-chuộc đầy-đủ hơn mà Ngài sẽ hoàn-thành khi Ngài trở lại. «Bữa ăn tối cuối-cùng» có thề nên ôn lại đờng-thời với vấn-đề Tiệc-Thánh. Câu chuyện chép đây có thể cho ta thấy việc giữ thánh-lễ này rất ịch-lơi,

1. Đây phải là lúc rút lui. Ta phải gắng hết sức để loại-trừ những tư-tưởng làm ta xao-lãng phải chú-tâm vào Đẩng Christ và tình yêu cứu-chuộc của Ngài. Chúa Jêsus đã dự-bị đều đó cho môn-đồ Ngài. Ngài sai Phi-e-rơ và Giảng vào thành-phố để sửa-soạn chỗ cho. Ngài dự tiệc Vượt-qua với các môn-đồ. Nhưng Ngài cũng cần-thân ngăn-ngừa những điều làm giãn-đoan. Ngài không cho môn-đồ biết chỗ nơi họp. Nếu Ngài làm vậy chắc Giu-đa đã tiết-lô cho kẻ thủ biết đề đến bắt Chúa giữa bữa tiêc. Chúa chúng ta cần-thận dặn hai môn-đồ rằng khi vào thành họ sẽ gặp một người « mang vò nước, » họ sẽ theo người đến một căn nhà và họ sẽ dọn tiệc Vượt-qua tại đây. Theo các nhà phước-âm khác, hình như sau khi ăn tiệc Vượt-qua, trước Chúa thiết-lập bữa ăn kỷ-niệm, Ngài cho Giu-đa ra khỏi phòng tiệc. Vậy ta phải cố-gắng xuađuồi những ý-nghĩ phản-trắc, quấy-rây ra khỏi lòng hầu khi dự ta có thể cảm-biết đương ở một mình với Chúa.

2. Đây là lúc tương-giao. — Chúa chúng ta đã nóng-nảy cho mau tới những giờ-phút được ở với các môn-đờ trong mối giao-hữu bền-chặt. Ngài có nhiều điều đề nói với họ; Ngài biết đây là thời-gian chia-ly dễ cảm, Ngài muốn dùng những sứ-điệp vui-mừng hi-vọng đề thêm sức cho họ. Có lẽ trong Kinh-thánh không có đoạn nào quen-th:ộc, dịu-dàng, ích-lợi bằng những đoạn Giăng chép lời Chúa nói trên phòng cao trong dịp Tiệc-thánh nầy. Đối với những tấm lòng sẵn-sàng, Chúa vô-hình chắc-chắn sẽ hiện-diện và phán-bảo qua Thánh-Linh và những biều-hiệu, cho họ biết những chân-lý đề được sức mạnh và vui-mừng.

3. Đây là thời-kỳ biết ơn. Thánh-lễ thường được gọi là Eucharist, cuộc hành-lễ của «lễ tạ ơn,» vì nó nhắcnhở cho ta những ơn-phước vô-hạn do sự chết đền tội của Chúa đem lại. Đày là mục-đích cao-cả nhất của bữa tiệc. Chúa Jêsus đã nói rõ điều đó khi Ngài thiết-lập nó. Bánh nhắc cho ta nhớ rằng thân Ngài võ ra vì cớ ta; rượu là biểu-hiệu của huyết Ngài, như Ngài nói cùng các môn-đồ, huyết ấy đồ ra vì có họ. Như vậy bữa ăn này là đề kỷ-niệm ơn cứu-rỗi. Nó chỉ về sự chết sắp đến của Chúa, như chính Ngài đã nói «Hãy làm sự này đề nhớ đến ta.»

227

22: 7 - 38

4. Đày là lúc hi-vọng.— Ngay tại bóng của thập-tự-giá, Chúa đã chỉ cho môn-đò Ngài thấy vinh-quang của ngai Ngài. Trong khi lòng bị vò-xé bởi ý chia-ly, thì Ngài nhắcnhở họ về sự tái-hiệp khi họ cùng nhau ăn uống « trong nước Đức Chúa Trời. » Ngài tuyên-bố rằng họ sẽ chịu thử-thách một thời-gian, nhưng nếu họ cùng chịu khồ với Ngài thì sẽ cùng cai-trị với Ngài. « Ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy, đề các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta. » Vậy mùa giao-cảm là lúc chúng ta nhìn tới những cuộc táingộ hoan-hỉ với những kẻ qua đi trước. Lòng chúng ta tràn-ngập mừng-vui khi nhìn thấy vinh-hiền hầu đến. Trong bóng tối mịt-mù chúng ta tìm về bầu trời mở ra và sự tái-làm của Đấng Christ. Chúng ta « rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. »

5. Đây là lúc hi-sinh.— Trong khi ngồi trên bàn, các môn-đồ cãi nhau xem kẻ nào trong họ là lớn hơn hết. Chúa chúng ta ban cho họ một tấm gương đáng nhớ khi Ngài cúi xuống rửa chơn cho họ. Rồi Ngài giảithích cho họ tính-chất của sự cao-cả thật và chứng-tỏ rằng yếu-tính của nó nằm trong sự phục-vụ, Ngài phán « Ai lớn hơn trong các người phải như kẻ rất nhỏ, và cai-trị phải như kẻ hầu việc. » Khi lìa bàn ăn của Chúa, ta nên ước-muốn được đi tới trong danh Ngài và làm bất-cứ điều gì trong quyền-hạn của ta đề phụcvụ đồng-loại, theo dấu chơn Ngài đến «không phải đề người ta phục-vụ mình mà đề phục-vụ người ta và phó mọng sống mình làm giá chuộc nhiều người. »

6. Đây là lúc nên hạ mình.— Khi chúng ta nhậnbiết sự yếu-đuối của chúng ta, sự phụ-thuộc của chúng ta vào ân-điền của Ngài. Chúa Jêsus thấy cần báo cho các môn-đồ về sự cám-dỗ thử-thách hầu đến, và đặcbiệt nó trước sự vấp-ngã của Phi-e-ro. Quay về phía người môn-đồ nhẹ dạ thân-ái, bộp-chộp, người dường như giữ vai thủ-lãnh trong đoàn-thề sứ-đồ, Chúa bảo người rằng Sa-tan muốn cướp các môn-đồ, sàng-sảy họ như lúa mì, nhưng chính Ngài đã cầu-nguyện đặcbiệt cho Phi-e-ro hầu cho đức-tin người khổi thất-bại, dầu vậy Chúa Jêsus thấy trước rằng có một lúc lòng can-đảm của người sẽ nhụt mất và người sẽ chối Chúa. Tuy-nhiên, Ngài khuyên-giục Phi-e-rơ hãy ăn-năn sau khi sa-ngã và khích-lệ anh em mình. Câu nói về hành-vi yếuđuối và bất-trung ấy thật khó tin đối với Phi-e-rơ, nên ông phản-đối, «Tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết, » Nhưng Chúa Jêsus buôn-bã trả lời «Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng người, hôm nay khi gà chưa gáy, người sẽ ba lần chối không biết ta.»

Không thể nào dự lễ Tiệc-thánh mà không nhớ lại những lỗi-lầm quá-khứ chắc-chắn những hành-vi yếuđuối tương-tự cũng sẽ xảy ra trong tương-lai. Một hànhvi bắt-trung như vậy làm Chúa đau lòng, nhưng nếu lòng chúng ta thuận-phục Chúa, chúng ta ăn-năn sau khi phạm lỗi. Nếu chúng ta thật tin-cậy Ngài, Ngài sẽ thathứ. Như Ngài đã cầu-nguyện cho Phi-e-rơ, Ngài cũng đương cầu-nguyện cho chúng ta. Mặc dầu đôi lúc chúng ta vấp-váp, Ngài cũng không đề chúng ta ngã hắn. Ngài có thể cứu « toàn-vẹn... vì Ngài hằng sống đề cầu thay »cho ta.

7. Đây là lúc quyết-định mới .-- Chúng ta nên khiêmnhường và nhờ-cậy vì có những lỗi-lầm đã pham trong quá-khứ và còn có thể phạm trong tương-lai nữa, nhưng ta nên đứng vững trong sức-lực do Chúa ban. Tại phòng cao, Ngài cho các môn-đồ biết rằng khi Ngài được cất khỏi họ, họ sẽ gặp những điều-kiện đồi khác. Kẻ thủ sẽ cất mạng sống Ngài sẽ không thể đối-đãi nhơn-từ với các môn-đồ Ngài. Ngài cho họ biết chắc rằng họ sẽ phải dùng những nguồn cung-cấp riêng của mình và họ phải đương đầu với lòng cừu-hận cay-đẳng nhất. Ngài lại còn bảo rằng họ cần mua mỗi người một cây gươm. Họ hiểu lời Ngài theo nghĩa đen nên nói «Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây» Chúa trả lời với nỗi buồn chua-xót «Ây là đủ.» Dĩ-nhiên, Chúa không có ý nói rằng những kẻ theo Ngài phải dùng bao-lực hoặc phải dùng sức mạnh mà truyền Tin-lành. Ngài chỉ muốn chúng ta có tinh-thần cảnh-giác và quyếtđịnh rằng trong cuộc tranh-chấp thuộc-linh đương đợi ta, ta phải là một thập-tự-quân trung-thành. Ta tiến ra sa-trường, nhưng rồi trong một ngày mai sáng-lang ta sẽ được ngôi cùng Ngài trong buổi liên-hoan thiên-đường có yến-tiệc và hát-ca.

22 : 7 - 38

C. Con thống-khố tại Ghất-sê-ma-nê

22: 39-46

«³⁹ Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn-dồ cùng đi theo Ngài. 40 Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Hảy cầu-nguyên, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sư cám-dỗ. 41 Ngài bèn đi khỏi các môn-đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu-nguyên 42 rằng : Lay Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!... 43 Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn rất dau-thương, Ngài cầu-nguyên càng thiết, mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. 45 Câu-nguyện xong, Ngài đứng dây trở lại cùng các môn-đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn-rầu, ⁴⁶ Ngài phán rằng : Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dây cầu-nguyện để cho khỏi sa vào sư cám-dỗ, »

Sau khi thàn-mật đàm-đạo với các môn-đồ Ngài tại phòng cao, Chúa Jêsus bước ra bóng tối đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê, một nơi nghỉ-ngơi ưa-thích trên sườn núi Ô-li-ve, tại đây linh-hồn Ngài trải qua một cơn sầu-thảm vò-song, thường gọi là « cơn thống-khồ, » Đi vào cảnh biệt-tịch thiêng-liêng ấy dầu là bằng một tưởng-tượng cũng đã có vẻ là xâm-nhập rồi. Tuy-thế, với vài tia quan-sát ta cũng có thể tìm thấy những điều giáo-huấn và khich-lệ cho ta cũng như các môn-đồ xưa.

Sở-dĩ cơn đau-buồn vậy chặt Ngài, chắc là vì Ngài thấy rõ sự chết mà Ngài phải chịu vào ngày sau. Chính cơn thống-khổ này đã làm tăng vượt bực ý-nghĩa và vẻ mầu-nhiệm của sự chết ấy. Đối với một tâm-hồn nhạy cảm, đã bị khích-động vì đau-đớn thì sự buồn-khổ ấy chỉ là việc tự-nhiên và có thể tha-thứ, nhưng nếu Chúa Jêsus chịu thống-khổ tột-bực như thế chỉ vì cờ sự đau-đớn của thân-thể thì Ngài còn kém can-trường hơn nhiều kẻ theo Ngài sao. Tuy-nhiên, nếu trong giờ chết Ngài đã phải trở nên như tội-lỗi hầu trở thành Đáng cứu-chuộc thế-gian, nếu Ngài đã phải « phó mạng sống mình làm giá chuộc tội nhiều người »; nếu Ngài làm Chiên Con duy-nhất của Đức Chúa Trời, nếu Ngài phải chịu khuất mặt Cha, thì ta có thể hiều tại sao trước giờ lâm-chung, tâm-hồn Ngài đã buồn-bực « cho đến chết. » Cơn thống-khở của Chúa không nên xét theo khía-cạnh anh-hùng nhàn-tinh, nhưng nên coi đó là bằng-chứng của công-cuộc chuộc tội thiênthượng của Ngài. Cái « chén » mà Chúa Jêsus phải uống ...

Trong giờ thử-thách cay-đẳng cùng-cực này, Chúa Jêsus tìm được sự tiếp-trợ trong lời cầu-nguyện. Ngài đã . đến Ghết-sê-ma-nê đề ở một mình với Đức Chúa Trời. Ngài khuyên môn-đồ Ngài theo gương Ngài, Khi cơn thống-khồ cấu-xé quả tìm cô-đơn Ngài cách tàn-bạo hơn hết thì Ngài đương cầu-nguyện và được lắng nghe. Chén của Ngài không được cất đi, nhưng «Có một thiên-sử từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài.» Ngài đã nhận được ân-điền đề uống chén ấy cho tới cặn, sự chết đã mất nọc độc và mộ-phần không còn vẻ khủngkhiếp nữa. Ngài đã chuần-bị đề có cảm-tình hoàn-toàn đối với những kẻ gặp sự mầu-nhiệm về « lời cầu-nguyện không được nhậm.» «Ngài đã trở nên căn-nguyên của sự cứu-rỗi đời dời cho mọi kẻ váng-phục Ngài. »

Chúa Jêsus cầu-nguyện trong đức-tin, và yếu-tố chinh của một lời cầu-nguyện tin-tưởng là tấm lòng sẵn-sàng vâng-phục. Đây là điều cầu-xin gương-mẫu cho chúng ta. « Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chó không theo ý tôi ! » Ngài đã chiến-thẳng vì chịu đầu-phục ý Cha trọn-vẹn. Sau đó không còn phải chiến-đấu nữa. Ngài quay lại bằng những bước quả-quyết đề gặp sự phản-bội, thống-khô và sự chết. Giờ đã điềm, Ngài đã sẵn-sàng. « Ngài rất mãn-ngayện. »

D. Sự bắt Chúa Jêsus

22: 47 - 53

«47 Khi Ngài còn đương phán, một lũ đồng kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ-đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jesus đặng hôn Ngài. 48 Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, người lấy cái hôn đề phản Con người sao? 49 Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chặng? 50 Một người trong các sứ-đồ đánh đầy-tớ của thầy cả thượng-phẩm và chém đứt tai bên hữu. 51 Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy đề cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tại đầy-tớ ấy, làm cho nó được lành. 52 Đoan, Đức Chúa Jêsus phán cùng các thầy tế-lễ cả, các thầy đôi coi đền-thờ, và các trưởng-lão dã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta, như bắt kẻ trộm-cướp. ³³ Hằng ngày ta ở trong đền-thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các người, và quyền của sự tối-tăm vây.»

Cách Giu-đa hành-động trong tội-ác thối-tha của hắn thật vô-cùng tương-xứng với tính-cách đê-tiện của nó. Hắn dẫn một đoàn đòng với gươm giáo vào vườn Ghếtsê-ma-nê nơi Chúa thường lui vào đề cầu-nguyện, rồi tại đó hắn đã phản Ngài bằng một cái hòn, đó là dấu-hiệu hắn thỏa-thuận với người ta đề trong đêm tối họ khỏi bắt làm, một mòn-đồ nào khác thay vì Chúa. Cái hòn là dấuhiệu thông-thường của tình bạn, nhưng cử-chỉ của Giu-đa và lời Chúa mắng chứng-tổ rằng chiếc hôn ấy chỉ là giả về âu-yếm và đối với Chúa lại càng đáng ghê-tổm nữa. Những hành-vi bất-trung đối với Đấng Christ càng làm cho Ngài buồn hơn khi nó diễn ra giữa khung-cảnh thiêngliêng và bởi những người lớn tiếng khoác-lác về tình vên.

Thái-độ dạn-dĩ của Chúa lúc nầy lại tương-phản với cử-chỉ của các mòn-đồ. Họ hỏi Ngài có nên dùng gươm đề tự-vệ chăng. Ngài chưa kịp trả lời thì Phi-e-rơ đã liều22:54-62

lĩnh vung gươm chém vào người đầy-tở của thầy tế-lễ thượng-phầm làm đứt mất tai bên phải của nó. Về hànhđộng ấy Chúa chỉ trả lời « Hãy đề cho bọn họ đến thế » ; không biết nghĩa đúng của câu ấy là gì, có lẽ Ngài bảo các môn-đồ đừng bạo-động nữa. Rồi Ngài rờ tai của tên đầy-tớ và chữa lành nó. Chỉ có Lu-ca, « thầy thuốc yêudấu » là có chép lại « phép lạ duy-nhất về giải-phẫu » nầy. Việc nầy đem cho các môn-đồ ở mọi thời-đại một sứ-điệp. Dùng bạo-động và thủ-đoạn độc-ác đề binh-vực chínhnghĩa Đấng Christ tức là trình-bày Ngài cách sai-lầm cho thể-gian. Hành-động của Phi-e-rơ khiến cho kẻ nghịch có thêm có đề cáo tội Ngài, và nếu còn kháng-cự thêm chắc địa-vị của Chúa đã bị liên-lụy. Dầu có dụng ý tốt đến đâu, những cách bảo-vệ khinh-suất như vậy cũng chỉ làm suy-yếu chính-nghĩa mà họ muốn nêu cao.

Chúa Jêsus quay lại trách kẻ thủ và bất-bình vì ho đến cùng Ngài với gươm-giáo gậy-gộc như là đi bắt trômcướp. Ngài nhắc lại rằng hằng ngày Ngài giảng-day nơi công-công. Ho đến cách thầm-lén, hung-bao, trong bóng tối như vậy, chứng-tỏ rằng sự bắt-bở ấy là giả-dối và vôcở. Có rất nhiều cơ-hội để bắt Ngài ban ngày nơi côngcông lúc Ngài không có gì bảo-vê. Hành-động của họ như vậy tự nó đã lên án lấy nó rồi. Nhưng Ngài buồn-bã thêm rằng « Nây là giờ của các người, và quyền của sự tốităm vậy. » Trong sự mẫu-nhiệm thiên-hựu Đức Chúa Trời đã cho phép tội-ác ấy xảy ra. Ngài ban quyền-hành tamthời cho những lực-lượng gian-ác chỉ xảy ra trong giờphút ngắn-ngủi, nhưng kẻ nào vui-vẻ đem nó dùng vào việc như vậy sẽ hứng lấy sự định tội đời đời. Không còn gì nghiêm-trong hơn việc sử-dụng sự tự-do Đức Chúa Trời ban cho ta đe thực-hiên những mục-địch bất-chính.

E. Phi-e-ro chối Chúa

22: 54-62

«⁵⁴ Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng-phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. ⁵⁵ Họ nhúm lửa giữa sản, rồi ngồi với nhau; Phi-e-ro cũng ngồi giữa đám họ. 56 Một con dòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm-chỉ, mà nói rằng: Người này vốn cũng ở với người ấy, 57 Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hởi đờn-bà kia, ta không biết người đó. 58 Môt lát, có người khác thấy Phi-e-ơ, nói rằng: Nauroi cũng thuộc về bon đó! Phi-e-ro đáp rằng: Hởi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu, 59 Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người này cũng ở với Jêsus, vì người là dân Ga-li-lê. 60 Nhưng Phi-e-rơ cải rằng : Hởi người, ta không biết ngươi nói chi! Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; 61 Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hòm nay trước khi gà chưa gáy, người sẽ chối ta ba lần; 62 rồi đi ra ngoài, khóc-lóc thảm-thiết.»

Phi-e-ro thật tỉnh yêu Chúa Jêsus và đức-tin của ông nơi Ngài không hề suy-giảm, nhưng trong giờ thử-thách như Chúa Jêsus đã nói trước, Phi-e-ro đã mất can-đằm và chối Chúa mình. Nhưng tội của ông không giống như tội của Giu-đa. Tội của Giu-đa là bước cuối-cùng trên đường sa vực thắm. Tội của Phi-e-ro chỉ là một hànhđộng hèn-nhát trong cả sự-nghiệp phát-triền đạo-đức từng đem lại ơn-phước và ích-lợi cho mọi kẻ theo Đấng Christ.

Sự tẻ-ngã của Phi-e-ro có thể đảnh dấu từ lúc ông tỏ thải-độ tự-tin. Khi ông tuyên-bố rằng, đầu mọi người bỏ Ngài, ông cũng vẫn trung-thành với Đấng Christ, thì ông rất thành-thật, ông nói ra cảm-nghĩ thật của lòng ông nhưng rồi ông đã tiết-lộ sự khoe-khoang đó. Kết quả là ngay sau đó ông đã không vàng lời Thầy mà thức-canh càu-nguyện, tiếp theo, ông ngạc-nhiên hoắng-hốt vì Chúa Jêsus bị bắt, rồi sau khi đánh một lát kiếm hốt-nhiên đề tự-vệ, ông cũng bỏ Chúa Jêsus trốn đi như các môn-đồ khác. Ông theo Chúa Jêsus đến dinh thầy tế-lễ thượngphầm, nhưng muốn giấu không cho ai biết minh là môndò, nên tìm cách lẫn-lộn với đoàn dân náo-động. Những kẻ theo Đấng Christ có một hiểm-họa ghê-góm là tự cậy sức mạnh đạo-đức và nhất là đồng-thời lại xấuhồ khỏng dảm công-khai xưng mình là môn-đồ, hơn nữa là tự-nhận trung-thành với Chúa mà đến khi gặp việc lại không giúp được gì cho Chúa cả. Chính lúc chính-nghĩa của Chúa dường như đã sa-cơ thất thế, nhuệ-khi của Phie-rơ tiêu-tán, ông đương mệt-mỏi vì đêm dài mất ngủ, lạnh-lẽo, cô-đơn, thì Phi-e-rơ bị tấn-công bất-ngờ và ông dã chịu thắm-bại.

Chỉ tay chế-giễu vị đại sử-đồ là rất dễ, nhưng thínhthoảng gặp những thử-nghiệm không đến nỗi năng-nề như thế, ít có tin-đồ nào là không chối Chúa hoặc bằng ngônngữ hay hành-vi, vì nhát-sợ, lừa-dối hay dục-vọng. Sau khi chối Chúa ba lần, Phi-e-ro nghẹ tiếng gà gáy. Việc xảy ra như thế, tư nó là vò-nghĩa, nhưng nó đã nhắc lai lời của Thày, nó khiến Phi-e-rơ cảm-biết nỗi ô-nhục của mình nhưng cũng khiến ông hồi-tỉnh. Vừa khi quay về phía dinh, ông bắt gặp tia nhìn của Chúa. Chúng ta không thể nào ước-đoàn được khuôn mặt của Chúa đã diễn-tả gì lúc Ngài «ngó Phi-e-ro.» Có thể có chút trách-móc, nhưng có lẽ còn có vẻ buồn-thẩm vô-han và vẻ từ-ái diudàng. Ta thấy khi Phi-e-rơ nhớ lai lời Chúa «đi ra ngoài, khóc-lóc thảm-thiết » / Đó là những giot nước mắt ăn-năn, don đường cho sự tha-thứ và bình-an. Đối với nhiều người theo Chúa, khi sa-ngã, họ được ơn thiên-hựu nhắc lai cho họ nhớ thời-gian thàm-giao vui-vẻ, và những sứđiệp cảnh-cáo long-trọng, rồi khi lòng họ hướng về Chúa, họ cảm thấy ăn-năn và nhận biết hành-vi bất-trung của minh đã khiến Chúa yêu-dấu đau-đơn. Sự cảm-biết đó khiến nước mắt đồ ra và đem lại những giờ hối-hận buồnbã, nhưng tiếp theo sẽ là một buổi mai rực-rỡ được gặp Đầng Christ phục-sinh, sẽ xác-nhận tình yêu mình đối với Chúa, sẽ nói những lời hòa-bình và sẽ sống một cuộc đời tận-tuy phục-vụ chính-nghĩa Ngài.

F. Chúa Jêsus trước kẻ cầm-quyền Do-thái

22: 63 - 71

« ⁶³ Vả, những kẻ canh Đức Chúa Jêsus nhạo-báng và đánh Ngài; ⁶⁴ che mặt Ngài lại, rồi nói rằng: Hãy nói tiên-tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi: ⁶⁵ Họ lại nhiếc-móc Ngài nhiều lời khác nữa.

⁶⁶ Đến sáng ngày, các trưởng-lão trong dân, các thầy tế-lễ cả, và các thầy thông-giáo nhóm lại, rồi sai dem Đức Chúa Jêsus đến nơi tòa công-luận. ⁶⁷ Họ hỏi Ngài rằng: Nếu người phải là Đăng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các người không trả lời. ⁶⁹ Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên-hữu quyền-phép Đức Chúa Trời. ⁷⁰ Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, người là Con Đức Chúa Trời sao ? Ngài đáp rằng: Chính các người nói ta là Con Ngài. ⁷¹ Họ bên nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng-có nữa làm chi ? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. »

Sau khi bị Phi-e-rơ chối, Chúa Jêsus lại bị bọn bắt Ngài lăng-nhục sĩ-vả. Ngài bị nhạo-cười, đánh-đập, mắngnhiếc. Những kẻ đứng coi hành-hạ Ngài là những nhà cầm quyền Do-thái, những kẻ có kiến-thức văn-hóa, những người chuyên về tôn-giáo vào thời ấy, nhưng thútính trong con người mạnh hơn chúng ta vẫn tưởng. Khi Đấng Christ bị chối-bỏ, giáo-huấn của Ngài bị khinh-bỉ, khi Thánh-Linh của Ngài bị chống-báng, thì bấy giờ chỉ còn là vấn-đề thời-gian và co-hội đề cho sự cừu-oán, độc-ác, tham-tàn, giận-dữ đánh thức những tinh-dục và sự tàn-bạo trong con người dậy.

Đến rạng-đông, Chúa Jêsus bị điệu đến trước cônghội đề chịu tố-cáo theo lệ công-hội là tòa-án tôn-giáo tốicao của người Do-thái bấy giờ. Họ dự-định phải xử-tử Ngài, trên thực-tế, họ đương bị xét-xử, và tội-ác của họ sẽ liên-lụy cả dân-tộc. Những kẻ cầm quyền tự lên án về thành-kiến, bất-lương, xảo-trá. Họ không cố tìm ra thựcsự đề công-lý được thực-hiện; họ chỉ cố tìm cho ra một bằng-chứng đề lên án Chúa Jêsus.

Khi họ thấy không có cách nào đề kết án Chúa Jêsus, thì họ bèn cáo Ngài bằng một câu « Nếu ngươi phải là Đảng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta.» Câu trả lời của Chúa Jêsus chứng-tổ Ngài biết tận-tưởng lòng cừu-thù mù-quáng của họ và họ không muốn phán-xử công-bình. Ngài bảo họ rằng họ sẽ không tin những lời Ngài nói và sẽ không chịu nhận những lời biện-hộ giải-thích của Ngài tuy-nhiên Ngài vẫn trả lời câu hỏi của họ bằng lời tuyênbố rằng đã sắp đến lúc Ngài được đưa lên chỗ quyềnnăng thiên-thượng. Rồi họ hỏi thẳng Ngài « Vậy, ngươi là Con Đức Chúa Trời sao ?» Ngài trả lời rõ-ràng: « Chính các ngươi nói ta là Con Ngài.» Lập tức họ luận rằng Ngài đáng chết. Họ đã xử trước vụ án. Họ không muốn xem lời tuyên-bố của Ngài có đúng không, họ chỉ muốn biết Ngài thật có tuyên-bố như vậy không. Khi họ biết chắc điểm ấy, họ đồng ý với nhau là Ngài phải chết vì lộng-ngôn. Lý-luận của họ cho tới lúc ấy vẫn là đúng. Không có chỗ nào khác mà lựa-chọn. Trước mặt Đảng Christ không thể có trung-lập. Hoặc Ngài là tên lừa-bịp đáng cho ta khinh-bí, hoặc Ngài là Con Đức Chúa Trời để ta phải thờ-phượng và vàng-phục. Giữa công-hội và Hội-thánh, mỗi linh-hồn cần phải lựa-chọn một.

G. Chúa Jêsus trước Phi-lát

23: 1 - 25

«¹ Đoạn, cả hội-đồng đứng dậy, diệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. ² Họ bèn khởi cáo Ngài rằng : Chúng tòi đã thấy người nằy xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua. ³ Phi-lát gạn Ngài rằng : Chính người là Vua dân Giu-đa phải không ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng : Thật như lời. ⁴ Phi-lát bèn nói với các thấy tế-lễ cả và dân-chúng rằng ; Ta không thấy người nằy có tội gì. ⁵ Nhưng họ cố nài rằng : Người nằy xui-giục dân-sự, truyền-giáo khắp đất Giu-đé, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. ⁶ Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người này thật là dân Ga-li-lê chăng. ⁷ Biết Ngài thuộc quyền cai-trị của vua Hê-rốt, bèn giải đến cho vua Hê-rốt, vua ấy ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong mấy ngày đó.

⁸ Vua Hè-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhơn đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm phép lạ. ⁹ Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gi hết. ¹⁰ Các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo ở dó, cáo Ngài dữ lắm. ¹¹ Bấy giờ vua Hê-rốt và quân-lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh-dễ và nhạo-báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa-hoè cho Ngài, rõi giao Ngài về cho Phi-lát. ¹² Trước kia Philát với vua Hê-rốt thù-hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên ban-hữu.

13 Phi-lát hiệp các thầy tế-lễ cả, các quan đề-hình và dân-chúng lai, mà nói rằng: 14 Các ngươi dã đem nôp người này cho ta, về việc xui dân làm loan ; nhưng đã tra-hỏi trước mặt các ngươi đây, thì tạ không thấy người mắc một tội nào mà các người đã cáo: 15 vua Hê-rốt cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vây người này đã không làm điều gì đáng chết. 16 nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. 18 Chúng bèn đồngthanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi, mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi ! 19 Vả, tên này bị tù vì dấy loạn trong thành, và vì tội giết người. 20 Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Jêsus, nên lai nói cùng dânchúng nữa. 21 Song chúng kêu lên rằng: Đóng định nó trên cây thập-tự đi ! Đóng đỉnh nó trên cây thậptư đi ! 22 Phi-lát lại nói đến lần thứ ba, rằng : Vây người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha. 23 Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập-tự ; tiếng kêu của họ được thắng. 24 Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin. 25 Bèn tha tên tù vì tội dấy loạn và giết người, là người chúng đã xin tha; rồi phó Đức Chúa Jesus cho mặc ý ho.»

Người Do-thái đã bị người La-mã đoạt quyền xử tửhình. Bởi vậy, khi Hội-đồng tối-cao của họ quyết-nghị rằng Chúa Jêsus đáng tội chết, các nhà cầm quyền bèn đem Ngài đến Phi-lát, viên Tông-đốc La-mã, đề cho ông xácnhận án-quyết của họ và thi-hành hình-phạt đóng đinh trên thập-tự-giá. Cuộc xử án của Phi-lát lại biến thành cuộc tranh-luận nhục-nhã giữa những kẻ cầm quyền Dothái sát-nhân cố quyết với viên Tồng-đốc La-mã nhunhược, do-dự, cuối-cùng ông này đã phải nhượng-bộ đề hành-động trái ngược với lương-tâm và ý muốn phục-tùng những kẻ dưới quyền mà ông khinh-ghét.

Lu-ca chỉ phát-họ bố-cục của câu chuyện trong khi Giăng mô-tả cảnh này rất rõ-ràng. Dâu vậy bao nhiều đó cũng đủ chứng-tổ sự hèn-hạ xấu-xa của người Do-thái và những gắng công vô-ích của Phi-lát đề tranh vụ ánmang của công-lý mà rồi cuối-cùng ông cũng đã phải pham. Những kẻ cầm quyền Do-thái yêu -cầu Phi-lát tuyên - án mà không phải nghe lời cáo tội, nhưng Phi-lát không chịu. Trong phần cáo-trạng Lu-ca chứng-tổ rõràng quyết-nghị của tòa án Do-thái sai lạc cách cố-ý, và cáo-trang giả-dối đã trình-bày cách võ-đoán là dường nào. Chúa Jêsus bi lên án vì tự xưng mình là Đẩng Mêsi đến từ trời. Đó là lời tuyên-bố về thần-tính, nghĩa là Ngài đã lộng-ngôn và do đó Ngài bị kết án. Người Do-thái biết điều này chẳng làm cho Phi-lát quan-tâm. Tuy-nhiên, chức-vụ của Đấng Mê-si bao-hàm sự cai-trị và quyền-hành, nên lời tuyên-bố của Chúa đã bị họ xuyên-tac thành một thái-độ vi-pham chính-trị, và Ngài bi cáo là gây loan, cấm nộp thuế cho Sê-sa, tự xưng là Vua.

Phi-lát biết ngay những lời tố-cáo ấy là phi-lý đến chứng nào; có lẽ ông nghi-ngờ khá nhiều về lòng sốtsắng đột-ngột của những người Do-thái ưa nồi loạn này đối với kẻ thống-trị La-mã.

Nhưng ông không đủ can-đảm đề xác-quyết; ông tuyên-bố rằng Chúa Jêsus vò-tội, nhưng lại sợ phật lòng những nhà cầm quyền và dân-chúng mà họ đã thuyếtphục nên lưỡng-lự không dám thả Chúa Jêsus. Đó là một bước tối-hệ; chỉ cần làm một điều là phải hành-động cách cương-quyết, dứt-khoát ngay khi ta thấy việc làm. đó là phải. Trong các vấn-đề lương-tâm, phương-ngôn «Lưỡng-lự là lạc-lối» áp-dụng rất đúng.

Rồi Phi-lát làm một điều mà những kẻ nhu-nhược thường làm: cố tránh quyết-định; ông ta tìm cách trút trách-nhiệm. Ông hay rằng Chúa Jêsus đã đến từ Ga-lilê, nên ông cho giải Ngài cho vua Hê-rốt xử, và Ga-li-lê thuộc quyền quản-hạt của vua ấy. Lúc ấy Hê-rốt đang ở Giê-ru-sa-lem, đương ao-ước gặp Chúa Jêsus và đã nghe đồn-đãi về Ngài rất nhiều, và ông ta hi-vọng sẽ được thỏa óc tò-mò nếu thấy Chúa Jêsus làm vài phép lạ. Nhưng khi đến trước mặt Hê-rốt, Chúa Jêsus không chịu hở môi trả lời một tiếng, Ngài có một sứ-điệp cho những kẻ ăn-năn và một phép lạ cho những kẻ tin, nhưng đối với kẻ đã giết Giăng, với kẻ thô-thiền, truy-lạc, đầy tội, hời-hợt, thì chỉ có yên-lăng và khinh-bỉ.

Đề trả thủ, Hê-rốt nhao Ngài bằng cách đem triềuphục khoác cho Ngài rồi cứ đề nguyên thế mà gởi về cho Phi-lát. Đó là một lối đùa-cot độc-ác, nhưng nó chứng-tỏ rằng Ngài không pham một tội nào về chính-trị. Như vậy Phi-lát buộc phải đóng vai quan-tòa. Những kẻ khác không có thể quyết-định thay cho ta những vấnđề lương-tâm. Khi bị bắt-buộc phải hành-động, Phi-lát đã thứ một phương-kế thứ hai rất quen-thuộc với những tâmhồn nhu-nhược : ông ta đề-nghị thỏa-hiệp. Ông ta có thể làm một điều sai, nhưng muốn tránh tội sát-nhân. Ông đề-nghi đánh đòn Chúa Jêsus, người mà ông tuyên-bố hoàn-toàn vô-tội, hoặc phóng-thích Ngài như một tội-nhân trọngpham, trong dip lễ này người ta thường có lê thả một tôi-nhân như vậy. Một mặt, ông bắt Chúa Jêsus phải chịu hành-ha thân-xác hết sức đau-đờn, một mặt, ông kề Ngài là kẻ đao-tắc đáng tử-hình. Thỏa-hiệp trong một vụ án lương-tâm là dấu-hiệu của nhu-nhược, kế nghịch chắc-chẳn sẽ lợi-dụng. Khi những kẻ cầm quyền thấy Phi-lát nhượng-bộ như vậy, họ bèn yêu-cầu thả một tên sát-nhân tên là Ba-ra-ba, và khi họ vừa thấy Chúa Jêsus bước ra, thân-thể trày-rách, tươm máu vì bị đánh-đập, thì ho lai la lên đòi xử-tử Ngài : « Đóng đinh nó trên cây thập-tự đi ! Đóng đinh nó trên cây thập-tự đi!» Khi Phi-lát còn đang phân-vân, thì những kẻ cảm

quyền ấy sử-dụng luôn thứ khí-giới tối-hiềm; họ bảo rằng họ sẽ báo cho Hoàng-đế biết Phi-lát che-chở cho một kẻ phần-loạn, họ sẽ làm cho tinh-mạng và địa-vị của viên Tồng-đốc bị đe-dọa. Phi-lát không chịu nồi cuộc tấn-công này; khi đã dinh-dáng đến thiệt-hại cá-nhân thì vấn-đề lương-tâm không còn được đếm-xỉa tời nữa. Ông ta quyếtđịnh làm một điều mà ông ta biết là sai, « Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin.» Làm như vậy, ông ta đã đừng đầu danh-sách những kẻ hèn-nhát cùng dự-phần nhơ-nhuốc đời đời vì sợ không dám hành-động theo lễ phải.

Sự suy-đốn của những kẻ cầm quyền Do-thái lại càng tệ-hại hơn nữa. Với tất cả những hiều-biết của họ về luật đạo-đức, những kẻ xưng là đại-diện đặcbiệt của Đức Chúa Trời đã xử-tử Con Ngài, và chọn một kẻ sat-nhân thay vì Đấng Cứu-thế. Với tấn bi-kịch chọnlựa ấy Lu-ca với vẻ ghệ-tởm chỉ đề lại một lời phệ-bình cá-nhân trong câu 25. Thế mà, phải chăng ngày nay cũng có hàng ngàn người lựa-chọn theo cách tương-tự? Không thể nào có chỗ trung-lập, không thể nào do-dự: Ta phải chọn hoặc Ba-ra-ba hay là Đấng Christ.

H. Sư đóng đinh trên Thập-tự-giá

23: 26 - 38

«26 Khi chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi, bắt một người xứ Sy-sen, tên là Si-môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập-tự theo sau Ngài.

27 Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsusvà có mấy người đờn-bà đấm ngực khóc về Ngài. 28 Nhưng Đức Chúa Jêsus xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hởi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các người và về con-cái các người. ²⁹ Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đờn-bà son, phước cho dạ không sanh-để và vú không cho con bú t ³⁰ Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đồ xuống trên

ć

chúng ta i với gò rằng: Hãy che chúng ta i ³¹ Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khỏ sẽ xảy ra sao?

³² Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộmcướp, đề giết cùng với Ngài.

³³ Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập-tự tại đó, cùng hai tên trộm-cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. ³⁴ Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lay Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo-xống của Ngài. ³⁵ Dân-chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo-cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi ! ³⁶ Quân-lính cũng đốn-cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, ³⁷ mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình di ! ³³ Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN GIU-ĐA.»

Câu chuyện của Phước-âm tránh kể cho ta những chitiết đau-đớn của thập-hinh. Đây là một lối xử-tử độc-ác và hành-ha đau-đớn hơn hết, nhưng những sự-kiện ấy đã được ghi lại cách nhẹ-nhàng và dè-dặt. Khi Chúa Jêsus bị điệu từ trong thành ra, có một người Sy-ren tên là Simôn, bị bắt phải vác thập-tự-giá cho Ngài. Nguyên-do tại sao có việc ấy cũng chỉ là vấn-đề phỏng-đoán thôi. Dầu sao việc ấy cũng đã khiến cho tên Si-môn thành bất-hủ và đem lai cho ông ta sự cứu-rỗi đời đời. Vì hình như nhờ chứng-kiến việc ấy, nhờ sự hiểu-biết về Chúa tại núi Can-va-ry, mà sau này Si-môn và cả nhà ông qui-đạo, Mác 15:21; La-mã 16:13. Về phương-diện hình-bóng, ông là người đầu trong đoàn-thể nam-nữ đông-đúc đã vác thậptự-giá đi theo Đấng Christ. Dĩ-nhiên, đó chỉ là biểu-hiệu, thực-tế lại là vô-cùng trái ngược. Trên thực-tế, không ai có thể chia-xẻ gánh thập-tự mà Chúa mang. Duy sự đaukhổ, cô-đơn của Ngài đã làm thành cuộc chuộc tội. Lai nữa, không ai có thể bị bắt-buộc phải mang thập-tự. Trong cuộc sống, có những gánh năng không thể vất bỏ,

nhưng người ta có thể từ-chối không nhận thập-tự. Đó là tiêu-biểu của sự tình-nguyện chịu đau-đón vì Đấng Christ; đó là tượng-trưng của sự hi-sinh bản-ngã hoàntoàn và sự đầu-phục hoàn-toàn ý-chỉ Ngài, vốn là điều cần-thiết cho những kẻ muốn hưởng ơn cứu-chuộc của sự chết Ngài.

Chỉ có mình Lu-ca ghi lại việc mấy người đàn-bà đấm ngực than-khóc, đi theo Chúa Jêsus ra ngoài thành. Đây là chỗ xứng-hợp đề thấy bức tranh ấy trong sách Tin-Lành này, một sách Tin-lành đề-cao vai-trò phụ-nữ. Đây chắc không phải là những người ban trung-thành đã từng theo Ngài trong các hành-trình, giúp-đỡ và cung-cấp nhucầu cho Ngài; đây chắc là những người ở tai thành Giêru-sa-lem, lòng họ rướm máu buồn-khổ vì vị tiên-tri yêumến của họ bi dẫn đến chỗ chết vì cực-hình. Chúa quay lai cùng những người đờn-bà này nói với họ những lời từ-ái, bảo họ đừng khóc về Ngài mà hãy khóc về chính ho và con-cái họ. Ngài không quố-trách họ vì lòng trắcần của họ, ý Ngài nói rằng, dầu sự đau-đón của Ngài là đáng thương thật, sự đau-đớn của chính họ mới là đáng đồ nước mắt, vì hoàn-cảnh của họ sẽ càng bi-đát hơn. Ngài đương nhìn thấy cảnh thành-phố bị tàn-phá vì cớ sư cứng lòng của họ và vì họ chối-bỏ Đấng giải-cứu, Chúa Jêsus nói rằng trong những ngày hầu đến, những kẻ sonsẻ nên mừng, vì cớ cơn hoạn-nạn đến cho mọi người. Ngài dự-ngôn rằng cơn khủng-khiếp sẽ rất ghê-góm đến nổi nhiều người sẽ gọi núi rơi trên họ, và gọi đồi chephủ họ, vì chết như thế vẫn còn hơn bị hành-ha đauđớn trong tay đao-quân La-mã. Rồi Chúa nói thêm một câu ngan-ngữ, đề nhấn manh ý-nghĩa, nhưng đề áp-dụng vào phương-diện nào thì không rõ « vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?» Nói cách khác, Chúa Jêsus còn chịu đau-đớn thế này thị người Do-thái còn phải chịu đau-đơn đến đâu nữa! Nếu người La-mã đem xử-tử một người mà họ coi là vô-tội, thì họ sẽ làm đến những gì cho đám dân phần-loạn và thành-phố thù-nghịch? Điều này hoàn-toàn phù-hợp với đặc-tinh của sách Tin-Lành Lu-ca, chính trong giờ sầuthẩm của Ngài. Chúa Jêsus vẫn nghĩ về kẻ khác hơn chính

mình, và Ngài công-bố lời tiên-tri này không phải với niềm giận-tức, nhưng với lòng từ-bi thương-xót vô-hạn.

Lu-ca không tả những cảnh đau-đơn của thập-hình nhưng ông có cho ta biết những sự nhạo-báng chế-giễu mà Chúa phải chịu. Ông kề rằng có hai tên trộm-cướp bị đóng đinh với Chúa Jêsus « một bên hữu, một bên tả.» Họ sắp-đặt như vậy đề làm tăng cảnh nhục-nhã hèn-hạ của sự chết Ngài. Nơi xử thập-hình gọi là « Chố Sọ », có lẽ vì đó là cái đồi trọc, tròn nằm bên ngoài cồng thành.

Trong bảy lời Chúa Jêsus nói trên thập-tự-giá, Lu-ca ghi lai ba, tất cả đều đượm sắc-thái yêu-thương, tin-cây. Câu đầu không thấy chép trong các sách Tin-Lành khác. Khi Chúa Jêsus khởi-sự nếm cơn thống-khổ bi-thâm, Ngài dã cầu-nguyên rằng: «Lay Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm đều gì .» Trong trí Ngài lúc ấy, không phải Ngài chỉ nghĩ về những binh-linh bị sai-truyền đem Ngài đi xử-tử, nhưng chắc là người Do-thái, vì họ không hoàn-toàn nhận-biết tội-ác tày trời của họ. Trong lòng Chúa Jêsus không có chút gì ghét-bổ họ. Ngài mongmuốn họ ăn-năn đề được cứu. Lời cầu-nguyện này chứngminh an-điền vô-song của Con người Lý-tưởng này. Lu-ca nói thêm những chi-tiết về sự nhao-báng mà các nhà Phước-àm khác cũng có nói đến. Đoàn dàn đứng nhìn Đảng chịu khỏ, nhưng những kẻ cầm quyền và binh-lính tàn-nhẫn nhao-cười Ngài. Họ chế-giễu Ngài rằng « Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đảng Christ ... thì hãy tự cứu lấy mình .» Thật ra nếu Ngài tự cứu lấy mình, thì Ngài đã không thể nào cứu kẻ khác được. Ngài chết cho chính kể nhao-cười Ngài, để hoàn-thành sự cứu-rỗi cho họ. Binh-linh phá Ngài chơi bằng cách bỏ thăm để lấy áo dài của Ngài, cho Ngài uống giấm rồi truy-hô Ngài là « Vua dàn Giu-đa». Tước-hiệu này được đặt trên đầu Chúa Jêsus trên cây thập-tự. Phi-lát treo lên đó với muc-đích giễu-cợt chua cay. Ông làm như vậy để trả thù các kẻ cầm quyền đã buộc ông phải giết một người vò-tội trái với lương-tâm. Thay vào hàng chữ trên, con mắt đức-tin thấy hàng chữ khác «Kia, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội-lỗi của thé-gian đi.»

Tên trộm hối-cải 23 : 39 - 43

«³⁹ Vả, một tên trộm-cướp bị đóng đinh cũng mắngnhiếc Ngài rằng: Người không phải là Đấng Christ sao ? Hãy tự cứu lấy mình người cùng chúng ta nữa ! ⁴⁰ Nhưng tên kia trách nó rằng: Người cũng chịu một hình-phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao ? ⁴¹ Về phần chúng ta, chỉ là sự công-bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nãy không hề làm một đều gì ác. ⁴² Đoạn lại nói rằng: Hõi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi ! ⁴³ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng người, hôm nay người sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-dì.»

Càu chuyện này tàng-trữ cho ta câu nói thứ hai của Chủa trên Thập-tự. Câu này được xem như là một trong các đoạn ý-nghĩa nhất của các sách Tin-Lành. Trước hết vì nó cho ta hình-ảnh thân-vị duy-nhất của Đấng Christ, đó là một người đương hấp-hối lại đồng-thời là Đức Chủa Trời đương tha tội. Lại nữa, đó là hình-ảnh của quyềnnăng biến-cải của Đấng Christ, chỉ trong giây-lát biến một tên trộm-cướp thành một bậc thánh. Sau hết, ta có một sứ-điệp về những điều-kiện đề được cứu-rỗi, các điềukiện ấy bao giờ cũng như nhau, ấy là ăn-năn và đức-tin.

Điều-kiện thứ nhất biểu-lộ rö-rệt trong việc người ăntrộm hối-cải suy-nghĩ về Đức Chúa Trời, và nhớ rằng mình phạm tội nghịch cùng Đấng thiên-thượng. Anh ta nhắc người bạn tử-tội về điều đó, tỏ cho người ấy thấy họ nên sợ-hãi Ngài vì một ngày kia họ sẽ bị dẫn lên trước sự hiện-diện uy-nghị của Ngài. Đó là cách nhìn tội-lỗi trong sự ăn-năn thật, không phải như là lỗi-lầm hay yếu-đuối, không phải là sự xúc-phạm người khác, mà là phản-loạn và nhục-mạ Đức Chúa Trời. Sự ăn-năn của người lại tỏ ra ở chỗ nhìn-nhận hình-phạt mình chịu là công-bình, và nhìn-nhận Đăng Christ chịu đau-đờn mặc dầu là vô-tội. ţ

Đức-tin của người cũng la-lùng như sự ăn-năn. Người nhìn thấy trong con người đương đồ máu, hấp-hối, chịu khổ kia là Đấng sẽ trở lại làm vua vũ-trụ, và người đã dâng lên lời cầu-nguyện « Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. » Chúng ta không biết do đầu người có một đức-tin như vậy. Người trôm-cướp ấy có thể đã nghe một phần vụ xử Chúa Jêsus ; chắcchắn người có nghe Ngài cầu-nguyện cho kẻ thù : nhưng mặc dầu những gì đã dấy lên đức-tin và lòng nhờ - cây trong người, người đã xem Chúa Jêsus là Cứu - Chúa sẽ tri-vì và có thể đem người vào vinh-quang đời đời. Như vây câu chuyên trên chứng-tổ cho ta thấy điều-kiên của sư cứu-rỗi là ăn-năn và đức-tin. Tuy-nhiên, nó cũng chứađưng những sứ-điệp khác nữa. Nó tuyên-bố rằng sự cứurỗi không phụ - thuộc vào các thánh - lễ. Người ăn-trộm chưa hề làm lễ báp-têm, chưa hề dự Tiệc-thánh. Dĩ-nhiên, nếu còn sống, chắc anh ta đã thực-hành những điều Chúa đã đòi-hỏi là nhận các thánh-lễ đó. Thật ra, người có can-đảm xưng-nhận đức-tin trước quần-chúng thù-nghịch giữa những chế-giễu nhục-ma của những kẻ cầm quyền và quân-linh, nhưng người đã được cứu mà không có chút nghi-lễ nào.

Nó cũng chứng-tổ rằng sự cứu-rỗi không phụ-thuộc vào việc lành. Người ăn-trộm được tha tội trước khi sống được một ngày công-nghĩa, vô-tội. Dĩ-nhiên, việc lành theo sau đức-tin, nó biểu - lộ đức-tin, nhưng đức-tin phải đi trước và có kết-quả thánh-khiết. Một cuộc sống thiện-hảo là cách biểu-lộ lòng biết ơn và sự cứu-rỗi đã nhận được.

Nó lại chứng-tổ rằng không có sự « ngủ yên của linhhồn. » Thề-xác có thề ngủ, nhưng ý-thức vẫn tồn-tại sau khi chết. Lời của Thầy là « Hôm nay người sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. » Điều đó lại chứng-tổ rằng không có Ngục luyện tội. Nếu có người nào cần kỷ-luật và « lửa luyện tội » thì người đó phải là tên trộm đã ăn-năn này. Từ một cuộc sống tội - lỗi nhơ - nhuốc, anh ta đã bước ngay vào chỗ phước-hạnh. Đây tà lời hứa « Hôm nay người sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. »

23: 44 - 56

SỰ CHẾT VÀ MAI-TÁNG

Lại nữa, nó chứng-tổ không phải là mọi người đều được cứu. Có hai tên trộm-cướp, chỉ có một người được cứu. Chúa Jêsus đã nghe cả hai nói về Ngài. Ngài không nói « các người » nhưng « Quả thật, ta nói cùng người, hôm nay người sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. »

Sau hết, nên đề ý rằng yếu-tố của sự vui-mừng ở bên kia sự chết là sự giao-cảm cá-nhân thường-trực với Đấng Christ. Trung-tâm của lời hứa cho kẻ trộm hấp-hối là «ngươi sẽ được ở cùng ta.» Đây là thực-sự phướchạnh của chúng ta, được ra đi đề «ở» với Đấng Christ là «điều tốt hơn vô-cùng.»

J. Sự chết và mai-táng

23: 44 - 56

«44 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối-tăm cho đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền-thờ xé chính giữa ra làm hai. 46 Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn lại trong tay Chat Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

⁴⁷ Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là người công-bình. ⁴⁸ Cả dân-chúng đi xem, thấy nông-nỗi làm vậy, đấm ngực mà trở về. ⁴⁹ Song những kẻ quen-biết Đức Chúa Jêsus và các người đờn-bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, dều đứng đẳng xa mà ngó.

⁵⁰ Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị-viên tòa công-luận, là người chánh-trực công-bình, ⁵¹ không dồng-ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông-đợi nước Đức Chúa Trời. ⁵² Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. ⁵⁵ Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập-tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã dục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. ⁵⁴ Bấy giờ là ngày sắm-sửa, và ngày Sa-bát gần tới. ⁵⁵ Các người dờn-bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa

Jêsus, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm-sửa những thuốc thơm và sáp thơm. ⁵⁶Ngày Sa-bát, họ nghỉ-ngơi theo luật-lệ.»

Sự chết của Chúa Jêsus là một biến-cố vô-cùng trọngđại, nên cặp theo sự chết ấy có những hiện-tượng siêunhiên có ý-nghĩa sâu-xa. Trong số những hiện-tượng ấy, Lu-ca nói đến hai việc. Việc thứ nhất là trời hóa tốităm, một biều-hiệu thích-hợp cho một tội-ác đen-tối nhất trong lịch-sử nhân-loại. Việc thứ hai là màn đềnthờ bị xé, tiêu-biều của «đường mời và sống» mở cho mọi người tin vào trong sự hiện-diện của Đức Chúa Trời rồi. Như vậy, hai hiện-tượng ấy tương-quan cả hai phương-diện thế-nhân và thiên-thượng của sự chết chuộc tội, chứng-tỏ sự kinh-khiếp của tội-lỗi và mục-đích của ân-điền cứu-chuộc.

Câu cuối-cùng Chúa nói trên thập-tự là lời diễn-tả sự tin-cậy và bình-an toàn-vẹn. Ngài đã tổ lòng từ-bi của Ngài đối với kẻ khác bằng lời cầu-nguyện, bằng lời hửa của Ngài cho kẻ trộm đã ăn-năn, bằng sự lo-liệu cho mẹ, bằng ba chữ khác biểu-lộ sự đau-đờn của tâm-tri, thề-xác và kết-quả là sự cứu-chuộc hoàn-thành: «Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi!...», «Ta khát»; «Xong rồi.» Bây giờ Ngài trút linh-hồn với một câu tin-cậy trọnvẹn trích của tác-giả Thi-thiên, chỉ có mình Lu-ca chép lại «Cha ôi, Con giao-thác linh-hồn Con lại trong tay Cha.» Đó là lời tuyên-bố đức-tin cao-cả nhất. Chức-vụ trầngian của Con Đức Chúa Trời đã kết-thúc.

Lu-ca ghi lại shững hiệu-quả của cách Chúa chết và của những hiện-tượng, trên tác-dụng trên đội-trưởng La-mã, quần-chúng Do-thái, và các môn-đồ Đấng Christ. Người quân-nhân kia rất xúc-động nên đã « ngọi-khen Đức Chúa Trời» làm chứng cho thực-sự rằng Đấng mà người đóng đinh trên thập-tự-giá như một tội-nhân là « người công-bình. » Có thể người được xem là tiêu-biểu cho toàn-thể tín-đồ dân ngoại, là những kẻ Lu-ca ưa viết đến, về sau họ cũng sẽ được đăng vào dưới ngọn cờ thập-tự. 23: 44 - 56

Quần-chúng Do-thái khỏng muốn đóng đinh Chúa bao nhiêu. Họ đã bị những kẻ cai-trị họ bắt-buộc mà kêugào xử-tử Chúa, nhưng bây giờ họ quay về vừa đi vừa « đấm ngực » trong cơn cắn-rứt, một cảnh tiên-tri của sự ăn-năn than-khóc của dân Y-sơ-ra-ên trong tương-lai khi họ « nhìn thấy Đấng họ đã đâm. »

Cảm-động nhất là cảnh đoàn môn-đồ buồn-rầu «đứng xa xa » hoang-mang nhìn cảnh Chúa chết. Nhưng đối với họ ý-nghĩa của thập-tự sẽ bắt đầu rạng đông khi họ gặp Chúa **phụ**c-sinh của họ. Đối với những kẻ theo Chúa, thập-tự vẫn không mất tính-cách mầu-nhiệm, nhưng nó đã trở thành biều-hiệu của khải-hoàn và hi-vọng cho toànthề họ.

Thi-thể của Chúa Jêsus được Giô-sép người A-ri-ma-thê mai-táng. Ông Ma-thi-o gọi ông là người giàu-có, Mác gọi là « nghi-viên sang-trong », Lu-ca gọi là người « chánh-trực công-bình » phối-hợp những lời mô-tả ấy ta có một Con người Lý-tưởng theo quan-niêm Do-thái, La-mã và Hi-lap. Có lễ ông bị chỉ-trích là không dám tổ mặt công-khai vì chinh-nghĩa Đảng Christ trước biến-cố này; nhưng Lu-ca không có nói một chút gì bất-hảo về tánh-hanh của ông. Lu-ca nói rằng «người nghi-viện tòa công-luận» có thế-lực, ảnh-hưởng này «không đồng-ý và cũng không dự việc » với những kẻ cầm quyền đã mưu giết Chúa Jêsus; và bây giờ ngay vào lúc Thầy của người bị sỉ-nhục hèn-ha, người đã bất kể lời gièm-pha của dân-chúng, sự ghen-ghét của kẻ cai-trị, đến xin Phi-lát lấy thi-thể của Chúa Jêsus. đem về tầm-liệm bằng vải gai min và kinh-cần đặt trong mộ-phần mới đục trong đá của người. Đó là hành-động có lòng tận-tâm ưu-ái, và hành-động đó đã thêm vào câu chuyện thập-tự một sự tương-phản thích-đáng và một chút diu-dàng.

Có những tấm lòng yêu-thương khác đều muốn dựphần biều-lộ lòng cảm-mến như vậy. Những phụ-nữ đã theo Chúa từ xứ Ga-li-lê biết được chỗ chôn Ngài bèn mua dầu thơm đề đến ướp xác Chúa. Nhưng mặt trời đã lặn đánh dấu một ngày Sa-bát mới bắt đầu cho nên họ nghỉ lại cho đến ngày thứ nhất trong tuần-lễ, đề rồi thấy rằng công-việc của mình chẳng còn cần-thiết nữa. Được tỏ lòng cảm-mến đối với Đấng bị đóng đinh đã là một điều tốt, mà được phục-vụ Chúa phục-sinh lại là mốt đặc-ân càng lớn hơn nữa.

K. Mộ trống

24:1-12

«¹ Ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, khi mờ sáng, các người dòn-bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa-soạn đem đến mồ Ngài. ² Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ ; ³ nhưng, bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. ⁴ Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. ⁵ Họ đương thất-kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các người tìm người sống trong vòng kẻ chết? ⁶ Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Gali-lê, phán cùng các người thề nào, ⁷ Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập-tự, và ngày thứ ba phải sống lại. ⁸ Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.

⁹ Họ ở mö trở về, rao-truyền mọi sự ấy cho mười một sứ-đö và những người khác. ¹⁰ Ấy là Mari Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đờn-bà khác đi với họ đã rao-truyền như vậy cho các sứ-đồ. ¹¹ Song các sứ-đồ không tin, cho lời ấy như là hư-không. ¹² Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mö, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoan về nhà, la-lùng cho việc đã xảy ra.»

Sau khi thấy chỗ chôn Chúa Jêsus, các phụ-nữ đã từng theo Chúa từ Ga-li-lê và từng phục-vụ Ngài bèn về chuẩn-bị thuốc và dầu đề ướp xác Chúa Jêsus. Nhưng ngày đã hết, vì có buồi tối thứ sáu là bắt đầu ngày Sa-bát Do-thái nên họ nghỉ công-việc yêu-thương ấy cho đến ngày Chúa-nhựt « Ngày thứ nhứt trong tuần-lễ.» Rồi « khi mò sáng » họ đi đến mộ, họ sửng-sốt vì thấy xác Chúa biến mất.

Có nhiều cách giải-thích về mộ trống, nhưng chỉ có một cách đáng tin, phù-hợp với sự-kiện xảy ra. Có người cho rằng Chúa không chết nhưng Ngài chỉ ngất trên thậptự-giá, nên khi đặt vào mộ, thì Ngài tỉnh lại, trốn ra rồi xuất-hiện cho các môn-đồ Ngài. Nhưng Chúa đã tuyên-bố rằng Ngài sẽ chết và sống lại vào ngày thứ ba, rồi sau đó Ngài lại làm cho các môn-đồ tin rằng việc ấy thật dã xảy ra. Như vậy, không thề nào chủ-trương lý-thuyết nầy mà không chối sự chân-thật và đạo-đức của Chúa.

Lý-thuyết thứ hai chủ-trương rằng « các môn-đồ đến vào ban đêm mà lấy trộm » xác Ngài; nhưng các môn-đồ ấy đã luôn luôn tuyên-bố rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba. Do đó, theo thuyết nầy, các mônđồ phải là những tay lường-gạt; đó là điều không thể tin được ở hạng người có cuộc sống và ảnh-hưởng như họ.

Lại không thể nào tin được thuyết thứ ba, cho rằng kẻ thù đã cắp xác Ngài, bởi vì nếu họ có giữ xác ấy thì chắc họ đã mừng-rỡ đưa nó ra để bịt miệng các môn-đồ lúc ấy đương tuyên-bố rằng Chúa đã sống và sự sống lại của Ngài chứng-minh rằng kẻ thù đã giết một người vôtội, Đấng Mê-si thiên-thượng của họ.

Chỉ có một lời giải-thích đúng về mộ trống, đó là lời các thiên-sứ nói với những người đàn-bà đương sửngsốt « Sao các người tìm Đấng sống trong vòng kẻ chết ? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các người thề nào. » Câu nói kích-động này của các thiên-sứ thề-hiện được nộidung của sứ-điệp cho các sứ-đờ rao ra. Chân-lý trong câu đó là đá góc của đức-tin Cơ-đốc-giáo. Sự sống lại của Chúa liên-kết với những thực-sự liên-quan đến thân-vị của Ngài và với cuộc sống của những kẻ theo Ngài.

Tuy-nhiên, khi nghe thuật lại, câu chuyện phục-sinh ấy, các sử-đồ xem những lời của mấy bà « như là hưkhông » nên họ « không tin. » Sự không tin của các sứdò chứng tỏ sự vô-lý thậm-tệ của một thuyết khác do những kẻ không tin Chúa sống lại chủ-trương. Thuyết ấy cho rằng các môn-đồ Ngài quả mong đợi Chúa sống lại, nên tri-não nóng-bông của họ tưởng-tượng Ngài sống lại rồi đồng-thanh chứng-nhận một việc chỉ là sản-phầm của tri tưởng-tượng. Thật ra, các môn-đồ không hề mor g đợi Chúa sống lại, nhưng như ở đây chép thì thoạt-đầu mới nghe họ không chịu tin cho đến khi có những bằngcở quá hiền-nhiên, họ không thề không tin được nữa. Tuy-nhiên, từ câu truyện mộ trống, họ được chuần-bị đề tiếp-nhận thêm nhiều bằng-chứng nữa. Còn có bằngchứng giá-trị hơn về sự phục-sinh, nhưng những kẻ chối-bỏ biến-cố tối-trọng ấy chắc phải dừng lại lý-luận về mộ trống trước khi đi tới.

L. Đi bộ đến Em-ma-út

24: 13-35

«13 Cũng trong ngày ấy, có hai môn-đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; 14 họ đàm-luân về những sự đã xảy ra. ¹⁵ Đang khi nói và cãi lễ nhau, chính Đức Chúa Jesus đến gần, cùng đi đường với họ. 16 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. 17 Ngài phán cùng họ rằng: Các người đượng đi đường, nói chuyên gì cùng nhau vây ? Ho dừng lại, buồn-bực lắm. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ôba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? 19 Ngài hỏi rằng: Việc gì vây? Ho trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đáng tiên-tri, có quyền-phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; 20 làm sao mà các thầy tế-lễ cả cùng các quan đề-hình ta đã nộp Ngài đề xử-tử, và đã đóng định trên cây thập-tự. 21 Chúng tôi tròng-mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thế ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. 22 Thật có mấy người dòn-bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ

lắm : khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài. thì về báo rằng có thiên-sứ hiên đến, nói Ngài đương sống. 24 Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi đều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy. 25 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hởi những kẻ dại-dột, có lòng châm tin lời các đấng tiên-tri nói ! 26 Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiền mình sao? 27 Đoan. Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kếđến moi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-Thánh. 28 Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ ép Ngài dừng lai, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi ; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vây, Ngài vào ở lại cùng họ. 30 Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc-ta, đoạn, bẻ ra cho họ. 31 Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32 Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóngnay sao?

³³ Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ-đồ cùng các mônđồ khác đương nhóm lại, ³⁴ nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. ³⁵ Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thề nào.»

Không có ai thấy Đấng Christ khi Ngài sống lại; nhưng có nhiều người thấy Đấng Christ phục-sinh. Ngài xuất-hiện cho Ma-ri, Phi-e-rơ và Gia-cơ và cho x mười một người » rồi cho hơn năm trăm môn-đồ cùng một lúc. Nhưng trong những lần xuất-hiện vào ngày Ngài sống lại, không có lần nào được ghi lại với kịch-tính linh-động và chi-tiết rõ-rệt như khi Lu-ca kề lại chuyện Chúa Jêsus đi với hai môn-đồ về Em-ma-út.

Làng này có lẽ nằm về phía tây-bắc Giê-ru-sa-lem khoảng 10 cây số. Hai môn-đồ này đang đi với tấm lòng buồn-não chán-nẵn, thì Chúa Jêsus đến nhập với họ và nghe họ thốt những lời tuyệt-vọng chán-nẵn. Đấng mà họ hi-vọng sẽ giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên đã bị xử-tử, mặc dầu Ngài có nói cách mầu - nhiệm rằng ngày thứ ba sẽ sống lại, nhưng ngày ấy đang trôi qua mà không thấy Ngài đầu, mặc dầu họ có nghe rằng có người thấy các thiên-sứ bảo rằng Ngài đương sống.

Đó là nội-dung những lời họ nói, thú-nhận một phần lờn sự vô-tín cứng-cỏi của họ. Họ không mong-đợi Chúa làm trọn lời hứa của Ngài bao nhiêu, ngày thứ ba chưa hết, thế mà họ đã thất-vọng, quay lưng lìa thành Giê-rusa-lem. Các sứ-giả của thiên-đường đã tuyên-bố cho họ một điều hoan-lạc nhưng họ không chịu nhận.

Bởi vậy, ta không la gì thấy Chúa Jêsus quở-trách họ, « Hỡi những kẻ dại-dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên-tri nói ! Há chẳng phải Đấng Christ chiu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiền mình sao ?» Nên đề ý rằng Chúa không rầy họ vì họ không nhận lời của Ngài hoặc các ban Ngài, hoặc lời của thiên-sứ; họ bi quở-mắng vì đã không tin Kinh-thánh Cựu-Ước. Họ chỉ nhận có một phần; người ta thường chỉ nhận những gì thích-hợp với thành-kiến, sở-thích, và ý-kiến của mình; ho không tin tất cả những điều các đấng tiên-tri đã nói. nhất là những dự-ngôn về sự chết cứu-chuộc của Chúa Jêsus, và việc Ngài sẽ thăng-thiên đề trở lai trong vinhquang của thiên-đường. Họ ngạc-nhiên nghe Ngài giảithích Kinh-thánh, sau cùng đang khi ngồi bàn ăn với Ngài, họ bỗng nhận-biết mình đương ngồi ngay trước mặt Chúa Sống của họ. Khi Ngài biến mất, họ lật-đật quay về đề gặp các môn-đồ ở Giê-ru-sa-lem. Ở đây các mônđồ cũng đương ngac-nhiên về tin Chúa hiên ra cùng Phie-ro lúc sáng sóm nữa.

Không có câu chuyện nào cảm-kich hơn có thể cho ta thấy thực-sự Cứu-Chúa thiên-thượng đi luôn đi cạnh ta một đường trần-gian. Điều đáng buồn là vì vô-tín nên mắt chúng ta thường bị mờ không nhận-biết sự hiện-diện của Ngài. Chúng ta bước đi rầu-rĩ, trong khi đáng lẽ phải hớnhở vì được đồng-hành với Ngài. Có thể là đượng khi Ngài cắt nghĩa Kinh-thánh cho chúng ta, hay trong lúc nhơn danh Ngài bẻ bánh, sự đui-mù đã được cất đi; đề rồi hành-trình chấm dứt khi ta về đến nhà, ta sẽ thấy Ngài đối-diện với ta, khải-tượng ấy sẽ không phai-mờ trong ánh hoàng-hôn sâu-thẳm, nhưng sẽ sáng-rỡ mãi ra trong vinhquang của Ngài đời đời.

M. Chúa Jêsus hiện ra cho các sứ-đồ 24: 36 - 43

«³⁶ Mòn-dồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình-an cho các người i ³⁷ Nhưng mòn-dồ đều sửng-sốt rụng-rời, tưởng thấy thần. ³⁸ Ngài phán rằng : Sao các người bối-rối, và sao trong lòng các người nghi làm vậy ? ³⁹ Hãy xem tay chơn ta : thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem ;— thần thì không có thịt xương, mà các người thấy ta có. ⁴⁰ Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem. ⁴¹ Nhưng vì cớ môn-dồ vui-mừng, nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng : Ở đây các người có gì ăn không ? ⁴² Mòn-dồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. ⁴³ Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn-đồ. »

Những việc xảy ra trong ngày Chúa Jêsus sống lại do Lu-ca chép, chẳng những đi theo diễn-tiến thờigian mà cũng đi theo thứ-tự luận-lý nữa. Không có thuyết nào có thể giải-thích được mộ trống ngoạitrừ sự sống lại, nhưng đó cũng chẳng qua là một bằngchứng tiêu-cực. Thêm vào đó, Chúa Jêsus xuất-hiện rõràng cho hai môn-đồ trên đường về Em-mu-út. Nhưng bằng-chứng ấy cũng vẫn chưa đủ. Có thể có người cho rằng sự xuất-hiện ấy chỉ là một dị-tượng, một con ma hay một vị thần nào đó. Bởi vậy khi Lu-ca kề lại việc Chúa xuất-hiện cho mười một môn-đồ trên phòng cao lúc đêm xuống, thì ông nhấn mạnh việc Chúa xuất-hiện bằng thề-xác Ngài. Khi các môn-đồ thấy Ngài thì họ tưởng mình thấy ma, hoặc là Ngài hiện hồn về, như đến ngày nay nhiều người vẫn còn tưởng vậy. Đề đập tan cằm-

tưởng sai-lầm đó, Chúa Jêsus đã vận-dụng mọi giácquan đề chứng-tỏ Ngài có một thân-thể không phải «phi vật-chất » hoặc «linh-thiêng » hay «thiên-không » nhưng là thân-thể có thịt và huyết mà hôm thứ sáu đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá và đăt vào mộ-phần. Chính trong thân-thể vật-chất ấy với những dấu đinh độc-ác. một thân-thể có thể ăn được, một thân-thể vật-chất có thể đụng vào và cảm-biết được, Ngài đã hiên ra cho các môn-đồ. Hơn nữa Ngài nghiêm-trang tuyên-bố rằng Ngài không phải là thần-linh không có thể-xác, Ngài chỉ cho họ những vết thương ở tay và chân; Ngài nói rằng thần-linh không có thịt và xương như họ thấy Ngài có. Rồi cuối-cùng, đề đánh tan nỗi nghi-ngờ còn sót lai Ngài cầm lấy «một miếng cá nướng» và «ăn trước mặt môn-đồ.» Những lần Chúa Jêsus hiện ra và biến đi sau khi Ngài sống lại có thể là nhữug phép lạ nhiệmmàu như khi Ngài đi trên mặt biển hồi còn ở trong chức-vụ; nhưng Ngài đã ban cho các môn-đồ Ngài mọi dấu-hiệu dễ hiệu, dễ tin, đề cho họ biết rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lai trong một thân-thể thật bằng xácthit của con người. Lý-thuyết cho rằng sự phục-sinh chỉ là một ảo-tưởng, một di-tương, một vụ hiện hồn, phải ngâm hong trước lời chứng của Lu-ca, một nhà chép sử cần-trọng, một vị y-sĩ mẫn-tiệp. Thượng-tầng kiến-trúc của đức-tin Cơ-đốc-giáo đứng vững-vàng trên cơ-sở của một thực-sự chắc-chắn là sự phục-sinh thật của thânthể Đấng Christ.

N. Những lời cuối-cùng 24 : 44 - 49

«44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là đều mà khi ta còn ở với các người, ta bảo các người rằng mọi sự đã chép về ta trong luật-pháp Môi-se, các sách tiêntri, cùng các thi-thiên phải được ứng-nghiệm. 45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn-đồ được hiều Kinh-thánh. 46 Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47 và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao-giảng

24: 50 - 53

cho dân các nước sự ăn-năn đề được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. ⁴⁸ Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi đều Cha ta đã hứa, ⁴⁹ còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền-phép từ trên cao.»

Không cần phải cho rằng Chúa phán những lời cuốicùng trong sách Lu-ca vào ngày phục-sinh hay lúc nào hoặc nơi nào khác. Có lẽ những lời ấy là nội-dung tồng-quát của những giáo-huấn mà Đấng Christ ban cho các môn-đồ trong qọn mươi ngày giữa khoảng Ngài phục-sinh và thăng-thiên.

Những lời này phản-chiếu những chân-lý cần-thiết cho các môn-đồ Đâng Christ ngày nay. Trong đó gồm những thực-sự như: Kinh-thánh chứa-đựng những sứ-điệp có thầm-quyền về Đáng Christ; chỉ những người tin Đáng Christ và được Ngài hướng-dẫn mới hiểu được những sử-điệp ấy; những chân-lý thiết-yếu về Đấng Christ tâp-trung trong sự chết và sống lại của Ngài; nhờ có sự cứu-rỗi ấy, mà ta có thể rao-giảng sự ăn-năn và sự tha tôi; sự cứu-rỗi ấy phải được rao-báo cho cả thế-giới; những kẻ theo Đảng Christ là những sử-giả phổ-biến Tin-Lành; quyền-năng đề phồ-biến do Thánh-Linh của Đấng Christ ban cho, Ngài đã thi-thố trong quyền-năng mới vào ngày lễ Ngũ-tuần, hiện nay Ngài là một Hiện-diện thường-trực và là nguồn sức mạnh vô tận cho những kẻ tìm-kiếm làm theo ý-muốn Đẩng Christ và tôn-vinh danh Ngài.

O. Sự thăng-thiên

24 : 50 - 53

«50 Kế đó, Ngài dem môn-đồ đi đến nơi xung-quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. ⁵¹Đương khi ban phước, Ngài lìa mòn-đồ mà được dem lên trời. ⁵² Môn-đồ thờ-lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng-rỡ lắm. ⁵³ Môn-đồ cứ ở trong dền-thờ luôn, ngợl-khen Đức Chúa Trời. » Sự thăng-thiên của Chúa là một biến-cố tách-biệt với sự phục-sinh. Nó xảy ra vào gần sáu tuần sau, và chứng-minh một số chân-lý tối-hệ.

1 — Chúa Jêsus đã từ thế-giời hữu-hình, vật-chất, rútlui vào thế-giời vô-hình, thuộc-linh. Không phải Ngài vượt qua khoảng không của các từng trời. Chúng ta không thể nghĩ là Ngài đã đi xa. Ngài là một hiện-diện vô-hình thiên-thượng, vượt trên giời-hạn thời-gian và không-gian, có thể hiền-hiện bất-cứ lúc nào nơi nào. Ta nên nghĩ rằng sự thăng-thiên khiến ta cảm thấy Chúa Jêsus gần ta hơn là xa cách.

2 — Chúa Jêsus cầm quyền vũ-trụ; không phải lúc Ngài sống lại mà là lúc Ngài thăng-thiên; Ngài được ngồi « bên hữu Đấng Rất-Cao. » Điều nầy chứng-tỏ Ngài có toàn-quyền thiên-thượng. Tân-Ước luôn luôn trình-bày Chúa Jêsus-Christ có quyền trên trời dưới đất. Do đó, sự thăng-thiên nhắc-nhở chúng ta quyền-năng vô-hạn của. Đấng Christ.

3 — Như vậy, chính vào giờ phút thăng-thiên, Chúa Jêsus bước vào « trong vinh-hiền Ngài. » Chính lúc ấy thânthề Ngài được biến-hóa, trở thành bất-hủ « linh-thiêng », thuộc-thiên, bất-tử. Cũng lúc đó Ngài bắt đầu dự phần vinhhiền thiên-thượng mà Ngài đã có với cha Ngài « trước khi có thế-gian. » Như vậy sự thăng-thiên là một lời camkết và là tiêu-biều của vinh-hiền đương chờ-đợi kẻ theo Ngài. Đó là một bảo-chứng rằng Ngài sẽ làm trọn mọi lời hứa của Ngài, và sẽ tái-hiện từ trong thế-giới vô-hình Ngài sẽ hiền-hiện cho cả nhân-loại như một Con Người Lý-tưởng và Cứu-Chúa của thế-gian.

HÉT -

Kiem duyệt số 2611 BTT-BC 3-XB ngày 1-7-1965